



Bij deze dienst

(webversie zonder adressen, deze zijn op te vragen bij de redactie)

Komende zondag is emeritus ds R. Reitsma (PG Reitsum) als gastvoorganger in ons midden, op de derde zondag na Pasen, de Zondag van de Goede Herder. Sinds enige tijd is dit tevens 'roepingenzondag' binnen de PKN, nu er een groeiend tekort aan predikanten en kerkelijk werkers ontstaan is. 'Bidt dan de Heer van de oogst dat Hij arbeiders uitzendt in zijn oogst' (Lucas 10:2). We zien uit naar onze ontmoeting als Gods gemeente op de eerste dag der week en leven mee met wie via beeld en geluid meelevens.

Zondag 19 april 2026 – 9.30 uur – GROTE KERK – voorganger ds. R. Reitsma, em. Goutum
de dienst is ook te volgen via www.pg-harlingen.nl

Liturgische kleur: **WIT**

Ouderling van dienst: Eerde de Vries

/ Diaconie: Sissy de Boer en Rintse Twijnstra

Lector : Jan de Jong

/ **Schriftlezingen:** 1 Joh. 1 : 1-7 / 1 Joh. 21 : 15-19

Organist: Otto Roelofsen

Kindernevendienst: Jet Twijnstra

/ Oppas : Boukje Bruinsma

Koster : Koster Kees

/ Techniek: Ele Henk Wouda en Kees v.d. Nieuwenhuizen

Collectes: de 1e collecte (de pong) is voor de diaconie, bankrekeningnummer **NL 79 RABO 0325 5603 15 t.n.v. Diaconie** PG-Harlingen-Midlum.

De schaalcollecte is voor de kerk: bankrekeningnummer **NL94 RABO 0373 7356 77 t.n.v. C.v.K** Protestantse Gemeente Harlingen-Midlum.

De QR-codes voor de diaconie en de kerk staan op de achterkant van deze brief.

Bloemengroet:

De bloemen gaan **zondag 19 april** als groet en ter bemoediging naar:

Dhr. Ids Albertsma, (herstellende van een rugoperatie)

Dhr. Jan Roos en Martha Roos- Twijnstra, (ter bemoediging)

De kerkenraad stelt het zeer op prijs als gemeenteleden de bloemengroet willen wegbrengen.

Na de dienst zorgt de diaconie ervoor dat de bloemen ingepakt voor u klaar liggen. Alvast hartelijk dank.

Meeleven

Er is op dit moment een flinke lijst met zieken in de gemeente, die aandacht ontvangen vanuit het pastoraat. Ernstig ziek, chronisch ziek, lichamelijke en geestelijke aandoeningen en moeten leven met onzekerheid: het trekt een wissel op het dagelijks leven en de vooruitzichten voor morgen.

Wij leven met onze zieken mee, sommigen terug op de weg van behandeling en herstel, anderen verwickeld in een proces van nader onderzoek, of van aanvaarding, in confrontatie met de kwetsbaarheid van het leven.

Wij wensen al onze zieken en wie hen dagelijks omringen en ondersteunen van harte heel veel kracht en Gods nabijheid (Ps. 27:3 berijmd).

Mededelingen

- Armand Berki, onze concertpianist, verblijft al een paar maanden in Harlingen. Enige tijd terug is er een gesprek met hem, de predikant en een van de ouderlingen geweest. In dit gesprek heeft Armand te kennen gegeven dat hij graag lid wilde worden van onze gemeente. Komend als belijdend lid van de Lutherse Kerk van Nyíregyháza in Hongarije, is hij nu als belijdend ingeschreven in onze PG te Harlingen - Midlum.

- Ds. Tjallingii heeft studieverlof van 19 t/m 26 april.

Kerkrijden:

Zondag 19 april heeft dhr. Klaas Hager autodienst. Wilt u meerijden? Zijn tel. nr is 0517 414828

LET OP..... LET OP LET OP

In de nieuwe Getijdenstroom staat onder de kerkdiensten een fout. In verband met de blessure van onze organist Eeuwe Zijlstra gaat **'Zingen in Midlum' op zondag 19 april a.s. helaas niet door.**

Meditatie 'Bidt dan de Heer van de oogst dat Hij arbeiders uitzendt in zijn oogst' (Lucas 10:2)

In mijn tienerkamer in de pastorie van Hoogersmilde hing boven mijn bed een grote wereldkaart, met alle continenten en de oceanen. Op de kaart stond bovengenoemde tekst uit de het Lucasevangelie gedrukt. Ik weet niet meer, of ik de poster zelf opgehangen heb.

Het was ongetwijfeld in de geest van mijn ouders, die komend uit de bedrukte Hollandse Randstad een prachtige tijd in Drenthe beleefden als predikantsechtpaar en tegelijk met de kinderen een flinke input leverden aan het jeugdwerk. Je ging erin mee. Mooi aan bovenstaande uitspraak in het Evangelie is dat sprake is van 'zijn' oogst (die vaak verrast) en niet van de onze (die nogal eens schraal is).

De oogst behoort niet ons, maar de Heer, hoeveel kerkelijke en christelijke hebbelijkheid en ook is en geweest is de eeuwen door. Graaiwerk ook in naam van de kerk...

De dominee als filiaalhouder. Ik pas er feestelijk voor en houd het graag dynamisch met Lucas, metgezel van de apostel der liefde op zijn zendingsreizen. Mooi dat we op de laatste kerkenraad aan het slot zongen *over 'de ware kerk des Heren, in Hem alleen gegrond'*. Dat wijst in dezelfde richting: van Gods genadige aanwezigheid onder ons mensen en in ons midden. Dáár worden ook de kandidaat – arbeiders gevormd en gevonden, die welke taak dan ook op zich nemen in kerk en wereld, ten dienste van. Ik wil maar zeggen... Met de dichter van Ps. 127:

*1. Wanneer de Heer het huis niet bouwt,
is, alle metselwerk ten spijt,
de opbouw niets dan ijdelheid.
Wanneer de Heer de wacht niet houdt,
geen wachter die de vijand keert,
geen stadsmuur die zijn aanval weert.*

*2. Voor dag en dauw reeds op te staan
en op te zijn tot 's avonds laat,
hard werken voor slechts weinig baat
en schamel brood, 't is niets dan waan.
Hij geeft het immers wie Hij mint,
Als in de slaap, als aan een kind.*

Met een hartelijke groet, ds Teunard van der Linden

Laatste weeksluiting in ALMENUM

Vanavond, vrijdag 17 april om 19.00 uur, is de laatste **weeksluiting in Almenum** met bewoners en de voorgangers van de laatste jaren. Ook oud-bewoners en gemeenteleden van buiten Almenum zijn hierbij van harte welkom.

De Batting

Zondag 19 april is er om 10.30 uur dienst in de Batting. Voorganger mevr. Kuijpers, organist mevr. Bonnema en de ouderling van dienst is namens de Bapt. Gemeente.

AGENDA

Zaterdagavond 18 april hopen we op een volle kerk bij de uitvoering van 150 jaar Stedelijke Muziekvereniging. Aanvang **20.00 uur** in de Grote Kerk.

De collecte bij de uitgang is voor Cards, waarvoor inmiddels ruim 44.000 euro is opgehaald

Maandagavond 20 april: **repetitie Stadskoor, Grote Kerk, 19.30 uur**

Donderdag 23 april: **eerste opname Omrop Fryslân** i.v.m. kerkmaand mei

Vrijdag 24 april: **WGK-workshop aartsvaders**, Frisoschool

Zondagsbrief d.d. zondag 26 april (week 17) ontvangt u, wegens persoonlijke omstandigheden, **niet op de vrijdagmiddag/avond, maar op de zaterdagmorgen**. Daarom een vriendelijk doch dringend verzoek om kopij uiterlijk donderdagmiddag (23/4) aan mij op te sturen. Bij voorbaat dank. AvdK-Z

Onderstaande QR-codes behoren bij de collecte tijdens de kerkdienst

De 1^e rondgang (pong) is voor de Diaconie

De 2^e (schaal) collecte is voor de kerk

