



Bij de diensten

We zijn in de gang van het kerkelijk jaar bij de 6e zondag in de Veertigdagentijd aangekomen: palm- en passiezondag. We herdenken en vieren de komst van Jezus als zoon van David en staan stil bij de weg van zijn lijden. In de ochtenddienst vieren we Palmpassen met de kinderen en hun palmpaasstok, die in het kort het verhaal van Jezus en de Stille Week vertelt en luisteren naar het verhaal van Mattheüs over Jezus' intocht in Jeruzalem. 's Avond is er een gezamenlijke passiezondag viering in de vorm van een zangdienst met lijdensliederen, meerdere voorgangers en de Lichtuscantorij. Deze dienst vindt plaats in De Haven. We wensen elkaar een goede zondag, terug in de Grote Kerk en weten ons verbonden met wie de dienst via beeld en geluid thuis meevieren. (www.pg-harlingen.nl)

Zondag 29 maart 2026 – 9.30 uur – GROTE KERK – de dienst is ook te volgen via www.pg-harlingen.nl

Liturgische kleur: **PAARS** / Voorganger: ds. Teunard van der Linden / Organist: Otto Roelofsen

Ouderling: Bauke van der Pol / Diaconie: Tia Ammeraal en Aafke Hibma

Lector : Wibbina Schaap / **Schriftlezingen:** Matth 21: 1-11 / Filippenzen 2: 5-11

Kindernevendienst: Jet Twijnstra en Sonja Bergstra / Oppas : Grietje Holwerda

Koster : Koster Kees / Techniek: Ele Henk Wouda en Kees v.d. Nieuwenhuizen

Collectes: de 1e collecte (de pong) is zondag 29 maart voor de diaconie, bankrekeningnummer **NL 79 RABO 0325 5603 15 t.n.v. Diaconie** PG-Harlingen-Midlum.

De schaalcollecte is voor de kerk: bankrekeningnummer **NL94 RABO 0373 7356 77 t.n.v. C.v.K** Protestantse Gemeente Harlingen-Midlum. De QR-code voor de diaconie en de kerk staan op de achterkant van deze brief.

Bloemengroet:

De bloemen gaan **zondag 29 maart** als groet en ter bemoediging naar:

Mevr. B. Bruinsma, (i.v.m. haar gezondheid)

Mevr. C. v.d. Linden, (i.v.m. haar gezondheid)

De kerkenraad stelt het zeer op prijs als gemeenteleden de bloemengroet willen wegbrengen.

Na de dienst zorgt de diaconie ervoor dat de bloemen ingepakt voor u klaar liggen. Alvast hartelijk dank.

Kerkrijden: Zondag 29 maart heeft dhr. Cees Faasse autodienst. Wilt u meerijden? Zijn tel.nr: 413187

Meeleven

Er verblijven momenteel geen gemeenteleden in het ziekenhuis, wat niet betekent dat er geen zieken zijn, integendeel. Wij leven mee met wie thuis revalideren van een medische ingreep en met wie afscheid van het leven moeten nemen, met het lied van de goede Herder in gedachten en als gebed:

'Geef dat wij hier nooit alleen zijn, bij dag en nacht; engelen steeds om ons heen zijn, bij dag en nacht.'

Diensten deze week

Zondag 29 maart 19.30 uur – Passiedienst in kerkgebouw **de Haven** – voorgangers Werkgem. v. Kerken

Donderdag 2 april 19.30 uur - Witte Donderdag – **Grote Kerk** - viering van Schrift en Tafel / ds.v.d.Linden

Vrijdag 3 april 19.30 uur - Goede Vrijdag- **Grote Kerk** - viering met kruisrondgang / ds.v.d.Linden

Zaterdag 4 april 21.00 uur - Paaswakeviering met doopgedachtenis – **Grote Kerk** / ds.v.d.Linden

Er is een boekje gemaakt voor deze drie diensten, waaraan de cantorij muzikaal meewerkt.

Almenum:

Donderdag 2 april -19.00 uur – viering Heilig Avondmaal – voorg. ds. Dondorp /oud. E.de Vries/ - org. G.J. Elsinga

De Spiker:

Donderdag 2 april 15.30 uur – viering Heilig Avondmaal – voorg.ds. v.d.Linden/ oud.Jet Twijnstra /org. Otto

Vrijdag 3 april 15.00 uur – Goede Vrijdag – voorganger Martijn van Loon – organist Cees Schout

Zaterdag 4 april 15.00 uur- Stille Zaterdag – voorganger Martijn van Loon – organist niet bekend

De Batting:

Vrijdag 3 april 10.30 uur – Goede Vrijdag – voorganger Martijn van Loon / oud. NCGK / org. Cees Schout

Zaterdag 4 april 10.30 uur – Stille Zaterdag – voorganger Martijn van Loon / oud. Oane Zuidema

Meditatie ‘Wij wachten stil op Gods ontferming’ Psalm 33:8, berijmd

Zonder stilte geen muziek, wordt weleens gezegd. Muziek gedijt bij de stilten die erin voorkomen en de stilte die de muziek omgeeft. De stilte in de Stille Week helpt bij de concentratie op het volgen van de weg van Jezus' lijden in Jeruzalem, zoals we daarbij stil staan met een onze vieringen deze week.

Vanwege het heil en de genade, die het sterven en opstaan van Jezus bewerken, is ons wachten een gevuld wachten. Wij wachten inderdaad op Gods ontferming, zoals de dichter van Psalm 33 zegt, vanuit een hart dat zich in Hem verheugt.

We bidden ook om moed en krachten, nu en voor altijd. Zo mag heel de weg van Jezus strekken tot heil en zegen, in een wereld die ook wacht, op vrede en recht en het openbaar worden van Gods Koninkrijk in allen die de vrede dienen.

*Wij wachten stil op Gods ontferming,
ons hart heeft zich in Hem verheugd.
Hij komt te hulp en geeft bescherming,
zijn heilige naam is onze vreugd.*

*Laat te allen tijde / uwe liefde ons leiden,
uw barmhartigheid.
God, op wie wij wachten, / geef ons moed
en krachten / nu en voor altijd.*

Met een hartelijke groet, ds Teunard van der Linden

Agenda:**6^e Vesper 40 dagen tijd:**

Zaterdag 28 maart 19.30 uur Nicolaaskerk Midlum - 6^e Vesper. Liturg Harmen Bloemhof /organist Otto Roelofsen

Oecumenische zangdienst

Zondag 29 maart om 19.30 uur is er een Oecumenische zangdienst in het kerkgebouw 'de Haven', om gezamenlijk het begin van de Stille Week in te luiden. De Ichtuscantorij werkt mee aan deze dienst en Ulbe Tjallingii bespeelt het orgel.

Bijbelkring

Maandag 30 maart, 10.00 uur komt de bijbelgesprekskring op maandagochtend voor de laatste keer dit seizoen bijeen, bij Ype van Veen, Midlumerlaan 61.

Nieuws van de Samen aan Tafel commissie.

Op 15 april hebben we weer een gezellig samen zijn gepland. Vanaf 29 maart hangen de affiches en liggen de intekenlijsten weer in de kerken. De inlooptijd is vanaf 17.15 uur en de kosten bedragen €8,50 per persoon.

Met een hartelijke groet van Anneke Raven namens de commissie

Terugblik gemeenteavond 26 maart j.l. voor de laatste keer in Almenum

De commissie, die deze avond heeft voorbereid, telde rond 18.00 uur plm 100 aanwezigen. Rond de klok van 19.00 uur, na de maaltijd, kwamen er nog een aantal gemeenteleden binnen om mee te genieten van deze gezellige gemeenteavond. Er stonden 7 pannen met heerlijke soep klaar, stokbrood met kruidenboter en een ieder genoot van een heerlijk slaatje en na afloop van een lekker toetje.

Aagje Wouda vertelde met humor over het (oude) Hervormde rusthuis en de overgang naar Almenum, een viertal gemeenteleden (koperblazers en dwarsfluit) lieten ons genieten van een aantal liederen en de kerkenraad, bij monde van ds. van der Linden, liet ons weten dat een aantal mensen bezig is om het beleidsplan aan te passen. Na de pauze konden we genieten van een prachtig stukje acteerwerk, door Klaas en Marina Hager en Gerben Wynia. De regie hierbij was in handen van Berry van Mierlo. Dit was echte harlinger humor, en uiteraard ook helemaal in ons harlinger taaltje. Al met al een prachtige avond in een ontspannen sfeer. Dank aan de commissie die deze avond heeft voorbereid (Aagje Wouda, Aafke Hibma, Klaas Hager en Teunard van der Linden) en uiteraard ook dank aan de andere helpers, de soepkokers en vele anderen. Al met al een prachtige avond... en laten we wel zijn: **ook dit is gemeente zijn....** met een groet van een dankbaar gemeentelid.....

**Onderstaand QR codes horen bij de kerkcollectes
Diaconie QR-code (1e collecte pong)****(let op er is een nieuwe code voor de kerk
QR code voor de kerk (2e collecte schaal)**