



Bij deze dienst

In de maand maart is de kerkdienst nog vier keer in Almenum. Deze zondag is er een gezinsviering, waarop we de weg van de hoop op weg naar Pasen vervolgen, samen met de kinderen. Na de verzoeking in de woestijn volgt Jezus' verheerlijking op de berg. Petrus wil wel tenten opslaan voor Jezus, Mozes en Elia, maar dat lijkt niet de bedoeling. Later schrijft de apostel zelf over zijn ervaring op de berg indrukwekkende woorden (II Petrus 1:16-19). De eerste lezing is over Mozes op de Sinai, als parallelverhaal.

De bloemschiktafel vertelt op eigen wijze over het thema van de dienst. We hopen weer op een mooie viering, verbonden met wie elders of later meeleven via beeld en geluid.

Zondag 1 maart 2026 – 9.30 uur – ALMENUM – de dienst is ook te volgen via www.pg-harlingen.nl

Liturgische kleur: **PAARS** / Voorganger: ds. Teunard van der Linden / Organist: Hielke Zandberg

Ouderling: Jet Twijnstra / Diaconie : Rintse Twijnstra en Tryntsje Bouma

Lector: Annemarie Bloemhof / **Schriftlezingen:** Exodus 24 : 12-18 / Matth. 17 : 1-9

Kindernevendienst: Saïda Smilde / Oppas : Ytie Nijdam

Koster : Joop Puite / Techniek: Christiaan Wijbenga en André Miedema

Collectes: de 1e collecte (de pong) is zondag 1 maart voor:

De schaalcollecte is voor de kerk: bankrekeningnummer **NL94 RABO 0373 7356 77 t.n.v. C.v.K** Protestantse Gemeente Harlingen-Midlum. De QR-code voor de kerk staat op de achterkant van deze brief.

Informatie bij de 1^e collecte: 'Meebouwen Libanon'.

De Haigazian University Beiroet biedt meer dan alleen academische kennis aan zo'n 600 studenten. Naast vakken als bedrijfskunde, economie en sociale wetenschappen krijgen studenten ook geestelijke en psychologische begeleiding. Zo kunnen zij groeien in hun vakgebied, geloof en persoonlijke ontwikkeling en bijdragen aan een stabiele samenleving. Wilbert van Saane en Mirjam Polak, uitgezonden vanuit Nederland en ondersteund door **Kerk In Actie**, werken er als studentenpastor, Bijbeldocent en docent psychologie. Samen helpen zij jongeren leiders te worden die een verschil kunnen maken. Student Alif vertelt: "Mirjam heeft me echt geholpen. Eerst durfde ik nauwelijks te praten, nu droom ik van een masten én van het publiceren van mijn eigen werk". Haigazian is méér dan een universiteit: het is een plek waar geloof, studie en maatschappelijke betrokkenheid samenkomen. Via het programma Zending ondersteunt Kerk in Actie dit belangrijke werk. Doet u / doe jij ook mee? U / jij kunt dit mooie project ondersteunen door te geven in de collecte of door u gift over te maken op **NL 79 RABO 0325 5603 15** t.n.v. Diaconie PG-Harlingen-Midlum o.v.v. meebouwen Libanon. (zie ook de QR-code op de achterzijde van deze brief). Alvast hartelijk dank!

Bloemengroet:

De bloemen gaan **zondag 1 maart** als groet en ter bemoediging naar:

Dhr. en mevr. Ties en Jannie Sikkema (ter bemoediging)

Dhr. Sietse Switjink, (herstellende van een breuk in zijn hand)

De kerkenraad stelt het zeer op prijs als gemeenteleden de bloemengroet willen wegbrengen.

Na de dienst zorgt de diaconie ervoor dat de bloemen ingepakt voor u klaar liggen. Alvast hartelijk dank.

Overlijdensbericht

In de nacht van donderdag op vrijdag 27 februari is in het hospice bij de Spiker overleden ons gemeentelid mevr. Joukje Horrel-Zondervan in de leeftijd van 92 jaar. Het afscheid zal plaatsvinden op zaterdag 7 maart; (locatie en tijd zijn op het moment van schrijven nog niet bekend). De gedachtenis volgt volgende week.

Meeleven

- Wij leven mee met de dochters van mevr. Horrel-Zondervan, Wietske en Corrie, hun partners, de klein- en achterkleinkinderen en wensen hen heel veel sterkte, troost en Nabijheid in deze dagen van afscheid.
- Gert-Jan Bolt verblijft na drie maanden intensive care sinds februari elders voor revalidatie. Naar verwachting zal hij hier voorlopig nog blijven. Wij leven van harte met hem mee.
- Vriend van de Grote Kerk en gelegenheidszanger Loek van der Heide verblijft de komende drieënhalve week nog elders voor behandeling. Als u hem een berichtje wil sturen, is het adres: *<op te vragen bij de redactie van deze Zondagsbrief>*
- Truus de Boer-Zuidam volgt een zware chemokuur en kampt met vocht achter te longen. Wij bidden ook voor haar om moed en krachten;
en leven mee met alle zieken in de gemeente op dit moment.

Meditatie *‘Want het komt alles van U, en wij geven het U uit uw hand’* | Kron. 29:14

Flink wat geven, aan de kerk of een goed doel, zoals winterhulp aan Oekraïne, voelt als een offer, al weten we dat het ‘zaliger is te geven dan te ontvangen’ (Hand. 20:35). I Kronieken 29 gaat over bijdragen voor de tempelbouw. Daarbij richt David zich in zijn danklied, dat naklinkt in Psalm 50, tot God als Gever van al het goede. In Psalm 50 zegt de Eeuwige, dat hij niets ‘neemt’ van het volk, bij de offers.

Hemel en aarde en al wat is, komt en is immers van Hem. In deze paar verzen worden ‘alle waarden omgekeerd’ – de uitgangspunten van ons neoliberale denken over bezit en eigendom.

De kerkvader Augustinus gaf de vuistregel mee: ontdek de Gever in de gave en zeg Hem dank.

Wat wij geven uit Gods hand, geven wij om niet. Je wordt er niet armer van, eerder rijker in geestelijk opzicht: als je niet aan geld en goed vastzit, karig bent en ongastvrij. Het is goed, dat ook in tijden van geopolitiek ‘roofdierkapitalisme’ (Jürgen Moltmann) de tegenstem van de dank klinkt voor het eenvoudige, aan God, voor alle goede gaven van zijn hand. We klagen te veel, ook over onze portemonnee.

Voedsel, kleding en onderdak, schrijft de apostel der liefde, moeten ons genoeg zijn (I Tim. 6:8).

De rest is luxe... In de Veertigdagentijd is het goed, ook ons bestedingspatroon eens tegen het licht te houden en bewust te kiezen voor soberheid. Van vasten gaat vastheid uit...

(Lied 972, Willem Barnard)

*5. Gij doet ons reizen door de tijd,
verbonden in saamhorigheid,
in vreugde en verwondering,
in hoop en liefde onderling.*

*6. Heb dank, dat Gij aanvaarden wilt
wat hier een mens van de aarde tilt:
een oogst, een dienst van offerand.
Wij geven 't U uit uwe hand!*

Met een hartelijke groet, ds Teunard van der Linden

Kerkrijden: Zondag 1 maart heeft dhr. G. Coster autodienst. Wilt u meerijden? Zijn tel.nr 06 103 383 30

De Batting

Zondag 1 maart is er om 10.30 uur een dienst in de Batting. Voorganger dhr. N. Laros, organist dhr. Adema.

Vesper 40-dagentijd

Zaterdag 28 februari om 19.30 uur in de Nicolaaskerk de 2e Vesper in de 40-dagentijd.

Liturg is Aafke Hibma en Bauke van der Meer speelt op de piano.

Agenda

- Maandag 2 maart – 10.00 uur – Bijbelkring – bij Wiesje van der Wal, Liemendijk 7
- Vrijdagmiddag 6 maart - vergadert het moderamen in De Hoeksteen, aanvang 14.00 uur.
- Vrijdag vergadert ook de werkgroep eredienst, aanvang 16.00 uur in De Hoeksteen.

Diensten de komende weken:

- Zaterdag 7 maart - 10.30- uur **Nicolaaskerk** – 3e Vesper in de 40 dagentijd. Liturg ds.van der Linden
- Zondag 8 maart - 9.30 uur – **Almenum** - 3^e zondag veertig-dagen tijd.
- Woensdag 11 maart – 19.30 uur – kerkgebouw **‘de Haven’** - Biddag voor Gewas-Arbeid en Visserij

Onderstaand QR codes horen bij de kerkcollectes

Diaconie QR-code (1^e collecte pong)

**(let op er is een nieuwe code voor de kerk**

QR code voor de kerk (2^e collecte schaal)

