



Bij de dienst:

Op de 8^e zondag in deze zomertijd wordt er een Friese dienst gehouden. Voorganger is dhr. Herke Gileam uit Pingjum. De (geheel) Friese liturgie zal weer voor de kerkgangers worden gekopieerd.

Wij wensen elkaar een goede en gezegende dienst. In de Grote Kerk bij elkaar gekomen of thuis/elders met ons verbonden via beeld en geluid.

Zondag 10 augustus 2025 9.30 uur - Grote Kerk – voorganger dhr. H. Giliam, Pingjum

Liturgische kleur: : **GROEN** - de dienst is ook te volgen via www.pg-harlingen.nl

Ouderling van dienst: Aagje Wouda / diaconie: Rintse Twijnstra en Aafke Hibma

Organist is Eeuwe Zijlstra

Lector : Syds Keuning / **Schriftlezing:** Genesis 28 : 10 - 22

Kindernevendienst: Saïda Bruinsma / kinderoppas Ytie Nijdam

Koster(s) Koster Kees / techniek: EleHenk Wouda / Kees van den Nieuwenhuizen

Collectes : De 1e collecte (de pong) is voor de diaconie en de schaalcollecte is voor de kerk. Uiteraard kunt u uw giften ook digitaal overmaken op bankrekeningnr NL 94 RABO 0373 7356 77 t.n.v. C.v.K. Protestantse Gemeente Harlingen–Midlum o.v.v. schaalcollecte en op NL 79 RABO 0325 5603 15 t.n.v. de Diaconie, of storten via de QR-codes. (Zie omme zijde)

De 1^e collecte (pong) is bestemd voor Kerk in Actie: Cubaanse kerken bieden hoop.

Cuba zit in een diepe economische crisis. Er is tekort aan voedsel, brandstof en elektra. Jongeren en goed opgeleide mensen vertrekken naar het buitenland. Ouderen en zieken staan er alleen voor. De vrijheid van Cubaanse kerken werd vroeger ingeperkt door de overheid, nu bloeien ze weer op in een tijd, waar samenleving hen hard nodig heeft, Kerk in Actie steunt Cubaanse kerken om pastorale en diaconale hulp te bieden. Volwassenen en jongeren kunnen theologisch onderwijs of leiderschapstrainingen volgen en praktische vaardigheden leren, Ze geven hoop via Bijbelstudies, thuiszorg en maaltijden van zelf verbouwd voedsel en ondersteunen ouderen en kwetsbaren in hun dagelijkse strijd om het bestaan.

Kerk in Actie steunt via het programma 'Zending' het werk van kerken en organisaties in Cuba en waar ook ter wereld om geloof, hoop en liefde te verspreiden. Doet u ook mee ? Geef in de collecte of maak een bijdrage over op NL 79 RABO 0325 5603 15 t.n.v. Diaconie P.G. Harlingen-Midlum o.v.v. Cuba.

Bloemengroet:

De bloemen gaan **zondag 10 augustus** als groet en ter bemoediging naar:

Mevr. E. Daane Bolier- Stienstra, (in juni is haar man overleden)

Mevr. C. Miedema, (ter bemoediging)

De kerkenraad stelt het zeer op prijs als gemeenteleden de bloemengroet weg willen brengen.

Mogen we hierin ook op u / op jou rekenen? Na de dienst liggen ze in de consistorie.

Kerkrijden:

Zondag 10 augustus heeft dhr. Cees Faasse autodienst. Wil u meerijden? Zijn tel nr is 0517 413187

Meeleven

- Dhr. Jan de Wind is na een operatie in Groningen gestart met revalideren in een zorglocatie in Sneek. We wensen hem daarbij alle goeds en verder herstel. *(ds Ulbe Tjallingii)*
- Mevr. Alie Offinga werd deze dagen in 't Antonius ziekenhuis te Sneek geopereerd aan haar knie. Na een moeilijke periode hopen we dat de operatie tot een goed herstel mag leiden en wij wensen haar heel veel sterkte, ook bij thuiskomst en de komende revalidatie.

Op dit moment van schrijven zijn er meer gemeenteleden die zorg hebben vanwege hun eigen gezondheid, of afscheid hebben moeten nemen van een geliefd familielid. Maar zij hebben aangegeven dat dit niet op de zondagsbrief vermeld hoeft te worden. Wij wensen ook hen heel veel sterkte en Gods nabijheid.

Ter bemoediging : Ik bid voor jou

Vier kleine woordjes / maar wat wordt er veel gezegd.

Al je verdriet, je pijn, je moeite / wordt voor Gods troon gelegd

Zolang er mensen voor je bidden / sta je in 't leven niet alleen.

Zij bouwen met gevouwen handen / een muur beschermend om je heen.

Meditatie: “Lef om los te laten”

Los laten, wat is dat! Aan het begin van ons leven worden wij los gemaakt uit de moederschoot. Dan begint je eigen leven. Stap voor stap ga je verder in het leven. In de periode van baby, peuter, kleuter en tiener, neem je beslissingen onder begeleiding van ouders of voogden. Je hebt wel eens te horen gekregen “*Heb eens het lef om dat te doen*”. Dan mocht je iets natuurlijk niet doen. Maar als je volwassen bent, mag je zelf je beslissingen nemen. Hoe sta je dan in het leven? “*Lef om los te laten*”!

Lef is het joodse woord voor Hart/Leven. Dus “*Lef om los te laten*” is “Leven om los te laten.”

Jesus had ook lef om los te laten wat in de synagoge de gewoonte was. Hij genas de hand van de man, terwijl het sabbat was. Zo hebben wij van Jesus geleerd, om zelf na te denken en beslissingen te nemen. Iedereen is zelf verantwoordig / schuldig voor zijn/haar daden. Jouw beslissing komt bij de ander in het begin soms verkeerd over, maar door met elkaar erover te spreken, gaat men er anders tegenover staan. Je hoeft het er altijd niet mee eens te zijn, maar als je elkaar respecteert, dan heb je al veel gewonnen. Wij denken nu toch heel anders dan onze voorouders destijds? Zo denken onze kinderen ook weer anders dan wij. Zij beleven het Geloof op een andere manier, maar de meesten zijn niet ongelovig, maar gaan er anders mee om. Zelf verander je toch ook, als ik kijk naar de tijd van mijn jeugdijaren. Hierbij een paar voorbeelden uit die tijd:

De Protestanten mochten niet met Rooms-katholieken omgaan / en als je niet naar de zelfde kerk ging als je vriend/vriendin: kreeg je te horen: twee geloven op één kussen, daar slaapt de duivel tussen. En nog eentje: *Je moest je boodschappen doen bij je eigen geloofsbroeders en -zusters..... ook zo iets....*

Wij moesten toen we ouder werden wel lef hebben om zo iets los te laten en tegen die principes in te gaan. Sommige dingen gelden nog en het is zeker niet de bedoeling om alle vertrouwde gewoontes over boord te gooien, maar om het anders in te vullen. De tien geboden, die Mozes van God ontving op de berg te Sinaï, laten ons zien dat deze heden nog zeker actueel zijn. Niet alleen voor ons als Christenen, maar ook voor Joden en Moslims. Alleen het ene geloof handelt anders dan het ander.

Hier in Nederland merken wij dat aan den lijve. We hoeven alleen maar de woorden allochtonen en autochtonen te noemen. U zult zeggen, het is vaak zo moeilijk.... en dat is ook zo.

Máár, leren van elkaar is erg belangrijk. Zullen wij onder Gods leiding proberen te leren “*los te laten*”, maar het goede te behouden en van elkaar te leren? !

Met een hartelijke groet, Annie van der Kooi-Zegel

Ds. Van der Linden is afwezig tot 21 augustus. Vervanger is ds. Tjallingii.

Orgelconcerten Grote Kerk in juli & augustus

In de maanden juli en augustus zijn er in totaal 5 orgelconcerten op het Hinsz-orgel.

U kunt vrijdag 15 augustus luisteren naar: **Leo van Doeselaar (Groningen, Hilversum)**

Ook Leo is organist van de Martinikerk te Groningen, daarnaast o.a. van het Koninklijk Concertgebouw te Amsterdam. Hij concerteert veelvuldig en in vele Europese landen. Hij speelt een uiterst origineel programma met composities van Rameau, Caurroy, Matter, J.S. Bach (4 stukken en Reitze Smits.

Aanvang om 20.00 uur. De toegangsprijs € 12,- p.p. Voor donateurs is de toegang gratis.

De Friese orgelkrant ligt ook bij de uitgang van de kerk met het verdere overzicht van alle zomerconcerten in de provincie Friesland.

Tsjerkepaed 2025 :

De **Grote Kerk in Harlingen** en de **Nicolaaskerk in Midlum** zijn iedere zaterdag geopend van half twee tot plm half vijf. Dit jaar is er een extra feestelijk programma i.v.m. het 250-jarig jubileum van de Grote Kerk. Wekelijks klinkt er muziek.

In de Nicolaaskerk te Midlum is werk te zien is van keramist Jet Twijnstra.

In de **Grote Kerk** is er een foto-expositie en wordt er werk van kunstenaar Lia Versteegge tentoongesteld en verkocht. De opbrengst is bestemd voor het educatie project tegen kinderarbeid in India van de Stichting Cards.

Diaconie



(pong)

Kerk



(schaal)