



Bij deze dienst

Zondag 6 april is de vijfde zondag in de Veertigdagen. We lezen Lucas 20:9-19, de gelijkenis over de pachters van de wijngaard, die zich de wijngaard wederrechtelijk toe-eigenen, en er zelfs niet voor terugdeinzen de zoon van de eigenaar te doden. Een gelijkenis, waarover de schaduw van Jezus' komende lijden valt. En is de wijngaard, behalve beeld van Israël, niet ook beeld van de wijde wereld waarin wij leven (en wat daar wederrechtelijk wordt toe-ge-eigent?). Het Woord van God is van alle tijden en omspant ons leven. Het zal even wennen zijn, elkaar weer te ontmoeten in de Grote Kerk, waar intussen hard is gewerkt aan de warmteregeling, zodat alle diensten er weer gehouden kunnen worden. Intussen verheugt de lente ons hart met een reeks prachtige dagen. Genoeg om dankbaar voor te zijn! We wensen elkaar en allen die de dienst elders meebelevan een goede en zegenrijke dienst!

Zondag 6 april 2025 9.30 uur in de GROTE KERK voorganger ds. Teunard van der Linden

Liturgische kleur: : **PAARS** - de dienst is ook te volgen via www.pg-harlingen.nl
Ouderling van dienst: Annie van der Kooi / diaconie: nog niet bekend / organist: Otto Roelofsen
Lector: Aagje Wouda / **Schriftlezing** : Jesaja 5 : 1-7 / Lucas 20 : 9 - 19
Kindernevendienst: Sonja Bergstra / kinderopas : Boukje Bruinsma
Koster: Kees van den Nieuwenhuizen / techniek Ele Henk Wouda en Koster Kees

Collectes : De 1e collecte (de pong) is voor de diaconie en de schaalcollecte is voor de kerk. Uiteraard kunt u uw giften ook digitaal overmaken op bankrekeningnr NL 94 RABO 0373 7356 77 t.n.v. C.v.K. Protestantse Gemeente Harlingen–Midlum o.v.v. schaalcollecte en op NL 79 RABO 0325 5603 15 t.n.v. de Diaconie, of storten via de QR-codes. (Zie omme zijde)

De 1^e collecte deze zondag is voor kerk in Actie: de kracht van Bijbelverhalen in de Golfstaten: In de golfstaten werken miljoenen arbeidsmigranten. Ze maken lange werkdagen onder erbarmelijke omstandigheden om geld te verdienen voor hun familie, ver weg. Veel van deze arbeidsmigranten zijn christen en willen graag meer weten over de Bijbel, maar ze kunnen zelf niet lezen. Het Bijbelgenootschap in de golfstaten traint voorgangers in een vertelmethode waarbij de Bijbelverhalen mondeling worden doorgegeven. Eeuwenoude verhalen komen zo tot leven en krijgen betekenis in het leven van alledag. De bijbel geeft moed en kracht. Kerk in Actie steunt via het programma Zending christenen in de golfstaten en wereldwijd met Bijbels, studiematerialen en trainingen om de boodschap van hoop in de Bijbel door te geven. Geef in de collecte of d.m.v. een gift op RNL79 RABO 0325 5603 15 t.n.v. Diaconie P.G. Harlingen-Midlum o.v.v. Zending Golfstaten.

Bloemengroet:

De bloemen gaan zondag 6 april als groet en ter bemoediging naar:

Mevr. A. Attema-Dijkstra, (is weer thuis na een periode van revalidatie)

Dhr. C. Sijtsma, (i.v.m. zijn gezondheid)

Als kerkenraad stellen we het zeer op prijs als een gemeentelid de bloemengroet wil wegbrengen. Mogen we hierin ook op u / op jou rekenen? Na de dienst liggen ze op de avondmaalstafel.

Meeleven en omzien naar elkaar:

- **Dhr. Cor Sijtsma**, **mevr. Sienke Post-Vonk**, en **mevr. Truus de Boer-Zuidam** keerden alle drie weer terug naar huis na een verblijf in het ziekenhuis in Leeuwarden. Wij leven met hen mee en wensen hen veel sterkte.
- Wij leven verder mee met **mevr. Lies Hager-Schriemer**, die opnieuw voor behandeling in Groningen was en met **mevr. Aukje Attema-Dijkstra**, **mevr. Willy Louter-Switijnk**, en **mevr. Ali van der Veen-de Groot**, op de weg van verder herstel.

Ook denken we aan de zieken die niet bij name genoemd (willen) worden, maar bij onze Hemelse Vader en de predikanten bekend zijn. Wij bidden ook voor hen om kracht en Zegen.

We bidden om troost voor hen die alleen verder moeten, omdat zij nog maar kort geleden afscheid hebben moeten nemen van een geliefd mensenkind. Maar ook voor hen die al (veel) langer alleen zijn.

Het verlies is en blijft hetzelfde en het went nooit..... *“Ga met God en Hij zal met je zijn.....”*

Meditatie 'De geestkracht van de mens houdt hem staande in zijn lijden, maar een neerslachtige geest, wie zal die opheffen?' Spreuken 18:14

De bijbelboeken in de Heilige Schrift die tot de Wijsheidsliteratuur gerekend worden, spelen vaak de derde viool na de Torah en de Profeten, maar staan dicht bij het leven: het leven van alle dag en van alle tijden. Observeren deed men in de oudheid al, scherp genoeg. Zoals in bovenstaand schriftwoord, dat we allemaal herkennen. Leed overkomt je; om ziek worden heb je niet gevraagd, om moeilijkheden op je pad evenmin. Maar hoe ga je daar mee om? Ze doen een appel op onze veerkracht, ons vertrouwen en onze weerbaarheid. Ieder mens is een stuk geestkracht gegeven om moeilijkheden te overwinnen en beproevingen te doorstaan, al wordt die beproefd en valt het in de praktijk lang niet altijd mee om staande te blijven. De bijbelschrijver lijkt te zeggen: pas alleen op voor één vijand, die vooral van binnenuit lijkt te komen: dat je de dingen negatief gaat zien, de dingen laat lopen; dat je neerslachtig wordt of je slachtoffer gaat voelen, een speelbal van de mensen en de dingen. Het is allemaal misschien gemakkelijker gezegd dan gedaan. Toch doet de Schrift een beroep op onze veerkracht en natuurlijke geestkracht. Houd de kop ervoor, zeggen we in deze provincie. Gelukkig hoeft een mens niet alles in zijn eentje te doen. We mogen elkaar helpen en steunen om neerslachtigheid buiten de deur te houden en ook in nood en dood ons oog en hart gevestigd te houden op de God Heer, die hoort.

Met een hartelijke groet, ds. Teunard van der Linden

Vesper 40-dagentijd in Nicolaaskerk te Midlum

Zaterdag 5 april is het 5e avondgebed in de Veertigdagentijd, die gehouden wordt in de Nicolaaskerk te Midlum, aanvang 19.30 uur. Organist: Otto Roelofsen. Liturg Rinske Nijendijk.

We zingen en bidden en staan stil bij een kunstwerk in relatie tot de Veertigdagentijd. Daarnaast is er pianomuziek en wordt er gecollecteerd aan het eind. De avondgebeden duren een half uur.

Groot koor Johannes de Heer

Zaterdag 5 april: Concertavond in de Grote Kerk. Aanvang 19.00 uur, deuren open 18.30 uur.

Met medewerking van een kinderkoor uit Damwoude en enkele honderden gelegenheidszangers.

Koperpoetsen:

maandag 7 april willen we weer heel graag de kroonluchters in de Grote Kerk gaan poetsen. Komt u / kom jij ook meehelpen? Het is altijd een gezellige en dankbare bezigheid als het koperwerk weer zo prachtig glimt. We beginnen om 13.30 uur.

Agenda voor de komende week

-	maandag 7 april	koperpoetsen	13.30 uur	Grote Kerk
-	dinsdag 8 april	is er weer een koffieochtend	vanaf 9.30 uur	in de Hoeksteen
-	dinsdag 8 april	liturgie Stille Week	14.00 uur	in de Hoeksteen
-	donderdag 10 april	Jubileumcommissie,	15.00 uur	in De Hoeksteen
-	donderdag 10 april	kerkenraad	19.30 uur	in De Hoeksteen
-	maandag 14 april	is het Breicafé weer open –	vanaf 14.00 uur	in De Hoeksteen

Schoonmaak Grote Kerk

Met emmers en poetsdoeken gewapend, werd er afgelopen week in de Grote Kerk weer gedweild en gepoetst door een aantal gemeenteleden. Op maandag werd de klus al geklaard en alles blonk weer. M.a.w. we mogen a.s. zondag in een 'gereinigde' kerk samenkomen. Via deze weg willen we iedereen die hieraan hebben meegewerkt heel hartelijk bedanken. Ook dit is gemeente zijn en opnieuw een moment van elkaar ontmoeten....

Mede namens het college van kerkrentmeesters



Diaconie

(pong)



kerk

(schaal)