



### Bij de dienst

Zondag 16 maart is de tweede zondag in de Veertigdagen. Er is dan jeugdkerk. We horen met de kinderen in de grote zaal van Almenum over Lucas 9: 28-36, het verhaal van Jezus' verheerlijking op de berg, waar al een glimp van Pasen hem omstraalt. Gastvoorganger deze dienst is ds. H. Strubbe uit Wommels. Er wordt gezegd dat de wakkere wandelaar nog een keer aankomt, deze dienst. We zijn benieuwd naar zijn verhaal dit keer. Wij wensen elkaar een goede en gezegende viering, ook wie thuis of elders via de livestream meeleven en meevieren.

### Zondag 16 maart 2025

9.30 uur in ALMENUM voorganger ds. Harrie Strubbe, Wommels

Liturgische kleur: : **PAARS** - de dienst is ook te volgen via [www.pg-harlingen.nl](http://www.pg-harlingen.nl)

Ouderling van dienst: Annie van der Kooi / diaconie: Sissy de boer en Elly de Wind

Organist.: Otto Roelofsen

Lector: Syds Keuning / **Schriftlezing** : Exodus 24: 12 -18 / Matth. 17 : 1 - 9

Koster: Klaas en Lies Hager / techniek Ele Henk Wouda en Koster Kees

**Collectes** : De 1e collecte (de pong) is voor de diaconie en de schaalcollecte is voor de kerk. Uiteraard kunt u uw giften ook digitaal overmaken op bankrekeningnr NL 94 RABO 0373 7356 77 t.n.v. C.v.K. Protestantse Gemeente Harlingen–Midlum o.v.v. schaalcollecte en op NL 79 RABO 0325 5603 15 t.n.v. de Diaconie, of storten via de QR-codes. (Zie omme zijde)

### De 1<sup>e</sup> collecte deze zondag is voor- **Versterk de kerk – bouwen aan vrede in het Midden-Oosten**

Vrede in het Midden-Oosten leek lang ver weg. Maar sinds de val van Assad en het bestand tussen Israël en Hamas gloort er hoop. Lokale kerken hebben een onmisbare rol. Zij zijn een baken van hoop en door hun unieke plek in de samenleving kunnen ze snel hulp bieden en voor de langere termijn bijdragen aan meer onderling begrip. Kerk in Actie werkt al jarenlang samen met kerken in het Midden-Oosten. We steunen ze bij het verlenen van noodhulp, het bieden van bestaanszekerheid en werken aan vredesopbouw. Met uw gift kunnen we ervoor zorgen dat de kerk in het Midden-Oosten blijft doen wat zij al eeuwenlang doet: onmisbaar zijn. We bevelen de collecte van harte bij u aan!

Steun dit werk via de collecte of maak je bijdrage over op NL 79 RABO 0325 5603 15 t.n.v. Diaconie PG Harlingen-Midlum o.v.v. kerk Midden-Oosten.

### Bloemengroet:

De bloemen gaan zondag 16 maart als groet en ter bemoediging naar:

**Dhr. en mevr. Hansma- Westra**, ( i.v.m. de gezondheid van dhr. Hansma )

**Dhr. J. Anema**, ( ter bemoediging )

Als kerkenraad stellen we het zeer op prijs als een gemeentelid de bloemengroet wil wegbrengen.

Mogen we hierin ook op u / op jou rekenen? Na de dienst liggen ze op de avondmaalstafel.

### Omzien naar elkaar

We mogen genieten van de heldere dagen en het naderende voorjaar. Een flink aantal gemeenteleden doorloopt een behandelingstraject in verband met ziekte of revalidatie. Melding hiervan in de zondagsbrief is door geen van hen gewenst, dit keer. Dat respecteren we van elkaar.

Wij wensen onze zieken veel sterkte en kracht op de weg naar herstel, dan wel naar een leefbaar heden.

### Overlijdensbericht

Op maandag 10 maart is overleden mw. Pietie Mulder-Roode, op de leeftijd van bijna 86 jaar. Het afscheid zal komende week in besloten kring plaatsvinden. Wij zullen mw. Mulder in het komende kerkblad herdenken en wensen de familie moed en kracht bij het afscheid van hun moeder en oma.

### Avondgebeden in Midlum

Zaterdag 15 maart is de het 2e avondgebed in de Veertigdagentijd, die gehouden wordt in de Nicolaaskerk in Midlum, aanvang 19.30 uur. Organist: Otto Roelofsen. Liturg Harmen Bloemhof

We zingen en bidden en staan stil bij een kunstwerk in relatie tot de Veertigdagentijd. Daarnaast is er pianomuziek en wordt er gecollecteerd aan het eind. De avondgebeden duren een half uur.

**Mediatie Spreuken 22:1****'Een goede naam is verkieselijker dan veel rijkdom, gunst beter dan zilver en goud' -**

Het gaat de laatste weken en maanden veel over geld, rijkdom, koopkracht en behoud van welvaart in het nieuws. Dan denk je vanzelf een keer: het zal allemaal wel. Is er niets beters? Moet het hier nu steeds over gaan? Al steunen we vanuit de kerken de inzet voor een bestaansminimum en bestaanszekerheid.

Het aangehaalde tekstwoord uit Spreuken brengt ons op een andere toonhoogte. Een goede naam. Daarom gaat het. Niet om wat het hebt of bezit, maar om wie je bent en om hoe je je opstelt in het leven. Gunst is niet te koop, evenmin als een goede naam. Gunst verwerf je door je in te zetten: op je werk, in je relatie, als vrijwilliger, als mantelzorger of ambtsdrager. Als wij dicht bij onszelf blijven, toegewijd leven en dienstbaar zijn aan de bloei van onze naaste en van de gemeenschap, komen de waarden die Spreuken noemt vanzelf in beeld. Eerder in dit bijbelboek horen we over liefde en trouw als grondgebinte van ons menselijke en gelovige bestaan. Als die ons leiden en niet de hang naar rijkdom en bezit, maakt ons dat lichtvoetig. Al het andere zal ons bovendien geschonken worden!

Met een hartelijke groet, ds Teunard van der Linden

**Agenda**

- Dinsdag 18 maart, 13.00 uur, pastoresconvent in De Haven.
- Op 18 maart komt de gesprekskring Rondom de Tafel weer bij elkaar, om 14.30 uur in de pastorie. Dit is de zesde en laatste bijeenkomst van dit seizoen.
- Donderdag 20 maart, 15.00 uur, De Hoeksteen, Jubileumcommissie

**Om te noteren**

Op zaterdag 5 april is er een groot Johannes de Heer concert in de Grote Kerk, met professionele musici en enkele honderden zangers uit het land en daarnaast ook het Christelijk Kinderkoor Shalom uit Damwoude. Er is ook veel samenzang. Zie voor meer informatie en het bestellen van kaarten (vooraf met korting) via : [www.johannesdeheerkoor.nl](http://www.johannesdeheerkoor.nl) De aanvang is om 19.00 uur. De kerkdeuren openen 18.30 uur.

**Zondagsbrief:**

Afgelopen week kreeg ik meerdere telefoontjes en/of mails met de vraag of ik de zondagsbrief wilde sturen, zij/hij had deze de laatste zondag niet ontvangen. Ik heb alle betreffende gemeenteleden weer in mijn adresboek voor de zondagsbrief gezet en ontdekte bij het invoeren dat het m.n. mailadressen met @hotmail.nl / @hotmail.com / @gmail.com / @home.nl / @hetnet.nl betrof. Toeval? Ik weet het niet, maar wel heel vreemd. Ik hoop dat ik dat nu weer heb recht getrokken, maar hoort u dat er gemeenteleden zijn die toch opnieuw geen zondagsbrief hebben ontvangen en dat wel graag willen, stuur mij dan gerust een berichtje met het betreffende mailadres.



Hoe het kan dat er bijna 20 mailadressen waren verdwenen?

Ik weet het niet en om heel eerlijk te zijn: dit gaat me ook boven de pet en laat ik graag aan de echte technenuten over. Heb niks verwijderd in het adresboek en daarvoor had ik maar 1 reactie gehad n.a.v. mijn mededeling / oproep in Getijdenstroom.

Maar nu dus wel besloten voorlopig geen nieuwe apparatuur weer aan te gaan schaffen.

Hartelijke groet van uw scriba

**Parkeren bij Milûk** : op zondagmorgen staat de hefboom vanaf **8.45 – 9.30 uur open**

Hieronder vindt u de QR codes voor de beide collectes tijdens de erediensten  
 Voor de diaconie (pong) voor de Kerk (schaal-collecte)

