



Bij deze dienst

We vieren samen een gezinsdienst over het thema: “*Wie goed doet goed ontmoet*”. Dat zei mijn moeder wel eens als ik als kind ruzie had gehad of gepest was. Of: “*vriendelijkheid duurt het langst en kost niks*”. Jezus zegt ook krachtige woorden, in Lucas 6: *heb je vijand lief, keer ook je andere wang toe*. Dat is niet altijd goed in praktijk te brengen. En wie of wat is je ‘vijand’? En kun je of moet je altijd liefhebben? Jezus zegt het na een hele nacht gebeden te hebben; wat betekent dat voor Hem en nu voor ons? De kinderen hebben bij het verhaal van Jacob en Ezau een leerzame kubus gemaakt die we gaan bekijken. En we kijken naar hoe we het pesten een halt toe kunnen roepen in onze tijd.

Ds Ulbe Tjallingii

Zondag 23 februari 9.30 uur in ALMENUM voorganger ds. Ulbe Tjallingii

Liturgische kleur: : Groen - de dienst is ook te volgen via www.pg-harlingen.nl

Ouderling van dienst: Jet Twijnstra / diaconie: Sissy de Boer en Aafke Hibma

Organist.: Eeuwe Zijlstra

Lector Aagje Wouda / **Schriftlezing : Lucas 6 : 27-38**

Kindernevendienst: Anne van Eijck / Oppas Carla Ozinga

Koster: Klaas en Lies Hager / techniek Ele Henk Wouda en Christiaan Wijbenga

Collectes : De 1e collecte (de pong) is voor de diaconie en de schaalcollecte is voor de kerk. Uiteraard kunt u uw giften ook digitaal overmaken op bankrekeningnr NL 94 RABO 0373 7356 77 t.n.v. C.v.K. Protestantse Gemeente Harlingen–Midlum o.v.v. schaalcollecte en op NL 79 RABO 0325 5603 15 t.n.v. de Diaconie, of storten via de QR-codes. (Zie omme zijde)

Omzien naar elkaar:

De bloemen gaan zondag 23 februari als groet en ter bemoediging naar:

Dhr. Pieksma, (het is een jaar geleden dat zijn vrouw is overleden)

Dhr. Gert- Jan Bolt, (i.v.m. zijn gezondheid)

Als kerkenraad stellen we het zeer op prijs als een gemeentelid de bloemengroet wil wegbrengen.

Mogen we hierin ook op u / op jou rekenen? Na de dienst liggen ze op de avondmaalstafel.

Meeleven

- Wij leven mee met Rienk en Alie Switijnk, Willemskade nu de gezondheid van Rienk snel achteruitgaat, in het vertrouwen dat al onze tijden in Gods hand zijn. Wij wensen hen kracht en nabijheid, samen met de kinderen.
- Mevr. Willy Louter-Switijnk verblijft nog in Noorderbreedte. Het gaat een ietsje vooruit, maar Willy moet voorlopig nog wel in Noorderbreedte blijven, waar goed voor haar wordt gezorgd. Wij wensen haar heel veel sterkte bij de verdere revalidatie.
- Dhr Sjoerd Ijbema mocht weer thuis komen na een revalidatie in Beetsterzwaag. Ook Sjoerd wensen wij sterkte op zijn levenspad en bidden om kracht.

Er zijn op dit moment meerdere zieken in onze gemeente, thuis en/of in verpleeghuizen. Maar zij hebben aangegeven (nog) niet met naam in de zondagsbrief vermeld te willen worden en dat respecteren we. Mede namens ons allen willen wij hen, maar ook zij die leven met een gemis, of zorgen hebben om een gelief mensenkind, heel veel sterkte en kracht toe bidden met de woorden die naar Ps. 23 zijn geschreven:

*Ik ben jouw Herder. Ik geef je
alles wat je nodig hebt en Ik leid je.
Wees niet bang als het moeilijk wordt,
want Ik ben bij je en Ik geef je moed.
Ik bescherm je altijd en overal.
Ik geef je geluk en genade tot de dag
dat ik je verwelkom in mijn huis.*



De Spiker:

Zondag 23 februari is er om 10.30 uur weer dienst in de Spiker. Voorganger is mw. Kuijpers.

IMeditatie: *“Vraagt iemand u waarop de hoop die in u gebaseerd is, wees dan steeds bereid u te verantwoorden”* (1Petrus 3: 15)

Als christen moet je altijd bereid zijn tot verantwoording aan al wie rekenschap vraagt van de hoop die in je is. Ook de kerk moet getuigen van de hoop. Bovenstaande tekst uit de Eerste Petrusbrief is gericht aan een aantal gemeenten in Klein-Azië, het huidige Turkije.

Adres: niet-Joden, christenen uit de 1^e eeuw. En wat toen geldig was is het ook nu nog voor ons.

Vol hoop moeten we op een juiste manier ervan getuigen dat het beste nog komt.

Spreeken over Gods liefde en daar zo vol van zijn, dat we dat van harte willen doorgeven.

Hoop, het is een woord dat iets weergeeft van een verwachting. Het is net iets meer dan optimisme.

Ook als het wat tegenzit, kun je hopen, misschien wel tegen beter weten in, op een positieve uitkomst.

Hoop geeft het uitzicht van een goede aankomst na wellicht een leven vol van tegenslag en zorg.

Ik zeg het zo: geloof kan niet zonder hoop. Job hoorde je niet klagen. Zelfs niet in de bitterste nood.

In het boek “Prediker” staat de even zinvolle als markante tekst: *“voor al wie tot de levenden behoort, is er hoop”*. (9:4)

Ik las van Dietrich Bonhoeffer uit zijn thematisch dagboek:

“Een geloof dat niet hoopt, is ziek.

Het is als een hongerig kind dat niet wil eten,

of als iemand die moe is, en niet slapen wil.

Geloof de mens, dan hoopt hij ook.

En het is geen schande te hopen, grenzeloos te hopen.

Wie kan spreken over God zonder te hopen Hem eenmaal te zien?

Wie kan spreken over vrede en liefde tussen mensen, zonder dat eenmaal in eeuwigheid te willen meemaken?

Wie kan spreken over een nieuwe wereld en een nieuwe mensheid zonder te hopen dat hij daaraan deel zal hebben?”

Als iemand ons vraagt waarop onze hoop is gegrondvest, dan kunnen we zeggen: Onze hoop is gebaseerd op de overwinning, die Jezus behaald heeft door Zijn kruis en opstanding.

En wij mogen weten, dat wij daardoor zelfs meer dan overwinnaars mogen zijn door Hem die ons heeft liefgehad.

Met een hartelijke groet Annie van der Kooi-Zegel

Nieuws van de Samen aan Tafel commissie

Op woensdag 5 maart organiseren we weer een bijeenkomst om samen te eten.

De komende zondagen liggen de intekenlijsten weer in "Almenum" en in "De Haven".

Plaats : "De Haven" Noorderkade 2 / Aanvang maaltijd : 17.30 uur met een inloop vanaf 17.15 uur.

Kosten : €7,50 per persoon. Mocht het vervoer voor u een bezwaar zijn, dan kunt u altijd contact opnemen met een van de commissieleden. (zie voor de tel. nrs Getijdenstroom.)

Nogmaals ter informatie uitzending van OMROEP ZILT

Op zondagochtend zijn er op Omroep Zilt diverse religie radioprogramma's:

8:00 - 9:30 Fryslân Sjongt Gospel

9:30 - 10:30 Kerkdienst

10:30 - 12:00 Glorieklanken (Geestelijk verzoekplaten programma)

Omroep Zilt is te beluisteren via 106.2 fm, 107.5 fm en via omroepzilt.nl/live

Parkeren bij Milûk : op zondagmorgen staat de hefboom vanaf 8.45 – 9.30 uur open

Hieronder vindt u de QR codes voor de beide collectes tijdens de erediensten

Voor de diaconie (pong)

voor de Kerk (schaal-collecte)

