

Zondag 23 februari 2025
PG Harlingen-Midlum

Gezinsdienst:

'Wie goed doet, goed ontmoet'

Voorganger: ds. Ulbe Tjallingii
Ouderling: Jet Twijnstra
Lector: Aagje Wouda
organist: Eeuwe Zijlstra
met de kinderen: Anne van Eijck

Orgelspel

Welkom en mededelingen

Aanvangslied: Lied 909: 1 en 2

1. Wat God doet, dat is welgedaan,
zijn wil is wijs en heilig.
'k Zal aan zijn hand vertrouwend gaan,
die hand geleidt mij veilig.
In nood is mij / zijn trouw nabij.
Ja Hij, de Heer der Heren,
blijft eeuwig wijs regeren.

2. Wat God doet, dat is welgedaan.
Hij is mijn licht en leven.
Ik wil mijzelf van nu voortaan
blijmoedig aan Hem geven,
omdat ik weet / in vreugd en leed:
zijn vaderlijke ontferming
blijft eeuwig mijn bescherming.

Votum en groet

Ontsteken van de Vredeskaars

Kyrie-moment: *Dit is wat pesten met je doet*
(Jeugdjournaal):
https://www.youtube.com/watch?v=VPOqgGFh_iQ

Zingen: Lied 795

1. Wat ons bond, God, is verbroken,
onze liefde is gedooft.
Niemand kan de wond nog helen -
zwijgend buigen wij het hoofd.

2. Vul de stilte met uw adem,
alle druk is ons te veel.
Wij gaan onder in ons falen,
als uw liefde ons niet heelt.

3. Al bent U in ons gebroken, -
kom ons nader, maak ons vrij
van de pijn om vroeger dagen.
In uw vrede dooft de strijd.

4. God, die alle dingen nieuw maakt,
zet opnieuw een toekomst in
waar wij van uw zegen leven,
anderen tot zegen zijn.

5. Geef geloof dat trouw kan groeien,
hoop op meer waarachtigheid,
liefde die zo lang blijft bloeien
als uw liefde ons geleidt.

Gebed

Lezing uit de Basisbijbel: Lucas 6, 27-38

Zingen: Lied 216

1. Dit is een morgen als ooit de eerste,
zingende vogels geven hem door.
Dank voor het zingen, dank voor de morgen,
beide ontspringen nieuw aan het woord.

2. Dauw op de aarde, zonlicht van boven,
vochtige gaarde, geurig als toen.
Dank voor gewassen, grassen en bomen,
al wie hier wandelt, ziet: het is goed.

3. Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen,
licht dat ooit speelde waar Eden lag.
Dank elke morgen Gods nieuwe schepping,
dank opgetogen Gods nieuwe dag.

Uitleg en verkondiging

In deze klas werd veel gepest, maar nu niet
meer:

<https://www.youtube.com/watch?v=ZuwDPwLqSuE>

Zingen: Lied 103-C: 1, 2 en 3

1. Loof de koning, heel mijn wezen,
gij bestaat in zijn geduld,
want uw leven is genezen
en vergeven is uw schuld.
Loof de koning, loof de koning,
tot gij Hem ontmoeten zult.

2. Loof Hem als uw vaderen deden,
eigen u zijn liefde toe,
want Hij bergt u in zijn vrede,
zegenend wordt Hij niet moe.
Loof uw Vader, loof uw Vader,
tot uw laatste adem toe.

3. Ja, Hij spaart ons en Hij redt ons,
Hij kent onze broze kracht.
Hij bewaart ons, Hij ontzet ons
van de boze en zijn macht.
Loof uw Heiland, loof uw Heiland,
die het licht is in de nacht.

Dankgebed

Goede wensen

Collecten

Zingen: Lied 218

1. Dank U voor deze nieuwe morgen,
dank U voor elke nieuwe dag.
Dank U dat ik met al mijn zorgen
bij U komen mag.

2. Dank U voor deze mooie aarde,
dank U voor sterren, maan en zon.
Dank U dat U ons wilt bewaren,
kracht en levensbron.

3. Dank U dat alle vogels zingen,
dank U voor elke boom in bloei.
Dank U voor zoveel goede dingen,
dank U dat ik groei.

4. Dank U voor steun in moeilijkheden,
altijd ziet U naar mensen om.
Dank U voor vrienden en voor vreemden
die ik tegenkom.

5. Dank U voor alle mooie klanken,
al wat ik zien en horen kan.
Dank U - o God, ik wil U danken
dat ik danken kan.

Zegen

Beaming van de zegen door het zingen van Lied 425 :

Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen
van hier, uit dit huis waar uw stem wordt
gehoord,
in Christus verbonden, tezamen gezonden
op weg in een wereld die wacht op uw woord.
Om daar in genade uw woorden als zaden
te zaaien tot diep in het donkerste dal,
door liefde gedreven, om wie met ons leven
uw zegen te brengen die vrucht dragen zal.

Orgelspel

*Na afloop van deze dienst is er weer
gelegenheid om elkaar te ontmoeten. Er is
koffie en thee en voor de kinderen limonade.
Van harte welkom.*