



Bij deze dienst

Het is vandaag de eerste zondag in het nieuwe jaar, 2025. Op verschillende plekken in de wereldkerk wordt deze zondag stilgestaan bij de aanbidding der Wijzen en het feest van Driekoningen en Epifanie: van de Verschijning van de Heer in het openbaar, ofwel van zijn openbaar worden onder de mensen.

Verscheidend bekende verhalen keren daarbij terug, zoals het verhaal van de wijzen, de doop van Jezus, de roeping van de leerlingen en de bruiloft te Kana. Vanmorgen de Wijzen uit het Oosten. Wie waren zij, en hoe gaan zij ons voor?

De kinderen maken toepasselijk een mooie kroon en vanavond is de jaarlijkse driekoningenviering in Midlum, gericht op de 'huiszegen' en de verrassende dingen die Spreuken 3 daaraan verbindt (Nicolaaskerk Midlum, aanvang 19.30 uur, voorganger Cees Glashouwer). We zingen vanmorgen Psalm 68 als Psalm van de zondag; bij het zingen begrijpen we de koppeling met het verhaal over de Wijzen op de eerste zondag van het jaar. Hopelijk werkt de livestream weer naar behoren, zodat we allen, ook via beeld en geluid de dienst kunnen volgen – hartelijk verbonden als altijd!

Zondag 5 januari 9.30 uur in ALMENUM voorganger ds. Teunard van der Linden

Liturgische kleur: : WIT de dienst is ook te volgen via www.pg-harlingen.nl

Ouderling van dienst: Annie v.d. Kooi /diaconie: Elly de Wind en Sissy de Boer /Organist.: Otto Roelofsen

Lector Jan de Jong / **Schriftlezing** : Mattheus 2 : 1 - 12

Kindernevendienst: Coby van der Linden / Oppas Boukje Bruinsma

Koster: KosterKees / Techniek : Ele Henk Wouda en KosterKees

Collectes : Er wordt in de dienst 2x gecollecteerd; de 1e collecte (de pong) is voor de diaconie, de schaalcollecte is voor de kerk. Uiteraard kunt u uw giften ook digitaal overmaken op bankrekeningnummer NL 94 RABO 0373 7356 77 t.n.v. C.v.K. Protestantse Gemeente Harlingen–Midlum o.v.v. schaalcollecte en op NL 79 RABO 0325 5603 15 t.n.v. de Diaconie, of storten via de QR-codes. (Zie omme zijde)

Omzien naar elkaar:

De bloemen gaan zondag 29 december als groet en ter bemoediging naar: **fam. Truus en Hielke de Boer-Zuidam** (ter bemoediging) en naar **dhr. Bart Westra** (hij is herstellende van een hartoperatie) Wilt u de bloemen wegbrengen, na de dienst kunt u ze meenemen.

Meeleven

- Op nieuwjaarsdag ging de bloemengroet als bemoediging naar **mevr. Willy Louter-Switjnk**. Zij mocht op oudejaarsdag weer thuiskomen, met medicatie en de opdracht nog even rustig aan te doen. Vanaf hier wensen wij Willy heel veel sterkte en Gods Zegen.
- Het 2^e boeket was voor de grootouders van Dion van Wilsum: **de fam. Jan van Wilsum**. Als eerste met een groet en ter bemoediging, dat zij getuige mochten zijn dat hun 15 jarige kleinzoon gedoopt mocht worden en tevens als dank voor hun grote inzet mbt ons kerkblad Getijdenstroom. Iedere maand rijdt Jan naar Leeuwarden om ze op te halen en maakt hij samen met zijn vrouw de verdeling voor de bezorgers.
- **Dhr. Rienk Switjnk**, is intussen gesetteld in **Sneek**. Op dit moment gaat het naar omstandigheden en met behulp van medicatie een ietsje beter met Rienk. Wij wensen hem, maar ook zijn vrouw Ali heel veel sterkte en Gods nabijheid.
Het adres is Vila de Swette, afd. de Bloesem, Harste 10A, 8602 JX SNEEK.

Dienst in de Batting op zondag 5 januari om 10.30 uur - voorganger is mw. De Boer, ouderling namens onze gemeente is Marjan Overdijk en het orgel wordt bespeeld door dhr. GerritJan Elsinga.

Driekoningendienst op 5 januari 2025 om 19.30 uur – de Nicolaaskerk – Midlum

Voorganger is ds. Cees Glashouwer, ouderling Oane Zuidema, lector Annemarie Bloemhof en organist : Eeuwe Zijlstra. Een uitgewerkte liturgie is in de kerk aanwezig.

Internet in Almenum: Op Oudjaarsavond was er geen wifi / internet in Almenum waardoor er geen livestream mogelijk was. Vanochtend hebben onze kerkrentmeesters de internet verbinding in Almenum weer kunnen herstellen. Het beheer van het netwerk ligt bij de Bouwvereniging. Waarom onze verbinding (weer) niet werkte is niet bekend. Jaring Plas (beheerder) wil daar nog navraag naar doen. We hopen dat het nu stabiel blijft.

Meditatie *‘Dat liefde en trouw u niet verlaten. Bind ze om uw hals, schrijf ze op de tafel van uw hart.’* Spreuken 3:3

Bij deze tekstwoorden moet ik denken aan het Zandvoortse verhaal van twee tienermeiden en hartvriendinnen, de een joods en de ander christelijk. Ze kwamen op het spannende idee, hun halsketting etc. te ruilen – de joodse en de christelijke symbolen van de zuil van hun opvoeding. Bij geval liepen zij, joelend van opwinding, juist de rabbijn tegen het lijf op de Zandvoortse boulevard. Hoewel hij bekend stond als kindervriend en zich inspande voor zowel de joodse catechese als het openbaar onderwijs, was hij not amused over wat de twee meiden bedacht hadden. Dit ging een stap te ver. Dit was niet passend. Ergens begrijpen we zijn reactie. Oecumene is samen op weg zijn, niet de vermenging van de verschillende geloofstradities. Symbolen geven uiting aan een bepaalde identiteit en zijn niet (zomaar) inwisselbaar. Anderzijds kun je zeggen: in het kinderspel licht misschien meer waarheid op, dan wij volwassen kunnen verzinnen en volhouden aan muren en grenzen. Leg de joodse en christelijke symbolen eens naast elkaar op tafel – dat zijn ze er niet zonder elkaar. We hebben na de oorlog leren spreken over de ‘joods-christelijke traditie’ waarin wij staan, al zijn we daar in het huidige tijdsgewricht van politieke spanningen en flagrant geweld terughoudender in. De tekst wijst de richting aan, die we mogen zoeken en moeten aanhouden, in het groot en in het klein: het spoor van liefde en trouw, onder de mensen en tussen de volken. Waar liefde en trouw de norm zijn en floreren, tegen strijd, haat en de dood in, kan het leven gedijen en Gods welbehagen rusten op mensen van goede wil.

Met een hartelijke groet, ds. Teunard van der Linden

Agenda

Maandag	6 januari:	Bijbelgesprekskring,	10.00 uur	pastorie
Woensdag	8 januari:	Eetgroep, inloop vanaf	17.15 uur	De Haven
Donderdag	9 januari:	Moderamen,	15.00 uur	Midlumerlaan 2-28
Vrijdag	10 januari:	Workshop Frisoschool,	8.30 – 9.30 uur	

De dienst op zondag 12 januari a.s. is een oecumenische dienst – ‘eenheid van kerken’ – tezamen met de Doopsgez. Kerk – R.K.K. Michaëlskerk en CGKV ‘de Haven’. Organist is Eeuwe Zijlstra. Deze dienst is in de Grote Kerk en begint om 11.00 uur, er zijn meerdere voorgangers.

Afwezig: ds. Ulbe Tjallingii is van 2 t/m 12 januari met vakantie.

Parkeren rondom Almenum

Vriendelijk doch dringend verzoek om niet bij de keuken (naast de toren) op het terrein van Almenum te parkeren. Tijdens de erediensten kunt u parkeren bij MILUK.

De hefboom staat op de zondagen vanaf 8.45 – 9.30 uur open

Nieuws van de samen aan tafel commissie :

Op **15 januari** organiseren we weer een bijeenkomst om samen te eten. Vanaf a.s. zondag liggen de intekenlijsten in de grote zaal van ‘Almenum’ en in ‘De Haven’.

Plaats van samenkomen is in één van de zalen van kerkgebouw ‘De Haven’, Noorderkade 2
Aanvang maaltijd: 17.30 uur met een inloop vanaf 17.15 uur. Kosten : € 7,50 per persoon.

Hieronder vindt u de QR codes voor de zondagse collecte.

Voor de Diaconie (pong-collecte)



Voor de Kerk (schaal-collecte)

