



### Bij de diensten

- Zondag 13 oktober wordt geteld als de vierde zondag van de herfst. Gastvoorganger deze morgen is mw. ds. T. Hibma uit Arum. E is deze zondag ook Jeugdkerk in De Hoeksteen.
- Zondag 20 oktober vieren wij de jaarlijkse ZWO-najaarsdienst. Daarbij laten we ons leiden door Jeremia 29:1-14, de aanmoediging om recht te doen, trouw te zijn en lief te hebben, ook als de omstandigheden tegen zijn. De Bergrede sluit hier bij aan (Matth. 5:13-16). Wij wensen elkaar goede vieringen!

### STIL GEBED vóór de dienst

De komende twee maanden is het stil gebed voorafgaand aan de dienst: tegelijk met het consistoriegebed. Meer hierover leest u in Getijdenstroom. Als het orgel stopt met spelen (ca. 9.30 uur), is er dus stil gebed in de kerk. Dit staat ook op de schermen aangegeven.

### Zondag 13 oktober 9.30 uur Grote Kerk – voorganger ds. mevr. T. Hibma

Liturgische kleur: : **GROEN** de dienst is ook te volgen via [www.pg-harlingen.nl](http://www.pg-harlingen.nl)  
Ouderling van dienst: Marjan Overdijk / diakenen: Tryntsje Bouma en Sissy de Boer / organist : Otto Roelofsen  
Lector: Jan de Jong / **Schriftlezing : Deut 15 : 1-11 / Marcua 10 : 17-31**  
Kindernevendienst: Carla Ozinga / oppas : Saïda Bruinsma  
Koster: Kees van den Nieuwenhuizen / Techniek : Ele Henk Wouda en KosterKees

**Collectes** : Er wordt in de dienst 2x gecollecteerd; de 1e collecte (de pong) is voor de diaconie, de schaalcollecte is voor de kerk. Uiteraard kunt u uw giften ook digitaal overmaken op bankrekeningnummer **NL 94 RABO 0373 7356 77 t.n.v. C.v.K.** Protestantse Gemeente Harlingen–Midlum o.v.v. schaalcollecte en op **NL 79 RABO 0325 5603 15 t.n.v. de Diaconie** een bedrag over te maken op rekening NL 79 RABO 0325 5603 15 t.n.v. Diaconie PG Harlingen-Midlum o.v.v. Rode Kruis.

### 1<sup>e</sup> collecte is voor het Rode Kruis giro 716.

Vanwege de recente escalatie in Libanon, is het aantal mensen in nood ten minste verdubbeld. Miljoenen mensen in Gaza, Israël, Libanon, Syrië en de Westelijke Jordaanoever zijn volledig afhankelijk van hulporganisaties als het Rode Kruis voor voedsel, water en medische zorg. Er is meer geld nodig om alle mensen te kunnen blijven helpen. Het Rode Kruis opent daarom Giro 716 voor de hulp aan getroffen van het conflict in het Midden-Oosten. U kunt helpen door te doneren via de collecte in de kerk of een bedrag over te maken op rekening NL 79 RABO 0325 5603 15 t.n.v. Diaconie PG Harlingen-Midlum o.v.v. Rode Kruis.

### Omzien naar elkaar:

De bloemen gaan zondag 13 oktober als groet en ter bemoediging naar :

**Dhr. J. Haringa**, ( i.v.m. zijn gezondheid ) en naar **dhr. J. Doornbosch**, ( ter bemoediging ).

Als kerkenraad stellen we het zeer op prijs als gemeenteleden de bloemen willen wegbrengen.

Na de dienst kunt u ze ophalen uit de consistorie.

**Autodienst : zondag 13 oktober is dhr. Cees Faasse chauffeur van de kerkauto. Tel. 413187**

**Zondag 13 oktober 10.30 uur de Spiker kerkdienst – voorganger ds. Catrien Bos-Switink**

**Zondag 20 oktober – 9.30 uur - Grote Kerk – Voorganger ds. T.G. van der Linden – ZWO-najaarsdienst**

Ouderling van dienst Aagje Wouda / diakenen: Elly de Wind en Aafke Hibma / m.m.v. van de kopergroep  
lector een lid van de ZWO commissie / **Schriftlezing: Jeremia 29:1-14 / Mattheus 5:13-16**

kindernevendienst: Coby van der Linden / kinderoppas Marit de Boer

### Op zondag 20 okt is de 1e collecte ( de pong ) voor de projecten van Kerk in Actie in Moldavië.

Deze bijdrage graag overmaken naar rek nr NL33 RABO 0105 9321 91 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Harlingen.

Dit is een aparte rekening van de ZWO-Commissie die onder de diaconie valt. Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage.

De bloemengroet voor zondag 20 oktober zal voorafgaande aan de dienst worden afgekondigd.

**Autodienst : op zondag 20 oktober is dhr. Oane Zuidema, chauffeur van de kerkauto. tel. 430093**

### Meeleven

Meeleven is een breed begrip, dat niet alleen raakt aan ziekte en ongemak, verdriet en zorg. Het is een centraal bijbels werkwoord, dat heel ons kerkelijke en persoonlijke leven omvat. Oog en hart hebben voor de ander en voor elkaar, die opdracht is ons gegeven en dat is ons gegeven in de lichtkring van Jezus Messias. We mogen elkaars leden zijn en elkaar toebehoren. Daar ligt de kiem van onze verantwoordelijkheid en van omzien naar elkaar. We volgen allen onze weg door het leven. Dan is het goed ook de ander op te merken, in het bijzonder degenen die moeite ondervinden op hun levensreis. Doet u mee?

**Meditatie** 'Wees standvastig en onwankelbaar, te allen tijd overvloedig in het werk van de Heer, wetende dat uw arbeid niet vergeefs is in de Heer.' I Kor. 15:58

In de oktobermaand zijn we het verst van Pasen verwijderd. Dat wil echter niet zeggen, dat Pasen niet van betekenis is voor ons leven en werken nu. Paulus sluit zijn grote en grootse hoofdstuk over de kracht en de betekenis van de opstanding af met bovenstaand vers. Het maakt duidelijk, dat op de vraag hoe je kunt weten of de opstanding waar is, je mag zien hoe de opstanding van Jezus als levenskracht doorwerkt in het leven van allen die zijn verschijning liefhebben en hier naar handelen. Nu het herfst geworden is en de bladeren van de bomen vallen, is dat een mooi decor voor de standvastigheid, die niet opgeeft en de zaken niet op hun beloop laat. Het werk van de Heer omspannt alle arbeid ten gunste van de minder bedeeden, alle hulp en bijstand in het praktische leven van alle dag, maatschappelijk, kerkelijk en persoonlijk. De opstanding werkt aanstekelijk. Tot in de herfst en de winter draagt de Heer ons leven, dag aan dag:

*God zij geprezen met ontzag,  
Hij draagt ons leven dag aan dag,  
Zijn naam is onze vrede.  
Hij is het die ons heeft gered,  
die ons in ruimte heeft gezet  
en leidt met vaste schreden.*

*Hij die het licht roept in de nacht,  
Hij heeft ons heil teweeggebracht,  
dat wordt ons niet ontnomen.  
Hij droeg ons door de diepte heen,  
de Here Here doet alleen  
ons aan de dood ontkomen*

Met een hartelijke groet, ds Teunard van der Linden

### Oproep i.v.m. onze Oogstdienst op zondag 3 november

Op zaterdag 2 november kunt u weer fruit inleveren voor de oogstdienst op zondag 3 november. Van 10.00-12.00 uur is de diaconie aanwezig in de Hoeksteen om uw fruit/ uw bijdrage in ontvangst te nemen.

Wegens groot succes vorig jaar wil de Diaconie ook dit jaar extra aandacht geven aan mensen die ziek zijn of aan hen die een extra steuntje in de rug nodig hebben. U kunt een naam aan de Diaconie doorgeven d.m.v. een briefje met naam en adres in de collecte pont te doen of via de mail [diaconie@pg-harlingen.nl](mailto:diaconie@pg-harlingen.nl). Dan zorgt de Diaconie ervoor dat hij/zij ook een fruitbakje ontvangt. Denkt u / denk jij met ons mee?

### Agenda voor de komende 2 weken:

- Op 14 oktober steken de dames van het breicafé de handen weer gezamenlijk uit de mouwen in De Hoeksteen, aanvang 14.00 uur.
- Op 15 oktober komt de gesprekskring Rondom de Tafel weer bijeen, om 14.30 uur in de pastorie. Er is nog ruimte voor 2-3 nieuwe deelnemers, opgave graag bij de predikant.
- Op 17 oktober vergadert de kerkenraad weer, aanvang 19.30 uur in De Hoeksteen
- Op 18 oktober is de afsluitende bijeenkomst met alle vrijwilligers van Tsjerkepaad in De Hoeksteen, aanvang 14.00 uur.
- Op 18 oktober komt de Kidsclub weer voor het eerst bijeen in De Hoeksteen. Op het programma staat deelname aan Sirkelslag. De avond begint om 19.00 uur.
- De huiscatechegroep 12-16 jaar komt weer bijeen op zondagsvond 20 oktober in De Hoeksteen, aanvang 19.00 uur.
- Op maandagavond 21 oktober is er weer JOE-gesprekskring, om 20.00 uur in de pastorie.
- Op dinsdagavond 22 april is er een gespreksavond rond Kerk en Israël. Meer hierover leest u elders in dit nummer en in Kompas, pag. 15.
- In de herfstvakantie is er voor de kinderen een knutselmiddag in De Hoeksteen, op dinsdag 29 oktober, van 13.30 uur tot 15.30 uur, met het oog op de oogstdienst de zondag daarop.

### Bezinningsavond Kerk en Israël

Op dinsdag 22 oktober is er een bezinningsavond rondom Kerk en Israël, in een tijd van oplopende spanning, toenemende polarisatie en groeiend antisemitisme. Uitgangspunt is de brochure van de PKN 'Onopgeefbaar verbonden'; maar er is ook ruimte voor gesprek en de uitwisseling van ervaringen en standpunten. De kerk weet zich verbonden met de joodse traditie. Deze avond zoeken we naar de inhoud, reikwijdte en grenzen van wat we wel en niet belijden, vinden en voelen als het om Israël gaat als volk, geloofstraditie, land en staat. Gespreksleiders van deze avond in het kader van Vorming & Toerusting zijn Harmen Bloemhof en ds Teunard van der Linden.

\*\*\*\*\*

### Bezoek aan de synagoge van Enschede. (een datum om alvast te noteren)

Beste Gemeenteleden, op woensdag 20 november a.s. gaan we in het kader van Kerk & Israël een bezoek brengen aan de synagoge van Enschede. Volgens kenners de mooiste synagoge van Nederland. Van 12-15.30 uur.

Onze rondleider is rabbijn Jacob N. de Leeuwe. Hij is daar goed bekend omdat hij daar is opgegroeid.

Zijn vader was jaren lang Chazan in die synagoge. U kunt zich opgeven via mail naar [harm.bloemhof@ziggo.nl](mailto:harm.bloemhof@ziggo.nl)

of de telefoon 06-53184015. Over de reis, de kosten enz. hoort u daarna. Hartelijke groet, Harm Bloemhof