

Harlingen Grote Kerk, 13 oktober 2024

9.30 uur

Voorganger ds. T. Hibma
Ouderling : Marjan Overdijk
Lector: Jan de Jong
Organist: Otto Roelofsen

9.30 uur in de kerk gelegenheid tot STIL GEBED

Welkomstwoorden en aankondiging 1^e lied

Zingen : Lied 217 : 1 – 2 en 3

1.
De dag gaat open voor het woord des Heren,
zon die wij zoeken, kracht die wij ontberen,
bron die wij horen als wij tot Hem keren,
vroeg in de morgen.

2.
Voor wij bestonden, riep Hij ons bij name,
voor wij ontwaakten en ter wereld kwamen,
zag Hij ons aan en bracht Hij ons tezamen,
God onze Vader.

3.
Door U geschapen om uit U te leven;
hartslag en adem hebt Gij ons gegeven,
land waar wij wonen,
licht waarnaar wij streven,
oorsprong en toekomst

Bemoediging en groet

Eerste Psalm: Psalm 130: 1 en 3

1 Uit diepten van ellende /
roep ik tot U, o HEER.
Gij kunt verlossing zenden,
ik werp voor U mij neer.
O laat uw oor zich neigen /
tot mij, tot mijn gebed.
Laat mij gehoor verkrijgen, /
red mij, o Here, red!

3 Ik heb mijn hoop gevestigd /
op God den HEER die hoort.
Mijn hart, hoezeer onrustig, /
wacht zijn verlossend woord.
Nog meer dan in de nachten /
wachters het morgenlicht,
blijf ik, o Heer, verwachten /
uw lichtend aangezicht.

Aansteken van de vredeskaars (ouderling) Vredetekst door de voorganger

Gebed om ontferming

Glorialied: Gezang 304: 1,2,3

1. Zing van de Vader die in den beginne
de mensen schiep, de dieren en de dingen:
hemel en aarde wil zijn naam bezingen:
houd Hem in ere!

2. Zing van de Zoon,
het licht voor onze ogen,
bron van geluk voor wie Hem wil geloven:
luister naar Hem het woord van alzo hoge:
houd Hem in ere!

3. Zing van de Geest, de adem van het
leven,
duurzame kracht die mensen wordt
gegeven.
Waar wij ook gaan,
wij hebben niets te vrezen:
houd Hem in ere

Gebed bij de opening van de Schriften

Gesprek met de kinderen
en aansteken van de kaars voor de
kindernevendienst

Als de kinderen naar de nevendienst gaan:

Zingen:
Wij gaan voor even uit elkaar
en delen nu het licht.
Dat Licht vertelt ons iets van God
Op Hem zijn wij gericht.

Wij geven Gods verhalen door
En wie zich open stelt.
Ervaaft misschien een beetje licht
Door wat er wordt verteld.

Straks zoeken wij elkaar weer op
En elk heeft zijn verhaal.
Het Licht verbindt ons met elkaar
Het is voor allemaal.

Schriftlezing: Deuteronomium 15: 1-11 (lector)

Lied: Psalm 119: 47

Hoe zie ik uit, Heer, naar uw heilig recht,
hoe staat uw woord van trouw mij steeds
voor ogen.

Leer mij doorgronden wat Gij hebt gezegd,
wees Gij om mij genadiglijk bewogen.

Verleen mij inzicht, dat ik als uw knecht
uw wil versta, uw wijsheid kennen moge

Schriftlezing: Marcus 10: 17-31(lector)

Lied: Gezang 722: 1,2,3

1. Uw stem, Heer, hebben wij gehoord,
het wonder van uw heilig woord,
van Jezus die uw beeltenis
en die het hart der schriften is.
2. Zegen ons met verwondering
dat Hij het is, de vreemdeling,
die met ons door de eeuwen ging
blijf bij ons met uw zegening.
3. Heilige Geest, ontsteek het vuur,
de liefde van het eerste uur,
maak uw genade in ons groot,
een vreugde sterker dan de dood

Verkondiging

Orgelspel

Lied: Gezang 816: 1,2,3,4

1. Dat wij onszelf gewonnen geven
aan het bevrijdende bestaan,
aan wat ons uitdaagt om te leven.
Dat wij de stille roep verstaan.
2. Dat wij versteende zekerheden
verlaten om op weg te gaan.
Dat niet de greep van het verleden
ons achterhaalt en stil doet staan.
3. Omdat de huizen die wij bouwden
geen onderkomen kunnen zijn.
Omdat het bloedeloos vertrouwde
ons achterdochtig maakt en klein.
4. Dat wat wij hebben ons niet gijzelt,
dat wij van elke dwang bevrijd
naar onbekende plaatsen reizen.
Dat Gij ons onderkomen zijt

Dienst der Gebeden: Voorbeden - Onze Vader

De kinderen komen terug uit de nevendienst...

Collecten

Slotlied: Gezang 418: 1,2,3

1. God, schenk ons de kracht
dicht bij U te blijven,
dan zal ons geen macht
uit elkander drijven.
Zijn wij in U een,
samen op uw wegen
dan wordt ons tot zegen
lachen en geweest.
2. Niemand kan alleen,
Heer, uw zegen dragen;
zegen drijft ons heen
naar wie vrede vragen.
Wat Gij schenkt wordt meer
naar gelang wij delen,
horen, helpen, helen,
vruchtbaar in de Heer.
3. Vrede, vrede laat
Gij in onze handen,
dat wij die als zaad
dragen door de landen,
zaaiend dag aan dag,
zaaiend in den brede,
totdat in uw vrede
ons hart rusten mag.

Zegen met gezongen amen

Orgelspel