



### Bij deze dienst

We vervolgens deze zondag de lezing uit Exodus over Mozes in Egypte. Inmiddels zijn de plagen over het land Egypte uitgebroken, waaronder de negende plaag van dikke duisternis. Heeft God hier óók de hand in? Hoe gaan wij met het duister om, en hoe voorkom je duisternis? Allemaal vragen die ertoe doen.

De Psalm van zondag is Psalm 68, juist over 'het land der duisternis' dat God zal eren. Dat hopen en bidden we ook voor de volken vandaag: dat de wapens worden neergelegd en vrede en verzoening gezocht wordt, met de Vredesweek volgende week zondag in het verschiet. Simpele antwoorden zijn er niet, maar we mogen wel zingen en bidden van vrede en licht in de duisternis.

We wensen elkaar een goede viering, verbonden met wie via beeld en geluid de dienst volgen.

### Zondag 8 september 9.30 uur Grote Kerk – voorganger ds. T.G. van der Linden

Liturgische kleur: : **GROEN** de dienst is ook te volgen via de live-stream : [www.pg-harlingen.nl](http://www.pg-harlingen.nl)

Ouderling: Marjan Overdijk diakenen: Aafke Hibma en Rintse Twijnstra / Hielke Zandberg

Lector: Neeltje Hiemstra / **Schriftlezing : Exodus 10 : 21 - 29**

Kindernevendienst: Berber Twijnstra / oppas : Ytie Nijdam

Koster: Kees van den Nieuwenhuizen / Techniek : Ele Henk Wouda en KosterKees

**Collectes** : Er wordt in de dienst 2x gecollecteerd; de 1e collecte (de pong) is voor de diaconie, de schaalcollecte is voor de kerk. Uiteraard kunt u uw giften ook digitaal overmaken op bankrekeningnummer **NL 94 RABO 0373 7356 77 t.n.v. C.v.K.** Protestantse Gemeente Harlingen–Midlum o.v.v. schaalcollecte en op **NL 79 RABO 0325 5603 15 t.n.v. de Diaconie**

### Omzien naar elkaar :

De bloemen gaan zondag 8 september als groet en ter bemoediging naar :

**Mevr. S. Jonker-v.d. Meer,**

**Mevr. A. Smedes- Procée,** tijdelijk verblijvend in De Spiker,

Als kerkenraad stellen we het zeer op prijs als gemeenteleden de bloemen willen wegbrengen.

Na de dienst kunt u ze ophalen uit de consistorie.

### Meeleven

- **Mw. E.T. Porsius - de Graaf** verblijft voor onderzoek in het MCL en zal hier nog enige tijd moeten blijven. Wij wensen haar kracht en Gods nabijheid.
- **Dhr. P. Allersma**) is weer thuis gekomen uit het UMCG en maakt het naar omstandigheden goed. Wij wensen hem een voorspoedig herstel toe.
- **Mevr. A. Smedes-Procee** verblijft tijdelijk in de Spiker i.v.m. verder herstel van een scheur in haar heup. Wij wensen haar kracht, een goed herstel en Gods nabijheid.

### Vredesweek 14 - 22 september



Vrede is meer dan de afwezigheid van oorlog. Hoe vrede eruitziet en hoe die tot stand komt gaat iedereen aan. Daarom organiseert PAX al meer dan 50 jaar met duizenden mensen in heel Nederland de Vredesweek. Ook dit jaar zullen van 14 t/m 22 september 2024 honderden lokale activiteiten worden georganiseerd.

Ben jij er ook bij?

**De eerste zondag van de Vredesweek (15 september) geldt als Vredeszondag.**

Het thema van de vredesweek dit jaar is: **Samen voor vrede. Nu!** – een duidelijk statement, dat vraagt om woorden, daden en gebeden. We mogen vrede najagen: met onszelf, in relaties en onze omgeving, vrede, saamhorigheid en rechtvaardigheid in eigen land en vrede en gerechtigheid wereldwijd. U ontvangt op 15 september een Vredeskrant met uitwerkingen en suggesties.

Meer informatie is te vinden op [www.paxvoorvrede.nl](http://www.paxvoorvrede.nl)

### Activiteiten in heel Nederland

Tijdens de Vredesweek vinden er verschillende activiteiten plaats door heel Nederland. Zo wordt de Vredesweek op 14 september in Alkmaar geopend door onder andere PAX-directeur Rolien Sasse, wethouder Christiaan Schouten en de muziek van Orchestre Partout. In Tilburg wordt de dag erna een fietstocht georganiseerd langs verschillende gebedshuizen, met als thema 'Kijk door de ogen van een ander'. Ga je liever in gesprek? Dan kun je bijvoorbeeld op 18 september aansluiten bij de dialoogavond over het thema van de Vredesweek in Amersfoort. Een overzicht van alle activiteiten vind je op [vredesweek.nl/activiteiten](http://vredesweek.nl/activiteiten). Alle evenementen hebben één gemeenschappelijk doel: vrede. Want vrede komt niet vanzelf, daar moet je aan werken, met elkaar.

Daarom is het thema dit jaar: **Samen voor Vrede. Nu!**

**Meditatie** *'Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de duisternis wandelen, maar het licht des levens hebben.'* Johannes 8:12

In de kerk en in het dagelijks leven spreken we nogal eens over 'een donkere wereld', over 'duistere machten' en donkerheid in de zin van ellende. Verscheurend zijn de beelden van verwoesting en van mensenlevens die niet tellen. We zien ze bijna dagelijks. In sommige landen, zoals Soedan, is het pikkedonker door burgeroorlog, overstromingen, ziekten en hongersnood. Ellende is er altijd geweest in de wereld. De Bijbel spreekt er ook over. Over de donkerheid van het dal, waar je soms doorheen moet. En over de donkerheid van de 'zondennacht', van het weglopen van huis en het negeren van Gods liefde en ontferming. Tegen al die donkerheid, in de wereld en in ons hart in, presenteert Jezus zich aan zijn leerlingen als het licht der wereld, een thema dat met name in het Johannesevangelie wordt verkondigd, waaronder de beroemde passages over het licht der wereld in hoofdstuk 1, het poëtische 'kerstverhaal' van de vierde evangelist. Waar het licht verschijnt en de zon opgaat, wijkt de duisternis. We beleven het iedere dag. Wie Jezus volgt, mag ervaren dat wij in Hem herschappen zijn en worden om te leven in Gods licht. Het is een belofte en een opdracht. God tilt ons aan het licht, en dat licht van liefdevolle omgang, met Hem, met onszelf en met de ander, werkt aanstekelijk. Je mag het doorgeven, net als de zegen, lichtvoetig en vertrouwensvol. Leef in het licht, en wees een licht. Met minder kunnen en willen wij niet toe. In Lied 1005 klinken de woorden:

*Zoekend naar licht hier in het duister,  
zoeken wij U, waarheid en kracht.  
Maak ons uw volk, heilig, vol luister,  
schijn in de donkere nacht.*

*refrein:  
Christus, ons licht,  
schijn door ons heen,  
schijn door het duister.  
Christus, ons licht,  
schijn ook vandaag, hier in uw huis.*

Met een hartelijke groet, ds. Teunard van der Linden

### Opbrengst collecte en giften voor Artsen zonder Grenzen:

De opbrengst collecten tijdens de diensten en de giften via de bank, in de maanden van juli en augustus, plus de Avondmaal collecte(s) van zondag 1 september voor Artsen zonder grenzen in Gaza bedraagt € 4.434,60.

Via deze weg willen we alle gevers heel hartelijk bedanken !!



**TSJERKEPAED 2024 : Iedere zaterdagmiddag, t/m 14 september,** zijn onze beide kerken: de Grote Kerk te Harlingen en de Nicolaaskerk te Midlum, i.v.m. het jaarlijks terugkerende Tsjerkepaed vanaf 13.30 – 16.30 uur weer geopend. Gastvrouwen en – heren heten u van harte welkom met een bakje thee of koffie. In de Grote Kerk wordt afwisselend gemusiceerd en in de Nicolaaskerk te Midlum exposeert Fotoclub Kimswerd met prachtige foto's waaronder ook een aantal van gemeenteleden.

### Nieuws van de samen aan tafel commissie:

Deze zondag kunt u zich nog via de intekenlijsten aanmelden om samen aan tafel te gaan op **woensdag 11 september** a.s. Plaats: "De Haven" Noorderkade 2 Aanvang maaltijd: 17.30 uur met een inloop vanaf 17.15 uur.

Kosten: €7,50 per persoon. Mocht het vervoer voor u een probleem zijn, dan kunt u altijd contact opnemen met een van de commissieleden ( zie voor de tel nrs. In de nieuwe Getijdenstroom)

### UITNODIGING

Bij deze wordt je uitgenodigd voor de laatste gezinsdienst die wij gaan organiseren. Deze dienst zal worden gehouden op: **Zondag 29 september in de Sint Joriskerk in Oosterbierum - aanvang : 10 uur** - voorganger; Ds. I de Rouwe.

Het thema is **"Jij bent Geliefd"** Muzikale medewerking; Andre van de Meer en band

Na ruim 50 jaar stoppen we met het organiseren van de bijzondere diensten.

We willen iedereen bedanken voor de kerkelijke gastvrijheid en medewerking van de gemeentes in de regio.

Met vriendelijke groet, namens de commissie, Akkie Jukema - Ivonne Brander - Corry Broos en Adeline Jukema

### Dienst volgende week:

**Zondag 15 september – 9.30 uur - Grote Kerk – Voorganger ds. mw. R.R. Nijendijk-Crossen – Vredeszondag**  
Ouderling: Annie van der Kooi- lector Aagje Wouda – organist Eeuwe Zijlstra

### Agenda in de komende week:

Maandag 9 september	14.00 – 16.00 uur	Brei-café	de Hoeksteen
Dinsdag 10 september	19.30 uur	Moderamen overleg	de Hoeksteen
Woensdag 11 september	17.30 uur	Samen aan Tafel	kerkgebouw 'de Haven' (inloop vanaf 17.15 uur)
Donderdag 12 september	10.00 uur	Gespreksgroep	Almenum (koffie vanaf 9.45 uur)
Donderdag 12 september	15.00 uur	jubiläumcommissie	De Hoeksteen