

## **Grote Kerk Harlingen**

**zondag 8 sept 2024, 9.30 uur**

Voorganger: ds T.G. van der Linden

Ouderling: Marjan Overdijk

Lector: Neeltje Hiemstra

Organist: Hielke Zandberg

### VOORBEREIDING

#### **Orgelspel**

#### **Welkom**

**Zingen: Lied 993: 1 t/m 4**

1. Samen op de aarde,  
dat beloofde land,  
God zal ons bewaren,  
want Hij houdt in stand

2. wat Hij heeft geschapen  
met zijn hand, zijn woord.  
Hij zal niet verlaten  
wat Hem toebehoort.

3. 't Westen en het oosten,  
voor- en nageslacht,  
om zijn naam te troosten  
zijn zij aangebracht;

3. om zijn naam te prijzen  
gaf Hij zon en maan,  
wijzen en onwijzen  
gunt Hij één bestaan.

#### **Stil gebed, votum en groet**

**Zingen: Psalm 68: 7 en 11**

7. God zij geprezen met ontzag.  
Hij draagt ons leven dag aan dag,  
Zijn naam is onze vrede.  
Hij is het die ons heeft gered,  
die ons in ruimte heeft gezet  
en leidt met vaste schreden.  
Hij die het licht roept in de nacht,  
Hij heeft ons heil teweeggebracht,  
dat wordt ons niet ontnomen.  
Hij droeg ons door de diepte heen,  
de Here Here doet alleen  
ons aan de dood ontkomen.

11. Ook zelfs het land der duisternis  
zal weten wat uw luister is,  
Egypte zal U eren.  
Het morgenland strekt als een bruid  
de handen haastig naar U uit,  
ook daar zult Gij regeren.

De wereld brengt U huldeblijk,  
want heel de wereld is uw Rijk,  
Jeruzalem het midden;  
koningen overal vandaan  
komen met schatting voor U staan,  
elk land zal tot U bidden.

### **Aansteken vredeskaars en vredestekst**

**Zingen: Lied 445: 3 en 4**

3. Hoevele zware nachten  
van bitterheid en pijn  
en smartelijk verwachten  
ons deel nog zullen zijn  
op deze donkere aarde,  
toch staat in stille pracht  
de ster van Gods genade  
aan 't einde van de nacht.

4. God lijkt wel diep verborgen  
in onze duisternis  
maar schenkt ons toch een morgen  
die vol van luister is.  
Hij komt ons toch te stade  
ook in het strengst gericht.  
Zijn oordeel is genade,  
zijn duisternis is licht.

### **Gebed van verootmoediging**

#### **Gesprek met de kinderen**

**Zingen:**

Wij gaan voor even uit elkaar,  
En delen nu het licht.  
Dat licht verteld ons iets van God.  
Op Hem zijn wij gericht.

Wij geven Gods verhalen door,  
En wie zich open stelt,  
Ervaaft misschien een beetje licht,  
Door wat er wordt verteld.

Straks zoeken wij elkaar weer op,  
En elk heeft zijn verhaal.  
Het licht verbindt ons met elkaar,  
Het is voor allemaal.

### DIENST VAN HET WOORD

#### **Gebed**

**Schriftlezing: Exodus 10:21-29**

**Zingen Lied 333**

Kom, Geest van God,  
maak onze harten open,  
dat Christus bij ons woning vindt (2x)

## Verkondiging

### Orgelspel

#### DIENST VAN HET ANTWOORD

#### Antwoordlied: Lied 836: 4 en 5

4. Leg Heer uw stille dauw van rust  
op onze duisternis.  
Neem van ons hart de vrees, de lust,  
en maak ons innerlijk bewust  
hoe schoon uw vrede is,  
hoe schoon uw vrede is.
5. Dat ons geen drift en pijn verblindt,  
geen hartstocht ons verwart.  
Maak Gij ons rein en welgezind,  
en spreek tot ons in vuur en wind,  
o stille stem in 't hart,  
o stille stem in 't hart.

### Collecte

#### Dankgebed, voorbede, stil gebed, Onze Vader

#### ZENDING EN ZEGEN

#### Slotlied: Lied 903: 1, 2 en 3

1. Zou ik niet van harte zingen  
Hem die zo zeer mij verblijdt?  
Want ik zie in alle dingen  
niets dan zijn genegenheid.  
Is de hartslag van het leven  
niet de liefde van de Heer?  
Liefde draagt hen meer en meer,  
die in dienst van Hem zich geven.  
Alle dingen hebben tijd,  
maar Gods liefde eeuwigheid.

2. Als een vogel, die zijn tere  
jongen met de vleugels dekt,  
zo houdt over mij de Here  
zijn beschuttende arm gestrekt.  
Alles wendt Hij mij ten goede,  
Hij is bij mij nacht en dag,  
ja, van voor ik 't licht nog zag,  
ben ik veilig in zijn hoede.  
Alle dingen hebben tijd,  
maar Gods liefde eeuwigheid.

3. In het duister van de tijden  
ben ik nooit alleen geweest,  
want God gaf mij ten geleide  
op mijn wegen woord en Geest.  
Ja, de Heer doet mij geloven,  
Hij ontstak in mij het licht  
van het innerlijk gezicht,  
dat zal dood noch duivel doven.  
Alle dingen hebben tijd,  
maar Gods liefde eeuwigheid.

### Zegen (3x Amen)

### Orgelspel