



### Bij deze dienst

Het is vandaag de zevende zondag van de zomer en de 10<sup>e</sup> na Trinitatis. Voorganger is ds. Reijer de Vries uit Nijverdal. In de jaren '80 was ds. de Vries predikant van de Hervormde Gemeente Harlingen.

We wensen elkaar een fijne dienst, in verbondenheid met wie via beeld en geluid thuis of elders deze dienst meevieren.

### Zondag 4 augustus 9.30 uur Grote Kerk – voorganger ds. R.J. de Vries, Nijverdal

Liturgische kleur: : **GROEN** / deze dienst is ook te volgen via livestream: [www.pg-harlingen.nl](http://www.pg-harlingen.nl)

Ouderling: Annie van der Kooi / diakenen Aafke Hibma en Elly de Wind / organist Baukje de Haas

Lector: Aagje Wouda / **Schriftlezingen : Deut. 10 : 12 – 21a en Marcus 7 : 5-9 + 14-23**

Kindernevendienst: Sonja Bergstra / kinderoppas : Boukje Bruinsma

Koster: Kees van den Nieuwenhuizen / Techniek : Ele Henk Wouda en KosterKees

**Collectes** : Er wordt in de dienst 2x gecollecteerd; de 1e collecte (de pong) is voor de diaconie, de schaalcollecte is voor de kerk. Uiteraard kunt u uw giften ook digitaal overmaken op bankrekeningnummer **NL 94 RABO 0373 7356 77 t.n.v. C.v.K. Protestantse Gemeente Harlingen–Midlum o.v.v. schaalcollecte en op NL 79 RABO 0325 5603 15 t.n.v. de Diaconie**

### De 1<sup>e</sup> collecte:

Ook deze zondag collecteert de diaconie weer voor Artsen zonder Grenzen in o.a. Gaza.

Door de oorlog ligt de gezondheidszorg volledig in puin. Er is nijpend gebrek aan voedsel en schoon water, waardoor infectiezieken zich snel verspreiden. Kinderen en volwassenen overlijden, omdat ze geen zorg of medicijnen krijgen. De situatie is onmenselijk.

In deze rampzalige omstandigheden biedt Artsen zonder Grenzen hulp, vanuit de laatste functionerende ziekenhuizen en noodklinieken. Aan mensen met ernstige verwondingen, aan kinderen met ziekten en ondervoeding, aan zwangere vrouwen die nergens veilig kunnen bevallen. Ze bieden medische zorg, verloskundige zorg en leveren schoon drinkwater.

Helpt u mee met een bijdrage? Geef in de collecte of maak uw bijdrage over op rekening

**NL 79 RABO 0325 5603 15 t.n.v. Diaconie P.G. Harlingen-Midlum t.n.v. Artsen zonder Grenzen.**

### Omzien naar elkaar :

De bloemen gaan zondag 4 augustus als groet en ter bemoediging naar :

**Dhr. en mevr. Rienk en Alie Switjnk- Schurink** , ( ter bemoediging )

**Dhr. en mevr. Bart en Agna Switjnk- Verdoorn**, ( ter bemoediging )

Als kerkenraad stellen we het zeer op prijs als gemeenteleden de bloemen willen wegbrengen.

Na de dienst kunt u ze ophalen uit de consistorie.



### Meeleven

- Vorige week donderdag kwam **mevr. Hillie Tichelaar-Speelmans** heel naar te vallen en brak een enkel en daarnaast is `haar andere enkel erg verzwakt door de val. Ze is opgenomen in het Verpleeghotel. Wij wensen mevr. Tichelaar heel veel sterkte en hopen en bidden op een goed herstel.
- Dhr. Dirk Alberda verblijft na een open hart operatie nog in het MCL. Wij wensen hem heel veel sterkte bij de revalidatie en een goed herstel. We hopen en bidden dat hij weer spoedig thuis mag komen.

Er zijn meer gemeenteleden die zorgen hebben vanwege hun gezondheid, maar hier (nu) niet bij name genoemd willen worden.

Ook zijn er gemeenteleden die zorg dragen voor een geliefd familielid, verblijvend in een verpleeghuis, het ziekenhuis of thuis.

Wij denken ook aan de eenzamen onder ons, aan hen die met een gemis moeten leven, of dit nog maar kort is geleden of al langer.

Het gemis is en blijft hetzelfde. Wij wensen een ieder troost van onze Hemelse Vader, maar ook zeker van mensen om hen heen.

### Bedankt:

Lieve mensen, allereerst wil ik heel hartelijk bedanken voor het prachtige boeket bloemen dat ik na mijn operatie ter bemoediging namens de gemeente mocht ontvangen. Daarnaast mijn oprechte dank voor alle bemoedigende woorden, de bezoeken en de vele kaartjes die ik mocht ontvangen. Het doet je beseffen dat je je mede hierdoor en uw gebeden gedragen weet door de gemeente. Nogmaals mijn oprechte dank voor alle blijk van meeleven. Met een hartelijke groet, Willy Louter-Switjnk

### Autodienst deze zondag

Zondag 4 augustus is de her Klaas Hager chauffeur van de kerkauto. Wilt u meerijden? U kunt bellen naar tel 0517 414828

### Vakantietijd predikanten:

Ds. Teunard van der Linden is vanaf heden t/m 21 augustus afwezig en ds. Ulbe Tjallingii is weer thuis.

**Meditatie n.a.v. Mattheüs 14 : 22-33**

Wie wel eens heeft gevaren en dan bedoel ik niet zomaar wat varen op de Waddenzee of het Lauwersmeer. Nee, ik bedoel daarmee: echt gevaren op de grote wateren, diegene weet dat je je redelijk veilig kunt voelen op een schip, behalve als het flink gaat stormen en/of het schip water gaat maken.

Dan valt vaak een grote zekerheid weg. Laten we eens kijken naar ons verhaal van de leerlingen.

Het is eigenlijk helemaal niet zo vreemd, dat deze alleen maar aan een “geest” konden denken. Ze dachten dat in die geest de dood naderde, toen ze Jezus op de golven zagen wandelen.

Maar in al hun doodsangst sprak Jezus de woorden: “Rustig maar, Ik ben het”.

“Rustig maar, Ik ben het”, wat een geweldig Woord te midden van de woelige elementen, zo veilig, zo hartverwarmend.

Wanneer wij, op wat voor manier ook, in angst zitten, en een heel vertrouwd iemand komt dan naar ons toe met de woorden:

“Stil maar, ik ben het”, dan kan er een warm gevoel door ons heen gaan. Is het bij ons niet net als bij Petrus?

Immers, als door de stromen van het leven het eigen schip niet zo veilig blijkt te zijn, gaan we roepen: “Help, redt me”.

De weg naar de Heer is niet een geasfalteerde weg. Nee, de weg naar de Heer is woelig water.

Opdat moment roept Jezus juist: “Kom”. En roepen wij dan niet vaak: “Ik kan niet”?

Dat had Petrus ook kunnen zeggen als hij naar zichzelf en de problemen had gekeken.

Maar in zijn verlangen om veilig bij de Heer te zijn, keek hij alleen maar naar Hem. Naar Hem die riep: “Kom”.

Alle eigen – betrekkelijke – zekerheden loslaten en overboord stappen is toch ook een dwaasheid?

Behalve.....voor diegenen die Jezus zien staan midden in het dreigende geweld van deze wereld.

Zodra wij Zijn roepende stem horen, weten we dat het geen hersenschim is, maar een werkelijkheid.

Als Hij zegt dat we moeten komen, dan wordt het onmogelijke mogelijk.

Petrus gaf de touwtjes uit handen, iets wat wij misschien niet zo snel zullen doen. Hij liet alles achter om bij zijn Jezus te zijn.

Wanneer wij dan dezelfde weg willen gaan als Petrus, laten we dan niet vergeten te roepen:

“Redt me”, wanneer we dreigen te zinken. Dan houdt Zijn hand ons vast en tilt ons boven alles uit.

Hartelijke groet, Annie van der Kooi-Zegel, scriba

**ALMENUM:**

Donderdag 15 augustus om 10.00 uur is er weer een gespreksgroep in Almenum o.l.v. ds. Ulbe Tjallingii. Vanaf 9.45 uur is er koffie. Ook gemeenteleden van buiten Almenum zijn hierbij van harte welkom.

**OPROEP.....OPROEP.....OPROEP .....OPROEP.....OPROEP .....OPROEP****Het team van ‘onderhoud website’ zoekt iemand die het beheer van de site over zou willen nemen.**

Het gaat hierbij niet zozeer om plaatsen van berichten en andere inhoud, maar vooral om de techniek:

o.a. updates van plug-ins, nieuwe plug-ins, incidenteel een pagina aan maken, etc.

Het gaat om een Wordpress-website. Het zal weinig werk zijn, maar het is wel specialistisch.

Wie heeft tijd en zin om het stokje van de huidige beheerder over te nemen?

Bij mogelijke interesse of vragen: stuur uw email naar [website@pg-harlingen.nl](mailto:website@pg-harlingen.nl)

**Dienst op zondag 11 augustus 2024**

Dienst om 9.30 uur in de Grote Kerk, voorganger ds. C. Glashouwer, organist is dhr. Otto Roelofsen en lector is Jan de Jong. Ouderling van dienst: Aagje Wouda

**Het volgende orgelconcert is vanavond : vrijdagavond 2 augustus** in de Grote Kerk. Organist is Henk de Vries, organist o.a. te Groningen en een collega van Eeuwe Zijlstra. De concerten beginnen om 20.00 uur en de entree bedraagt € 12,- (kinderen tot 16 jaar en donateurs henen gratis toegang) zie ook : [www.concertharlingen.nl](http://www.concertharlingen.nl)

**TSJERKEPAED 2024**

**ledere zaterdagmiddag, t/m 14 september,** zijn onze beide kerken: de Grote Kerk te Harlingen en de Nicolaaskerk te Midlum, i.v.m. het jaarlijks terugkerende Tsjerkepaed vanaf 13.30 – 16.30 uur weer geopend. Gastvrouwen en – heren heten u van harte welkom met een bakje thee of koffie.

In de Grote Kerk wordt afwisselend gemusiceerd en in de Nicolaaskerk te Midlum exposeert Fotoclub Kimsverd met prachtige foto's waaronder ook een aantal van gemeenteleden.

Van harte aanbevolen!!