



### Bij deze dienst

Vanmorgen stappen twee kinderen van de kindernevendienst over de brug, nu zij na de zomervakantie de overstap zullen maken naar de middelbare school. Een hele overgang, net als die van het volk Israël bij de overgang van de woestijn naar het beloofde land. Daar mag het rust en een woning vinden, maar eerst, vertelt Jozua 4 ons, wordt de overgang gemarkeerd en wordt liturgisch met stenen uit de rivierbedding van de Jordaan een altaar voor de Heer gebouwd op de oever van het beloofde land.

We denken bij de vredeskaars ook kort terug aan de nationale viering van de afschaffing van de slavernij afgelopen week en verheugen ons op de liederen deze dienst uit verschillende windrichtingen.

We nemen ook officieel afscheid van jeugdouderling Toby Schouwstra en van zijn vrouw Corina en hun kinderen, nu zij in augustus verhuizen naar Alblasserdam.

We leven mee met wie via beeld en geluid de dienst volgen en hopen op een inspirerende viering.

### Zondag 7 juli 2024

Liturgische kleur: :

Ouderling van dienst:

Lector :

Kindernevendienst:

Koster:

9.30 uur

**GROEN**

Jet Twijnstra

Aagje Wouda

Carla Ozinga

Kees van den Nieuwenhuizen

**Grote Kerk – voorganger ds. Teunard van der Linden - BRUGDIENST**

/ deze dienst is ook te volgen via livestream: [www.pg-harlingen.nl](http://www.pg-harlingen.nl)

/ diakenen: Rintse Twijnstra en Aafke Hibma / organist Otto Roelofsen

/ **Schriftlezingen: Jozua 4 : 1-9 / Jozua 4 : 17-20**

/ kinderoppas : Ytie Nijdam

/ Techniek : Ele Henk Wouda en KosterKees

**Collectes** : Er wordt in de dienst 2x gecollecteerd; de 1e collecte (de pong) is voor de diaconie, de schaalcollecte is voor de kerk. Uiteraard kunt u uw giften ook digitaal overmaken op bankrekeningnummer **NL 94 RABO 0373 7356 77 t.n.v. C.v.K.** Protestantse Gemeente Harlingen-Midlum o.v.v. schaalcollecte en op **NL 79 RABO 0325 5603 15 t.n.v. de Diaconie**

### De 1<sup>e</sup> collecte:

In de maanden juli en augustus wil de diaconie graag collecteren voor Artsen zonder Grenzen in o.a. Gaza. Door de oorlog ligt de gezondheidszorg volledig in puin. Er is nijpend gebrek aan voedsel en schoon water, waardoor infectiezieken zich snel verspreiden. Kinderen en volwassenen overlijden, omdat ze geen zorg of medicijnen krijgen. De situatie is onmenselijk.

In deze rampzalige omstandigheden biedt Artsen zonder Grenzen hulp, vanuit de laatste functionerende ziekenhuizen en noodklinieken. Aan mensen met ernstige verwondingen, aan kinderen met ziekten en ondervoeding, aan zwangere vrouwen die nergens veilig kunnen bevallen. Ze bieden medische zorg, verloskundige zorg en leveren schoon drinkwater.

Helpt u mee met een bijdrage?

Geef in de collecte of maak uw bijdrage over op rekening NL 79 RABO 0325 5603 15 t.n.v. Diaconie P.G. Harlingen-Midlum t.n.v. Artsen zonder Grenzen.

### Omzien naar elkaar

De bloemengroet van **zondag 7 juli** gaat als een groet en ter bemoediging naar :

**Mevr. P. Mulder- Roode**, ( i.v.m. haar gezondheid )

**Dhr. A. Bos**, ( in mei is zijn vrouw Lia overleden )

Als kerkenraad stellen we het zeer op prijs als gemeenteleden de bloemen willen wegbrengen.

Na de dienst kunt u ze ophalen uit de consistorie.

### Autodienst:

**Zondag 7 juli is mw. B. Swijtink** de chauffeur van de kerkauto. Wilt u meerijden? U kunt bellen naar tel. Nr. 06 536 595 20

### Meeleven

- **Wil Louter-Switjnk** ondergaat deze week een operatie in het MCL in verband met onderhuidse ziekte. Wij wensen haar sterke en bewaring en Gods zegen.
- **Lies Hager** wacht op verdere behandeling begin augustus. Wij wensen ook haar en echtgenoot Klaas alle goeds, kracht en Gods nabijheid.

### Interne verhuizingen:

- **Dhr. Jan Doornbosch** is i.v.m. zijn afnemende gezondheid op woensdag 3 juli opgenomen in een verzorgingstehuis
- **Dhr. Jeep Jan van der Schoot** is verhuisd binnen Harlingen

### Dienst in de Batting

Zondag 7 juli 10.30 uur - de Batting - voorganger dhr. Laros – organist dhr. Cees Schout - ouderling CGKV

**Meditatie 'Samen met alle heiligen'** Efeze 3:18

Een gemeentelid vertelde mij van de week over een preek die zij eens gehoord had, en altijd onthouden. Het ging over het brandend houden van het vuur van de Geest. De predikant had een sterke vergelijking gemaakt: dat de kooltjes samen alleen het vuur vormen en het vuur brandend kunnen houden. Losse kooltjes doven uit.

Ik vond het een prachtig en inspirerend beeld en denk dat het waar is. Dat we, zoals ook de apostel schrijft, alleen samen, met alle heiligen, in staat zijn de breedte, de lengte, de hoogte en de diepte van de liefde van God in Jezus Christus onze Heer te vatten. Geloven in je eentje, los van de zingende en biddende gemeente, verwatert en wordt niet gevoed.

De kans is groot dat het kooltje uitdooft, als het geen warmte meer ontvangt van de andere kooltjes, die samen een vuur mogen vormen in Gods naam.

Ik wilde het maar even doorgeven als aanmoediging om de gemeenschap van Gods kerk te blijven zoeken, al leven wij in individualistische tijden. Elkaar zijn wij gegeven tot kleur en samenklank (Lied 657)!

*Zolang wij ademhalen  
schept Gij in ons de kracht  
om zingend te vertalen  
waartoe wij zijn gedacht:  
elkaar zijn wij gegeven  
tot kleur en samenklank.  
De lofzang om het leven  
geeft stem aan onze dank.*

*Al is mijn stem gebroken,  
mijn adem zonder kracht,  
het lied op and're lippen  
draagt mij dan door de nacht.  
Door ademnood bevangen  
of in verdriet verstild:  
het lied van Uw verlangen  
heeft mij aan 't licht getild.*

Met een hartelijke groet, ds Teunard van der Linden

**Bbq jeugd**

**Vrijdag 12 juli** is, na een mooi, vol en bewogen jaar, de afsluiting van het jeugdseizoen met een bbq in de pastorietaan, Marnehiem 42, aanvang 18.00 uur.

**Tsjerkepaed 2025**

Vanaf zaterdag 6 juli t/m 14 september zijn onze beide kerken: de Grote Kerk te Harlingen en de Nicolaaskerk te Midlum, i.v.m. het jaarlijks terugkerende Tsjerkepaed vanaf 13.30 – 16.30 uur weer geopend.

De Fotoclub Kimswerd exposeert tijdens Tsjerkepaed in de Nicolaaskerk te Midlum.

**Zondagsbrief vanaf oktober 2018 tot heden:**

Afgelopen zondag (30/6) hield (oud) premier Mark Rutte een afscheids speech. Daarin memoreerde hij o.a. de coronatijd en daarbij kwam bij mij naar boven dat we toen als moderamen besloten om de zondagsbrief, waarmee we in oktober 2018 zijn gestart als voorbereiding van de diensten, uit te gaan breiden met o.a. een meditatie en een lied. We konden immers niet naar de kerk en de livestream was er toen nog niet. Op dat moment realiseerden we ons, wanneer zien we elkaar weer, hoe kunnen we onze gemeenteleden bereiken en hoe houden we deze prachtige gemeente bij elkaar?

Onze beide predikanten ds. van der Linden en ds. Nijendijk schreven om de beurt een meditatie en kerkenraadsleden werden gevraagd om dit door te willen geven aan familie en bekenden en/of aan andere gemeenteleden dat er ieder weekend een zondagsbrief werd gemaakt. Veel gemeenteleden reageerden. Inmiddels stuur ik ieder weekend 300 brieven rond via de mail en worden er nog eens 100 gekopieerd om rond te brengen naar Almenum - de Spiker- Harlinga – Hubertus en een aantal huisadressen. Ook via derden wordt de zondagsbrief verspreid. En iedere zondag ligt er een aantal in de kerk om mee te nemen.

Als u de zondagsbrief goed leest, dan hebt u bovendien kunnen lezen dat dit al de 7<sup>e</sup> jaargang is. De 1<sup>e</sup> jaargang was niet een volledig jaar, maar toch... Zoals ik al schreef, in oktober 2018 startten we de zondagsbrief met het vermelden van meededelingen de bloemengroet – de agenda –overlijdensberichten en niet te vergeten het kopje meeleven, waarin we o.a. aan onze zieken denken.

Vanaf 15 maart 2020 mochten we niet meer gezamenlijk kerken, moesten we afstand houden etc. en werd de zondagsbrief een belangrijk item. Een moeilijke tijd brak aan, maar gelukkig, in 2021 kregen we livestream waar tot op de dag van vandaag heel veel gemeenteleden naar kijken, die, om wat voor reden dan ook, niet meer naar de kerk kunnen komen. En ondanks de verdrietige en zorgelijke jaren heeft dit ons dus ook iets goeds gebracht. Zo zijn en blijven we toch via beeld en geluid en de zondagsbrief met elkaar verbonden.

Ik zelf hoop de zondagsbrief nog een poosje te mogen blijven maken, ik doe dit n.l. met heel veel liefde... en mijn ervaring is dat je dan heel veel kunt. Mede dank zij de meditatie van ds van der Linden, bij zijn afwezigheid, van ds. Tjallingii, ds. Glashouwer en/of een andere gastpredikant, lukt het iedere keer weer om de zb vol te schrijven.

Misschien zijn er gemeenteleden die het leuk vinden om ook eens iets te schrijven? Een gedicht of iets anders.. ?

Stuur dat gerust aan mij door. Is de zondagsbrief dan nog niet vol dan zal ik dat zeker plaatsen.

Hartelijke groet, Annie van der Kooi-Zegel, scriba