



Bij deze dienst

Het is vandaag de vierde zondag van de zomer: zondag "Suscepimus". Gelukkig wordt het weer de komende tijd wat beter. Gastvoorganger is dominee H. Dondorp, emeritus predikant te Franeker. Hij schrijft boven de liturgie de volgende tekst: "in uw tempel, God, gedenken wij uw bliken van trouw". Ps. 48 vers 10. Van deze Psalm 48 zingen wij vanmorgen de verzen 1 en 3.

We hopen met elkaar weer op een goede en gezegende viering, verbonden met wie via beeld geluid thuis of elders de dienst meevieren. Een welkom ook aan vakantiegangers in ons midden.

Na de dienst is er koffiedrinken, waarvoor u van harte uitgenodigd bent!

Zondag 14 juli 2024

9.30 uur

Grote Kerk – voorganger ds. Han Dondorp, Franeker.

Liturgische kleur: :

GROEN

/ deze dienst is ook te volgen via livestream: www.pg-harlingen.nl

Ouderling van dienst:

Marjan Overdijk

/ diakenen: Sissy de Boer en Evelien de Boer / organist Otto Roelofsen

Lector :

Neeltje Hiemstra

/ **Schriftlezingen: Jesaja 35 / Marcus 6 : 1-13 en 30-31**

Kindernevendienst:

Berber Twijnstra / kinderopas : Saïda Bruinsma

Koster:

Kees van den Nieuwenhuizen

/ Techniek : Ele Henk Wouda en KosterKees

Collectes : Er wordt in de dienst 2x gecollecteerd; de 1e collecte (de pong) is voor de diaconie, de schaalcollecte is voor de kerk. Uiteraard kunt u uw giften ook digitaal overmaken op bankrekeningnummer **NL 94 RABO 0373 7356 77 t.n.v. C.v.K. Protestantse Gemeente Harlingen-Midlum o.v.v. schaalcollecte** en op **NL 79 RABO 0325 5603 15 t.n.v. de Diaconie**

De 1^e collecte:

In de maanden juli en augustus wil de diaconie graag collecteren voor Artsen zonder Grenzen in o.a. Gaza.

Door de oorlog ligt de gezondheidszorg volledig in puin. Er is nijpend gebrek aan voedsel en schoon water, waardoor infectiezieken zich snel verspreiden. Kinderen en volwassenen overlijden, omdat ze geen zorg of medicijnen krijgen. De situatie is onmenselijk.

In deze rampzalige omstandigheden biedt Artsen zonder Grenzen hulp, vanuit de laatste functionerende ziekenhuizen en noodklinieken. Aan mensen met ernstige verwondingen, aan kinderen met ziekten en ondervoeding, aan zwangere vrouwen die nergens veilig kunnen bevallen. Ze bieden medische zorg, verloskundige zorg en leveren schoon drinkwater.

Helpt u mee met een bijdrage? Geef in de collecte of maak uw bijdrage over op rekening

NL 79 RABO 0325 5603 15 t.n.v. Diaconie P.G. Harlingen-Midlum t.n.v. Artsen zonder Grenzen.

Omzien naar elkaar :

De bloemengroet van **zondag 7 juli** gaat als een groet en ter bemoediging naar :

Fam. Ype en Sita Speelmans, (i.v.m. de gezondheid van Ype)

Mevr. Willy Louter- Switjnk, (i.v.m. haar gezondheid)

Als kerkenraad stellen we het zeer op prijs als gemeenteleden de bloemen willen wegbrengen.

Na de dienst kunt u ze ophalen uit de consistorie.

Meeleven

Een tweetal gemeenteleden herstelt van een operatie in het ziekenhuis, die gelukkig voorspoedig verlopen zijn. Je kunt zo maar wat hebben. Dan is het fijn dat er medische zorg is.

We leven ook mee met kinderen, die nog één week school voor de boeg hebben. Hopelijk wordt het daarna nog echt zomer!

A.s. zondag 14/7 zingen we o.a. lied 837. Aansluitend aan dit lied staat in het liedboek een gebed van Franciscus van Assisi en ik wil dit graag met u/jou delen:

Heer , maak van mij een instrument van uw vrede.

Laat mij liefde brengen waar haat is.

Laat mij vergeving brengen waar schuld is.

Laan mij eenheid brengen waar tweedracht is.

Laat mij waarheid brengen waar dwaling is.

Laat mij geloof brengen waar twijfel is.

Laat mij hoop brengen waar wanhoop is.

Laat mij licht brengen waar het duister is.

Laat mij vreugde brengen waar verdriet is.

Heer, laat mij ernaar streven

niet dat ik getroost word, maar dat ik troost,

niet dat begrepen word, maar dat ik begrijp,

niet dat ik geliefd word, maar dat ik liefheb,

want wie geeft, ontvangt,

wie zichzelf vergeet, vindt,

wie vergeeft, zal vergeving ontvangen,

en wie sterft, zal ontwaken tot eeuwig leven.

Meditatie 'De godslamp was nog niet gedoofd' - I Sam. 3:3

In katholieke kerken hangt een letterlijke godslamp: een olielampje met rood glas, meestal hangend aan drie kettingen in de buurt van het tabernakel. Dit licht brandt zolang het Heilig Sacrament in het tabernakel aanwezig is. Zo getuigt de godslamp van Christus' werkelijke Tegenwoordigheid. In protestantse kring wordt ons tekstwoord eerder symbolisch uitgelegd: dat het er zo slecht niet voor kan staan, of de godslamp brandt – er blijft reden tot hoop. Het verhaal van Samuel gaat óók over het verval van het huis van Eli en over het wangedrag van de priesterzonen van Eli. Deze achtergrond versterkt genoemde uitleg van 'er is hoop' – Er is hoop, omdat God is, door Wie wij zijn. Daar wil je van zingen! (Lied 427):

*Vonkje van hoop diep in mij,
lieve God, wakker het aan
tot een vlam van vertrouwen.
Wakker aan, wakker aan,
dat wij gaan in vurige liefde.
Vonken die overslaan.*

Met een hartelijke groet, ds Teunard van der Linden

Autodienst:

Zondag 14 juli is dhr. Oane Zuidema de chauffeur van de kerkauto. Wilt u meerijden? U kunt bellen naar tel. Nr. 0517 430093

Overige diensten:

Jeugdkerk zondag 14 juli in de Hoeksteen om 9.30 uur o.l.v. Jet Twijnstra en Hendrik Sijsma

Dienst in de Batting

Zondag 14 juli 10.30 uur - de Batting - voorganger mw. de Boer met muzikale begeleiding van de trekzak - ouderling LdH

Agenda

Dinsdagmiddag vergadert de **commissie Vorming en Toerusting** over het winterwerkprogramma voor het komende seizoen, om 14.00 uur in De Hoeksteen.

Orgelconcert

Vrijdagavond 20.00 uur wordt het orgelconcert in de Grote Kerk gegeven door (invalorganist) Eberhard Zwart, een fijnbesnaard musicus uit de bekende Zwartfamilie en groot liefhebber van het geestelijke lied. Aanbevolen!

**Tsjerkepaed 2025**

Vanaf zaterdag 6 juli t/m 14 september zijn onze beide kerken: de Grote Kerk te Harlingen en de Nicolaaskerk te Midlum, i.v.m. het jaarlijks terugkerende Tsjerkepaed vanaf 13.30 – 16.30 uur weer geopend.

De Fotoclub Kimsword exposeert tijdens Tsjerkepaed in de Nicolaaskerk te Midlum.

Een ontroerende herinnering aan een nationale dag van rouw.....**MH 17**

A.s. woensdag 17 juli is het 10 jaar geleden dat het passagiersvliegtuig de **MH 17** uit de lucht werd geschoten.

Destijds nog woonachtig in Surhuistereveen, luidden wij, mijn man en ik op woensdag 23 juli, 5 minuten voor vier, de klokken van de Doarpstsjerke.

Bij de Doarpstsjerke stond een groep mensen te wachten met de vraag of er ook 'iets' gedaan werd in het dorp. Wij vertelden hen dat we om vijf voor vier de klok zouden gaan luiden. 'Mogen wij dan wel in de kerk', werd ons gevraagd, 'en mogen we dan ook kaarsjes aansteken?'

Een vriendengroep (jong en oud) van ongeveer 30 personen uit Maarssen, die vakantie hield op Strandheem, staken, nadat de klok was geluid en we met elkaar hadden geluisterd naar de 'Last Post' en in de kerk 1 minuut stilte hielden, een aantal kaarsjes aan in de vorm van vluchtnummer - **MH 17** - van het omgekomen vliegtuig in Oost-Oekraïne.



Hiervan heb ik destijds een foto gemaakt en zolang er geen bijzondere diensten in de Doarpstsjerke plaats vonden, hebben we de kaarsjes laten staan, ter nagedachtenis aan alle omgekomenen en in verbondenheid met de nabestaanden. (AvdK-Z)