

Liturgie zondag 30 juni 2024

Grote Kerk Harlingen

Voorganger ds. Ulbe Tjallingii
Ouderling: Annie van der Kooi
Lector: Jet Twijnstra
Organist Eeuwe Zijlstra

Orgelspel

Welkom en mededelingen

Aanvangslied: Lied 705: 1 en 2

1 Ere zij aan God, de Vader,
ere zij aan God, de Zoon,
eer de Heilige Geest, de Trooster,
de Drieëenge in zijn troon.
Halleluja, halleluja,
de Drieëenge in zijn troon!

2 Ere zij aan Hem, wiens liefde
ons van alle smet bevrijdt,
eer zij Hem die ons gekroond heeft,
koningen in heerlijkheid.
Halleluja, halleluja,
ere zij het Lam gewijd.

Votum en groet

Aansteken Vredeskaars (ouderling) Tekst bij de Vredeskaars (predikant)

Gebed om ontferming

Glorialied: Lied 705: 3 en 4

3 Ere zij de Heer der engelen,
ere zij de Heer der kerk,
ere aan de Heer der volken;
aard' en hemel looft uw werk!
Halleluja, halleluja,
looft de Koning, heel zijn kerk!

4 Halleluja, lof, aanbidding
brengen engelen U ter eer,
heerlijkheid en kracht en machten
legt uw schepping voor U neer.
Halleluja, halleluja,
lof zij U, der heren Heer!

Tijd met de kinderen :

Kinderen gaan naar de nevendienst...

Zingen: Wij gaan voor even uit elkaar

Wij gaan voor even uit elkaar
en delen nu het licht.
Dat Licht vertelt ons iets van God
Op Hem zijn wij gericht.

Wij geven Gods verhalen door
En wie zich open stelt.
Ervaart misschien een beetje licht
Door wat er wordt verteld.

Straks zoeken wij elkaar weer op
En elk heeft zijn verhaal.
Het Licht verbindt ons met elkaar
Het is voor allemaal.

Gebed

Schriftlezing: Mattheüs 20: 1-16

Zingen: Lied 990

1 De laatsten worden de eersten,
wie knielde krijgt een troon,
de knechten mogen heersen,
de dienaar heet een zoon.

2 O Heer, o eerstgeboren
van allen uit de dood,
Gij zoekt wat is verloren,
Gij maakt het leven groot.

3 Gij die als allerlaatste
ter wereld wederkomt,
Gij wijst ons onze plaatsen
wanneer de strijd verstomt.

4 Wie zelf zich hoog verheffen,
die slaat zijn oordeel neer,
de bergen worden vereffend,
de zee zwijgt voor de Heer.

5 Maar wie zich heeft gebogen
voor wat Hij geboden heeft,
die zal Hij ook verhogen
zo waar Hij eeuwig leeft.

6 De laatsten worden de eersten,
wie knielde krijgt een troon,
wie slaaf was mag nu heersen,
de vreemdeling wordt zoon.

Preek

Orgelspel

Credolied: Lied 909

1 Wat God doet, dat is welgedaan,
zijn wil is wijs en heilig.
'k Zal aan zijn hand vertrouwend gaan,
die hand geleidt mij veilig.
In nood is mij
zijn trouw nabij.
Ja Hij, de Heer der heren,
blijft eeuwig wijs regeren.

2 Wat God doet, dat is welgedaan.
Hij is mijn licht en leven.
Ik wil mijzelf van nu voortaan
blijmoedig aan Hem geven,
omdat ik weet
in vreugd en leed:
zijn vaderlijke ontferming
blijft eeuwig mijn bescherming.

3 Wat God doet, dat is welgedaan,
daar laat ik het bij blijven.
Al moet ik door de engten gaan
waar mij de dood zal drijven -
als God mij leidt
kan ik de tijd
van duisternis verdragen:
ik zal zijn licht zien dagen.

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Collecten

Kinderen komen terug in de kerk.....

Slotlied: Lied 146c: 1, 2 en 4

1 Alles wat adem heeft love de Here,
zinge de lof van Isrels God!
Zolang ik hier in het licht mag verkeren,
roem ik zijn liefde en prijs mijn lot.
Die lijf en ziel geschapen heeft
worde geloofd door al wat leeft.
Halleluja! Halleluja!

2 Vorsten zijn mensen uit aarde geboren,
zij keren eens tot aarde weer;
rijkdom en macht, het gaat alles verloren,
niemand gedenkt hun daden meer.
Machtigen wanklen in hun waan, -
roepen wij dan de Here aan.
Halleluja! Halleluja!

4 Hij is 't, die hemelen, zeeën en aarde,
die al wat is tot aanzijn riep,
de enige God die zijn macht openbaarde, -
Hem is gehoorzaam wat Hij schiep.
Hij, die het al heeft in zijn hand,
houdt ook ons zwak geloof in stand.
Halleluja! Halleluja!

Zegen

Orgelspel

*Na afloop van de dienst is er gelegenheid
om elkaar te ontmoeten.
Er is koffie/thee en limonade voor de
kinderen.*