



Bij deze dienst

't Is feest vandaag, 't is Pinksterfeest! Met dit kinderlied beginnen wij de dienst vanmorgen, op verhoogde toon.

Na votum en groet volgt de schitterende Pinksterpsalm 93, over de volken die elkaar niet langer dwarszitten en overlopen, maar de Heer prijzen: ja volk, na volk buigt eenmaal voor Hem neer! In deze dienst worden drie nieuwe ouderlingen bevestigd en nemen we afscheid van drie kerkenraadsleden. Ook worden twee diakenen herbevestigd. Ook aan de kinderen is gedacht.

Met hen zingen we het lied van mosterdzaad – met Pinksteren in het hart: wil je wel geloven dat het groeien gaat? U ontvangt een orde van dienst. We besluiten met Pinksterlied op de vleugels van een bekend gezang. Na de dienst kunt u de scheidende ambtsdragers groeten en de nieuwe ambtsdragers verwelkomen.

Graag een goede en bezielende Pinksterdienst gewenst, verbonden met wie via beeld en geluid de dienst volgen.

Zondag 19 mei

9.30 uur - **Grote Kerk** – voorganger **ds. Teunard van der Linden** 1^e Pinksterdag

Liturgische kleur: : **ROOD** / deze dienst is ook te volgen via livestream: www.pg-harlingen.nl

Ouderling van dienst: Annie van der Kooi / diakenen (voor zover mogelijk) allen / organist : Eeuwe Zijlstra

Lector: Neeltje Hiemstra / **Schriftlezingen: Joël 2 : 28 en 29 / Romeinen 8 : 18 – 24A**

Kindernevendienst: Corina Schouwstra / kinderoppas : Lieke en Lieke

Koster: Kees van den Nieuwenhuizen / Techniek : Ele Henk Wouda en KosterKees

Collectes : Er wordt in de dienst 2x gecollecteerd; de 1e collecte (de pong) is voor de diaconie, de schaalcollecte is voor de kerk. Uiteraard kunt u uw giften ook digitaal overmaken op bankrekeningnummer **NL 94 RABO 0373 7356 77 t.n.v. C.v.K.** Protestantse Gemeente Harlingen-Midlum o.v.v. schaalcollecte en op **NL 79 RABO 0325 5603 15 t.n.v. de Diaconie**

De 1^e collecte is deze zondag voor Hulp voor slachtoffers van het conflict in Israël/Gaza.

Door het aanhoudende conflict in Israël, Gaza en de Westelijke Jordaanoever is een ongekende humanitaire crisis ontstaan. Burgers onder wie veel kinderen, zijn slachtoffer van geeld, driegende hongersnood of worden al maandenlang gegijzeld. Het Rode Kruis voorziet langdurige humanitaire nood. Duizenden hulpverleners van de Palestijnse **Rode Halve Maan** en van **Magen David Adom in Israël** (zoals het Rode Kruis daar heet) helpen met voedsel, water, onderdak en medische zorg.

Het Rode Kruis zal zoals altijd, blijven helpen zonder partij te kiezen in conflictsituaties.

Door vast te houden aan zijn neutraliteit, kunnen ze hulk bieden aan de mensen die het meest getroffen zijn door dit conflict.

De diaconie wil deze zondagen (12, 19 en 26 mei) collecteren voor noodhulp door het Rode Kruis in Israël, Gaza en de Westelijke Jordaanoever.

Geef in de collecte of maak je bijdrage over op **NL 79 RABO 0325 5603 15 t.n.v.. Diaconie P.G. Harlingen-Midlum o.v.v. Rode Kruis.**

Omzien naar elkaar:

De bloemen gaan zondag 19 mei als groet en ter bemoediging naar :

fam. Klaas van der Tuin, (i.v.m. de gezondheid van dhr. Van der Tuin)

en het 2^e boekje is voor mevr. Annie de Vries-Walstra, (ter bemoediging)

Als kerkenraad stellen we het zeer op prijs als gemeenteleden de bloemen willen wegbrengen.

Na de dienst kunt u ze ophalen uit de consistorie.

Meeleven

- Met **dhr. Jaap Switijnck** is het snel achteruitgegaan gegaan afgelopen week in het MCL. De familie neemt deze dagen afscheid, nu er medisch geen uitzicht meer is. Wij leven en bidden met hen mee, in het bijzonder met zijn vrouw Jani en dochter Jennifer.

- **Mw. Lia Bos – Vlieg** verblijft ook in het MCL. Helaas is haar ziekte weer teruggekeerd en is er weinig kans op herstel. Op hoop van zegen is een nieuwe chemokuur gestart. Heel zwaar en naar allemaal. Wij leven met haar en man Aries mee en bidden om Zijn licht in al het aardse duister.

Het licht van Gods Geest wensen wij op dit Pinksterfeest al onze zieken toe.

Bedankt.....

Heel veel dank voor alle bemoedigende woorden die ik mocht ontvangen via de vele kaarten! Het deed me heel goed en gaf me moed! Ik ben alweer enkele weken thuis en knap aardig op.

Hartelijke groeten, Hilly Riemersma

Meditatie: Lied 686

Helaas kunnen we niet alle Pinksterliederen zingen tijdens de Pinksterviering.
Als meditatie dit keer het prachtige lied van Huub Oosterhuis:

*1. De Geest des Heren heeft
een nieuw begin gemaakt,
in al wat groeit en leeft
zijn adem uitgezaaid.
De Geest van God bezielt
wie koud zijn en versteend
herbouwt wat is vernield
maakt één wat is verdeeld.*

*2. Wij zijn in Hem gedoopt
Hij zalft ons met zijn vuur.
Hij is een bron van hoop
in alle dorst en duur.
Wie weet vanwaar Hij komt
wie wordt zijn licht gewaar?
Hij opent ons de mond
en schenkt ons aan elkaar.*

*3. De Geest die ons bewoont
verzucht en smeekt naar God
dat Hij ons in de Zoon
doet opstaan uit de dood.
Opdat ons leven nooit
in weer en wind bezwijkt,
kom Schepper Geest, voltooi
wat Gij begonnen zijt.*

Met een hartelijke groet, ds. Teunard van der Linden

Afscheid nemen van en (her) bevestiging (nieuwe) ambtsdragers:

Op 1e Pinksterdag nemen we in de dienst afscheid van **Tiny Glashouwer-de Jager**, zij was 6 jaar ouderling kerkrentmeester. Ook nemen we afscheid van **Mirjam de Boer-Roorda**. Mirjam was 4 jaar als diaken werkzaam in onze gemeente en van **Aafke van der Zee**. Aafke was 6 jaar ouderling in sectie 10.

Ook via deze weg willen wij hen bedanken voor hun inzet in onze gemeente, de prettige samenwerking en het vertrouwen aan een ieder van ons gegeven.

Herbevestigd zullen worden diaken **Sissy de Boer** en diaken **Evelien de Boer**, waarvoor we opnieuw heel dankbaar zijn.

Opnieuw een goede tijd en prettige samenwerking toegewenst.

'Last but not least': er worden deze morgen ook 3 nieuwe ambtsdragers bevestigd, t.w. :

Jet Twijnstra als (jeugd) ouderling, **Bauke van der Pol** als (sectie) ouderling en **André Miedema** als ouderling (kerkrentmeester). Wij wensen jullie allen allereerst een goede en gezegende dienst en Gods Zegen op de weg die jullie wacht.

Agenda voor de komende week:**Pastoraatsgroep**

Dinsdagavond a.s. vergadert de Pastoraatsgroep in de Hoeksteen, aanvang 19.30 uur. De betreffende medewerkers en vrijwilligers hebben al een uitnodiging en agenda ontvangen.

Jubileumcommissie

De jubileumcommissie, die inmiddels de werktitel DOM 250 aanhoudt, komt donderdag weer bijeen, om 15.00 uur in De Hoeksteen. Wordt vervolgd!

Spiritual city

Afgelopen vrijdag is weer een nieuwe ronde met kinderen op de Frisoschool gestart. De workshop Vriendschap loopt nog twee vrijdagen door, van 8.30 – 9.30 uur en wordt verzorgd door onze wijkpredikant.

Vorming en Toerusting:

We komen wat Vorming en Toerusting betreft in wat rustiger vaarwater. Met behulp van het boekje KOMPAS brachten we u / jou op de hoogte van diverse activiteiten binnen onze kerkelijke gemeente, zoals meerdere gesprekskringen.

Er was gelegenheid om elkaar te ontmoeten bij de zondagse eredienst, bij de open koffieochtenden, bij de eetgroep Samen aan Tafel, de thema avonden, diverse concerten, over Passiemuziek en J.S. Bach, de literatuurkring, 2 leeravonden kerkgeschiedenis van Harlingen en de Musical *Ga mee!* en nog een aantal andere bijeenkomsten met heel verschillende opkomsten.

Ook voor de jongeren waren er diverse activiteiten zoals de knutselochtend, de Kidzclub, Gezinscatechese en niet te vergeten Sirkelslag KIDS en Sirkelslag YOUNG.

De meeste activiteiten liggen nu even stil, maar het breicafé is iedere 2^e maandag van de maand vanaf 14.00 uur geopend, ook in de zomermaanden als ontmoetings- en ontspanningsplek...en voor de gezelligheid.

Loop gerust eens binnen, de thee/koffie met wat lekkers erbij staat voor u klaar! Meer informatie : Anna Visser tel. 433554

Kerkblad Getijdenstroom

Denk t u er aan om uw kopij voor de komende Getijdenstroom inleveren uiterlijk maandag 20 mei voor 18.00 uur in te leveren?