



Bij deze dienst:

Deze zondag voor het laatst wordt de kerkdienst live uitgezonden door Omrop Fryslân. Daarop kwamen de afgelopen weken vele positieve reacties binnen, die ons eraan herinneren, dat wij, als het gaat om onze identiteit, zendingsgemeente zijn.

Geboren uit het Woord dat ons tot leven riep, en geroepen tot dienstbaarheid. Het prachtige Paasverhaal van de wonderbare visvangst wijst ook in deze richting. Of is het een Pinksterverhaal, dat wijst op de komende oogst en de overvloed van Gods Koninkrijk? Waarin wij onze plaats mogen innemen? Het zijn in ieder geval levende woorden, waarnaar wij luisteren. Ze brengen ons in beweging en roepen ons tot navolging. We genieten ook weer een moment met de kinderen, die dit keer wel op tijd voor de zegen weer terug zijn in de kerk. De collecte volgt nog een keer na de dienst. Graag nodigen we ook een ieder uit om onder het genot van koffie, thee of limonade nog even na te praten in de kerk en te verwijlen in Gods huis.

Een goede zondag gewenst, in verbondenheid met alle kijkers en luisteraars, die de dienst thuis, elders of op een ander moment mee beleven.

Na de zegen zingen wij het Wilhelmus, in verband met de afgelopen Koningsdag, zoals de gehele dienst onder trompetbegeleiding.

Zondag 28 april Grote Kerk 9.45 uur aanwezig zijn – voorganger ds. Teunard van der Linden

deze dienst wordt **vanaf 10.00 uur uitgezonden via Omrop Fryslân** en is niet te volgen via de live stream.

Liturgische kleur: : **wit** / muzikale begeleiding door het blaasensemble o.l.v. Tsjard Gietema

Ouderling van dienst: Marjan Overdijk / diakenen: Tia Ammeraal en Rintse Twijnstra

Lector: Jet Twijnstra / **Schriftlezingen: Ps. 118 : 6-9 en 15-16 / Johannes 21 : 1 t/m 14**

Kindernevendienst: Corina Schouwstra / kinderoppas : Ytie Nijdam

Koster: Kees van den Nieuwenhuizen / Techniek : Ele Henk Wouda en kosterKees

Collectes : Er wordt na deze dienst 2x gecollecteerd; de 1e collecte (de pong) is voor de diaconie, de schaalcollecte is voor de kerk. Uiteraard kunt u uw giften ook digitaal overmaken op bankrekeningnummer **NL 94 RABO 0373 7356 77 t.n.v. C.v.K. Protestantse Gemeente Harlingen-Midlum o.v.v. schaalcollecte en op NL 79 RABO 0325 5603 15 t.n.v. de Diaconie**

Omzien naar elkaar:

De bloemen gaan **zondag 28 april** als groet en ter bemoediging naar :

Mevr. F. v.d. Bij-Kooistra, (op 27 maart is haar man overleden)

Dhr. E. Scheepstra, (op 28 maart is zijn vrouw overleden)

Als kerkenraad stellen we het zeer op prijs als gemeenteleden de bloemen willen wegbrengen. Na de dienst kunt u ze ophalen uit de consistorie.

Meeleven

- **Piet en Tjitske Pals** groeten u en bedanken voor alle blijken van meeleven die zij ontvingen. Piet is uitbehandeld en het bed staat in de kamer. Maar er is nog genadetijd van samen mens zijn, door dik en dun.
Veel van harte veel sterkte gewenst!

Wij denken aan al onze zieken en zij die zorg dragen en bidden om de hoede van de Goede Herder voor héél zijn kudde.

2 Overlijdensberichten:

Maandag 22 april overleed ons gemeentelid dhr. Fedde Tjalsma in de leeftijd van 90 jaar. Dhr. Tjalsma verbleef sinds november in de Spiker, daarvoor woonde hij in Harlinga. Het afscheid heeft afgelopen vrijdag in familiekring plaatsgevonden.

Wij wensen zijn kinderen, klein- en achterkleinkinderen heel veel sterkte en troost van onze Hemelse Vader.

Woensdag 24 april overleed ons gemeentelid mevr. Jentje Hoxe-Hoeve in de leeftijd van 97 jaar. Mevr. Hoxe verbleef sinds januari in de Spiker, daarvoor woonde zij in Almenum. De afscheidsdienst is a.s. donderdag 2 mei om 13.00 uur in het Midlumerlaangebouw Milûk . Vanaf 12.30 uur is er gelegenheid tot condoleren. Wij wensen haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen heel veel sterkte en troost in deze dagen van afscheid. Gods nabijheid toegewenst.

Wij gedenken onze beide gemeenteleden in de dienst van 5 mei. De dienst is dan ook weer via live stream te volgen.

Ter bemoediging voor ons allen:

De Heer is mijn Herder!

'k Heb al wat mij lust;

Hij zal mij geleiden

naar grazige weiden

Hij voert mij al zachtkens

aan waatren der rust.

De Heer is mijn Herder!

Hem blijf ik gewijd!

'k Zal immer verkeren

in 't huis mijnes Heren

zo kroont met haar zegen

zijn liefde me altijd.

Meditatie ‘Gelukkig is het land’ Gez. 416:1 uit Liedboek voor de Kerken

Dit misschien wel bekendste lied uit Valerius' Gedeck-clank (1626) heeft het nieuwe Liedboek niet gehaald. Het stond wel in de Hervormde bundel van 1938 en in het vorige Liedboek. De melodie is nog altijd prachtig, maar het lied als geheel waarschijnlijk beoordeeld als te nationalistisch en gedateerd.

Ik zat met organist Eeuwe Zijlstra aan tafel in de consistoriekamer, op zoek naar geschikt 'materiaal' voor het bevrijdingsconcert op zondagavond 5 mei a.s. We keken ook naar de afdeling vaderlandslieparen, zoals het lied 'Komt nu met zang vol zoete tonen' en 'o Heer, die daar des hemels tenten spreidt' – beide ook uit Valerius. Het kwartje viel, toen we dachten en zeiden: moet je eens kijken, wat er gebeurt als je dit lied (Gelukkig is het land) eens zingt met de situatie van de oorlog in Oekraïne voor ogen. Dan zing je het opeens bijna één op één, niet voor je eigen volk, maar voor een broedervolk in nood. Zo wordt liturgie soms ineens geboren. Zomaar aan tafel. Het inspireerde ons om het affiche voor 5 mei te verbreden tot 'Bevrijdings- en vredesconcert'. Zullen ook de vredeskaars aansteken. Willen aansluiten bij wat gaande is in de wereld van vandaag. Er een echte 5 mei avond van maken. We kozen ook voor het bekende Lutherlied 'Een vaste burcht is onze God'. Daarbij gebeurt iets dergelijks, als je het zingt met de actualiteit voor ogen, vooral bij het 3e vers:

'Al wordt de wereld ook een hel / en 't leven niets dan lijden, / wij vrezen niet, - Immanuël / zal stellig ons bevrijden. / Hoe satan ook woedt / en wat hij ook doet, / 't is machteloos geweld, - zijn vonnis is geveld. / Eén woord en hij moet vallen.'

Zo zie je maar. Leg nooit zomaar een kerklied als achterhaald terzijde. Er kunnen tijden komen, waarin wij ons geloof en onze hoop erin weerspiegeld zien.

*Gelukkig is het land,
dat God de Heer beschermt,
als daar met moord en brand,
de vijand rondom zwermt*

*en dat, men meent, hij zal,
't schier overwinnen al,
dat dan, dat dan, dat dan,
hij zelf komt tot den val.*

Met een hartelijke groet, Teunard van der Linden

Agenda voor de komende week:**Vorming en Toerusting:**

Maandag 29 april '24 - 14.00 uur - overleg werkgroep Vorming en Toerusting - de Hoeksteen.

Almenum:

Donderdag 2 mei is er weer een gespreksgroep in Almenum o.l.v. ds. Ulbe Tjallingii. Aanvang 10.00 uur. Vanaf 9.45 uur staat de koffie klaar in de grote zaal. Ook gemeenteleden van buitenaf zijn hierbij van harte welkom.

Het nieuwe Kerkblad dat deze week verschijnt, informeert u over de activiteiten op 4 en 5 mei vanuit de kerken en over een bijzondere, **extra concert- en muziekvond op 31 mei**. (zie ook de bovenstaande meditatie)

We geven graag weer gastvrij gelegenheid tot ontmoeting en zingeving, samen met elkaar. Noteert u vast de tijden:

Herdenken

Zaterdag 4 mei om 10.30 uur wordt een herdenkingsdienst gehouden in **de Spiker** o.l.v. Martijn van Loon, Geestelijk Verzorger

Zaterdag 4 mei - herdenking in kerkgebouw de Haven om plm. 20.30 uur, deze is aansluitend aan de dodenherdenking op de Algemene Begraafplaats.

Zondag 5 mei - om 20.00 uur bevrijdings- en vredesconcert in de Grote kerk, met orgelmuziek, samenzang en een aantal vredesverhalen en -momenten.

Koster Kees nodig.... ? Dan bellen naar **0517 412098** of een mailtje te sturen naar grotekerk@pg-harlingen.nl

Wilt u bijdragen in de kosten van de uitzendingen via Omrop Fryslân? Dan kunt u een bijdrage overmaken naar het bankrekeningnummer IBAN: NL15 RABO 0373 744 471 t.n.v. Raad van Kerken Fryslân. Hartelijk dank voor uw bijdrage! Voor vragen en suggesties m.b.t. de diensten kunt u terecht bij de Werkgroep Tsjerketsjinsten Fryslân. Emailadres: tsjerketsjinstenfrl@gmail.com

Meer informatie (ook over het bestellen van een 'Kears fan Ferbining') is te vinden op de website www.raadvankerkenfryslan.nl