



**Bij de diensten:**

De diensten in de maand april beginnen een half uur later, om 10.00 uur, in verband met de rechtstreekse uitzending op Omrop Fryslân. U wordt gevraagd, uiterlijk 9.45 uur aanwezig te zijn. Vandaag is zondag Jubilate en zondag van Goede Herder, we lezen erover in Psalm 23 en in Johannes 10. Het stereotype romantische beeld van de Goede Herder is: Jezus als een herder, die een vermoeid lammetje op zijn schouders draagt, te midden van een kudde witte schapen. Geen wolf te zien, een mooi stilleven. Wat kunnen we ermee? En wat brengt het ons in een wereld van heil en onheil? Vandaag is in onze PKN ook roepingenzondag, we danken en bidden voor mensen die in de kerk werken en willen gaan werken.

**Zondag 21 april Grote Kerk 9.45 uur aanwezig zijn – voorganger ds. Ulbe Tjallingii, Beetgumermolen**

deze dienst wordt vanaf 10.00 uur uitgezonden via Omrop Fryslân en is niet te volgen via de live stream.

Liturgische kleur: : **wit**

Ouderling van dienst: Oane Zuidema / diakenen: Elly de Wind en Tryntsje Bouma / organist Eeuwe Zijlstra

Lector: Wibbina Schaap / **Schriftlezingen: Ps 23 / Johannes 10 : 11 t/m 17**

Kindernevendienst: Carla Ozinga / kinderopas : Marit en Sophie

Koster: Kees van den Nieuwenhuizen / Techniek : Ele Henk Wouda en kosterKees

**Collectes** : Er wordt na deze dienst 2x gecollecteerd; de 1e collecte (de pong) is voor de diaconie, de schaalcollecte is voor de kerk. Uiteraard kunt u uw giften ook digitaal overmaken op bankrekeningnummer **NL 94 RABO 0373 7356 77 t.n.v. C.v.K. Protestantse Gemeente Harlingen–Midlum o.v.v. schaalcollecte** en op **NL 79 RABO 0325 5603 15 t.n.v. de Diaconie P.G. Harlingen-Midlum. De 1<sup>e</sup> collecte op zondag 21 april** is voor een Algemeen Christelijk Doel.

**Wilt u bijdragen in de kosten van de uitzendingen via Omrop Fryslân?** Dan kunt u een bijdrage overmaken naar het bankrekeningnummer IBAN: **NL15 RABO 0373 744 471 t.n.v. Raad van Kerken Fryslân**. Hartelijk dank voor uw bijdrage! Voor vragen en suggesties m.b.t. de diensten kunt u terecht bij de Werkgroep Tsjerketsjinsten Fryslân. Emailadres:

[tsjerketsjinstenfrl@gmail.com](mailto:tsjerketsjinstenfrl@gmail.com)

Meer informatie (ook over het bestellen van een 'Kears fan Ferbining') is te vinden op de website [www.raadvankerkenfryslan.nl](http://www.raadvankerkenfryslan.nl)

**Omzien naar elkaar:**

De bloemen gaan **zondag 21 april** als groet en ter bemoediging naar :

**Mevr. V. Westra- Tolsma**, ( ter bemoediging )

**Mevr. M. Miedema- Dijkstra**, ( i.v.m. haar gezondheid ) Als kerkenraad stellen we het zeer op prijs als gemeenteleden de bloemen willen wegbrengen. Na de dienst kunt u ze ophalen uit de consistorie.

**Meeleven**

- **Mw. Magda Glandorf** onderging afgelopen vrijdag een knieoperatie in het MCL. Zij hoopt spoedig weer op de been te zijn en thuis te revalideren.
- **Mw. Lia Bos-Vliek** ontving positieve berichten na haar chemobehandelingen afgelopen voorjaar; wel moet nog conditie en energie worden opgebouwd.

Wij wensen Magda en Lia en al onze zieken veel sterkte en Gods nabijheid.

**Bedankt.....**

90 jaar worden daar kun je dankbaar voor zijn. Hartelijk dank voor jullie warme reactie en de kaarten toen ik op zondag eerste paasdag jarig was!. Ook erg bedankt voor de bloemengroet van afgelopen zondag.

Onderstaand gedichtje spreekt mij erg aan en wil dat graag met jullie delen:

**Het kleine....**

*Wat simpele dingen; een bloemknop, een lied. Het geluid van de branding, het ruisen van het riet.*

*Wat simpele vreugden, de lach van een kind. Een straalblauwe hemel, een vlag in de wind!*

*Wat simpele schoonheid, een schelp op het strand. Een slootje vol kroos en een wilg aan de kant.*

*Wat kleine gebaren, een handdruk, een groet. 't Zijn gaven waarin ik Gods liefde ontmoet!!*

Een hartelijke groet uit de Marneflat! Miep Teeuwen.

**Koster Kees nodig.... ?** Dan bellen naar 0517 412098 of een mailtje te sturen naar [grotekerk@pg-harlingen.nl](mailto:grotekerk@pg-harlingen.nl)

**Meditatie: Goede Herder (Johannes 10)**

Jezus zet zichzelf tegenover de huurling (ingehuurde knecht). Het onderscheid tussen degene die een (goede) herder is en de schapen kent en degene die is ingehuurd en van wie de kudde niet is – en met wie hij niet bekend is – wordt duidelijk als het werk gevaarlijk wordt. Denk aan een wolf in schaapskleren (Matth. 7:15): “Pas op voor valse profeten, die in schaapskleren op jullie afkomen maar in wezen roofzuchtige wolven zijn.”

Dan komt het voor de herder echter aan op onderscheiding van geesten. De huurling en de wolf zijn niet uit op het welzijn van de schapen. De goede herder wel. De liefde voor de schapen en de reactie op het eventuele gevaar, onderscheidt dus de herder van de huurling.

De wijze waarop Jezus Christus zichzelf neerzet is daarmee heel krachtig. In het geheel van het evangelie naar Johannes positioneert Jezus zich zo als een geheel andere leider van het volk. Dit verschil is niet alleen maar kwantitatief, maar vooral kwalitatief op te vatten. In zijn kruisdood en opstanding verzekert Hij het leven en welzijn van zijn schapen. In Zijn dood en opstanding brengt Jezus niet alleen mensen binnen Israël bijeen. Hij wordt Herder van mensen over de hele wereld (vs. 16).

Morgen 22 april is het de Dag van de Aarde. Michel van der Plas legt de dramatische verbinding:

*De Heer is mijn verder. Hij laat mij missen:  
roes, aarde, nu. Laat mij te weinig zijn  
en wensen. Drijft mij op naar duisternissen  
van bos en braakland, in een perk van pijn.* (Liedboek blz. 74)

Hertlike groetnis , ds. Ulbe Tjallingii

**Agenda voor de komende week:****Zaterdag 20 april 19.30 uur in de Grote Kerk de musical “GA MEE ....” ?**

Onder auspiciën van de Werkgemeenschap van kerken wordt zaterdag 20 april (vanavond) in de Grote Kerk de musical **GA MEE !** uit gevoerd door verhalenverteller Kees Posthumus en accordeonist Juul Beerda. Het jaarthema **GA MEE** van de PKN nodigt christenen uit om over de grenzen van de kerken samen op te trekken en in gesprek te gaan. Er gaan werelden open, wanneer je samen in gesprek gaat over wat je ten diepste beweegt, waar je in gelooft, waar je op hoopt. Ondanks alle verschillen die groot lijken en soms klein blijken. Dit gegeven staat centraal in een tweepersoons musical, waarin bekende musicalmuziek is voorzien van nieuwe teksten. Denk aan Grease, Lion King, Sound of Music, West side Story... Deze musical is op maat geschreven voor de kerken in Harlingen en heeft zo een uniek karakter. Het verhaal vertelt hoe twee mensen die heel verschillend zijn en verschillend geloven, verliefd op elkaar worden. Dit dreigt op een fiasco uit te lopen. **Toegang tot de musical is vrij voor iedereen.** Na afloop wordt bij de uitgang een collecte gehouden voor Kerk in Actie. Van harte welkom !!

**Zondag wijding in de Spiker op zondag 21 april - 10.30 uur - voorganger Will G. de Boer.**

**Maandag 22 april 19.30 uur Thema-avond ‘Troost en verdriet’..... de Hoeksteen**

**Thema-avond ‘troost en verdriet’**

In vervolg op de eerdere avonden over rouw en verlies, is er komende maandag in De Hoeksteen een avond over het thema ‘troost’, met teksten, liederen en fragmenten, en tijd voor het uitwisselen van persoonlijke ervaringen.

‘Ware troost zit in de erkenning van pijn’, stelt Eva van Pelt, een jonge podcastmaker, die 25 mensen vroeg wat hen troost. Daar haken we deze avond bij aan.

Gesprekleiders zijn Harmen Bloemhof en Teunard van der Linden. De aanvang is om 19.30 uur. Van harte uitgenodigd.

**Donderdag 25 april 10.00 uur is een overleg in de Batting (Jetting 1)** voor de sectie ouderlingen en Martijn van Loon geestelijk verzorger van de Batting / de Spiker.

**Elkaar ontmoeten na de kerkdienst.....**

Iedere zondagmorgen is er na de dienst koffie/thee en limonade voor onze gemeenteleden en eventuele gasten.

Tot nu toe kregen we de koffie e.a. in papieren bekertjes, ook vanwege het gemak i.v.m. het niet hoeven afwassen na afloop, maar milieu vriendelijk is/was het natuurlijk niet.

Rintse Twijnstra, voorzitter van onze diaconie, opperde al eerder in de kerkenraad, om mokjes aan te gaan schaffen en in afwachting van de nieuwe keuken etc. deze dan wel te willen bestellen via een bekende relatie.

Afgelopen weken heeft hij via de zondagsbrief een oproep gedaan of we allemaal één of meerdere mokje(s) willen sponseren?

Schijnbaar zien velen dat mandje over het hoofd, want ‘storm’ liep het nog niet, daarom opnieuw nog een keer uw aandacht hiervoor gevraagd:

Doet u, doe jij ook mee? Een mandje voor uw / jouw bijdrage staat op de koffiebar in de kerk. Alvast tige dank.....