



Bij deze dienst

Na een zeer geslaagde gemeentemaaltijd in de grote zaal van Almenum afgelopen donderdag, vervolgen we onze weg met de tweede dienst in de Paastijd, die rechtstreeks vanuit de Grote Kerk wordt uitgezonden via Omrop Fryslân. Gevraagd wordt opnieuw, om 9.45 uur aanwezig te zijn. Gastvoorganger is ds. Tinus Gaastra van West-Terschelling. We luisteren opnieuw naar een mooi paasverhaal, dit keer uit Johannes, waar de liederen en gebeden die we zingen en bidden omheen staan.

Na de uitzending volgt net als vorige week nog de collecte en een In Memoriam.

Er is deze maand geen eigen livestream vanwege de opnames door de omroep. Desalniettemin weten wij ons verbonden, met allen die meevieren via beeld en geluid, in Harlingen en elders in de provincie. Een goede dienst gewenst!

Zondag 14 april **Grote Kerk 9.45 uur aanwezig zijn – voorganger ds. Tinus Gaastra, West Terschelling**

deze dienst wordt **vanaf 10.00 uur uitgezonden via Omrop Fryslân** en is niet te volgen via de live stream.

Liturgische kleur: : **wit**

Ouderling van dienst: Aagje Wouda-Drijfhout / diakenen: Sissy de Boer en Evelien de Boer / organist Auke de Boer, Dokkum

Lector: Jan de Jong / **Schriftlezingen: Micha 4 : 1 – 5 en Johannes 21: 15-25 (NBV21)**

Kindernevendienst: Anne van Eijck / kinderoppas : Grietje Holwerda

Koster: Kees van den Nieuwenhuizen / Techniek : Ele Henk Wouda en kosterKees

Collectes : Er wordt na deze dienst 2x gecollecteerd; de 1e collecte (de pong) is voor de diaconie, de schaalcollecte is voor de kerk. Uiteraard kunt u uw giften ook digitaal overmaken op bankrekeningnummer **NL 94 RABO 0373 7356 77 t.n.v. C.v.K. Protestantse Gemeente Harlingen–Midlum o.v.v. schaalcollecte** en op **NL 79 RABO 0325 5603 15 t.n.v. de Diaconie P.G. Harlingen-Midlum**.

De 1^e collecte op zondag 14 april

is voor het programma Zending van Kerk in Actie: 'kerk als plek van hoop, hulp en verzoening'.

Veel daders van de genocide in Rwanda zijn inmiddels terug uit de gevangenis. Kerken organiseren 'Lichtgroepen' waar slachtoffers en daders elkaar ontmoeten en weer leren samenleven. Zeventig procent van de jonge Rwandese bevolking heeft de genocide niet meegemaakt. Hun probleem is gebrek aan werkgelegenheid. Ook voor hen wil de kerk er zijn. Ze biedt de jongeren praktische training aan die hun kans op werk vergroten. Want deze jonge generatie is de hoopvolle toekomst van Rwanda.

Via het programma Zending van kerk in Actie steun je de Rwandese kerken om jongeren en getraumatiseerde mensen een steun in de rug te geven. Geef in de collecte of maak je bijdrage over op NL 79 RABO 0325 5603 15 t.n.v. Diaconie P.G. Harlingen-Midlum o.v.v. Collecte Zending april.

Wilt u bijdragen in de kosten van deze uitzendingen? Dan kunt u een bijdrage overmaken naar het bankrekeningnummer IBAN: NL15 RABO 0373 744 471 t.n.v. Raad van Kerken Fryslân. Hartelijk dank voor uw bijdrage! Voor vragen en suggesties m.b.t. de diensten kunt u terecht bij de Werkgroep Tsjerketsjinsten Fryslân. Emailadres: tsjerketsjinstenfrl@gmail.com
Meer informatie (ook over het bestellen van een 'Kears fan Ferbining') is te vinden op de website www.raadvankerkenfryslan.nl

Omzien naar elkaar:

De bloemen gaan **zondag 14 april** als groet en ter bemoediging naar :

mevr. M. Teeuwen- Vreeswijk, (ter bemoediging) en **dhr. T. Kraamer**, (i.v.m. zijn gezondheid).

Als kerkenraad stellen we het zeer op prijs als gemeenteleden de bloemen willen wegbrengen.

Na de dienst kunt u ze ophalen uit de consistorie.

Wij gedenken

Zondag 14 april zullen we na afloop van de 'gewone' dienst die uitgezonden wordt, ons gemeentelid mevr. Janna Leijen-Commijs gedenken door het aansteken van de kaars – het lezen van een In Memoriam – en het neerleggen van een gedachtenis steentje in de schaal. Mevr. Janny Leijen-Commijs overleed op woensdag 3 april in de leeftijd van 91 jaar

Meeleven

Volgende week is de zondag van de goede Herder. Het pastoraat in de gemeente en ons omzien naar elkaar ontspringt aan Zijn herderschap over ons allen. Laten wij de zieken en de wereld in nood in het oog en in het hart houden.

Binnen verhuizing:

Mw. Annie Akkerman-Boelens, is medio maart verhuisd naar de Spiker. Haar echtgenoot, dhr. Lieuwe Akkerman, blijft op het bestaande adres wonen.

Koster Kees nodig.... ? Dan bellen naar 0517 412098 of een mailtje te sturen naar grotekerk@pg-harlingen.nl

Meditatie ‘Wij krijgen een naam...’ Lied 647

In de tijd voor Pasen hebben we nadrukkelijk gezocht naar de verbinding van het kruis van Christus en het lijden van mensen. Zo zongen we op Goede Vrijdag Lied 561, een ‘cruciaal’ lied van Jan Willem Schulte Nordholt, als inleiding op en begeleiding van de kruisrondgang. Dit lied kun je niet zingen zonder de beelden van het lijden dat erin aan de orde komt, als inbegrip van het lijden van Jezus, voor ogen te zien. Iets dergelijks gebeurt als we de eerste verzen van Jesaja 53 lezen, die vaak ‘over het hoofd gezien’ zijn, omdat wij opgevoed zijn met het tweede gedeelte van datzelfde hoofdstuk over (de) verzoening.

Is er ook een Paaslied, dat de verbinding legt tussen Jezus’ opstanding en de troost / hoop die mensen mogen ervaren?

Een dergelijk ‘wereldlijk’ gezang? Ik vond het in onderstaand lied van Henk Jongerius. Het is een Paaslied en Kyriegebed in één.

Wij zingen het Paasevangelie en bidden tegelijk voor mensen in nood. De vier slotregels zijn als vier kostbare kralen:

Wij krijgen een naam, wij kunnen bestaan, wij worden verstaan, wij dragen zijn naam – tegen de achtergrond van de realiteit in de beginregels van de coupletten: voor mensen die naamloos, voor mensen die roepend, voor mensen die vragend, voor mensen die hopen. Zo worden hemel en aarde verbonden, ook in het licht van Pasen.

Een belangrijk lied. ‘Keerde de Heer der schepping weer, dan is het tevergeefs niet meer te bloeien en te minnen’ (Lied 630:3) !

Voor mensen die naamloos,
kwetsbaar en weerloos
door het leven gaan,
ontwaakt hier nieuw leven,
wordt kracht gegeven:
wij krijgen een naam.

Voor mensen die roepend,
tastend en zoekend
door het leven gaan,
verschijnt hier een teken,
brood om te breken:
wij kunnen bestaan.

Voor mensen die vragend,
wachtend en wakend
door het leven gaan,
weerklinken hier woorden,
God wil ons horen:
wij worden verstaan.

Voor mensen die hopen,
wankel gelovend
door het leven gaan,
herstelt God uit duister
Adam in luister:
wij dragen zijn naam.

Met een hartelijke groet, ds Teunard van der Linden

Gemeenteavond

De voorbereidingscommissie van de gemeenteavond afgelopen donderdag verkeerde in het ongewisse over de belangstelling voor de gezamenlijke maaltijd. Echter, de opkomst, bijdragen aan de maaltijd en de sfeer en gezelligheid waren hartverwarmend! Fijn elkaar ook zo te ontmoeten in de mooie weken van Pasen!

Sponsors gezocht..... Doet u / doe jij ook mee met een kleine bijdrage.....?

Heerlijk! Na de kerkdienst nog even met elkaar napraten over wat ons bezig houdt. En dat onder het genot van een bakje koffie of thee. Helemaal perfect is dat we dan niet meer drinken uit een geplastificeerd bekertje. Daar willen we mee stoppen. We gaan over naar kopjes zonder oortjes. Oftewel, **mokken**.

Daarom zoeken we sponsors. De komende zondagen kunt u één of meerdere mokken sponsoren. U geeft uw bijdrage tijdens het koffiedrinken, dan kunnen wij zorgen voor de mokken.

Agenda voor de komende week:**Workshop Harlinger kerkgeschiedenis**

Maandag 15 april is er opnieuw een openbare leeravond in De Hoeksteen in het kader van Vorming en Toerusting rondom de Harlinger kerkgeschiedenis. Hoe ging het toe rond het jaar 1900, in de dertiger jaren, tijdens de oorlog en daarna? Daarbij opnieuw ook enkele passende liederen en samenzang. Het belooft opnieuw een mooie avond te worden. **De aanvang is om 19.30 uur;** inleider bij dit rondje om de Dom (er volgen er volgend jaar tijdens het jubileumjaar meer) is ds. Teunard van der Linden.

| | | | |
|--------------------|-----------|---------------------------------|---|
| Donderdag 18 april | 19.30 uur | kerkenraad | - de Hoeksteen |
| Vrijdag 19 april | 18.45 uur | Kidzclub | - de Hoeksteen |
| Zaterdag 20 april | | Samen tegen eenzaamheid | - Station Harlingen |
| Zaterdag 20 april | 19.30 uur | de Musical : ‘Ga je mee’ | - Grote Kerk <u>zie ook bijgaande poster</u> |

Toegang is gratis – bij de uitgang collecte voor Kerk in Actie.

Wil jij je eigen miniatuurkerk van bijvoorbeeld de Grote Kerk van Harlingen maken?

Dat kan! Op zondag 21 april om 13 uur organiseren wij van de Erfgoedbakkers een middag in de Hoeksteen, waarbij we er voor zorgen dat je onder onze begeleiding in 4 uur een schaalmodel van de kerk uit klei kan maken. Deze kerk wordt nadien afgebakken tot keramiek en binnen drie weken kan de kerk met een waxinelichtje erin bij jou thuis staan schijnen. Kosten voor deelname zijn 75 euro p.p. (inclusief materiaal en afbakken). We zijn aangesloten bij het Volwassenfonds, minima kunnen deelnamekosten vergoed krijgen. Ervaring is niet belangrijk, jong en oud welkom. Meld je snel aan, beperkt aantal plaatsen.

Aanvang: Zondag 21 april 13 uur Locatie: Hoeksteen Kerkpad 32 Harlingen. Graag aanmelden op erfgoedbakkers@gmail.com, als je met ons jouw eigen miniatuur van de Grote Kerk wil maken.

Mocht je nog vragen hebben, stuur een mailtje of bel ons op. erfgoedbakkers.nl • instagram.com/erfgoedbakkers • 06-1417 9330