

Tsjerke fan de Moanne

Protestantse gemeente te Harlingen –
Midlum, Zondag 7 april 2024



2^e zondag in de
Paastijd: Zondag
'Quasimodo geniti' –
'Als pasgeboren
zuigelingen'

(I Petrus 2:2)

Voorganger: ds. Teunard van der Linden
Ouderling: Annie van der Kooi - Zegel
Lector: Syds Keuning
Organist: Eeuwe Zijlstra

De Paaskaars brandt

Orgelspel: Rondeau uit Simfonies de
Fanfares, Jean Joseph Mouret (1682-1738)

Welkom

Intochtslied: Psalm 105: 1 en 3

1. Loof God de Heer, en laat ons blijde
zijn glorierijke naam belijden.
Meld ieder volk en elk geslacht
de wonderen die God volbracht.
Gij die van harte zoekt de Heer,
verblijd u, geef zijn naam de eer.

3. God, die aan ons zich openbaarde,
regeert en oordeelt heel de aarde.
Zijn woord wordt altoos trouw volbracht
tot in het duizendste geslacht.
't Verbond met Abraham zijn vrind
bevestigt Hij van kind tot kind.

Votum en groet

Inleiding op de dienst

Aansteken van de 'Kears van ferbinning'

Gebed om ontferming

Zingen: Lied 650

1. De aarde is vervuld
van goedertierenheid,
van goddelijk geduld
en goddelijk beleid.

2. Gods goedheid is te groot
voor het geluk alleen,
zij gaat in alle nood
door heel het leven heen.

3. Zij daalt als vruchtbaar zaad
tot in de groeve af
omdat zij niet verlaat
wie toeven in het graf.

4. Omdat zij niet vergeet
wie godverlaten zijn:
de wereld hemelsbreed
zal goede aarde zijn.

Moment met de kinderen

Zingen: Lied 923:2 en 3

2. Wil je wel geloven het begin is klein,
maar het zal een wonder boven wonder zijn;
als je het gaat wagen met Gods woord alleen
dan gebeuren wonderen om je heen.

3. Wil je wel geloven dat je vrede wint,
als je vol vertrouwen leeft, zoals een kind.
Als je een geloof hebt als een mosterdzaad,
groeit de liefde uit boven de haat.

Gebed om de Heilige Geest

Schriftlezing: I Petrus 1:22 – 2:3 (NBV21)

Zingen: Lied 315:1

1. Heb dank, o God van alle leven,
die zijt alleen Uzelf bekend,
dat Gij uw woord ons hebt gegeven,
uw licht en liefde ons toegewend.
Nu rijst uit elke nacht uw morgen,
nu wijkt uw troost niet meer van de aard,
en wat voor wijzen bleef verborgen
werd kinderen geopenbaard.

Evangelielezing: Lukas 24:28-35

(Nije Frykse Bibeloersetting;
Nederlandse tekst NBV21:)

28 Ze naderden het dorp waarheen ze op weg waren. Jezus deed alsof Hij verder wilde reizen. 29 Maar ze drongen er sterk bij Hem op aan om dat niet te doen en zeiden: 'Blijf bij ons, want het is bijna avond en de dag loopt ten einde.' Hij ging met hen mee en bleef bij hen. 30 Toen Hij met hen aanlag voor de maaltijd, nam Hij het brood, sprak het zegengebed uit, brak het en gaf het hun. 31 Nu werden hun ogen geopend en herkenden ze Hem. Maar Hij werd onttrokken aan hun blik. 32 Daarop zeiden ze tegen elkaar: 'Brandde ons hart niet toen Hij onderweg met ons sprak en de Schriften voor ons ontsloot?' 33 Ze stonden op en gingen meteen terug naar Jeruzalem, waar ze de elf en de anderen aantroffen, 34 die tegen hen zeiden: 'De Heer is werkelijk uit de dood opgewekt en Hij is aan Simon verschenen!' 35 De twee leerlingen vertelden wat er onderweg gebeurd was en hoe Hij zich aan hen kenbaar had gemaakt door het breken van het brood.

Zingen: Lied 255: 1, 2 en 3

1. Gij volgt ons uit Jeruzalem
en spreekt zo, dat ons in uw stem
waar Gij de schriften opendoet,
het woord van den beginne groet.

2. Zo zult Gij ons terzijde gaan,
want Gij zijt waarlijk opgestaan,
in 't breken van ons brood zijt Gij
ons in ons eigen huis nabij.

3. O Heer, tot U zo bidden wij,
blijf in ons midden, wees nabij,
steek Gij ons dorre hart in brand
al zijn wij traag door onverstand.

Verkondiging

Orgelspel

Dankgebed, voorbeden stil gebed en Onze Vader

Aankondiging collecte

(collecte na afloop)

Slotlied: Lied 624: 1 en 3

1. Christus, onze Heer, verrees, halleluja!
Heilige dag na angst en vrees, halleluja!
Die verhoogd werd aan het kruis, halleluja,
bracht ons in Gods vrijheid thuis,
halleluja!

3. Maar zijn lijden en zijn strijd, halleluja,
heeft verzoening ons bereid, halleluja!
Nu is Hij der hemelen Heer, halleluja!
Engelen jubelen Hem ter eer,
halleluja!

Zegen

Orgelspel: Suite in D HWV 341, Georg
Friedrich Händel (1685 – 1759)

Na de uitzending: Collecte voor diaconie en kerk

In memoriam

Mw. G. Scheepstra en dhr. K.F. van der Bij

Zingen:

Neem, Heer, mijn beide handen
en leid Uw kind,
tot ik aan d' eeuw'ge stranden de ruste vind!
Te zwaar valt m' elke schrede,
als 'k U verlaat,
o, neem mij met U mede, daar waar Gij gaat.

En blijft m' ook soms verborgen
Uw grote macht,
Gij voert mij tot de morgen,
ook door de nacht.
Neem dan mijn beide handen
en leid Uw kind,
tot ik aan d' eeuw'ge stranden de ruste vind.

*Wilt u bijdragen in de kosten van deze
uitzendingen? Dan kunt u een bijdrage
overmaken naar het*

bankrekeningnummer IBAN:

NL15 RABO 0373 744 471 t.n.v.

Raad van Kerken Fryslân.

*Hartelijk dank voor uw bijdrage! Voor vragen en
suggesties m.b.t. de diensten kunt u terecht bij de
Wurkgroep Tsjerketsjinsten Fryslân.*

Emailadres: sjerketsjinstenfrl@gmail.com

*Meer informatie (ook over het bestellen van een
'Kears fan Ferbining') is te vinden op de website
www.raadvankerkenfryslan.nl*