

Meditatie 'Mensenkind, kunt de beenderen herleven?' Ezech. 37:3

Gods profeet ziet in de geest een dal vol dorre doodsbeenderen. Met de dood voor ogen stelt de Eeuwige hem de vraag, of de beenderen die hij voor zich ziet, een dal vol, kunnen herleven. De kerkvaders lasen in Ezechiël 37 een Paasverhaal in vraagvorm. Is er leven na de dood?

Reikt Gods almacht verder dan de macht van de dood? Kan het tijdelijke het eeuwige bevatten? Of is de dood heer en meester? De profeet legt het antwoord op de vraag die de Eeuwige hem stelt in God hand, beginnend met de dubbele godsnaam: Here, HERE (Elohim Adonai):

U weet het. Is het een uiting van vertrouwen in de Schepper-God, de HEER van hemel en aarde?

Of twijfelt hij? Weet hij het, sterveling, waarachtig niet? Hoeveel weten wij?

Gods Naam is ook ons laatste houvast. Zijn Naam is een belofte: Ik zal er zijn. Ezechiël krijgt de opdracht om te profeteren.

Om het Woord van de HEER uit te roepen over die dorre doodsbeenderen, die symbool staan voor de deplorabele toestand van het volk in ballingschap. Zo dient hij het leven, voegen de beenderen zich aaneen en herleven zij: als de Heer zijn geest / Geest / ruach in hen geeft. Pasen en Pinksteren vallen bij de profeet al op één dag.

Ik kwam laatst een mooi rijmvers tegen, dat hetzelfde zegt in eigentijdse woorden:

*Niemand weet wat leven is
dan dat het gegeven is
en dat van dit geheimenis
God het begin en einde is.*

Goede en Gezegende Paasdagen! Ds. Teunard van der Linden

Koster Kees nodig.... ? Dan bellen naar 0517 412098 !!!!

Als u onze koster nodig hebt, om wat voor reden ook, dan hierbij een vriendelijk doch dringend verzoek hem alleen te bellen op zijn thuis tel.nummer 0517 412098 of een mailtje te sturen naar grotekerk@pg-harlingen.nl

KosterKees geeft aan dat hij (meestal) 's avonds wel thuis is, uitzonderingen daargelaten. Maar dan is de mail er ook nog.

Dit geldt voor een ieder die het mobiele nummer van Kees in zijn of haar bezit heeft. Daarnaast doet hij een dringend verzoek om dit nummer niet zomaar aan derden door te geven. Zijn mobiele nummer is echt alleen voor noodgevallen, zoals een overleg vanwege een afscheidsdienst. Mocht u het misschien niet weten: Koster Kees heeft naast het kosterschap ook nog een andere baan en dan is het niet prettig als hij steeds voor andere zaken wordt gebeld. Hij hoopt hierin op uw begrip en uw medewerking.

Nieuws van de samen aan tafel commissie.

Op 10 april organiseren we weer een bijeenkomst om samen te eten.

Vanaf a.s zondag liggen de intekenlijsten in "De Grote Kerk" en in "De Haven".

Plaats: "De Haven" Noorderkade 2 - Aanvang maaltijd : 17.30 uur met een inloop vanaf 17.15 uur.

Kosten : €7,- per persoon. Mocht het vervoer voor u een probleem zijn, dan kunt u altijd contact opnemen met een van de commissieleden (zie voor de tel nrs. Getijdenstroom)

Gespreksavonden Harlinger kerkhistorie

Op maandag 8 en 15 april zijn er twee leeravonden over de kerkgeschiedenis van Harlingen o.l.v. ds Teunard van der Linden.

Verdiepen, verbinden en verbreden: dat is het werk van een gemeentepredikant. Maar wat als 'waarheid' en 'eenheid' niet langer rijmen? Met de Afscheiding, Doleantie en de Vrijmaking gingen de wegen driemaal uiteen... Op de tweede avond kijken we naar het tegenovergestelde: hoe mensen uit verschillende kerken hetzelfde lot deelden en elkaar opzochten, toen de oecumene in zwang kwam. Boeiend is de materie in ieder geval. Het werkmateriaal komt uit de boek 'Een rondje om de Dom'. Graag even uw opgave bij: tglinden@gmail.com / 06-26 74 1115.

Gemeenteavond 11 april

Op donderdag 11 april is er weer een gemeenteavond in de grote zaal van Almenum, die dit keer bestaat in een gezellige avond, die we beginnen met een gezamenlijke maaltijd.

De bedoeling is dat iedereen hier iets voor meeneemt, voor het voorgerecht, de hoofdmaaltijd of het dessert ('American party'). Bij de verschillende gangen wisselen we van tafel: de avond staat in het teken van ontmoeten en dat wordt ook georganiseerd, zodat nieuwe gemeenteleden ook in de gelegenheid zijn, mensen te leren kennen. Een quiz en muziek maken de avond compleet.

Wilt u het gerecht dat u in gedachten heeft melden bij diaken Rintse Twijnstra : twijnstra-harlingen@hetnet.nl / 06-15 591 063? Hij coördineert de maaltijd en de verdeling over genoemde drie gangen. De voorbereidingscommissie zorgt voor de rest. Hartelijk welkom!