



### Bij deze dienst

Het is zondag de 3e zondag in de 40-dagentijd, zondag 'Oculi', genoemd naar de 'ogen' gericht op God in Psalm 25; het vers waarin dit staat zullen we ook zingen. We luisteren naar het verhaal van de tempelreiniging, zoals Johannes dit vertelt, niet aan het eind, zoals bij de andere evangelisten, maar meteen aan het begin van Jezus' optreden onder het volk. Zijn ijver in het openbaar voor Gods tempel als huis van gebed rijmt op de inzet van profeten zoals Jeremia.

U heeft in het nieuwe Kerkblad gezien, dat ons een hele reeks aan diensten en vespers wacht deze kerkmaand, op weg naar Pasen (31 maart). We wensen elkaar een goede viering!

**Zondag 3 maart ALMENUM 9.30 uur – voorganger ds. Teunard van der Linden – 3<sup>e</sup> zondag 40-dagentijd**

Liturgische kleur: : groen / deze dienst is ook te volgen via livestream: [www.pg-harlingen.nl](http://www.pg-harlingen.nl)

Ouderling: Aagje Wouda / diakenen: Rintse Twijnstra en Tia Ammeraal / organist: Otto Roelofsen

Lector: Aagje Wouda / **Schriftlezingen: Johannes 2 : 13 - 22**

Kindernevendienst : Anne van Eijck / kinderoppas : Saïda Bruinsma

Koster: Joop Puite / Techniek : Ele Henk Wouda en Joop Puite

**Collectes:** de 1e collecte (de pong) is voor de Diaconie en de schaalcollecte is voor de kerk.

U kunt ook een gift digitaal overmaken naar op **NL94 RABO 0373 7356 77 t.n.v. C.v.K** Protestantse Gemeente Harlingen-Midlum o.v.v. schaalcollecte en naar **NL 79 RABO 032 556 0315 t nv Diaconie** PG Harlingen-Midlum

De diaconie collecte is deze morgen voor Zending Libanon: predikanten opleiden voor het Midden-Oosten.

### Omzien naar elkaar:

De bloemen gaan deze zondag, als een groet namens de gemeente en ter bemoediging naar

**Dhr. Gert-Jan Bolt**, ( i.v.m. het overlijden van zijn vader in januari ) en naar **dhr. en mevr. Ten Napel- Faasse**, ( ter bemoediging ).

Als kerkenraad stellen we het zeer op prijs als gemeenteleden de bloemen willen wegbrengen. Na de dienst kunt u ze ophalen uit de consistorie.

### Meeleven

**Diaken Elly de Wind** mocht afgelopen vrijdag weer terugkeren naar huis, na een week in het MCL te hebben gelegen. Wij wensen haar veel sterkte en van harte beterschap!

Ter bemoediging voor ons allemaal:

*Pijn kijkt je aan  
verdriet kijkt achterom  
angst kijkt weg  
zorg kijkt om je heen  
geloof kijkt naar boven  
God kijkt naar ons*



### Overige diensten in dit weekend:

Zaterdag 2 maart - 19.30 uur - Nicolaaskerk – Vesper 40-dagentijd – organist Otto Roelofsen

Zondag 3 maart - 10.30 uur - **de Spiker** – voorganger Martijn van Loon (GVZ)

### Diensten de komende week:

Zaterdag 9 maart - 19.30 uur – Nicolaaskerk Midlum – Vesper 40-dagentijd – organist Bauke van der Meer

Zondag 10 maart - 9.30 uur – Grote zaal Almenum – 4e zondag 40-dagentijd – voorganger ds. T.G. van der Linden

### Wereldgebedsdag

Op 1 maart Wereldgebedsdag waren we met 16 personen samen in gebed bij een eenvoudige maaltijd in de huiskamer van het Leger des Heils. De collecte voor Hope4Ukrain bracht € 72,- op.

### Een berichtje vanuit Gambia: Hallo allemaal!

KosterKees hier met een groet uit warm Gambia! Waren de temperaturen vorige week tegen de veertig graden aan, nu is het wat koeler met vandaag als dieptepunt 29 graden. Maar verder gaat alles hier zijn gangetje; ik heb maandag mijn maat Tonnie Wink weer op het vliegtuig gezet na 10 dagen indrukken, verbazing, strand en boodschaptrippes.

Iedereen op de compound is gezond en Astrid doet jullie de hartelijke groeten. Morgen krijg ik weer visite van 2 Harlingers die hier in een hotel in de buurt zitten, dus dat wordt een dagje excursieleider.

Donderdag 7 maart vlieg ik weer terug en hoop jullie die zondag weer te zien! Warme groeten vanuit Tanji, The Gambia. KK.

**Meditatie****'De ijver voor uw huis heeft mij verteerd'****Psalm 69:10**

Dit lijkt op het eerste gehoor misschien een wat fanatieke uitdrukking. 'Terar dum Prosim' luidde het devies van de Benedictijnen: 'ik mag verteren, als is maar nuttig ben'. Een vriendelijker vertaling zegt 'verslijten' en nuttig zijn. Dat brengt zo'n woord dicht bij het gewone leven. Op school kreeg je vroeger, los van de leervakken, een cijfer voor netheid, vlijt en gedrag. Er werd beoordeeld of je wel ijverig je best deed en menig ouder vond dat belangrijker dan de cijfers. In ons tekstwoord wordt niet bedoeld ijver die vertéert: dat je er langzaam aan onderdoor gaat.

Nee, het zijn vijanden en tegenstand, die elk mens die goed doet op zijn weg óók tegenkomt en misschien wel aantrekt. Als Jezus bij de tempelreiniging opkomt voor Gods recht, zijn het de Judese leidlieden, priesters en hogepriesters, die zich tegen hem keren en hem zelfs dood willen hebben. Bedoeld is: de reactie op mijn ijver voor uw huis heeft mij verteerd. Als een christenleven geen reactie oproept, kun je afvragen of het wel een christenleven is.

Delen, geven, liefhebben, dragen en herbergen – daarvoor mag je je vol ijver inzetten. Dat dat wel eens botst met een wereld, waarin ego op de troon zit, moet ons niet afschrikken. Het klopt met het getuigenis van de profeten en de apostelen.

Mooi doorgaan dus maar! (Ps. 119:2):

*Gij hebt ons hart uw orde opgelegd,*

*opdat wij die met ijver onderhouden.*

*Ach, ging ik toch de wegen van uw recht,*

*dan stond ik niet beschaamd, als ik vertrouwde*

*op wat Gij in uw liefde tot mij zegt,*

*als ik de schoonheid van uw wet aanschouwde.*

Hartelijke groet, Teunard van der Linden

**Oproep om mee te willen helpen bij de schoonmaak van de Grote Kerk**

Lieve mensen,

We hopen op zondag 24 maart weer te kerken in de Grote Kerk. In de week daarvoor willen we heel graag de kerk schoonmaken en met de gedachten: vele handen maken licht werk, doen we hierbij een oproep of u / jij mee wilt komen helpen. Daarnaast is het ook nog gezellig, want hoe meer zielen hoe meer vreugd.

We hebben daarvoor **maandag 18 maart en dinsdag 19 maart** in gedachten. Beide dagen 's morgens en 's middags. Het is n.l. niet in te schatten hoelang we nodig hebben.

Bij binnenkomst in de grote zaal van Almenum ligt een intekenlijst waarop u zich kunt opgeven. Wel een vriendelijk verzoek als u / jij meehelpt om dan zelf een emmer en poetsdoen mee te willen nemen. U kunt zich eventueel ook opgeven via de mail:

[kerkrentmeesters@pg-harlingen.nl](mailto:kerkrentmeesters@pg-harlingen.nl)

**Agenda komende week:****Bijbelkring**

Komende maandag 4 maart is de laatste Bijbelkring op de maandagochtend. We spreken dan over 'leer ons bidden'. Welke richting wordt ons daarbij gewezen? Pastorie, 10.00 uur.

**Een 100-jarige!**

De moederclub, opgericht in 1924, heeft de 100 jaar gehaald, zij het dat de laatste loodjes hiernaartoe zwaar waren: de deelnemers zijn alle flink op leeftijd en de nodige lichamelijke ongemakken laten zich gelden. Niettemin wordt het eeuwfeest, dat tevens de beëindiging van moederclub inluidt, komende dinsdag feestelijk gevierd met een samenzijn in De Hoeksteen.

Janny Sijsma en Gepke Haakma hebben jarenlang deze moederclub geleid en wij willen hen ook via deze weg, mede namens de kerkenraad van harte bedanken voor hun inzet in al die jaren en wensen hen en de nu nog zittende leden, Gods Zegen in de tijd die komen mag.

**Jeugdteam**

Komende woensdagavond komt de jeugdwerkgroep weer bij elkaar in De Hoeksteen, in voorbereiding op de komende activiteiten die op het programma staan. Samen de schouders eronder, dat is nog altijd de beste aanpak. Aanvang: 19.30 uur.

Maandag 4 maart	10.00 uur	Bijbelgesprekskring	Pastorie Marnehiem 42
Maandag 4 maart	19.30 uur	Reanimatie/BHV cursus	de Hoeksteen
Dinsdag 5 maart	15.00 uur	Moederclub	de Hoeksteen
Dinsdag 5 maart	20.00 uur	Literatuurkring	de Hoeksteen
Donderdag 7 maart	19.30 uur	Passiemuziek en J.S. Bach	de Hoeksteen
Zaterdag 9 maart	19.30 uur	Vesper 40-dagentijd	de Hoeksteen
Zondag 10 maart	19.30 uur	Huiscatechese groep 17+	de Hoeksteen