



Bij deze dienst

Het is vandaag Palmпасen. Een dag van vreugde, omdat het 'Hosanna, gezegend hij die komt in de naam van de Heer' mag klinken (met Psalm 118); tegelijkertijd staat Palmпасen aan het begin van de Stille Week, waarin wij het lijden van Jezus volgen en herdenken. In het vieren en gedenken van deze zondag, zowel in de ochtend- als de avonddienst, keren beide aspecten terug. Marcus, die het verhaal van de intocht vertelt, schenkt flink wat aandacht aan het ezeltje dat Jezus mag dragen (7 verzen). De onschuld van het jonge lastdier, dat nog nooit bereden is, onderstreept de wijze waarop Jezus koning is: als de Getrouwe, die niet gekomen is om te heersen, maar om te dienen. De kinderen hebben zaterdag al flink gewerkt aan hun palmpaasstokken. Wij verwelkomen hen aan het eind van de dienst, waarbij we ons opstellen in de kring en ons even in Jeruzalem wanen...

Een goede en gezegende zondag wensen we elkaar, samen met wie via beeld en geluid de dienst volgen. De temperatuur in de Grote Kerk zal lager zijn dan in Almenum. Houdt u daar rekening mee.

Zondag 24 maart **Grote Kerk 9.30 uur – voorganger ds. Teunard van der Linden – 6^e zondag 40-dagentijd**

Liturgische kleur: : paars / deze dienst is ook te volgen via livestream: www.pg-harlingen.nl

Ouderling: Toby Schouwstra / diakenen: Aafke Hibma en Tia Ammeraal / organist: Hielke Zandberg

Lector: Carla Ozinga / **Schriftlezingen: Zacharia 2 : 10 en 11 / Marcus 11 ; 1 t/m 11**

Kindernevendienst: Corina Schouwstra / kinderoppas : Boukje Bruinsma

Koster: Kees van den Nieuwenhuizen / Techniek : Ele Henk Wouda en kosterKees

Collectes: de 1e collecte (de pong) is voor de Diaconie en de 2^e de schaalcollecte is voor de kerk.

U kunt ook een gift digitaal overmaken naar op **NL94 RABO 0373 7356 77 t.n.v. C.v.K Protestantse Gemeente Harlingen-Midlum** o.v.v. schaalcollecte en naar **NL 79RABO 0325 5603 15 tnv Diaconie** P.G. Harlingen-Midlum.

Liturgische schikking Palmпасen

Vandaag begint de Goede of Stille Week. We lezen het verhaal van Jezus' intocht in Jeruzalem. Hoe feestelijk die ook lijkt, Lucas vertelt dat Jezus huilt als Hij de stad binnenrijdt. Hij ziet namelijk al voor zich wat het gevolg zal zijn van het onheil dat de stad over zichzelf heeft afgeroepen. Ook Jeremia kent deze tranen. Het volk is terug bij af.

De aarde is woest en doods geworden, net als in den beginne. Is er nog enige hoop voor Vrouwe Sion, volk en vaderland? Is er nog een rechtvaardige te vinden? Deze week lezen we het verhaal van Jezus' lijden en sterven. De rechtvaardige die het oordeel draagt... De aardbol staat op een kruisvormige stok. De aarde wordt gedragen door het kruis! Dertig zilverlingen van Judas en de 12 apostelen hangen op alternatieve wijze onder de aardbol als stille getuigen.

Omzien naar elkaar:

De bloemen gaan deze zondag_ als een groet namens de gemeente en ter bemoediging naar **Mevr. J. Horrel- Zondervan**, De Spiker kamer 201(i.v.m. haar gezondheid) en naar de **fam. Sj. Dotinga**, Midlumerlaan 2 – 31 (ter bemoediging) .Als kerkenraad stellen we het zeer op prijs als gemeenteleden de bloemen willen wegbrengen. Na de dienst kunt u ze ophalen uit de consistorie.

Meeleven

- **Lies en Klaas Hager** werden opgeschrikt door minder goede berichten over de gezondheid van Lies. Er volgt verder onderzoek. Ondertussen houden zij de moed erin. Heel veel kracht en sterkte!
- Afgelopen week vroegen wij aandacht en gebed voor familieleden van Johan Swieringa, de notulist van onze kerkenraad. Moeder en kind (in het ziekenhuis in Melbourne) zijn inmiddels stabiel, waardoor er voorzichtige hoop is op een goede afloop.

Overlijdensbericht:

Vrijdag 15 maart overleed ons gemeentelid dhr. Lodewijk Ale (Lo) Rijkogel in de leeftijd van 84 jaar. Het afscheid heeft afgelopen donderdag plaatsgevonden in de Nicolaaskerk waarna aansluitend de begrafenis op de Harlinger Begraafplaats heeft plaatsgevonden. Wij wensen zijn kinderen, kleinkinderen en vrienden heel veel sterkte, kracht en troost. Later in deze dienst zullen we Lo Rijkogel gedenken en lezen we zijn In Memoriam.

Diensten in de Stille Week

Komende week is er vanaf donderdag elke dag een dienst tot en met de Paasviering komende zondag. Op donderdag, vrijdag en zaterdag komen we samen rond de verhalen van Jezus' lijden, dood en opstanding. Met Pasen vieren we de doorbraak van Gods Koninkrijk in de verrijzenis van Jezus, die om de weg van zijn bitter lijden de naam boven alle namen ontvangt. Voor 'de drie dagen' in de Stille week is een apart liturgieboekje gemaakt, dat wij gedurende deze avonddiensten volgen.

Overige diensten dit weekend en de diensten in de komende week:

Zaterdag 23 maart – 19.30 uur - Nicolaaskerk Midlum - 4^e Vesper 40 dagentijd - organist Bauke van der Meer

Zondag 24 maart – 19.30 uur – Grote Kerk – **Passie Vesperdienst** – voorganger ds. H. Strubbe – organist Otto Roelofsen

Donderdag 28 maart – 15.30 uur – de Spiker – viering Heilig Avondmaal – voorganger ds. T.G. van der Linden

Donderdag 28 maart – 19.00 uur – Almenum - viering Heilig Avondmaal – voorganger ds. J. Kamerling

Donderdag 28 maart – 19.30 uur – Grote Kerk – viering Heilig Avondmaal – voorganger ds. T.G. van der Linden

Avondmaal collecte voor noodhulp en rampenpreventie in Ethiopië

Donderdag 28 maart collecteren we voor noodhulp en rampenpreventie in Ethiopië. Recent dreigt voor 23 miljoen mensen in Ethiopië, Kenia en Somalië hongersnood. Door aanhoudende, uitzonderlijke droogte gaan gewassen dood en sterven dieren. Volgens de Verenigde Naties is de situatie in de Hoorn van Afrika sinds 1981 niet zó nijpend geweest. Via het internationale kerkelijke netwerk van Kerk in Actie kan met onze bijdrage water en voedsel uitgedeeld worden, vooral aan de meest kwetsbaren. Daarnaast steunen we daarmee ook rampenpreventie: boeren en boerinnen leren vruchtbare grond vasthouden, de bodem irrigeren en nieuwe gewassen verbouwen die tegen droogte kunnen. Ze gebruiken een weeralarm om te zien wanneer ze kunnen planten en oogsten. Ook leren ze andere bronnen van inkomsten (een eigen bedrijf) zodat ze minder kwetsbaar zijn als de oogst tegenvalt.

Geef aan de collecte voor **noodhulp en rampenpreventie in Ethiopië of maak uw bijdrage over op NL79 RABO 0325 5603 15 t.n.v. Diaconie PG Harlingen-Midlum o.v.v. collecte Noodhulp Ethiopië.**

Vrijdag 29 maart – 19.30 uur – Grote Kerk – Goede Vrijdag – voorganger ds. T.G. van der Linden

Zaterdag 30 maart – 21.00 uur – Grote Kerk – Stille Zaterdag – voorganger ds. T.G. van der Linden

Zondag 31 maart – 9.30 uur - Grote Kerk – 1^e Paasdag / doopdienst – voorganger ds. T.G. van der Linden

Zondag 31 maart - 12.30 uur – Begraafplaats – ds. T.G. van der Linden en M. van Loon Geestelijk verzorger

Overdenking ‘Verheug u, gij dochter van Sion’ Zacharia 9:9

Het ezeltje van Palmzondag komt niet uit de lucht vallen. Het komt bij wijze van spreken aangelopen vanuit de profeten. In Genesis 49 krijgt Juda de zegen van Jacob. Daarbij is al sprake van ‘een ezelsveulen, vastgebonden aan een wijnstok’. Koning Salomo wordt ingehuldigd, rijdende op een ezel (I Kon. 1) en in Zacharia 9 zet de ezel bij wijze van spreken koers richting Jeruzalem. Een koning te paard is ondenkbaar in messiaanse geschriften als die van de late profeten. Het was de koningen van Israël ook verboden, zich zo te vertonen: met een voorkomen van hoogmoed en geweld. Waren zij niet koning bij de gratie van God, als eigenlijke en enige Koning? De bescheidenheid van Jezus bij zijn aankomst en intocht in Jeruzalem spreekt boekdelen en is van grote betekenis in een wereld, waarin de wapens spreken en de wapenproductie opgevoerd wordt alsof ons leven ervan afhangt. De verschijning van Jezus op Palmzondag laat zien, weten en voelen: ‘niet door kracht, noch door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden’. Wij mogen ons wapenen met geloof, hoop, liefde, trouw, standvastigheid en vreugde. Niet omdat wij zulke stabiele mensen zijn, maar omdat Jezus komende is in ons midden: overal waar wij elkaar dragen in zijn Naam en er zijn voor en met elkaar. (Psalm 118)

*9. Dit is de dag, die God deed rijzen,
juicht nu met ons en wees verblijd.*

*O God, geef thans uw gunstbewijzen,
geef thans het heil door ons verbeid.*

*Gezegend zij de grote koning
die tot ons komt in 's Heren naam.*

*Wij zegenen u uit 's Heren woning,
wij zegenen u al tezaam.*

*10. De Heer is God, zijn gunst verheugde
ons oog en hart met vrolijk licht.*

*Nu worde 't offer onzer vreugde
op zijn altaren aangericht.*

*Gij zijt mijn God, U zal ik prijzen,
o God, U roemen wijd en zijd.*

*Laat aller lof ten hemel rijzen:
Gods liefde duurt in eeuwigheid.*

Hartelijke groet, ds Teunard van der Linden

Agenda voor de komende week

Voor onze jeugd: Palmпасen stokken maken op zaterdag 23 maart in de Hoeksteen om 10.00 uur.

Koperpoetsen Maandag 25 maart 13.30 uur is er koper poetsen in de Grote Kerk.

We vragen vrijwilligers om te komen poetsen. Hoe meer mensen hoe sneller het klaar is. Graag tot ziens, maandag 25 maart.

“The Passion”: uitnodiging voor alle gemeente leden.

Welkom a.s. **donderdag 28 maart om 20.00 uur in de Hoeksteen**. Dan gaan we vanaf 20.30 uur kijken naar de uitzending van The Passion in Zeist. Vanaf 20.00 uur is de Hoeksteen open. Er is gelegenheid voor een nagesprek. Welkom!!

Opgave bij Harmen Bloemhof, email: harm.bloemhof@ziggo.nl of Tel.. 06-53184015

Nieuws van de samen aan tafel commissie. Op 10 april organiseren we weer een bijeenkomst om samen te eten.

Vanaf a.s zondag liggen de intekenlijsten in “De Grote Kerk” en in “De Haven”.

Plaats: “De Haven” Noorderkade 2 - Aanvang maaltijd : 17.30 uur met een inloop vanaf 17.15 uur.

Kosten : €7,- per persoon. Mocht het vervoer voor u een probleem zijn, dan kunt u altijd contact opnemen met een van de commissieleden (zie voor de tel nrs. Getijdenstroom)

Gemeenteavond 11 april Noteert u vast de alternatieve gemeenteavond op 11 april, die we beginnen met een maaltijd in Almenum en waarbij het enige doel en thema ‘ont-moeten’ is. Op creatieve wijze leren we meteen meer over de 6 paaszondagen... (ontvangst vanaf 18.00 uur). Wordt vervolgd!