



Bij deze dienst

Het is vandaag de 4e zondag in de 40-dagentijd. Zondag 'Laetare' (Verblijd u), naar de beginwoorden van Psalm 122.

Het is de middelste zondag in de vastentijd, waarop het accent alvast (mede) mag liggen op de komende blijdschap van het Paasfeest: van de vrucht die Jezus' lijden en sterven draagt in allen, die naar zijn voorbeeld willen leven.

Door het paars heen schijnt al het witte licht van Pasen, dat het paars roze kleurt. Vandaar de kleur roze als kenmerk van zondag Laetare. We luisteren vanmorgen naar het verhaal van de broodvermenigvuldiging en staan in het bijzonder stil bij de wijze waarop Jezus het gebroken brood doorgeeft aan zijn leerlingen, om het aan de scharen te geven.

Wij mogen geven, van wat we eerst zelfs ontvangen hebben. Ook de kinderen horen dit verhaal tijdens de kindernevendienst.

We wensen elkaar een goede en gezegende viering, ook de mensen thuis!

Zondag 3 maart **ALMENUM 9.30 uur – voorganger ds. Teunard van der Linden – 3^e zondag 40-dagentijd**

Liturgische kleur: : groen / deze dienst is ook te volgen via livestream: www.pg-harlingen.nl

Ouderling: Oane Zuidema / diakenen: Rintse Twijnstra en Tryntsje Bouma / organist: Bauke van der Meer

Lector: Aagje Wouda / **Schriftlezingen:** Mattheus 14 : 14-21

Kindernevendienst: Berber Twijnstra / kinderoppas : Ytie Nijdam

Koster: Kees van den Nieuwenhuizen / Techniek : Ele Henk Wouda en kosterKees

Collectes: de 1e collecte (de pong) is voor de Diaconie en de schaalcollecte is voor de kerk.

U kunt ook een gift digitaal overmaken naar op **NL94 RABO 0373 7356 77 t.n.v. C.v.K** Protestantse Gemeente Harlingen-Midlum o.v.v. schaalcollecte

De diaconie collecte is deze morgen voor de Zending : **Sterke Vrouwen in de Kerk.**

De lokale gemeenschappen op Papoea Indonesië spelen een belangrijke rol in de samenleving, vooral in de afgelegen gebieden waar onderwijs en gezondheidszorg slecht functioneren. Veel vrouwen nemen sociale en pastorale taken op zich. Kerk in Actie ondersteunt de kerk op Papoea in het toerusten voor deze taken. Via het programma Zending van Kerk in Actie steunen we de toerusting van vrouwen op Papoea in het sociale en pastorale taken. Geef in de collecte of maak je bijdrage over op NL 79 RABO 0325 5603 15 t nv Diaconie PG Harlingen-Midlum ovv 'Zending maart.'. Alvast hartelijk dank voor je gift.

Omzien naar elkaar:

De bloemen gaan deze zondag, als een groet namens de gemeente en ter bemoediging naar

Fam. Haijma, (i.v.m. de gezondheid van mevr. Haijma) en naar **mevr. A. Yntema**, (ter bemoediging)

Als kerkenraad stellen we het zeer op prijs als gemeenteleden de bloemen willen wegbrengen. Na de dienst kunt u ze ophalen uit de consistorie.

Meeleven

- **Tjitske en Piet Pals** houden dapper vol rond de (opgegeven) gezondheid van Piet. Een bericht van meeleven wordt zeker op prijs gesteld.
- **Giovanni Kooij** verbleef enkele weken in het ziekenhuis en is weer thuis. Hij ontvangt nu dubbele thuiszorg.
- **Organist Sjouke Bruining** onderging afgelopen vrijdag 8/3 een spoedoperatie en moet nu eerst een aantal dagen in het ziekenhuis blijven; eind maart volgt een vervolgooperatie.
- **Mw. Janna Lijen-Commijs** en haar zoon Jan ontvingen enkele kerkelijke bezoeken ivm afnemende krachten en hoge leeftijd.

Wij wensen al onze zieken, genoemd en niet genoemd, veel sterkte en Gods nabijheid en bewaring.

Overlijdensbericht: zaterdag 2 maart overleed ons gemeentelid Anne Jacob Molenaar in de leeftijd van 89 jaar.

Het afscheid heeft afgelopen vrijdag plaatsgevond in kerkgebouw de Haven. Aansluitend vond de crematie plaats in familiekring.

Wij wensen zijn vrouw, de kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte en troost van onze Hemelse Vader. In de dienst van 10 maart staan we stil bij het overlijden van Anne Jacob Molenaar.

Diensten de komende week:

Zaterdag 9 maart - 19.30 uur – Nicolaaskerk Midlum – 2^e Vesper 40-dagentijd – organist Bauke van der Meer

Woensdag 13 maart Biddag voor Gewas-Arbeid en Visserij in de Nicolaaskerk om **19.00 uur**

voorganger ds. Teunard van der Linden – organist Trudy Baard – ouderling Marjan Overdijk – lector Wibbina Schaap

de 1^e collecte in deze dienst is voor Kerk in Actie: Goed boeren in een lastig klimaat. Via het programma werelddiaconaat van Kerk in Actie steun je boerengezinnen in Oeganda om voldoende voedsel te kunnen produceren. Geef in de collecte of maak je bijdrage over op NL 79 RABO 0325 5603 15 t.n.v. Diaconie PG Harlingen-Midlum o.v.v. 'Werelddiaconaat Oeganda'.

Overdenking 'Het zachte gras' - Lied 836

Het voorjaar kondigt zich aan en we hadden vrijdag zowaar een zonnige dag, ook in het hoge noorden, zij het met een schrale en koude oostenwind. De landerijen zullen de komende weken weer wat op kunnen drogen na een zeer natte periode. Links en rechts worden de grasmaaiers weer van stal gehaald en in gereedheid gebracht, nu het gazon weer begint te groeien. Dat doet mij denken aan dat prachtig lied over 'de vrede van Tiberias' en de 'heuvels in het rond', waar Jezus 'in het zachte gras' de 'mensen lief had en genas' en 'in hun midden stond'.

We zingen het te weinig, dit prachtige lied, dat al gezegend was met een even mooie melodie en in het nieuwe liedboek gepaard gaat aan een wijze, die de oude melodie naar de kroon steekt. Ik vraag onderweg in de gemeente wel eens 'wat is uw favoriete lied?' Meer dan eens wordt dit lied genoemd, dat de evangeliën sprekend dicht bij brengt, alsof je de heuvels ziet en het gras voelt. Zo nabij wilde God komen. Zo is de Heer nog altijd in ons midden, al leven wij daar dikwijls aan voorbij. Zingen van de Heer der Kerk en de Heer der wereld maakt blij en zouden wij kunnen geloven zonder samen te zingen?

Het lied en de voorbede van de gemeente zou je niet willen en niet kunnen missen, evenmin als votum en groet aan het begin en de zegen aan het slot van kerkdienst. Het zachte gras mag ons inspireren om in een harde wereld te kiezen voor de lijn van het Koninkrijk van God, dat harde harten zacht maakt en ontvankelijk voor het goede zaad van het Evangelie.

*Geef dat uw roepstem wordt gehoord,
als eenmaal bij de zee.*

*Geef dat ook wij uw nodend woord
vertrouwen, volgen ongestoord,
op weg gaan met U mee,*

*O vrede van Tiberias,
o heuvels in het rond,*

*waar Jezus in het zachte gras
de mensen liefhad en genas,
en in hun midden stond.*

*Leg Heer uw stille dauw van rust
op onze duisternis.*

*Neem van ons hart de vrees, de lust,
en maak ons innerlijk bewust
hoe schoon uw vrede is.*

Met een hartelijke groet, Teunard van der Linden

Liturgisch bloemschikking 10 maart

De schikking, die verwijst naar de prediking van de profeet Jeremia, verandert een beetje: er komt wat roze stof bij (vanwege zondag Laetare) en een tulp. De tulp symboliseert het gebed. Enkele toegevoegde groene takjes vormen samen een V-vorm: het vredeesteken, als belofte van godswege. Hierop wijst ook het groeiende groen op de bol: naar een nieuwe aarde, waarop gerechtigheid woont en vrede zal heersen.

Kernwoorden: **hoop op vrede, gebed en vertrouwen.**

Palmpasen stokken maken op zaterdag 23 maart in de Hoeksteen om 10.00 uur.

Op 24 maart is het Palmzondag en zijn we gewoon dat de kinderen na hun eigen dienst de kerk binnen komen met hun PalmPasenstok. Daarom kunnen de kinderen op zaterdag 23 maart Palmpasen-stokken versieren we beginnen om 10:00 in de Hoeksteen. Kom jij ook? van harte welkom !!

Agenda

- Zaterdag 9 maart is het **tweede Avondgebed** in de Nicolaaskerk, aanvang 19.30 uur. Liturg is Harmen Bloemhof.
- Zondag 10 maart 19.30 uur **Huiscatechese groep 17+** de Hoeksteen
- Maandag 11 maart vanaf 14.00 uur is **het Breicafé in de Hoeksteen** weer geopend. Van Harte Welkom !
- Dinsdag 12 maart vanaf 9.30 uur bent u weer welkom bij de **Open Koffie Ochtend in de Hoeksteen.**
- Dinsdagsavond komt het **moderamen** weer bijeen, ter voorbereiding op de kerkenraadsvergadering van 21 maart.
- Woensdagavond vieren wij de **Bidstond voor gewas arbeid in de verwarmde Nicolaaskerk.** Aanvang 19.00 uur.
- Donderdagochtend komt het **consistorie** weer bijeen in De Hoeksteen, aanvang 10.00 uur;
- 's middags is er een eerste **voorbereidingsbijeenkomst** van de gemeenteavond in april.
- Donderdagavond is de **tweede avond over Bach en (de) Passiemuziek** door ds. Ulbe Tjallingii in De Hoeksteen, aanvang 19.30 uur.
- Zaterdag 16 maart 19.30 uur – Nicolaaskerk - **3e Avondvesper 40 dagentijd** – organist Otto Roelofsen
- Zondag 17 maart 9.30 uur - Almenum – voorganger ds. J.C. Dondorp – organist Otto Roelofsen – lector Jan de Jong

Nogmaals de oproep om mee te willen helpen bij de schoonmaak van de Grote Kerk

Lieve mensen,

We hopen op zondag 24 maart weer te kerken in de Grote Kerk. In de week daarvoor willen we heel graag de kerk schoonmaken en met de gedachten: vele handen maken licht werk, doen we hierbij een oproep of u / jij mee wilt komen helpen. Daarnaast is het ook nog gezellig, want hoe meer zielen hoe meer vreugd.

We hebben daarvoor maandag 18 maart en dinsdag 19 maart in gedachten. Beide dagen 's morgens en 's middags. Het is n.l. niet in te schatten hoelang we nodig hebben. Aan u / jou zelf de keus wanneer het u/jou het beste past.

Bij binnenkomst in **de grote zaal van Almenum ligt een intekenlijst** waarop u zich kunt opgeven. Wel een vriendelijk verzoek als u / jij meehelpt om dan zelf een emmer en poetsdoen mee te willen nemen. U kunt zich eventueel ook opgeven via de mail: kerkrentmeesters@pg-harlingen.nl