

Zondag 10 maart 2024 'Laetare'
4^e zondag in de 40-dagen

Voorganger : ds. T.G. van der Linden
Ouderling: Oane Zuidema
Lector: Aagje Wouda
Organist: Bauke van der Meer

Orgelspel

Welkom en mededelingen

Aanvangslied: Lied 558: 1 en 4

1. Jezus, om uw lijden groot,
om uw leven en uw dood
die volbrengen 't recht van God,
Kyrie eleison.

4. Om het brood, Heer, dat Gij breekt,
om de beker die Gij reikt,
om de woorden die Gij spreekt,
Kyrie eleison.

Votum en groet

Zingen: Psalm 33: 1, 2 en 8

1. Kom nu met zang en roer de snaren,
gij volk, dat leeft van 's Heren recht.
Hijzelf heeft zijn getrouwe scharen
een lofzang in de mond gelegd.
Worde als nooit tevoren / door wie Hem
behoren 't feestlied ingezet!
Meld de blijde mare / bij de klank der
snaren, steek de loftrompet.

2. Zing al wie leeft van Gods genade,
want waarheid is al wat Hij zegt.
Op trouw gegrondvest zijn zijn daden,
op liefde rust zijn heilig recht.
Die zich openbaarde / overal op aarde,
alles spreekt van Hem.
Hemelen hoog verheven, / vol van
blinkend leven, schiep Hij door zijn stem.

8. Wij wachten stil op Gods ontferming,
ons hart heeft zich in Hem verheugd.
Hij komt te hulp en geeft bescherming,
zijn heilige naam is onze vreugd.
Laat te allen tijde / uwe liefde ons leiden,
uw barmhartigheid.
God, op wie wij wachten, / geef ons moed
en krachten / nu en voor altijd.

Aansteken vredeskaars
Vredestekst
Kyriegebed

Zingen: Lied 463: 1 t/m 5

1. Licht in onze ogen,
redder uit de nacht,
geldt uw mededogen
nog wie U verwacht?

2. Als der mensen trooster
roepen wij U aan:
noem de namelozen
met een nieuwe naam!

3. Herder, wil behoeden,
wie in 't duister valt.
Keer hun lot ten goede,
licht dat stralen zal!

4. Bloesem in de winter,
roze dageraad,
wees ons teken dat de
zon verschijnen gaat!

5. Regen uw gerechtigheid
en bevrucht de aard,
tot de trouw ontkiemt en
vrede bloeien gaat!

Moment met de kinderen

Aandacht projectboek 40-dagentijd
Projectlied 40-dagentijd:



refrein
Veertig dagen duurt de reis
naar het feest van Pasen.
Ga de weg die God ons wijst,
Hij brengt mensen samen.

4^e zondag:

4. Ga maar zitten en geniet,
proef het nieuwe leven!
Breek het brood en zing een lied,
dit wil God ons geven!

Gebed

Zingen:

Wij gaan voor even uit elkaar
en delen nu het licht.
dat licht verteld ons iets van God.
op Hem zijn wij gericht.

Wij geven Gods verhalen door
en wie zich open stelt,

ervaart misschien een beetje licht door wat er wordt verteld.

Straks zoeken wij elkaar weer op en elk heeft zijn verhaal.
Het licht verbindt ons met elkaar, het is voor allemaal.

Schriftlezing: Mattheus 14:14-21

Zingen: Lied 333
Kom, Geest van God,
maak onze harten open,
dat Christus bij ons woning vindt.

Preek

Orgelspel

Antwoordlied: 345

1. Gij hebt uw woord gegeven
nog voor ik U iets vroeg,
dat is voor heel mijn leven,
ja voor de dood genoeg.
Uw woord is daad, o Vader,
werd brood in de woestijn,
werd mens en is mij nader
dan wie mijn naasten zijn.

2. Nu ik U heb gegeven
mijn woord op deze dag,
geef dat met heel mijn leven
ik daarvoor instaan mag,
dat ik het in mijn daden
waarmaak aan iedereen.
Maak zichtbaar uw genade
door mij en om mij heen.

3. God, die uw woord gegeven,
uw Zoon gezonden hebt
en naar zijn beeld het leven
van wie U kent herschept, -
wees door uw Geest met allen
die hebben ja gezegd,
dat zij die staan niet vallen.
Maak Gij ons trouw en echt.

In Memoriam Anne Jacob Molenaar

Zingen: Lied 835:4

In de woestenis,
Heer, blijf ons nabij
met uw troost en met uw zegen
tot aan 't eind van onze wegen.
Leid ons op uw tijd
in uw heerlijkheid.

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader

Collecte

Slotlied: Lied 791

1. Liefde, eenmaal uitgesproken
als uw woord van het begin,
Liefde, wil ons overkomen
als geheim en zegening.

2. Liefde, die ons hebt geschapen,
vonk waarmee Gij zelf ons raakt,
alles overwinnend wapen,
laatste woord dat vrede maakt.

3. Liefde luidt de naam der namen
waarmee Gij U kennen laat.
Liefde vraagt om ja en amen,
ziel en zinnen metterdaad.

4. Liefde waagt zichzelf te geven,
ademt op van goede trouw.
Liefde houdt ons in het leven, -
daarop hebt Gij ons gebouwd.

5. Liefde laat zich voluit schenken
als de allerbeste wijn.
Liefde blijft het feest gedenken
waarop wij uw gasten zijn.

6. Liefde boven alle liefde,
die zich als de hemel welft
over ons: wil ons genezen,
bron van liefde, liefde zelf!

Zegen beantwoord met:

Amen, amen, amen!
Dat wij niet beschamen
Jezus Christus onze Heer,
amen, God, uw naam ter eer!

Orgelspel