



Bij deze dienst

Het is vandaag ZWO-zondag. Onze aandacht wordt gericht op de oproep en de opdracht om te dienen. Om onze handen en voeten in te zetten voor de medemens en de samenleving. Jezus gaat ons voor in deze dienst, die dragend en genezend inwerkt op ons menszijn, ook nu en vandaag. We horen opnieuw het een en ander over Moldavië, het aandachtgebied van de gezamenlijke Friese diaconieën. We zingen ook twee liederen uit andere bundels, passend bij de aard van deze zondag. De viering werd mede voorbereid door de ZWO-groep. De lezingen zijn uit Marcus 1 en Jezus 53. We volgen verder de orde van dienst en wensen elkaar een goede en gezegende dienst, in verbondenheid met wie thuis of elders meelevens via woord en geluid.

Zondag 4 februari Grote zaal van ALMENUM 9.30 uur – voorganger ds. Teunard van der Linden- ZWO dienst m.m.v. de leden van de ZWO commissie.

Liturgische kleur: : groen / deze dienst is ook te volgen via livestream: www.pg-harlingen.nl
Ouderling van dienst: Annie van der Kooi-Zegel / diakenen: Elly de Wind en Mirjam de Boer / organist Ulbe Tjallingii
Lector: Christiaan Wijbenga / **Schriftlezingen: Jesaja 53 : 1 – 4 en Marcus 1 : 29 - 39**
Kindernevendienst : Anne van Eijck / kinderoppas : Boukje Bruinsma
Koster: Kees van den Nieuwenhuizen / techniek : EleHenk Wouda en KosterKees

Collectes: de 1e collecte (de pong) is zondag 4 februari voor de ZWO, de schaalcollecte is voor de kerk.

Giften voor de ZWO (project Moldavië) graag overmaken naar : Bankrekeningnummer **NL33 RABO 0105 9321 91 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Harlingen o.v.v. Moldavië** (dit is een aparte rekening voor de ZWO-commissie die onder de diaconie valt). Om onnodige bankkosten te voorkomen graag dit nummer gebruiken en niet het banknummer van de diaconie, dat wekelijks in de zondagsbrief staat. De schaalcollecte voor de kerk overmaken naar:

Bankrekeningnummer NL94 RABO 0373 7356 77 t.n.v. C.v.K Protestantse Gemeente Harlingen-Midlum

ZWO-collecte (de pong) is bestemd voor Moldavië.

Kerk in Actie ondersteunt het werk van Home Care in Moldavië. Deze thuiszorgorganisatie biedt kwetsbare ouderen liefdevolle thuiszorg, komt op voor hun rechten en ondersteunt mantelzorgers. Daarnaast worden vrijwilligers en professionals getraind in het bieden van zorg op maat. Giften kunt u overmaken naar bankrekeningnummer NL33 RABO 0105 9321 91 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Harlingen o.v.v. Moldavië. Hartelijk dank voor uw steun.

Omzien naar elkaar:

De bloemen gaan deze zondag, als een groet namens de gemeente en ter bemoediging naar één van onze organisten :

dhr. Bauke v.d. Meer, (hij is herstellende van een hersenschudding na een ongelukkige val),

en naar **dhr. John Kooij**, (is weer thuis na revalidatie in Berchhiem)

Wilt u als gemeentelid de bloemen wegbrengen, dan kunt u ze na de dienst ophalen uit de consistorie.

Meeleven

Mevr. P. Hayma verbleef afgelopen week nog in Bloemkamp en komt waarschijnlijk weer naar huis, als dit lukt.

Een aantal gemeenteleden loopt nog bij het ziekenhuis. Wij wensen onze zieken in het bijzonder Gods kracht en nabijheid.

Kerkauto: Zondag 4 februari is dhr Oane Zuidema, tel. 430093, de chauffeur van de autodienst.

Dienst volgende week zondag :

Zondag 11 februari - 9.30 uur Grote zaal van Almenum – voorganger ds. T.G. van der Linden – organist Otto Roelofsen

VOEDSELBANKACTIE

Op zaterdag 10 februari a.s. houdt de Diaconie een inzamelingsactie voor producten voor voedselbank 'de Helpende Hand'

U kunt de producten tussen **10.00 en 12.00 uur afgeven in de Hoeksteen.**

De voedselbank heeft behoefte aan de volgende producten:

Zakjes mix voor nasi/macaroni

Thee

Pasta/rijst

Haverhout/knäckebröd

Pakken of flacons pannenkoek mix

Zoet broodbeleg

Pakjes soep/cup a soup

Groente in blik

Shampoo/maandverband

Tandenborstels/tandpasta's

Mocht u niet in de gelegenheid zijn om spullen naar de Hoeksteen te brengen en wilt u wel een bijdrage leveren aan de voedselbankactie dan kunt u een bedrag overmaken op rekeningnummer: **NL79 RABO 0325 5603 15** t.n.v. Diaconie PG Harlingen-Midlum **o.v.v. Voedselbankactie.** Namens de Diaconie en voedselbank 'de Helpende hand', alvast onze hartelijk dank

Overweging : ‘God zei: er zij licht, en er was licht’ (Gen. 1:3)

Het is nog donker, als God in den beginne scheppende is de hemel en de aarde. Totdat Hij spreekt. Het eerste woord van zijn spreken dat opgeschreven staat: dat er licht moet komen. In de nacht. ‘Hij die het licht roept in de nacht, Hij heeft ons heil teweeg gebracht, dat wordt ons niet ontnomen (Ps. 68). Waar God spreekt, wordt het licht. Zijn spreken zet heel de schepping, hemel en aarde, in het licht. Als wij ons ophouden in de buurt van zijn spreken, met vallen en opstaan, wordt ook ons bestaan in het licht gesteld. Waar God spreekt, worden mensen aan het licht gebracht, in het licht geheven. Dicht is vaak de duisternis, als we zien naar de wereld om ons heen en naar de schamelheid van onze aardse dienst. Een wereld in last, in het groot en in het klein. Oorlogen, ziekte, miskennis, uitbuiting en onderdrukking. De wereld is er vol van. En alles wat onszelf niet lukt...

God gaat dan ook door met spreken en scheppen. Hij scheidt de wereld nog altijd, leerden we in de kerk van de rabbijnen (creatio continua). Het is de scheppende God, die ons roept om te leven in zijn licht en de duisternis niet te laten heersen in onze woorden en werken, ons denken en doen. Lichtdragers mogen wij zijn en worden in het spoor van Hem die het Licht der wereld is (Joh. 1); ons licht laten schijnen voor de mensen, vrolijk en liefdevol. Zoals de dichter zingt (Lied 601):

*Licht dat ons aanstoot in de morgen,
voortijdig licht waarin wij staan
koud, één voor één, en ongeborgen,
licht overdek mij, vuur mij aan.
Dat ik niet uitval, dat wij allen
zo zwaar en droevig als wij zijn
niet uit elkaars genade vallen
en doelloos en onvindbaar zijn.*

*Alles zal zwichten en verwaaien
wat op het licht niet is geijkt.
Taal zal alleen verwoesting zaaien
en van ons doen geen daad beklift.
Veelstemmig licht, om aan te horen
zolang ons hart nog slagen geeft.
Liefste der mensen, eerstgeboren,
licht, laatste woord van Hem die leeft.*

Met een hartelijke groet, Teunard van der Linden

Agenda:

Maandag 5 februari	10.00 uur	Bijbelgesprekskring	Marnehiem 42
Maandag 5 februari	19.30 uur	Moderamen ter voorbereiding van de kerkenraad	Midlumerlaan 2-28
Dinsdag 6 februari	20.00 uur	Literatuurkring	de Hoeksteen
Vrijdag 9 februari	10.00 uur	Werkgroep Eredienst	terugkijkend op de achterliggende vieringen en voortuitkijkend naar de Veertigdagentijd, de Stille Week en de Paastijd. De Hoeksteen
Vrijdag 9 februari	18.45 uur	Kidzclub	de Hoeksteen
Zaterdag 10 februari	10.-12.00 uur	Actie voedselbank	de Hoeksteen

Nieuws van de samen aan tafel commissie:

Op 14 februari organiseren we onze volgende bijeenkomst. Vanaf a.s. zondag liggen de intekenlijsten in Almenum en in “De Haven”. Plaats van de bijeenkomst: “De Haven” Noorderkade 2. Aanvang maaltijd: 17.30 uur met een inloop vanaf 17.15 uur. Kosten: €7,- per persoon. Mocht het vervoer voor u een probleem zijn, dan kunt u altijd contact opnemen met een van de commissieleden (zie voor de tel nrs. Getijdenstroom en/of Kompas)

Reanimatiecursus d.d. maandag 4 maart a.s. in de Hoeksteen om 19.30 uur o.l.v. dhr. Anne Bouma.

Er is nog ruimte om mee te doen aan de reanimatie/BHV cursus d.d. 4 maart a.s. Aanmelden bij de scriba via mailadres avdkzegel@ziggo.nl of telefonisch 0517 851995 onder vermelding van je geboortedatum. De deadline van aanmelden is 22/2 a.s.

Paaskaars 2024

Op zondag 18 februari start de veertigdagentijd waarin we toelevan naar Pasen. De diaconie heeft een nieuwe Paaskaars uitgezocht voor 2024; **De levensboom**. De levensboom heeft in de Bijbel meerdere symbolische functies.

De christelijke Openbaring van Johannes noemt ‘een nieuwe hemel en een nieuwe aarde’ een heilige stad Jeruzalem die vanuit de hemel neerdaalt. In het midden van de stad stond een levensboom.

In Bijbelboek Spreuken staat de boom centraal voor Wijsheid.

Als lid van onze gemeente bieden wij u de gelegenheid ook voor thuis een paaskaars te bestellen met hetzelfde reliëf.

De maten en prijzen zijn als volgt:	Lengte	Ø ±	Incl. BTW
	40 cm	8 cm	€ 40,00
	30 cm	8 cm	€ 32,00
	25 cm	6 cm	€ 24,50

Om voor Pasen over een Huispaaskaars te beschikken, is de **uiterste besteldatum 22 februari 2024**. Voor het gewenste formaat kunt u het genoemde bedrag overmaken op rekening NL79 RABO 0325 5603 15 t.n.v. Diaconie PG Harlingen – Midlum o.v.v. Huispaaskaars en uw adres. Wij zorgen er dan voor dat de kaars bij u thuis wordt bezorgd.

Ook kunt u de kaars bestellen via de mail diaconie@pg-harlingen.nl

Benefietconcert d.d. 24 februari a.s. in kerkgebouw de Haven. Aanvang 20.00 uur. Gratis entree, er wordt gecollecteerd voor Oekraïne. Van harte welkom.....hoort en zingt het voort..... De organisatie hoopt op een volle kerk.....