



Bij deze dienst

Vanmorgen is ds. Evert Jan Hefting gastvoorganger in ons midden. Hij vervangt zijn echtgenoot mw. Ds. Martha Kroes.. De kleur van deze vierde zondag na Epifanie is groen. In deze periode van het kerkelijk jaar horen we over het optreden van Jezus met zijn discipelen in de dorpen van Galilea. We hopen op weer een mooie viering, in verbondenheid met degenen die thuis of elders via beeld en geluid meelevens.

Zondag 28 januari 2024 grote zaal van ALMENUM 9.30 uur – voorganger ds. Evert Jan Hefting, Sexbierum

Liturgische kleur: : groen / deze dienst is ook te volgen via livestream: www.pg-harlingen.nl

Ouderling van dienst Oane Zuidema / diakenen: Tia Ammeraal en Evelien de Boer / organist Eeuwe Zijlstra

Lector: Aagje Wouda / **Schriftlezingen:** Deut. 18 : 15-20 / Markus 1 : 21-28

Kindernevendienst : Toby Schouwstra / kinderoppas : Ytie Nijdam

Koster: Kees van den Nieuwenhuizen / techniek : EleHenk Wouda en KosterKees

Collectes: Er wordt tijdens alle diensten 2x gecollecteerd; de 1e collecte (de pong) is voor de diaconie, de schaalcollecte is voor de kerk.

Uiteraard kunt u uw giften ook digitaal overmaken op bankrekeningnummer NL 94 RABO 0373 7356 77 t.n.v. C.v.K. Protestantse Gemeente Harlingen–Midlum o.v.v. schaalcollecte en op NL 79 RABO 0325 5603 15 t.n.v. de Diaconie P.G. Harlingen-Midlum.

Omzien naar elkaar:

De bloemen gaan deze zondag als een groet namens de gemeente en ter bemoediging naar :

Mevr. H. Riemersma- Tho Bokholt, (is herstellende van een gebroken heup na een ongelukkige val)

Fam. J. Abels, (i.v.m. de gezondheid van dhr. Abels)

Wilt u als gemeentelid de bloemen wegbrengen, dan kunt u ze na de dienst ophalen uit de consistorie.

Meelevens:

Op het moment van schrijven zijn er binnen onze gemeente een aantal gemeenteleden die ziek zijn en thuis of in het ziekenhuis/verpleeghuis verblijven. Wij wensen al onze zieken en allen die rondom hen staan, sterkte en kracht en Gods nabijheid. Wij denken ook aan hen die met een verlies moeten leven, of het nu nog maar kort is geleden of al iets langer, het gemis is en blijft er iedere dag. Wij bidden om kracht en liefde van mensen om u / om jullie heen.

Ter bemoediging de woorden van Ps 121 vers 5: **de Heer is uw Bewaarder.**

Dienst volgende week zondag : ZWO-dienst:

Zondag 4 februari - 9.30 uur Grote zaal van Almenum – voorganger ds. T.G. van der Linden – organist Bauke van der Meer

Kerkauto: Zondag 28 januari is dhr Dirk Alberda, tel. 416843 chauffeur van de autodienst.

Nieuws van de samen aan tafel commissie:

Op 14 februari organiseren we onze volgende bijeenkomst. Vanaf a.s zondag liggen de intekenlijsten in Almenum en in “De Haven”. Plaats: “De Haven” Noorderkade 2. Aanvang maaltijd : 17.30 uur met een inloop vanaf 17.15 uur.

Kosten : €7,- per persoon.

Mocht het vervoer voor u een probleem zijn, dan kunt u altijd contact opnemen met een van de commissieleden (zie voor de tel nrs. Getijdenstroom en/of Kompas)

Reanimatiecursus d.d. maandag 4 maart a.s. in de Hoeksteen om 19.30 uur o.l.v. dhr. Anne Bouma.

Wilt u / wil jij meedoen met de reanimatiecursus dan kun je hiervoor opgeven bij de scriba via mailadres avdkzegel@ziggo.nl of telefonisch 0517 851995 onder vermelding van je geboortedatum. De deadline van aanmelden is 22 februari a.s.

Vakantie..

Ds. Ulbe Tjallingii is ivm vakantie nog afwezig t/m 1 februari.

JOE-kring

Deze kring komt komende maandagavond weer bij elkaar in de pastorie, aanvang 20.00 uur.

Redactie Kerkblad

Donderdagavond komen degenen die van dichtbij betrokken zijn bij Getijdenstroom bijeen voor evaluatie en overleg; De Hoeksteen, 19.30 uur.

Meditatie 'God, houdt U niet stil, zwijg niet, God, zie niet lijdzaam toe.' Psalm 83:2

Dat God, als Bevrijder, een verbond is aangegaan met zijn volk, houdt in, dat het, als verbondspartner, af en toe ook wat terug mag zeggen. De Wet en de Profeten zijn geen dictaat. Juist de joodse uitleg leert ons interpreteren en interpoleren. Dat laatste gebeurt in Psalm 83. Hierin doet de dichter een indringend beroep op Gods macht en interventie, om het volk te redden van zijn vijanden, die zich tegen hen verzameld hebben, om het te verdelgen (vers 5). De situatie is pijnlijk herkenbaar en actueel. De dichter bidt dat God zijn belofte van nabijheid en bescherming waar maakt en de vijand niet de overhand geeft. De gebeurtenissen van 7 oktober zijn een uiting het sterk anti-joodse sentiment waarvan Psalm 83 spreekt. Bij de vernietigende vergelding door Israël zelf van dit moment, is het goed ook andere teksten te laten spreken, zoals de grondbepaling van Leviticus 19:33-34: 'En wanneer een vreemdeling bij u in uw land vertoeft, zult gij hem niet onderdrukken. Als een onder u geboren Israëliet zal u de vreemdeling gelden, die bij u vertoeft; gij zult hem liefhebben als uzelf, want gij zijt vreemdeling geweest in het land Egypte: Ik ben de HERE, uw God.'

We leren in onze verlegenheid spreken met twee woorden. Psalm 83 herinnert ons eraan dat het volk mag opkomen voor zijn veiligheid en toekomst. De trauma's die daarmee samenhangen mogen we niet vergeten; Auschwitz mag nooit meer gebeuren. Als de staat Israël en zijn veiligheid in het geding zijn, mag het volk zich weren, met een beroep op God. Anderzijds mag worden verwacht, met Israëls eigen profeten, dat juist het volk van de belofte oog en hart heeft voor de 'wees, weduwe en vreemdeling': voor wie zich niet weren kunnen en aangewezen zijn op zijn gunst. Dat is de verantwoordelijkheid van ieder volk. Het drie keer 'niet' in de tekst, als beroep op God, blijft indrukwekkend; al zullen we deze tekst moeten verstaan inclusief het humanitaire beroep op Israël, tot matiging van het ontketende geweld. In de kerk bidden we dat het vijanddenken over en weer een keer zal nemen, de haat niet het laatste woord heeft en solidariteit zal groeien, tegen de klippen op. Delen met elkaar en zorg dragen voor elkaar is, ook dichter bij huis, de enige weg naar vreedzaam samenleven.

Met Lied 767:

1 De toekomst van de Heer is daar
en voor zijn voeten uit
gaan vrede en rechtvaardigheid
als bruidegom en bruid.

2. De trouw zal bloeien als een roos
en zie, gerechtigheid
zal uit de hemel moeiteloos
neerdalen in de tijd.

3. Voorwaar, het heil is nu nabij,
uw goedertierenheid.
En vol verwachting zingen wij:
God roept de vrede uit!

Met een vriendelijke groet, ds. Teunard van der Linden

ZA 24 FEB | 20.00
HARLINGEN
DE HAVEN
NOORDERKADE 2
GRATIS ENTREE COLLECTE VOOR OEKRAINE
GOSPELTOUR
Ukraine
MET OEKRAÏNSE ZANGERESSEN:
KRISTINA YULIA DIANA
ONDER BEGELEIDING VAN NEDERLANDSE MUZIKANTEN
WWW.HOPE4UKRAINE.NL