



Bij deze dienst

We vieren deze zondag in de tijd van Epifanie het Heilig Avondmaal in de grote zaal van Almenum.

Na de preek vindt eerst nog de bevestiging plaats van Harm Zwart tot ouderling-kerkrentmeester en gedenken we een tweetal gemeenteleden die ons ontvallen zijn. De schriftlezing uit Matteus 17 neemt mee naar de berg Tabor, waar drie van Jezus' discipelen getuige mogen zijn van zijn verborgen heerlijkheid.

We zien uit naar een mooie en gezegende dienst van Schrift en Tafel, verbonden met wie thuis of elders via beeld en geluid deze dienst meevieren.

Zondag 21 januari 2024 ALMENUM - 9.30 uur – voorganger ds. Teunard van der Linden, viering Heilig Avondmaal en bevestiging ouderling-kerkrentmeester

Liturgische kleur: : groen / deze dienst is ook te volgen via livestream: www.pg-harlingen.nl
Ouderling van dienst: Aafke van der Zee / diakenen: Tryntsje – Rintse – Aafke en Sissy / organist Eeuwe Zijlstra
Lector: Jet Twijnstra / **Schriftlezingen:** Matteus 17: 1-9
Kindernevendienst: Berber Twijnstra / kinderoppas: Lieke en Lieke
Koster: Kees van den Nieuwenhuizen / techniek: EleHenk Wouda en KosterKees

Collectes: Er wordt tijdens alle diensten 2x gecollecteerd; de 1e collecte (de pong) is voor de diaconie, de schaalcollecte is voor de kerk.

Uiteraard kunt u uw giften ook digitaal overmaken op bankrekeningnummer NL 94 RABO 0373 7356 77 t.n.v. C.v.K. Protestantse Gemeente Harlingen-Midlum o.v.v. schaalcollecte en op NL 79 RABO 0325 5603 15 t.n.v. de Diaconie P.G. Harlingen-Midlum.

De Heilig Avondmaalcollecte is bestemd voor Gaza

De gebeurtenissen in Israël en Gaza hebben dramatische gevolgen. Het leed onder zowel Joden als Palestijnen is onbeschrijfelijk. Kerk in Actie ondersteunt via haar noodhulpprogramma wereldwijd mensen in nood. Dat doen we nu ook in Israël en Gaza.

In Israël bieden we praktische en psychosociale hulp aan groepen die op dit moment extra kwetsbaar zijn. In Gaza is dringend behoefte aan voedsel, water, medische benodigdheden en psychosociale hulp. We bieden waar mogelijk hulp aan slachtoffers van het huidige geweld, ongeacht hun geloof of afkomst.

De opbrengst van het H.A. collecte is bestemd voor deze hulp!



U kunt ook een gift overmaken naar **NL79 RABO 0325560315 t.n.v. Diaconie o.v.v. gift Gaza.**

Zondag 21 januari de Spiker – 15.30 uur – voorganger ds. Cees Glashouwer – viering Heilig Avondmaal

Ouderling van dienst: Annie van der Kooi / diaken: Elly de Wind / organist: Simon Bouma

Omzien naar elkaar:

De bloemen gaan deze zondag, als een groet namens de gemeente en ter bemoediging naar:

Mevr. J. Leyen- Commijs, (ter bemoediging) en **naar dhr. J.D. Koning**, (i.v.m. zijn gezondheid)

Wilt u als gemeentelid de bloemen wegbrengen, dan kunt u ze na de dienst ophalen uit de consistorie.

Meeleven

Mw. P. Hayma verblijft momenteel ter revalidatie in Bloemkamp, Bolsward.

Ter bemoediging n.a.v. Ps. 23:4b

*Want Gij zijt bij mij;
Uw stok en uw staf,
Die vertroosten mij...*

*God leidt ons in Zijn sporen, op wegen die Hij kiest
mijn Herder die Zijn schapen nooit uit het oog verliest.*

*Hij is de Goede Herder die 't leven voor ons gaf
en Hij is altijd bij mij, troost met Zijn stok en staf*

*Ik weet dat al mijn dagen Zijn goedertierenheid
en heil mij zullen volgen, dat Hij mij rust bereidt.*

Meditatie ‘Als de Heer het huis niet bouwt, tevergeefs zwoegen de bouwlieden daaraan’ Psalm 127:1

Psalm 127 is een pelgrimlied. Een lied voor onderweg. Onderweg door het leven ook. Dit heerlijke lied wordt toegeschreven aan Salomo. Dan verwacht je wijze woorden. Die er ook staan.

We horen in dit lied niet alleen, dat de HEER het zijn beminden geeft in de slaap (vers 4), maar ook dat de bouwlieden vergeefs bouwen, als de HEER hen niet leidt en voorgaat.

Je kunt je afvragen, om welk huis het hier gaat. Om de tempel en de tempelbouw wellicht, waaraan inderdaad de naam van koning Salomo verbonden is. Maar je kunt ook breder denken aan het ‘huis’ van de synagoge, het ‘huis’ van de christelijke gemeente of je concrete, eigen ‘huis’ dan wel ‘levenshuis’.

Bij al deze vormen van bouwen is wijsheid nodig, die gelegen is, aldus dus dichter, in ruimte laten en ruimte geven aan de HEER als de eigenlijke bouwheer.

Bij dit ruimte laten kun je denken aan ons zingen, bidden en danken, dat ons aarde leven in de ruimte stelt die de dichter bedoelt. Mogelijk betekent dit tekstvers ook, dat je ruimte laat aan de ander, aan je naaste en dáármee de Ander.

Dan gaat het om een huis waar gedeeld wordt; een huis waar men weet heeft van de nood in de wereld, en waar en van waaruit in stilte hulp en gebed uitgaan. Het gaat in ieder geval om een levend huis, waar liefde heerst en de Levende woont.

De huiszegen van de Driekoningendienst houdt hiermee ook verband. Als zegen betekent, dat je leven gewild is en bevestigd wordt, zodat jij er mag zijn, is een huis dat de HEER bouwt een huis van liefde, waarin gezegend wordt een ieder die er binnengaat.

Een huis, waarin men ‘ja’ zegt tegen het leven en het brood wordt gebroken en gedeeld.

Met de dichter van Lied 255:

*Zo zult Gij ons terzijde gaan,
want Gij zijt waarlijk opgestaan,
in 't breken van ons brood zijt Gij
ons in ons eigen huis nabij.*

*O Heer, tot U zo bidden wij,
blijf in ons midden, wees nabij,
steek Gij ons dorre hart in brand
al zijn wij traag door onverstand.*

Met een hartelijke groet, Teunard van der Linden

Kerkauto:

Zondag 21 januari is dhr. K. Hager tel. 414828, chauffeur van de autodienst.

Tweede avond ‘Oosterhuis!’

Na de goedbezocht eerste leeravond in De Hoeksteen staat komende maandagsvond de tweede avond op het programma rond de persoon en de liederen van Huub Oosterhuis, waarvan er zo’n 80 in het nieuwe Liedboek staan. We bekijken opnieuw enkele fragmenten en delen onze ervaringen met het werk van Oosterhuis. De aanvang is om 19.30 uur.

Jubileumcommissie

Komende donderdag vergadert de jubileumcommissie over het programma voor volgend jaar, een jubileumjaar rondom 250 jaar Grote Kerk. Het boek over deze periode is nog verkrijgbaar bij fa. De Groot, Voorstraat 72.

Nogmaals een oproep namens het I.D.O.!!

Wij zoeken twee vrijwilligers m/v, die de eerste zaterdagochtend van de maand willen koffie/thee schenken in Almenum.

Dit project is destijds gestart door het IDO = Interkerkelijk Diaconaal Overleg.

Voor de overgebleven bewoners van Almenum proberen we het zaterdagse koffie-uurtje zolang mogelijk in stand houden.

Informatie of aanmelden kan bij: Marjon Vellinga, tel. 06 38391536 / e-mail: marjon34vw@hotmail.com

VOEDSELBANK

DE-punten en producten voor de voedselbank zijn van harte welkom !! Ook in Almenum staan de bekende inzamelmanden.

U blijft toch ook met ons meesporen?

Vakantie..

Ds. Ulbe Tjallingii is ivm vakantie afwezig vanaf 24 januari t/m 1 februari.