



Bij deze dienst

We vieren vandaag de tweede zondag van Advent en beginnen met het lied 'Loof God, die zegent al wat leeft.' Daarin staat ook de regel: 'in woord en doop en avondmaal / houdt Hij bij ons zijn hof. Zo vieren we deze dienst van Schrift en Tafel, samen met de kinderen en het adventproject onder de titel "Weet jij hoe laat het is?"

Op Gods tijd treedt Johannes de Doper naar voren om op Jezus te wijzen. Toen en vandaag. Een vingerwijzing naar Hem mag heel ons leven zijn. Bij het Avondmaal volgen we de aanwijzingen van diakenen. De mensen die thuis meelevens, kunnen brood en wijn vast klaarzetten 'want de Geest doorbreekt de grenzen, die door mensen zijn gemaakt'.

We wensen elkaar een goede dienst en een fijne zondag.

Zondag 10 december **ALMENUM – 9.30 uur – voorganger ds. Teunard van der Linden, viering Heilig Avondmaal**

Liturgische kleur: wit
Ouderling van dienst: Marjan Overdijk / Diakenen: allen / organist: Eeuwe Zijlstra
Lector: Wibbina Schaap / **Schriftlezing: Johannes 1 : 19 - 34**
Kindernevendienst: Berber Twijnstra / kinderoppas: Grietje Holwerda
Koster: Kees van den Nieuwenhuizen / beamerdienst: KosterKees en EleHenk Wouda
Collectes: Er zijn 2 collectes: de 1e collecte (de pong) is voor de diaconie, de schaalcollecte is voor de kerk.
Uiteraard kunt u uw giften ook digitaal overmaken op bankrekeningnummer NL 94 RABO 0373 7356 77 t.n.v. C.v.K. Protestantse Gemeente Harlingen-Midlum o.v.v. schaalcollecte en op NL 79 RABO 0325 5603 15 t.n.v. de Diaconie P.G. Harlingen-Midlum.

De Heilig Avondmaalscollecte is deze keer bestemd voor MAF Nederland.

MAF staat voor Mission Aviation Fellowship Nederland : www.maf.nl

Met onze 120 MAF-vliegtuigen vliegen wij wereldwijd om ontwikkelingshulp, noodhulp en medische hulp te bieden in de meest afgelegen en armste gebieden. Het is onze missie om het Evangelie naar de moeilijkst bereikbare plaatsen te brengen. MAF Nederland werkt er hard aan om de doelen te realiseren. Hierbij is uw steun en de steun van kerken, vrijwilligers, donateurs en mensen die inzamelingsacties organiseren, onmisbaar. Dankzij jullie waardevolle bijdrage heeft MAF de mogelijkheid om écht impact te maken op de levens van duizenden mensen die de Hulp en Hoop het hardst nodig hebben.

Helpt u / help jij ook mee om ons te laten vliegen waar wegen eindigen? Geef in de collecte of maak je bijdrage over op NL RABO 0325 5603 15 t.n.v. Diaconie P.G. Harlingen-Midlum o.v.v. MAF Hartelijk dank!!

Vredeskaars

Deze zondag wordt opnieuw de vredeskaars aangestoken, met een bijpassende vredesgedachte, voorafgaand aan het gebed om ontferming. De tafelkaarsen worden door de kinderen aangestoken, de vredeskaars op een wat later moment door de ouderling van dienst.

Omzien naar elkaar:

De bloemen van deze zondag gaan als groet mede namens de gemeente en ter bemoediging naar:

Mevr. Lia Bos- Vliek

Dhr. Sjoerd IJbema

Wilt u als gemeentelid de bloemen wegbrengen, dan kunt u ze na de dienst ophalen uit de consistorie.

Meeleven

- **Dhr. Jaap Switjnk** () is weer thuisgekomen uit het ziekenhuis.
- **Mw. Aaltje Pieksma** () is opnieuw opgenomen in het Antoniusziekenhuis in Sneek.
- **Mw. Lies Hager** () is onder behandeling in Groningen, waar over enkele weken begonnen wordt met vijf weken bestraling.

Overige diensten zondag 10 december

- **9.30 uur - Jeugdkerk in de consistorie kamer in Almenum**
- **15.30 uur – de Spiker – voorganger ds. H. Dondorp – viering van het Heilig Avondmaal**
- **20.00 uur – Sint Michaëlkerk – meerdere predikanten – Carols en Lessons**

Lessons and Carols

Vanavond om **20.00 uur zijn de Lessons & Carols in de Sint Michaëlkerk**, voorbereid door de Cantorij van de Grote Kerk en met medewerking van een vijftal voorgangers. Altijd weer een hoogtepunt in de adventstijd en mooi gezamenlijk. De kerk is aangewarmd, warm aankleden wel aanbevolen!

Kerkauto...

Wilt u zondagmorgen worden opgehaald? Zondag 10 december is mw. B. Switynk chauffeur van de kerkauto tel. 06 53659520

Overdenking 'Ik ben de vriend van de bruidegom, die erbij staat en naar hem luistert' Joh. 3:29

Johannes de Doper is een bijzonder figuur. Een krachtig figuur, die doet denken aan de profeten in het Eerste Testament, en een bewogen figuur, die ons uitnodigt om over onze schaduw heen te stappen; om ons om te keren en de dienst van de liefde te aanvaarden, ziende op Jezus. Het beeld van de bruidegom, dat Johannes daarbij gebruikt, snappen we allemaal. Het gaat om de bruid en de bruidegom. Vrienden staan daar dicht omheen, maar het past hen, niet in het middelpunt te staan. Onze plaats is om naar de Bruidegom te luisteren. In de kloosters, ook in Friesland, nam men deze symboliek over.

Wie het klooster inging en de belofte aflegde van gehoorzaamheid, vrijwillige armoede en kuisheid, 'trouwde' als het ware met Christus, dan wel de Kerk.

Dat alles is verwereldlijkt, maar de uitnodiging staat nog altijd, ook vandaag: om niet zelf in het centrum te staan en 'ego op de troon' te zetten, maar de Adventsprediking te aanvaarden. Dat betekent plaats maken voor elkaar en voor Hem het allermeeest, uit wie, door wie en tot wie alle dingen zijn.

Lied 908: 2 en 6 zingt:

*2. Ik heb U lief, o Gij mijn leven,
vriend die mij trouw zijt tot het eind.
Ik wil aan U mij overgeven,
mijn zon, zolang Gij mij beschijnt.
Ik heb U lief, - o kom dan, kom,
Christus, mijn bruidegom!*

*6. Blijf, Heer, mij met uw gunst genegen,
dat ik niet weer verdwalen zal;
houd Gij mijn voeten op uw wegen,
dan brengen zij mij niet ten val.
O licht, dat op mijn leven viel,
verlicht mij lijf en ziel.*

Met een hartelijke groet, ds Teunard van der Linden

Agenda voor de komende week:

Avondgebed Advent Nicolaaskerk (2)

Komende zaterdagavond, 9 december, is het tweede avondgebed in de Nicolaaskerk. Zingend, lezend, biddend en mediterend over een schilderij van Hans Memling bereiden we ons voor op het komende Kerstfeest. De aanvang is om 19.30 uur; bij de uitgang is er een collecte. De kerk is verwarmd tijdens de vespers.

Ophalen kerstgroet

Er is een kerstgroet voor alle gemeenteleden gemaakt, verspreid over ca. 960 adressen. De folders kunnen door de lopers van de Pastoraatsgroep maandagmiddag worden opgehaald in de Hoeksteen, tussen **16-17 uur en 's avonds tussen 19-20 uur**. Ook de tasjes van de diaconie staan daar klaar.

Het Brei-café:

Maandag 11 december is het brei-café in de Hoeksteen weer open vanaf **14.00 – 16.00 uur**. Van harte welkom !!

Open koffie ochtend in de Hoeksteen

Uitnodiging voor de Koffieochtend op dinsdag 12 december. Inloop vanaf 9.30 uur tot 11.00 uur in de Hoeksteen.

Gespreksgroep Almenum:

Donderdag 14 december is er weer een gespreksgroep in Almenum. Aanvang 10 uur, er is koffie vanaf 9.45 uur.

Dit keer komen we niet samen in de grote zaal maar in de bestuurskamer!!!

Donderdagmiddag 14 december vergadert **het Pastoresconvent**.

De kerkenraad komt donderdagavond 14 december voor de laatste keer in dit kalenderjaar bijeen in de Hoeksteen om 19.30 uur

Nieuws van de Samen aan Tafel commissie... laatste oproep

Op woensdag **13 december** organiseren we onze volgende bijeenkomst. Vanaf a.s zondag liggen de intekenlijsten in "De Grote Kerk", in de grote zaal van "Almenum" en in "De Haven". Aanvang maaltijd : 17.30 uur met een inloop vanaf 17.15 uur.

Plaats: "De Haven" Noorderkade 2, kosten : €7,- p.persoon. Mocht het vervoer voor u een probleem zijn, dan kunt u altijd contact opnemen met een van de commissieleden (zie voor de tel nrs. Getijdenstroom)

Diensten op zondag 17 december

9.30 uur -	Almenum	-	voorganger ds. T.G. van der Linden – organist Sjouke Bruining
19.00 uur -	Nicolaaskerk Midlum		'zingen in Midlum' m.m.v. Harmen Bloemhof en organist Eeuwe Zijlstra