



### Bij de diensten

Het is 24 december de vierde zondag van Advent. 's Avonds vieren we dan de Kerstnachtdienst, gevolgd door de Kerstviering op maandagochtend. Bij laatstgenoemde diensten verlenen Mannenkoor Con Amore en het Christelijk Gemengd Koor muzikale medewerking. **Bij alle drie de diensten (binnen 24 uur!) zal de kerk verwarmd zijn**, zij het niet tot maximaal (ivm het orgel) Houd u hier rekening mee?

De adventsperiode was dit jaar op zijn kortst, maar altijd weer mooi. Het licht breekt door in de duisternis en zal het uiteindelijk winnen. Ons hart mag gevuld worden met hoop, blijdschap en verwachting. De engel boodschapt Maria, dat de Heiland der wereld geboren zal worden en dat zij mag bijdragen aan Gods plan. Haar bereidheid, lofied en moederschap spreken tot de verbeelding. Voorganger op de vierde adventszondag is ds. mw Rinske Nijendijk. Met de kinderen vervolgen we het project met de klokkenmaker. De schriftlezing is uit Lucas 1. In de beide kerstdiensten zal ds. Teunard van der Linden voorgaan. Zo valt alles op zijn plaats en leven we toe naar de viering van Kerst, verbonden met wie thuis of elders meeleven via beeld en geluid. Een goede zondag en gezegende Kerstdagen wensen we u en elkaar, in een wereld die uitzielt naar vrede en recht.

### Kerkdiensten: Alle diensten zijn ook te volgen via de livestream:

#### Zondag 24 december Grote Kerk - 9.30 uur – voorganger ds. mw. Rinske Nijendijk-Crossen - 4<sup>e</sup> Adventszondag

Liturgische kleur: : paars  
Ouderling van dienst: Aagje Wouda / diakenen Tia Ammeraal en Aafke Hibma / organist : Otto Roelofsen  
Lector: Amanda Kobusch / **Schriftlezing**: Filipenzen 4 : 4 -7 en Lucas 1 : 26 -45  
Kindernevendienst : Carla Ozinga / kinderoppas : Saïda Bruinsma

#### Zondag 24 december Grote Kerk – 22.00 uur – voorganger ds. Teunard van der Linden – Kerstnachtdienst

Liturgische kleur: paars / m.m.v. **Con Amore o.l.v. Trudy Baard**  
Ouderling van dienst: Aafke van der Zee / diakenen Elly de Wind, Rintse Twijnstra en Sissy de Boer / organist Eeuwe Zijlstra  
Lector Jet Twijnstra / **Schriftlezing** : Jesaja 9 : 1-6 / Matt. 1 : 22-23 / Lucas 2 : 1-7

#### 1<sup>e</sup> Kerstdag – maandag 25 december – Grote Kerk – 9.30 uur – voorganger ds. Eunard van der Linden

Liturgische kleur : wit / m.m.v. Christelijk Gemengd koor o.l.v.  
Ouderling van dienst Oane Zuidema / diakenen Trytsje Bouma en Mirjam de Boer / organist Sjouke Bruining  
Lector : Neeltje Hiemstra / **Schriftlezing** Jesaja 9 : 1 - 6 / Lucas 2 : 8 - 20  
Kindernevendienst : Corina Schouwstra en Carla Ozinga / kinderoppas Boukje Bruinsma

**Tijdens alle diensten** is Kees van den Nieuwenhuizen koster en is de techniek in handen van EleHenk Wouda en Koster Kees  
**Collectes: Er wordt tijdens alle diensten 2x gecollecteerd**; de 1e collecte (de pong) is voor de diaconie, de schaalcollecte is voor de kerk. **De 1<sup>e</sup> collecte op zondag 24 december is voor Oekraïne – ‘help de kinderen in Oekraïne de oorlog door’**

Uiteraard kunt u uw giften ook digitaal overmaken op bankrekeningnummer NL 94 RABO 0373 7356 77 t.n.v. C.v.K. Protestantse Gemeente Harlingen–Midlum o.v.v. schaalcollecte en op NL 79 RABO 0325 5603 15 t.n.v. de Diaconie P.G. Harlingen-Midlum.

### Omzien naar elkaar:

De bloemen gaan **zondag 24 december 4e Advent** als een groet namens de gemeente en ter bemoediging naar :

**Fam. Hager**, ( i.v.m. Lies haar gezondheid)

**Fam. Van Griethuijsen**, ( ter bemoediging )

**maandag 25 december 1<sup>e</sup> Kerstdag** gaan de bloemen als een groet namens de gemeente en ter bemoediging naar:

**Mevr. de Vries- Dijkstra**, ( i.v.m. haar gezondheid ten gevolge van een ongelukkige val)

**Dhr. C. v.d. Stap**, ( is de laatste maanden ernstig ziek )

Wilt u als gemeentelid de bloemen wegbrengen, dan kunt u ze na de dienst ophalen uit de consistorie.

### Agenda

- **Zaterdagavond 23 december is om 19.30 uur het laatste Advent Avondgebed in de Nicolaaskerk in Midlum**, geleid door Cees Glashouwer. Otto Roelofsen verzorgt de muzikale begeleiding.
- Komende maandag is de sluitingsdatum van kopij voor de nieuwe Getijdenstroom van januari 2024

Kom meebouwen met De Erfgoedbakkers in **Het Hannemahuis!** Van 15 december t/m 7 januari zijn de Erfgoedbakkers te gast in het Gemeentemuseum van Harlingen. In deze periode werken we in het museum samen met bezoekers aan miniatuurgebouwen en stellen deze tentoon. zie ook <https://hannemahuis.nl/agendaitem/erfgoedbakkers-in-het-hannemahuis>

**Meeleven**

- **Dhr. en mevr. Jacques en Jeanne van Griethuijsen** weten zich na 62 jaar huwelijk geconfronteerd met het nadere levenseinde van Jacques (92). Wij wensen hen veel sterkte en Gods nabijheid toe.
- **Dhr. Jan Bolt** is weer teruggekeerd in Harlingen, na meer dan tien maanden zorg in Leeuwarden. Wij wensen hem sterkte en vrede in de avond van het leven.
- **Dhr. Piet Pals** is ook ernstig ziek. Wij wensen ook hem en zijn vrouw Tjitske veel sterke en kracht.
- **Lies Hager** start 27 december in Groningen een programma met 5 weken bestraling; twee maanden later volgt een operatie. Wij wensen haar en Klaas goede moed en Gods nabijheid.

Verder denken we aan alle livestream kijkers en de zieken die niet met name genoemd worden. We hopen dat ook voor hen het Kerstfeest licht en warmte brengt.

**Bedankt**

Langs deze weg willen we iedereen hartelijk bedanken voor de bloemen, kaarten en mails met alle goede wensen, die we met ons 55 jarig huwelijk mochten ontvangen.

Met hartelijke groet, Marijtte en Ydo Tolsma

**Meditatie : Micha 5:1 :**

**'Bethlehem in Efrata, u bent een van de kleinste steden in Juda; toch zult u de geboorteplaats zijn van onze koning'**

De geboorte van Jezus in een van kleinste dorpen in Juda blijft wonderlijk. Wie zou daar, in die donkere uithoek, zoeken naar Licht? Keert de HERE God niet vaak bestaande verhoudingen om? 'Hij bouwt zijn macht op het gemurmel van zuigelingen' (Psalm 8) en vaak wordt de jongste, zoals David, gesteld boven de oudsten, het kleine boven het grote (het grote bestaat bij de gratie van het kleine, en niet andersom! zeggen wij ook tegenover de arrogantie van de Randstad).

De verwachting rond de Messias, die Micha uitspreekt, heeft stellig te maken met Bethlehem als het (geboorte)huis van David. Lucas vertelt in zijn twee boeken, zijn Evangelie en Handelingen der apostelen, hoe de boodschap van heil in Bethlehem begint, bij de engelenzang, en zijn loop vindt in Israël en onder volken, tot aan Rome toe. Daarbij wordt de gewelddadige keizercultus vervangen door 'the social gospel' in de naam van Jezus van Nazareth. Niet heersen, maar dienen is de norm; niet zelf in de middelpunt staan, maar de ander goed doen. Dat is de revolutionaire omkeer, die met de geboorte van Jezus begint.

De namen van Augustus, Herodes en Pilatus worden wel genoemd in het Kerstevangelie, maar het licht valt op een kind. Op het kindeke Jezus, als Licht der wereld. Hij is de eigenlijke koning. Wij mogen met de herders op weg gaan om in woord en daad te getuigen van Gods licht, ook al is het nog nacht. Zo komt een wereld van vrede in zicht.

Van omkering zingt ook de dichter van Lied 478:



*O Heer Jesu, God en mense,  
die aanvaard hebt deze staat,  
geef mij wat ik door U wense,  
geef mij door uw kindsheid raad.  
Sterk mij door uw tere handen,  
maak mij door uw kleinheid groot,  
maak mij vrij door uwe banden,  
maak mij rijk door uwe nood,  
maak mij blijde door uw lijden,  
maak mij levend door uw dood!*

Met een hartelijke groet, ds Teunard van der Linden

**Oproep:**

Graag attenderen wij u op de mogelijkheid uw **waxinecupjes, DE-punten en producten voor de voedselbank** bij de ingang van de Grote Kerk (Toren) te kunnen deponeren in de inzamelmanden. U blijft toch ook met ons meespelen?

**Om alvast te noteren: Reanimatiecursus** aangeboden door de Gemeente Harlingen d.d. maandag 4 maart 2024.

Ieder jaar biedt de burgerlijke gemeente ons een reanimatiecursus aan voor kerkenraadsleden en vrijwilligers. Het is een vervolgcursus maar ook beginners zijn zeker van harte welkom.

Cursusleider is als vanouds dhr. Anne Bouma. Opgave kan bij de scriba via de mail of telefonisch

**Gezegende Kerstdagen**

Als eindredacteur van de zondagsbrief wil ik u / jou allereerst goede en Gezegende kerstdagen wensen. Daarnaast mocht ik heel veel lieve kerstgroeten ontvangen, d.m.v. bloemen of andere attenties, een kaartje en/of een mailbericht. Hiervoor wil ik u / jullie heel hartelijk dankzeggen. Tevens wens ik eenieder een goed en gezond 2024. Met een hartelijke groet, Annie v.d.K-Zegel