



### Bij deze dienst

We gedenken komende zondag, de laatste van het kerkelijk jaar 2022-2023, degenen die ons het afgelopen jaar ontvielen. Dit jaar zijn dat 32 personen. Tachtig nabestaanden hebben zich aangemeld om de viering van Zondag Voleinding mee te maken. Daarom vindt de dienst plaats in de Grote Kerk. Daardoor is er ook ruimte voor de cantorij, die deze dienst bijdraagt aan de liturgie.

Het zal niet warm zijn in de kerk. De orde van dienst is daarom wat korter dan voorgaande jaren, maar niet minder indringend en actueel. We luisteren naar het vierde en laatste hoofdstuk van de brief van Paulus aan de Filippenzen, met de 'beroemde' oproep ons altijd te verblijden in de Heer. Zo zal de vrede van God ons nabij zijn en geleiden. We zien uit naar een fijne dienst, samen met alle gasten in ons midden. Het slotlied is op verhoogde toon, met het prachtige lied naar inhoud en muziek 150a. We wensen ook al degenen die via beeld en geluid meeleven, Gods zegen en nabijheid.

### Zondag 26 november GROTE KERK – 9.30 uur – voorganger ds. Teunard van der Linden

Liturgische kleur: groen Deze dienst is ook te volgen via de livestream: [www.pg-harlingen.nl](http://www.pg-harlingen.nl)  
Ouderling van dienst Aafke van der Zee / Diakenen: Elly de Wind en Rintse Twijnstra / organist: Eeuwe Zijlstra  
Lector: Jan de Jong / **Schriftlezing:** Filippenzen 4: 1 - 9  
Kindernevendienst : Anne van Eijk / kinderoppas : Sophie en Marit  
Koster Kees van den Nieuwenhuizen / beamerdienst : KosterKees en EleHenk Wouda

Collectes: Er zijn 2 collectes: de 1e collecte (de pong) is voor de diaconie, de schaalcollecte is voor de kerk.

Uiteraard kunt u uw giften ook digitaal overmaken op bankrekeningnummer NL 94 RABO 0373 7356 77 t.n.v. C.v.K. Protestantse Gemeente Harlingen-Midlum o.v.v. schaalcollecte en op NL 79 RABO 0325 5603 15 t.n.v. de Diaconie P.G. Harlingen-Midlum.

### De 1<sup>e</sup> collecte is voor Pastoraat: Met het oog op het einde !

De protestantse kerk steunt allerlei vormen van pastoraat buiten de kerk, zoals verpleeghuispastoraat. Voor mensen in verpleeghuizen is de eindigheid van het leven een belangrijk thema. Een luisterend oor en de juiste woorden van troost en bemoediging zijn op deze plek onmisbaar. Geef in de collecte of maak een bijdrage over op NL 79 RABO 0325 5603 15 t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente Harlingen-Midlum o.v.v. pastoraat. Hartelijk dank voor gift!

### Vredeskaars

Deze zondag wordt opnieuw de vredeskaars aangestoken, met een bijpassende vredesgedachte, voorafgaand aan het gebed om ontferming. Een nadere toelichting volgt op de gemeenteavond. De tafelkaarsen worden door de kinderen aangestoken, de vredeskaars op een wat later moment door de ouderling van dienst.

### Omzien naar elkaar:

De bloemen van deze zondag gaan als groet mede namens de gemeente en ter bemoediging naar:

**Mevr. R. Hoekstra**, (i.v.m. haar gezondheid) en naar **Dhr. L. Wesselius**, (i.v.m. zijn gezondheid)

Wilt u als gemeentelid de bloemen wegbrengen, dan kunt u ze na de dienst ophalen uit de consistorie.

### Meeleven

**Mevr. Lies Hager** heeft, na meerdere onderzoeken, te horen gekregen dat zij een kwaadaardige tumor in haar dijbeen heeft. Zij is nu in afwachting van verdere behandeling in het UMCG.

Wij wensen Lies en Klaas heel veel sterkte en vertrouwen en bidden met hen om kracht en nabijheid in de tijd die komen gaat.

**Mevr. Ria van der Heide** onderging afgelopen week een operatie in het MCL en is weer thuis. Wij wensen haar kracht en nabijheid. We denken ook aan degenen die nog wachten op een behandeling of revalideren van een medische ingreep. Wij bevelen elkaar aan in Gods hoede. *'Ik wil van God als van mijn herder spreken. Onder zijn hoede zal mij niets ontbreken'* (Lied 23).

### Overlijdensbericht:

Maandag 20 november overleed in de Batting ons gemeentelid **Adriaan Jan de Bue** in de leeftijd van 95 jaar. Voor velen van ons bekend als ds. de Bue, ouderenpastor in onze gemeente in de jaren negentig.

In deze dienst wordt het I.M. van Adriaan Jan de Bue gelezen en gedenken wij hem ook in de dienst van gedachtenis.

Het afscheid heeft inmiddels in familiekring plaatsgevonden. Wij wensen zijn kinderen en kleinkinderen heel veel kracht en troost van onze Hemelse Vader.

### Bedankt.....

In de periode van 27 maart tot 17 november ben ik totaal viermaal geopereerd en een opname gehad voor een meerdaags onderzoek. In deze periode heb ik veel bloemen, kaarten en mails ontvangen met allemaal lieve wensen.

Ik wil iedereen hiervoor hartelijk bedanken. Met een groet, Piet de Groot

**Kerkauto...** Wilt u zondagmorgen worden opgehaald? 26 november is dhr. Oane Zuidema chauffeur van de kerkauto tel. 430093

Meditatie **'Mijn tijden zijn in uw hand'** Psalm 31:16

Deze tekst uit een lied van David is een uitspraak van vertrouwen. Als iemand een turbulent leven heeft gekend, dan is dit wel koning David. Maar hij weet, zegt en zingt, dat bij het wisselende tij van voor- en tegenspoed hij zelf, zijn leven, is in de hand van de Ene. Wij maken ons vaak druk en vaak zorgen over van alles en nog wat, terwijl we soms maar weinig aan de situatie kunnen veranderen en ook te weinig het vertrouwen oefenen, dat spreekt uit dit Psalmvers. Alles moet medewerken ten goede – dat is de variant van de apostel Paulus op ditzelfde vertrouwen in Gods zorg voor ons leven.

In zijn ontferming zijn wij wel bewaard, in leven en in sterven, in tijd en eeuwigheid. Dat viere wij komende zondag en mag ons dragen, innerlijk zeker van het feit 'dat God niet al onze wensen, maar wel al zijn beloften vervult' (Dietrich Bonhoeffer).

1. Door de nacht van strijd en zorgen  
schrijdt de stoet der pelgrims voort,  
vol verlangen naar de morgen,  
waar de hemel hen verhoort.

3. Door de nacht leidt ons ten leven  
licht dat weerklinkt overal,  
dat ons blinkend zal omgeven,  
als ons God ontvangen zal.

2. Liederen zingend vol vertrouwen  
tot zij in het eeuwig licht  
in elk ander mens aanschouwen  
't lichten van Gods aangezicht.

4. In ons hart is dit de luister,  
dit de liefde die ons leidt  
op de kruistocht door het duister  
naar de lichte eeuwigheid.

Hartelijke groet ds. Teunard van der Linden

**Heeft u een klok(je) voor het kerstproject? (zie voor meer info ook op de zondagsbrieven 12 en 19 november)**

Uw uurwerk kunt u zondag 26 november voor of na de dienst inleveren in de Hoeksteen. Met kerst weten we dan hoe laat het is en kunt u uw uurwerk weer meenemen. (Eenmalig meenemen naar een van de genoemde adventsdiensten mag ook!)

Heeft u vragen of wilt u het uurwerk laten halen/brengen? Neem dan contact op met Carla Ozinga, tel. 06-41134799 of via de mail : s.c.ozinga@ziggo.nl)

**Triple orgelconcert Voleinding**

Zondagavond 26 november worden er drie stadsorgels bespeeld: vanaf 19.30 uur in de Sint Michaelkerk (Gerrit de Vries), vanaf 20 uur in de Grote Kerk (Eeuwe Zijlstra) en vanaf 20.30 uur in de Haven (David de Jong). Het thema is 'Voleinding'. Na afloop wordt een collecte gehouden voor de Werkgemeenschap. De deelnemers lopen van kerk naar kerk.

**JOE-gespreksgroep**

Komende maandagavond, 27 november, komt de gespreksgroep Jongeren Ontmoeten Elkaar weer samen, ten huize van Christiaan Wijbenga. Gespreksonderwerp is 'of bidden werkelijk helpt'. Een praktisch en belangrijk thema om over te spreken, zolang we geloven dat deze vraag ook met 'ja' te beantwoorden is... Aankomst 20.00 uur.

**Literatuurkring** dinsdag 28 november om 20.00 uur in de Hoeksteen

**Avondgebed Advent 2 december**

Zaterdag 2 november is het eerste avondgebed in de Nicolaaskerk, met liederen en lezingen van Advent en een kunstwerk van Hans Memling. Zo zoeken we naar licht langs verschillende ingangen. De aanvang is om 19.30 uur. Van harte welkom.

**Nieuws van de samen aan tafel commissie.**

Op **13 december** organiseren we onze volgende bijeenkomst. Vanaf a.s. zondag liggen de intekenlijsten in "De Grote Kerk" en in "De Haven". Aankomst maaltijd : 17.30 uur met een inloop vanaf 17.15 uur. Plaats: "De Haven" Noorderkade 2, kosten : €7,- p.persoon. Mocht het vervoer voor u een probleem zijn, dan kunt u altijd contact opnemen met een van de commissieleden ( zie voor de tel nrs. Getijdenstroom)

**Collecte voor kinderen in Oekraïne**

Tijdens de gemeenteavond stond er bij de uitgang **een collectebus** voor kinderen in Oekraïne. Ook werd er deze week deur aan deur gecollecteerd. Misschien heeft u beide gemist?

Daarom nogmaals via de zondagsbrief aandacht gevraagd voor deze collecte.

Van harte bij u aanbevolen !! Het bankrekeningnummer is:

**NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in actie o.v.v. deurcollecte**

