



### Bij deze dienst

We kerken deze zondag opnieuw in het 'Vooronder', de grote zaal van Almenum, onze uitwijklocatie nu het weer kouder wordt. We lezen deze maand uit de brief van Paulus aan de Filippenzen. Ds. Ulbe Tjallingii behandelt een gedeelte uit Filippenzen 3 en geeft in zijn meditatie op deze Zondagsbrief vast een voorproefje van de verkondiging. Bauke van der Meer begeleidt de samenzang met de liederen voor deze zondag en speelt nog een aantal geestelijke liederen extra, zoals we van hem gewend zijn. Het overzetten van de livestream is probleemloos verlopen. Dat stemt tot blijdschap voor de tientallen gemeenteleden en geïnteresseerden die de zondagse viering volgen en meebelevan via beeld en geluid. We wensen elkaar een goede en gezegende viering en een fijne zondag.

### Zondag 19 november ALMENUM – 9.30 uur – voorganger ds. Ulbe Tjallingii

Liturgische kleur: groen Deze dienst is ook te volgen via de livestream: [www.pg-harlingen.nl](http://www.pg-harlingen.nl)  
Ouderling van dienst Aafke van der Zee / Diakenen: Evelien de Boer en Tryntsje Bouma / organist: Bauke van der Meer  
Lector: Jan de Jong / **Schriftlezing:** Filippenzen 3 : 1-11 / Filippenzen 3 : 12-21  
Kindernevendienst : Alie Zuidema / kinderopas : Saïda Smilde  
Koster Klaas en Lies Hager / beamerdienst : Kees van den Nieuwenhuizen en EleHenk Wouda  
Collectes: Er zijn 2 collectes: de 1e collecte (de pong) is voor de diaconie, de schaalcollecte is voor de kerk.  
Uiteraard kunt u uw giften ook digitaal overmaken op bankrekeningnummer NL 94 RABO 0373 7356 77 t.n.v. C.v.K. Protestantse Gemeente Harlingen-Midlum o.v.v. schaalcollecte en op NL 79 RABO 0325 5603 15 t.n.v. de Diaconie P.G. Harlingen-Midlum.

### Omzien naar elkaar:

De bloemen van deze zondag gaan als groet mede namens de gemeente en ter bemoediging naar:

**Dhr. G. Wynia**, (herstellende na een ongelukkige val)

**Fam. Pals**, (ter bemoediging)

Wilt u als gemeentelid de bloemen wegbrengen, dan kunt u ze na de dienst ophalen uit de consistorie.

### Meeleven

- **Dhr. Piet de Groot** werd afgelopen week na een lange wachttijd geopereerd in het Antonius. Wij wensen hem sterkte en een voorspoedig herstel.
- **Dhr. Cor Sijtsma** ontving een goede uitslag en hoeft geen verdere behandeling te ondergaan.
- **Zijn vrouw Janny** komt nog met fikse rugklachten en hoopt dat een nieuwe operatie verlichting brengt. Veel moed en sterkte!
- **Mw. Ria van der Heide** ondergaat komende woensdag een operatie in Leeuwarden. We wensen haar kracht en een voorspoedig herstel.
- **Dhr. Fedde Tjalsma** is, na ruim vijf weken verblijf in MCL, gaan wonen in De Spiker.
- **Mw. Minie Loen – Toering** is afgelopen woensdag in het MCL geopereerd (nieuwe hartklep), dit is goed verlopen en ze is zaterdag weer thuisgekomen.

### Kerkauto...

Wilt u zondagmorgen worden opgehaald? Zondag 12 november is dhr. Dirk Alberda chauffeur van de kerkauto, tel. 416843

### Overige diensten deze zondag:

**Zondag 19 november 10.30 uur de Batting** – voorganger majoor W.J. Kuijpers – organist Kees Schout – ouderling Aagje wouda  
**Zondag 19 november 19.30 uur – Nicolaaskerk Midlum** – liederen van Johannes de Heer – voorganger ds.T.G. van der Linden  
Organist Kees Schout – ouderling Oane Zuidema

### Kerkdienst 26 november:

**Zondag Voleinding in de Grote Kerk** – 9.30 uur – voorganger ds. T.G. van der Linden, organist Eeuwe Zijlstra  
Tijdens deze dienst herdenken wij degenen, die ons het afgelopen kerkelijk jaar ontvallen zijn. De betreffende families en nabestaanden zijn per brief uitgenodigd om een gedachteniskaars te ontsteken bij het noemen van de namen. Vanwege de verwachte drukte is de dienst in de Grote Kerk, met medewerking van de cantorij.

**Vredeskaars**

Deze zondag wordt opnieuw de vredeskaars aangestoken, met een bijpassende vredesgedachte, voorafgaand aan het gebed om ontferming. Een nadere toelichting volgt op de gemeenteavond. De tafelkaarsen worden door de kinderen aangestoken, de vredeskaars op een wat later moment door de ouderling van dienst.

**Meditatie Filippenzen 3**

De bijbelvertalers hebben boven het derde hoofdstuk van de Brief aan de Filippenzen deze titel toegevoegd: 'Laat de Heer uw vreugde blijven'. Mijn eerste associatie is: een blij christen. In het begin van mijn predikantsloopbaan had ik onprettige ervaringen met 'blij christenen', ze namen mij de maat: mijn geloof was te licht, mijn levenswandel tegen-bijbels. Deze negatieve ervaringen hebben mij wat overgevoelig gemaakt voor medegelovigen die het beter weten (dan wie en wat?). Voor Paulus ben ik ook wat overgevoelig, zijn taal is stellig en stevig (misschien nog iets van zijn oude leven?). We 'moeten' veel van Paulus. Mag ik zelf ook nog gedachten hebben? Tijdens het maken van de preek verandert het in mij: Ik doe Paulus recht als ik erop vertrouw dat hij helemaal meent wat hij zegt en gelooft wat hij gelooft. In zijn eigen woorden: heb goede bedoelingen. Dan kan ieder naar eigen inzicht 'in de Heer' zijn en de ander vrij laten. Dan wordt vreugde gedeeld.

Ds Ulbe Tjallingii

**Thema-avond 'Na de dood'**

Komende maandagavond is er opnieuw een avond rond dit thema, met gedichten, liederen, gesprek en uitwisseling. Ds. Teunard van der Linden en Harmen Bloehof van de commissie Vorming en Toerusting verzorgen het programma. Plaats: De Hoeksteen, aanvang 19.30 uur. Meer informatie staat op blz. 12 van het Kompasboekje.

**Gemeenteavond**

Komende donderdag 23 november is de najaarsgemeenteavond. Voor de pauze presenteren de colleges hun cijfers, horen we over het verbouwingsplan voor de Grote Kerk en volgt een voorstel voor de bekostiging van het pastoraat. Verder is er aandacht voor de AVG en de actie Levende stenen, de nieuwe vredeskaars en een voorstel tot nadere gedachtenis (met naamstenen). Tot slot kijken we naar een impressie van KosterKees vanuit Gambia. Na de pauze vertelt gastspreker Gerben Huisman uit Leeuwarden over het werk van de Stichting Hulp4Ukrain, die bijdraagt met vrijwilligerswerk aan de wederopbouw in Oekraïne. Al met al een mooi 'gemengd boekje', met afsluiting rond de klok van 21.30 uur. Aanbevolen!

**Bezoek Martinikerk Sneek**

Op zaterdag 25 november brengen we een bezoek aan de geheel verbouwde en heringerichte Martinikerk te Sneek. Het verbouwproject nam circa vier jaar in beslag. Tijdens ons bezoek horen we over de aanloop van het project, de bouwplannen, de verbouwing zelf, de problemen die moesten worden opgelost, de aanpassingen die werden uitgevoerd en het eindresultaat. En natuurlijk ook over de kosten en de inspanningen, door vrijwilligers en vakmensen geleverd. Daarnaast krijgen we nader inzicht in de processen die zich voordoen bij fusies van gemeenten en de samenvoeging van kerkgebouwen en volgt een rondleiding. De afsluiting is rond 14.45 uur. Verzamelplek vervoer: bij Harmen Bloemhof, 13.30 uur. Opgave: harmbloemhof@ziggo.nl

**Triple orgelconcert Voleinding**

Zondagavond 26 november worden er drie stadsorgels bespeeld: vanaf 19.30 uur in de Sint Michaelkerk (Gerrit de Vries), vanaf 20 uur in de Grote Kerk (Eeuwe Zijlstra) en vanaf 20.30 uur in de Haven (David de Jong). Het thema is 'Voleinding'. Na afloop wordt een collecte gehouden voor de Werkgemeenschap. De deelnemers lopen van kerk naar kerk.

**Agenda deze week:**

Zondag 19 november:	catechese groep 12+	de Hoeksteen
Maandag 20 november	Thema-avond 'Na de dood'	de Hoeksteen 19.30 uur
Dinsdag 21 november:	Rondom de Tafel, gespreksgroep	pastorie, 14.30 uur
Woensdag 22 november:	Werkgemeenschap van Kerken,	19.30 uur
Donderdag 23 november:	Gemeenteavond Almenum,	inloop 19.30 uur, start 19.45 uur
Zaterdag 25 november:	excursie naar verbouwde stadskerk Sneek,	vertrek 13.30 uur, De Bazuin 6.

**Voor de laatste keer een OPROEP AAN ALLE GEMEENTELEDEN : Wie heeft er thuis een mooi klokje?**

Voor het kerstproject in de adventstijd met als thema: **"Weet jij hoe laat het is?"** is de Kinderevendienst op zoek naar horloges/klokken. Vooral die uurwerken met een bijzonder verhaal!

Uw klok/horloge gebruiken wij graag in de diensten van 3, 10, 17, 24 en/of 25 december. Mocht u een toelichting willen geven (een bijzonder verhaal bij het uurwerk) dan kunt u dit op een kaartje bijvoegen.

Uw uurwerk kunt u **zondag 26 november voor of na de dienst** inleveren in de Hoeksteen. Met kerst weten we dan hoe laat het is en kunt u uw uurwerk weer meenemen. (Eenmalig meenemen naar een van de genoemde adventsdiensten mag ook!)

Heeft u vragen of wilt u het uurwerk laten halen/brengen? Neem dan contact op met Carla Ozinga, tel. 06-41134799 of via de mail : s.c.ozinga@ziggo.nl)