



Bij deze dienst

We luisteren deze dienst nog een keer naar het Bijbelboek Exodus. Het volk is op weg naar het beloofde land, maar wordt op laffe wijze van achteren, waar de vrouwen en kinderen zich bevinden, aangevallen door de Amalekieten. Het is een aanslag, waar het volk zich tegen teweer stelt om zich het vele lijf te redden. Een actueel verhaal... Het wapen van Mozes is zijn gebed tot de HEER. Komende week is het herfstvakantie, wordt er geknutseld in de Hoeksteen en wordt en passant de gezinsdienst van volgende week zondag voorbereid. De grote internationale onrust van dit moment inspireerde tot het kiezen van Lied 784 als eerste lied: Het duurt niet lang meer dat de tijd van Christus aan zal breken. Daarin klinkt ook het gebed 'zie ons op aarde klein en bang, bezocht door duizend plagen.' Zingen is dubbel bidden, om vrede en gerechtigheid in dit geval, voor alle volkeren op aarde. Dat doen we nogmaals met het slotlied. We wensen elkaar graag en goede dienst en denken ook aan wie via beeld en geluid meevieren.

Zondag 22 oktober

GROTE KERK – 9.30 uur – voorganger ds. T.G. van der Linden

Liturgische kleur: groen

Deze dienst is ook te volgen via de livestream: www.pg-harlingen.nl

Ouderling van dienst

Aafke van der Zee / Diakenen: Evelien de Boer en Tryntsje Bouma/ organist: Bauke van der Meer

Lector:

Jet Twijnstra / **Schriftlezing:** Exodus 17 : 8-16 / Romeinen 12 : 9 - 21

Kindernevendienst :

Anne van Eijk / kinderoppas : Lieke & Lieke

Koster

Kees van den Nieuwenhuizen / beamerdienst : EleHenk Wouda en KosterKees

Collectes: Er zijn 2 collectes: de 1e collecte (de pong) is voor de diaconie/**kerk in actie** zie hieronder, de schaalcollecte is voor de kerk. Uiteraard kunt u uw giften ook digitaal overmaken op bankrekeningnummer NL 94 RABO 0373 7356 77 t.n.v. C.v.K. Protestantse Gemeente Harlingen-Midlum o.v.v. schaalcollecte en op NL 79 RABO 0325 5603 15 t.n.v. de Diaconie P.G. Harlingen-Midlum.

Extra aandacht gevraagd voor de 1^e collecte deze zondag : project Koster Kees - Gambia

Voor de zomervakantie zijn er door ons allen diverse goederen bijeengebracht voor het project Gambia. Totaal heeft Koster Kees 11 dozen mogen inpakken en naar Rossum gebracht. Een prachtige opbrengst. De dozen werden op een pallet gezet en op een vrachtauto naar Antwerpen gebracht waar de dozen aan boord van een schip werden geladen en intussen aangekomen in Tanji. Astrid heeft al wat spulletjes uitgedeeld. In de laatste Getijdenstroom heeft u daarvan al een paar foto's kunnen zien en zagen we hoe blij de kinderen met deze spulletjes waren. Koster Kees gaat **maandag 23 oktober naar Gambia**. Voor het aanvullen van de medische post, waaruit Astrid bewoners helpt bij ziekte en armoede, wordt er op zondag 22 oktober voor Gambia gecollecteerd. De Diaconie steunt dit project en verhoogd de opbrengst van de collecte naar een mooi bedrag. Helpt u mee? Wilt u nu alvast doneren, dan kan dat ook. De diaconie wil aan het einde van de dienst op zondag 22 oktober bekend maken wat de stand van zaken op dat moment is. NL 79 RABO 0325 560 315 t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente o.v.v. project Gambia.

Omzien naar elkaar:

De bloemen van deze zondag gaan als groet mede namens de gemeente en ter bemoediging naar:

Mevr. Pieksma, (zij is weer thuis uit het ziekenhuis) en naar **mevr. Van Breeden**, (ter bemoediging)

Wilt u als gemeentelid de bloemen wegbrengen, dan kunt u ze na de dienst ophalen uit de consistorie.

Bedankt

Mw. J. Hoxe - Hoeve is vorige week weer thuisgekomen vanuit Zorgpension Dokkum en zij laat u weten: *'Ik ben blij dat ik weer thuis ben en dank graag hen, die mij, tijdens mijn verblijf in het zorgpension Sionsberg, een mooie kaart hebben gestuurd. Ook heel hartelijk dank voor het prachtige bos bloemen dat ik afgelopen zondag, 15 oktober, mede namens u allen mocht ontvangen'*.

Met een hartelijke groet van Elly Hoxe

Verblijvend in het ziekenhuis:

Dhr. Sjoerd van der Schaar werd afgelopen week geopereerd, een zware operatie, maar deze keer is het gelukkig goed gegaan.

Vol moed, maar nog erg moe, zal Sjoerd nog wel even in het ziekenhuis moeten blijven. Wij wensen hem kracht en sterkte en bidden om een goed herstel.

Meeleven:

Alles van het leven komt voorbij, zo'n week: geboorte, het verwerken van een overlijden, ziekte, opnames, het lange wachten op een ingreep, revalideren en moed verzamelen om telkens weer verder te gaan. Op de Bijbelkring lasen we woorden uit de Romeinenbrief: 'ellende wekt volharding, volharding veerkracht en veerkracht hoop' – tegen de achtergrond van de blijde boodschap, dat Jezus ons last gedragen heeft naar lichaam en ziel, waardoor wij vrijuit mogen leven en toegang hebben tot de genade waarin wij staan. Paulus noemt dit eerder in zijn brief een kracht tot behoud: de boodschap van de goede herder is een bron van kracht en vertrouwen. Die wensen wij in het bijzonder alle zieken in de gemeente toe.

Kerkauto...

Wilt u zondagmorgen worden opgehaald? Zondag 22 oktober is dhr. O. Zuidema chauffeur van de kerkauto. Tel. 430093

Meditatie : 'Dat liefde en trouw u niet verlaten! Bind ze om uw hals, schrijf ze op de tafel van uw hart'. Spreuken 3:3.

Spreuken gaat over levenswijsheid. En de schrijver is duidelijk: liefde en trouw zijn de belangrijkste waarden in het leven. Sommigen binden dragen letterlijk een kettinkje om met de symbolen van geloof, hoop en liefde of een ander symbool. Symbolen met een diepe persoonlijke betekenis vaak. Ze herinneren aan deze kernopdracht: om bij alles in het leven de liefde en de trouw te beoefenen en door te geven, als van God gegeven krachten, die het leven bewaren. God zal er blij mee zijn. En de mensen ook, zegt het aansluitende vers. Dat stimuleert, en behoeft verder geen betoog. Het laatste woord dat vrede maakt is de liefde (Sytze de Vries dicht - Lied 790):

*Liefde, eenmaal uitgesproken
als uw woord van het begin,
Liefde, wil ons overkomen
als geheim en zegening.
Liefde, die ons hebt geschapen,
vonk waarmee Gij zelf ons raakt,
alles overwinnend wapen,
laatste woord dat vrede maakt.*



Met een hartelijke groet, ds Teunard van der Linden

Afwezig

Ds. van der Linden is afwezig van donderdag 26 oktober t/m dinsdag 31 oktober. Ds. Tjallingii vervangt hem.

Agenda deze week:

Door de herfstvakantie is er geen volle agenda. Wel wordt er op woensdagochtend geknutseld in de Hoeksteen door de kinderen, en wordt er deze week weer een nieuw kerkblad opgemaakt.

Kerkdienst(en) volgende week:

zondag 29 oktober - 9.30 uur – Grote Kerk – voorganger drs. Mw. Tsjikke Bloem, Minnertsga – Gezinsdienst - Hervormingsdag
woensdag 1 november - 19.30 uur – Grote Kerk – voorganger ds. B. de Jong – Dankdag voor gewas- arbeid en visserij.

Oogstdienst

Zondag 5 november hebben we de Oogstdienst. Onze aandacht gaat dan uit naar mensen die ziek zijn. U kunt ons daarbij helpen door; fruit te brengen op zaterdag 4 november tussen 10 en 12 uur in de Hoeksteen en ons namen door te geven van zieke mensen in uw omgeving. Schrijf naam en adres op een briefje en deponeer dat de komende zondagen in het collectezakje of mail het naar: twir@dediken.nl

Uitnodiging voor een bijeenkomst 'Fryslân voor Moldavië'
donderdag 26 oktober in kerkgebouw Trinitas, Coehoorn van Scheltingaweg 1, Heerenveen. Aanvang om 20.00 uur, kosten zijn 2.50 p.p. incl koffie.

U kunt zich aanmelden via www.zingenindkerk.nl/Fryslanfoarmoldavië
Het wordt een interessante avond en is voor ALLE gemeenteleden.
Een mooie manier om Moldavië een hart onder de riem te steken.



Presentatie onderzoek vooruitzien..

De stichting Kerken en mensen met een verstandelijke beperking Friesland (KMHV-Friesland) zet zich in voor de verbinding tussen kerken en mensen met een verstandelijke beperking. Veel van de contacten tussen kerken en mensen met een beperking worden gedaan door pastores en vrijwilligers. Het leek de KMHV een goede zaak om onderzoek te verrichten naar de betrokkenheid van kerken en mensen met een beperking in Friesland.



Daarom heeft Dr. André Mulder (PTHU) een onderzoek verricht. Zijn onderzoeksopdracht was: Hoe evalueren vrijwilligers en predikanten/voorgangers de huidige relatie tussen geloofsgemeenschappen en mensen met een verstandelijke beperking met het oog op de toekomst?

De KMHV heeft dit onderzoek gesubsidieerd. Graag zouden dr. André Mulder en het bestuur van de KMHV dit onderzoek willen presenteren. Dit zal gebeuren op **D.V. 8 november 2023, om 20:00 uur** (inloop vanaf 19:30) in de parochiezaal van de Rooms Katholieke kerk van de Goddelijke verlosser, Pier Panderstraat 1, 9203 SG Drachten.

Deze bijeenkomst is bedoeld voor vrijwilligers, pastores, diaconieën en mensen die betrokken zijn bij het geestelijke welzijn van mensen met een beperking. We hopen dat u bij deze bijeenkomst aanwezig wilt zijn. Aanmelden is niet nodig. Meer informatie over de KMHV vindt u op www.kmhv-friesland.nl Namens het bestuur, Ds. Piet Hulshof, secretaris