



Bij deze dienst

Vandaag klinken de trompetten. De gemeentezang wordt begeleid door het koperensemble, dat prachtig klinkt in zo'n hoog gebouw als de Grote Kerk. Dat de sprekers soms minder goed te verstaan zijn, heeft de aandacht van de kerkrentmeesters, en wordt hopelijk spoedig opgelost. We maken ons op voor een ZWO-viering, die in het teken staat van de contacten tussen de Friese diaconieën en het land Moldavië. Daar wordt Roemeens gesproken voor het grootste deel. Vanmorgen horen we hoe het Onze Vader klinkt in deze Slavische taal. Het gebed om 'dagelijks brood' en het verhaal over het manna in de woestijn, als leeftocht voor onderweg, bepalen ons bij de zorg die van Godswege uitgaat naar ons dagelijks bestaan, naar lichaam en ziel, en bij de opdracht om wereldwijd te delen en zorg te dragen voor voedsel en onderdak. Roemeense jongeren geven het goede voorbeeld, door voor de ouderen te zorgen. Een aantal onderdelen van de dienst wordt uitgevoerd door leden van de ZWO-commissie, met wie deze dienst werd voorbereid. De Najaarszendingsdienst vieren we tegenwoordig op de zondag het dichtst bij Wereldvoedseldag. Een hele goede dienst wensen we elkaar en allen die via beeld en geluid meelevens.

Zondag 15 oktober

Liturgische kleur: groen

Ouderling van dienst

Lector:

Kindernevendienst :

Koster

GROTE KERK – 9.30 uur – voorganger ds. T.G. van der Linden – ZWO zondag - Wereldvoedseldag

Deze dienst is ook te volgen via de livestream: www.pg-harlingen.nl

Oane Zuidema / Diakenen: Sissy de Boer en Elly de Wind/ m.m.v. Kopergroep o.l.v. Syds Keuning

Chris Wijbenga / **Schriftlezing**: Exodus 16 : 9-26

Carla Ozinga / kinderoppas : Saïda Smilde

Kees van den Nieuwenhuizen / beamerdienst : EleHenk Wouda en KosterKees

Collectes: Er zijn 2 collectes: de 1e collecte (de pong) is voor de diaconie/**kerk in actie** zie hieronder, de schaalcollecte is voor de kerk

Uiteraard kunt u uw giften ook digitaal overmaken op bankrekeningnummer NL 94 RABO 0373 7356 77 t.n.v. C.v.K. Protestantse Gemeente

Harlingen-Midlum o.v.v. schaalcollecte en op NL 79 RABO 0325 5603 15 t.n.v. de Diaconie P.G. Harlingen-Midlum.

1e Collecte is zondag 15 oktober bestemd voor projecten van Kerk in Actie in Moldavië.

Moldavië is het armste land van Europa en veel inwoners vertrekken naar het buitenland om geld te verdienen.

Veel ouderen en kinderen blijven alleen achter! De kerk van Moldavië helpt ouderen en jongeren door ze met elkaar in contact te brengen. Jongeren helpen ouderen en ouderen zijn voor jongeren een praatpaal, zodat er minder eenzaamheid is.

De ZWO-commissies in Friesland steunen deze projecten en uw bijdrage helpt enorm om dit werk van Kerk in Actie voort te zetten.

U / jullie kunnen een bijdrage voor deze collecte overmaken op rekeningnummer NL33 RABO 0105 9321 91 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Harlingen. Dit is een aparte rekening voor de ZWO-commissie, die onder de diaconie valt.

Omzien naar elkaar:

De bloemen van deze zondag gaan als groet mede namens de gemeente en ter bemoediging naar:

mevr. J. Hoxe- Hoeve, (zij is weer thuisgekomen)

mevr. R. v.d. Heide, (zij is thuisgekomen na een ziekenhuisopname en in afwachting van wat komen gaat)

Wilt u als gemeentelid de bloemen wegbrengen, dan kunt u ze na de dienst ophalen uit de consistorie.

Geboren

Op 4 oktober werd geboren: **Mare Margreet Sijtsma**, de dochter van 'grutske mem' Renske Sijtsma.

Wij feliciteren de trotse moeder en (over)grootouders graag van harte met de geboorte van Mare. Na een spannende voorafgaande periode mag vreugde heersen. Als tekst staat op het geboortekaartje *'It moaiste datst wurde kinst, is dysels'*.

Meeleven

- **Mw. Pieksma**, C.P.M. is weer thuisgekomen uit het ziekenhuis in Sneek en Leeuwarden. Wij wensen haar een voorspoedig herstel.
- **Mw. Jellie Keulen**, zal in de komende week in het ziekenhuis in Groningen geopereerd worden aan een blessure ten gevolge van een recente val.

Verder wensen we iedereen die te maken heeft met ziekte of ongemak veel sterkte toe. Laten we oog hebben voor de ander. Soms kan een kaartje al goed doen. Als we elkaar op de hoogte houden, kunnen we om elkaar denken. Mocht er sprake zijn van ziekte, ziekenhuisopname of andere ingrijpende gebeurtenissen, laat het dan vooral weten.

N.B. zonder uw / jouw toestemming wordt er geen naam/adres etc op de zondagsbrief geplaatst.

Kerkauto...

Wilt u zondagmorgen worden opgehaald? Zondag 15 oktober is. **dhr. Dirk Alberda** chauffeur van de kerkauto. Tel. 416843

Korenmiddag 15 oktober Zondagmiddag om 16.00 uur is de Korenmiddag in de Grote Kerk. Meer informatie hierover staat in het Kerkblad. Het belooft weer een prachtige middag te worden, met koorzang, orgelmuziek, samenzang en gedichten rond het thema 'De 4 jaargetijden'. De weersverwachting voor zondag is dat het een koude dag zal zijn. Warm aankleden dus!

Meditatie 'HEER, U doorgrondt en kent mij' Psalm 139:1

We denken vaak dat we onszelf onderhand wel kennen. Geen godskennis zonder zelfkennis, zei Calvijn al.

Nog veel ouder luidt het bekende advies van het orakel in Delphi: 'Ken uzelf'. Zelfkennis heeft te maken met naar binnen kijken. Naar positieve kanten, als veerkracht en vertrouwen. Maar ook naar negatieve aspecten, als de neiging tot hoogmoed of luiheid.

Wie en wat zijn wij werkelijk? Hier geldt ook het bekende gezegde uit de Bergrede: aan de vruchten herkent men de boom.

Wij kennen niet alleen onszelf. Er zijn ook anderen, die ons 'kennen' – dat wil in Bijbels verband zeggen: liefhebben en waarderen. Het luisteren naar wat anderen, die om je geven, zeggen en vinden, draagt ook bij tot zelfkennis en zelfwaardering.

De psychologie heeft ons geleerd, positief met onszelf om te gaan. Je mag een goede herder zijn voor anderen en voor jezelf.

De Psalm gaat een trede dieper en verder. De psalmist legt zijn leven in Gods hand. Weet zich geborgen en gedragen door Gods oneindige liefde. Dat geeft ontspanning en maakt ontvankelijk. In de rest van de Psalm 139 komt sterk de vertrouwelijk naar voren tussen God als Schepper en de mens, naar zijn beeld en gelijkenis geschapen. De Eeuwige is als een dirigent, die al weet hoe de muziek zal kinken, terwijl wij nog bezig zijn met oefenen en noten lezen. 'Als eens mijn laatste adem stukt, dan draagt mij uw muziek' (Lied 512). Dat mag de toonhoogte zijn van ons vertrouwen, dat de HEER niet loslaat het werk, noch de mensen van zijn handen. Ook in het huidige tijdsgewricht en alle spanningen die zich daarbij voordoen.

1. O Jezus, hoe vertrouwd en goed
klinkt mij uw naam in 't oor,
uw naam die mij geloven doet:
Gij gaat mij reddend voor;

7. O naam, eeuwige ademtocht,
een sterveling ben ik,
als eens mijn eigen adem stukt
dan draagt mij uw muziek.

Met een hartelijke groet, ds Teunard van der Linden

Agenda deze week

Dinsdag 17 oktober	14.30 uur	Bijbelgesprekskring Rondom de Tafel	Marnehiem 42
Woensdag 18 oktober	17.15 uur	eetgroep 'samen aan tafel'	kerkgebouw 'de Haven'
Woensdag 18 oktober	20.00 uur	komt de JOE-kring weer bijeen	in de pastorie.
Jongeren en ouders, die met elkaar in gesprek gaan rondom geloof, kerk en opvoeding.			Kringleider is ds. Van der Linden.
Donderdag 19 oktober	19.30 uur	kerkenraadsvergadering	de Hoeksteen

Kerkdienst(en) volgende week:

zondag 22 oktober - 9.30 uur – Grote Kerk – voorganger ds. T.G. van der Linden

zondag 29 oktober - 19.30 uur – Grote Kerk – voorganger drs. Mw. Tsjikke Bloem, Minnertsga – Hervorming dag - Gezinsdienst

Extra aandacht gevraagd voor de collecte op zondag 22 oktober a.s. : project Koster Kees - Gambia

Voor de zomervakantie zijn er door ons allen diverse goederen bijeengebracht voor het project Gambia. Totaal heeft Koster Kees 11 dozen mogen inpakken en naar Rossum gebracht. Een prachtige opbrengst. De dozen werden op een pallet gezet en op een vrachtauto naar Antwerpen gebracht waar de dozen aan boord van een schip werden geladen.

Het schip heeft intussen de lading gelost in de havenstad Banjul en dan gaat het vervoer nog een paar kilometers over de weg naar Tanji. De dozen zijn op de compound aangekomen en Astrid heeft al wat spulletjes uitgedeeld. In de laatste Getijdenstroom heeft u daarvan al een paar foto's kunnen zien en zagen we hoe blij de kinderen met deze spulletjes waren. Ze gaan weer naar school met o.a. mooie schriften en pennen.

Koster Kees gaat maandag 23 oktober naar Gambia. Voor het aanvullen van de medische post, waaruit Astrid bewoners helpt bij ziekte en armoede, wordt er op zondag 22 oktober voor Gambia gecollecteerd. De Diaconie steunt dit project en verhoogd de opbrengst van de collecte naar een mooi bedrag. Helpt u mee? Wilt u nu alvast doneren, dan kan dat ook. De diaconie wil aan het einde van de dienst op zondag 22 oktober bekend maken wat de stand van zaken op dat moment is.

NL 79 RABO 0325 560 315 t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente o.v.v. project Gambia.

Nieuws van de samen aan tafel commissie: Op woensdag 18 oktober a.s. organiseren we onze eerste bijeenkomst van het komende winterseizoen om samen te eten. Deze zondag liggen de intekenlijsten nog een keer in "De Grote Kerk" en in "De Haven". Plaats: "De Haven" Noorderkade 2 ; Aanvang maaltijd : 17.30 uur met een inloop vanaf 17.15 uur. Kosten : €7,- per persoon.

Oogstdienst

Zondag 5 november hebben we de Oogstdienst. Onze aandacht gaat dan uit naar mensen die ziek zijn. U kunt ons daarbij helpen door; fruit te brengen op zaterdag 4 november tussen 10 en 12 uur in de Hoeksteen en ons namen door te geven van zieke mensen in uw omgeving. Schrijf naam en adres op een briefje en deponeer dat de komende zondagen in het collectezakje of mail het naar:

twir@dediken.nl

Uitnodiging voor een bijeenkomst Fryslân voor Moldavië op donderdag 26 oktober, 20.00 uur.

U kunt zich aanmelden via www.zingenindkerk.nl/Fryslanfoarmoldavie kosten zijn 2.50 p.p. incl koffie.

Het wordt een interessante avond en is voor ALLE gemeenteleden.

Een mooie manier om Moldavië een hart onder de riem te steken. (volgende week meer info, zoals de locatie, op de zondagsbrief)