

Grote Kerk Harlingen, zondag 15 okt. 2023

ZWO-zondag / Wereldvoedseldag

Thema 'Dagelijks brood'

Voorganger: ds T.G. van der Linden

Ouderling: Oane Zuidem

Lector: Christiaan Wijbenga en Elly de Wind

Muziek: Kopergroep o.l.v. Syds Keuning

Orgelspel

Welkom

Aanvangslied: Lied 838: 1, 2 en 3

1. O grote God die liefde zijt,
o Vader van ons leven,
vervul ons hart, dat wij altijd
ons aan uw liefde geven.
Laat ons het zout der aarde zijn,
het licht der wereld, klaar en rein.
Laat ons uw woord bewaren,
uw waarheid openbaren.

2. Maak ons volbrengers van dat woord,
getuigen van uw vrede,
dan gaat wie aarzelt met ons voort,
wie afdwaalt met ons mede.
Laat ons getrouw de weg begaan
tot allen die ons verre staan
en laat ons zonder vrezin
de minste willen wezen.

3. Leer ons het goddelijk beleid
der liefde te beamen,
opdat wij niet door onze strijd
uw goede trouw beschamen.
Leg ons de woorden in de mond
die weer herstellen uw verbond.
Spreek zelf door onze daden
van vrede en genade.

Stil gebed, votum en groet

Psalm 78: 1, 6 en 9

1. Mijn volk, ik ga geheimen openleggen.
Wend nu het oor tot wat ik u zal zeggen.
Verborgenheden wil ik openbaren,
een van oudsher ons doorgegeven mare,
roemrijke daden door de Heer volbracht,
zijn grote wonderen en zijn grote kracht.

6. In woestenijen, die het hart verschroeiën,
liet Hij uit rotsen lavenis voortvloeien.
Rivieren welden op als zegeningen,
Hij deed uit stenen levenswater springen.

Maar aan de bron van zijn verbond gedrenkt,
heeft Israël de trouw van God gekrenkt.

9. Zo heeft zich toen des Heren toorn verheven,
omdat zij geen vertrouwen wilden geven
aan Hem, hun Heer, en toch deed Hij de deuren
des hemels open, deed de wolken scheuren.
Zo dauwde voor hun voeten manna neer,
het brood der engelen, gave van de Heer.

Gebed om ontferming door Elly

Heer wij bidden U
om een toevlucht voor de vluchtenden.
Schenk hen veiligheid en blijvende rust.

Wij bidden U om moed voor de moedelozen.
Vervul hen met nieuwe energie en volharding.

Wij bidden U om sterkte voor alle zwakken.
Geef hen weerbaarheid en duurzame kracht.

Wij bidden U om hoop voor de wanhopigen.
Toon hen weer uitzicht en levende hoop.

Wie bidden U om raad voor de radelozen .
Bied hen een basis en vast zekerheid.

Wij bidden U om geloof voor de kleingelovigen.
Leid hun voeten op de weg van vertrouwen.

Zo bidden wij U voor al uw mensen
die hunkeren naar de nieuwe aarde
waar tranen, lijden en dood
voorgoed voltooid verleden zijn.

Zegen ook ons, zoals wij hier gekomen zijn.
U die ons kent en liefhebt, nu en altijd.

Amen.

Loflied: Zingen: Lied 146a: 3 en 5 (Liedboek Gezang 20)

3. Hij is de Heer, de sterke,
in Hem is alle macht.
Dat zeggen ons zijn werken,
dat zeggen dag en nacht,
de aarde en de hemel,
de mensen en het vee,
en alles wat er wemelt
in 't water van de zee.

5. Op duizenderlei wijze
redt Hij ons van de dood.
Hij geeft ons drank en spijs
in schaarste en in nood.
En als wij zijn gevangen,
te middernacht zendt Hij
ons liederen en gezangen
en maakt ons eindelijk vrij

Moment met de kinderen

Gebed

Schriftlezing: Exodus 16:9-26
door Christiaan

Zingen: Psalm 146: 4 en 5

4. Aan wie hongert geeft Hij spijs,
aan verdrukten recht gericht.
Wie geboeid zijn, Hij bevrijdt ze,
blinden geeft Hij het gezicht.
Hij geeft de gebukten moed
en heeft lief wie zijn wil doet.

5. Wees en weduw en ontheemde
doet Hij wonen op zijn erf.
Hij behoedt de weg der vreemden,
maar leidt bozen in 't verderf.
Eeuwig Koning is de Heer!
Sion, zing uw God ter eer!

Uitleg en verkondiging

Muziek door het blaasensemble

Zingen: Lied 718

1. God, die leven
hebt gegeven
in der aarde schoot,
alle vrucht der velden
moeten we U vergelden, -
dank voor 't dagelijks brood.

2. Niet voor schuren,
die niet duren,
gaf Gij vruchtbaarheid,
maar opdat op aarde,
in uw goede gaarde,
niemand honger lijdt.

3. Maar wij rijken,
ach, wij blijken
hard en onverstoord.
Open onze oren,
Heer, opdat wij horen
't roepen aan de poort.

4. Wil dan geven,
dat ons leven
zelf ook vruchtbaar zij.
Laat in goede daden
't werk van uw genade
opgaan, sterk en vrij.

Presentatie Fryslân voor Moldavië / Wereldvoedseldag

**Dankgebed, voorbede, stil gebed, Onze Vader
Gevolgd door Onze Vader**

in het Roemeens met Nina en Nicolai:

<https://www.youtube.com/watch?v=YBTJJ5eLefg>

Collecte

Slotlied: Lied 534

1. Hij die de blinden weer liet zien,
hun ogen kleur liet ondervinden
is zelf het licht dat ruimte geeft:
ons levenslicht, de Zoon van God.

2. Hij die de lammen lopen liet
hun dode krachten deed ontvlammen
is zelf de weg tot waar geluk:
ons levenspad, de Zoon van God.

3. Hij die de armen voedsel gaf
met overdaad hen kwam verwarmen
is zelf het brood dat honger stilt:
ons levensbrood, de Zoon van God.

4. Hij die de doven horen deed
hun eigen oren deed geloven
is zelf het woord dat waarheid spreekt:
het levend woord, de Zoon van God.

Zegen (3x Amen)

Orgelspel