



Bij deze dienst

In het spoor van de Visserijdagen horen we vanmorgen uit Marcus 1 over het uitzetten van de netten van Gods Koninkrijk en 'het vissen van mensen'. Jezus roept ons tot zijn navolging: om de weg van het Koninkrijk te gaan en te leven, niet voor eigen rekening, maar uit Gods hand. Daarvan is het Heilig Avondmaal dat wij vanmorgen viëren uitbeelding en bemiddeling. We mogen spijs en drank ontvangen als leeftocht voor onderweg en als sacrament van verzoening, van vrede met God. Met onszelf en met elkaar. Het gaat ook over het 'brood des levens' en 'de beker' de dankzegging. We hopen op een fijne dienst van Schrift en Tafel en zingen een aantal prachtige liederen. Alles met elkaar: liturgie! als uitnodiging en tegenbod. Degenen die deze dienst meevieren via beeld en geluid kunnen op hun wijze brood en wijn vast bij de hand houden.

Zondag 3 september GROTE KERK - 9.30 uur – voorganger ds. T.G. van der Linden, viering Heilig Avondmaal

Liturgische kleur: groen Deze dienst is ook te volgen via de livestream: www.pg-harlingen.nl
Ouderling van dienst Oane Zuidema / Diakenen: Evelien, Tryntsje, Aafke en Rintse / organist Eeuwe Zijlstra
Lector: Aagje Wouda / **Schriftlezingen: Marcus 1 : 14 - 20**
Kindernevendienst : Corina Schouwstra / kinderoppas : Carla Ozinga
Koster Kees van den Nieuwenhuizen / beamerdienst : EleHenk Wouda en KosterKees

Collectes: De 1e collecte is voor de diaconie (de pong), de schaalcollecte is voor de kerk

Uiteraard kunt u uw giften ook digitaal overmaken op bankrekeningnummer NL 94 RABO 0373 7356 77 t.n.v. C.v.K. Protestantse Gemeente Harlingen-Midlum o.v.v. schaalcollecte en op NL 79 RABO 0325 5603 15 t.n.v. de Diaconie P.G. Harlingen-Midlum.

De Heilig Avondmaalscollecte van deze zondag is bestemd voor UNICEF – de kinderrechtenorganisatie van de Verenigde Naties die er onvoorwaardelijk is voor ieder kind. Vanaf de oprichting in 1946 – in de nasleep van de Tweede Wereldoorlog – tot nu. Het was en is belangrijk voor UNICEF om er juist te zijn voor ieder kind. Vanaf het begin staat het beschermen van kinderrechten op nummer één. Zo kunnen kinderen overleven, overeind blijven en nieuwe kansen creëren.

Omzien naar elkaar:

De bloemen van deze zondag gaan als groet mede namens de gemeente en ter bemoediging naar

Anne van Eijck- de Jong, (is herstellende van een gebroken enkel)

Fam. Oosting, (ter bemoediging)

Wilt u als gemeentelid de bloemen wegbrengen, dan kunt u ze na de dienst ophalen uit de consistorie.

Meeleven

Een aantal gemeenteleden verblijft buiten Harlingen, voor revalidatie of verzorging. Het valt niet altijd mee, niet in de vertrouwde omgeving te zijn. Een bezoekje en/of de bloemen namens de kerk worden dan zeer op prijs gesteld.

We leven ook mee, met wie een behandeling te wachten staat en op duidelijkheid wachten.

En verder alle zieken in de gemeente, waaronder ook geliefden, die verblijven in het verzorgingstehuis, vaak na een lange en moeizame aanlooptijd. Je hebt het in het leven niet altijd voor het uitkiezen. Dat geldt ook voor wie rouw dragen.

Een luisterend oor en blijk van meeleven en nabijheid is dan zeer welkom.

Ter bemoediging:

Je bent voor Hem niet zomaar een object.

Hij heeft je lief. Hij is met jou bewogen.

*Hij buigt zich naar je toe met mededogen
en houdt zijn armen naar je uitgestrekt.*

Kerkauto...

Wilt u zondagmorgen worden opgehaald? **Dhr. Oane Zuidema** is deze zondag 3/9 chauffeur van de kerkauto. Tel. 0517 430093

Overige kerkdiensten op zondag 3 september: **denkt u aan de gewijzigde aanvangstijd i.v.m. de Visserijdagen dienst?**

15.30 uur de Spiker viering H.A. voorganger ds. T.G. van der Linden organist Simon Bouma
16.00 uur Almenum viering H.A. voorganger ds. H. Dondorp organist GerritJan Elsinga

19.00 uur op het Havenplein Visserijdagendienst m.m.w. de Skuumkoppen
voorgangers zijn ds. David de Jong van CGKV en Majoor mw. M. Kuijper van het Leger des Heils.

Meditatie : ‘Doe alles zonder morren of bedenkingen’ Filippenzen 2:14

De Brieven van Paulus vormen een onmisbaar onderdeel van het Nieuwe Testament. Ze zijn uit de praktijk geboren, persoonlijk getoetst en voor een groot deel, met name de kleinere brieven, praktisch gericht. Paulus dringt in dit Bijbelwoord aan op een gezeglijke houding en onbesproken gedrag. Daarbij grijpt hij terug op het werkwoord ‘morren’ als tegenbeeld van wat hij zeggen wil. Dat verwijst naar het Aloude Testament: naar de houding van het volk onderweg door de woestijn, bij tijden ongezeglijk, ontevreden en ‘morrend’ jegens Mozes, Mirjam en Aäron en zo ook tegen God. Vertrouwen hebben en volle goede moed zijn steekt tegen dit donkere decor des te helderder af. Wat Paulus beoogt, is dat anderen gewonnen worden voor de goede zaak dóór de levenspraktijk van wie zich door Jezus lieten roepen en hun oude mens in het doopwater achterlieten.

Het tweede woord: ‘bedenkingen’ duidt op een mentaal voorbehoud. De NBV21 spreekt van ‘tegenspeken’: je moet dingen doen, waar je bedenkingen bij hebt. Daardoor doe je ze niet vrijuit en van harte. En dat valt een keer op. Paulus zegt: doe het zo niet. Wees van harte bereid om je handel en wandel af te stemmen op het Evangelie van Jezus Christus: op de goede boodschap als bron van heil en kompas in het leven voor je handel en wandel onder de mensen. Bij het Evangelie past een geest van betrokkenheid, liefde, toewijding en standvastigheid. Natuurlijk struikel je daarbij ook wel eens. Als je dan maar opstaat en verder gaat in het spoor van Christus, óók als de vijgenboom geen vrucht draagt en leven lijden is (vs. 29). De dichter van Lied 240 zingt:

2. Geef ons in deze zware tijd
volharding en standvastigheid,
opdat wij woord en sacrament
bewaren tot aan ‘s werlds end.

3. Bewaar uw kerk, zij is benard,
want wij zijn boos en traag en hard;
geef vrucht en zegen op uw woord,
maak dat alom het wordt gehoord.

6. Uw woord maakt onze harten sterk,
het is de schutsmuur van uw kerk.
Houd ons daarbij, opdat wij Heer,
buiten uw woord niets zoeken meer.

Met een hartelijke groet, ds Teunard van der Linden

Jeugdwerk

Komende woensdagavond komt de jeugdwerkgroep weer bijeen om de programma’s voor het komende seizoen tegen het licht te houden en voor te bereiden. We zouden het jeugdteam graag nog versterken met een aantal personen.

Vele handen maken licht werk, en plannen zijn er genoeg.

U kunt jeugdoudering Toby Schouwstra of onze predikant hier een keer op aanspreken. Zij vertellen u graag meer.

Tsjerkepaed 2023 in Harlingen en Midlum

2 september a.s. zijn ook onze kerken weer geopend van 13.30 – 16.30 uur.

In de Nicolaaskerk te Midlum is een expositie van Oesje Zegel (schilderijen),

Jet Twijnstra (keramiek) en Kim Stabin (schilderijen).

In de Grote Kerk is iedere zaterdagmiddag muziek. Meer info op www.tsjerkepaad.nl

Op 9 september is de Nicolaaskerk wel geopend ivm Tsjerkepaad, in de Grote Kerk wordt dan de Fancy Fair gehouden.

**Landschapstriënnale.**

Onze kerk heeft dit jaar meegedaan aan een kunst- en muziekrondje in de regio NW Fryslân. Dat vond (en vindt ook de komende 3 zaterdagen) plaats tijdens Tsjerkepaad en is ook georganiseerd ter voorbereiding van de Landschapstriënnale. Deze wordt in de maand september gehouden en is bedoeld om een impuls te geven aan het Waddengebied. De kerken zijn gevraagd om ook daarin een plaats van ontmoeting te zijn. Dat betekent dat onze kerken ook nog op zaterdag 16 - 23 en 30 september van 13.30 – 16.30 uur geopend zullen zijn voor belangstellenden. Zie ook <https://www.visitwadden.nl/nl/over-ons/ondernemers/lt2023>

Op de website van Visit Wadden kun je dan chronologisch mooi zien, als bezoeker of bewoner, wat er in september aan de kust allemaal te doen is.

Fancy fair

Komende zaterdag 9 september staat de fancy fair op het programma, altijd weer een flinke klus, maar ook reuze gezellig en samenbindend, voor ‘leden en liefhebbers’. Aanbevolen! Er wordt ook stralend weer voorspeld. Dat is fijn voor alle buitenactiviteiten. Meer over de fancy fair leest u in het nieuwe Kerkblad.

Wilt u nog meehelpen als vrijwilliger? Van harte welkom. Zie ook het informatieblad dat bij de mail wordt bijgesloten

Spreek u dan een van de organisatoren aan (Jellie Keulen – tel nr. 414988) of gooi het strookje van het bijgaande informatieblad mbt de Fancy Fair bij haar in de bus op Babingaweg 11, of stuur een mail naar fancyfairharlingen@gmail.com

Agenda:

Woensdag 6 september	19.30 uur	Jeugdwerkgroep	de Hoeksteen
Donderdag 7 september	19.30 uur	Diaconie	de Hoeksteen
Zaterdag 9 september	10.00 uur	Fancy Fair	in en rondom de Grote Kerk
Zondag 10 september	9.30 uur	Kraakdienst	Grote Kerk

‘De Inbrengh’ is i.v.m. (de voorbereiding van) de Fancy Fair **gesloten** op zaterdag 3/9 woensdag 6/9 en zaterdag (9/9).