



Bij deze dienst

Het is STARTZONDAG – waarop we starten met koffie en ontmoeting vanaf 9.30 uur. De dienst daarna, vanaf 10.00 uur, is een gezinsviering, waarbij de kinderen in de kerk blijven. We luisteren naar het verhaal dat Marcus vertelt over Jezus' roeping van Levi, de geldwisselaar, wiens leven in nieuwe banen geleid wordt. 'Ga mee!' is het landelijke thema voor de startzondag en tevens het nieuwe jaarthema, met als ondertitel: delen in geloof, hoop en liefde. Dat doen we ook na afloop, buiten, samen met de andere kerken in de stad, rond de oecumenische zegenwens vanaf het bordes, waar het muziekkorps van het Leger des Heils de samenzang begeleidt. Het is de derde keer dat we dit statement maken: we staan in één zegen, die mensen zoekt, overal vandaan en op ons pad, binnen en buiten de kerk. Voor de livestreamvolgers besluiten we de dienst in de kerk met een zegenlied: 'Ga met God, en Hij zal met je zijn'. Dat wensen wij elkaar toe!

Zondag 24 september GROTE KERK – 10.00 uur – voorganger ds. T.G. van der Linden GEZINSDIENST

Liturgische kleur: groen Deze dienst is ook te volgen via de livestream: www.pg-harlingen.nl
Ouderling van dienst Eerde de Vries / Diakenen: Rintse Twijnstra en Elly de Wind / organist Sjouke Bruining
Lector: Syds Keuning / **Schriftlezingen: Marcus 2 : 13-17**
Kindernevendienst : Carla Ozinga / kinderoppas : Sophie en Marit
Koster Kees van den Nieuwenhuizen / beamerdienst : EleHenk Wouda en KosterKees

Collectes: Er zijn 2 collectes: de 1^e collectes zijn voor de diaconie (de pong), de schaalcollecte is voor de kerk
Uiteraard kunt u uw giften ook digitaal overmaken op bankrekeningnummer NL 94 RABO 0373 7356 77 t.n.v. C.v.K. Protestantse Gemeente Harlingen–Midlum o.v.v. schaalcollecte en op NL 79 RABO 0325 5603 15 t.n.v. de Diaconie P.G. Harlingen-Midlum.

De 1^e collecte is vanmorgen voor Syrië – kerk als plek van hoop en herstel. In Syrië leeft meer dan 90 procent van de mensen onder de armoedegrens, voor meer dan de helft dreigt honger. De oorlog van Syrië heeft een nieuw gezicht gekregen: van militair geweld naar een dramatische economische crisis. Er is nauwelijks aan eerste levensbehoeften te komen. Herstel van kerken geeft de mensen weer perspectief. Met een speciaal herstelfonds helpt Kerk in Actie de kerk in Syrië weer op te bouwen.

Het herstel gaat helaas veel langzamer dan gehoopt, omdat door de economische situatie bouwmaterialen schaars en duur zijn. Geef aan de collecte voor de kerk van Syrië, maak je bijdrage over op NL 79 RABO 0325 5603 15 t.n.v. Diaconie P.G. Harlingen-Midlum o.v.v. collecte kerken Syrië. Onze hartelijke dank !

Omzien naar elkaar:

De bloemen van deze zondag gaan als groet mede namens de gemeente en ter bemoediging naar:

Dhr. S. v.d. Schaar, (Sjoerd is weer thuis, helaas zal binnenkort opnieuw een ingreep plaatsvinden)

Mevr. H. v.d. Zee, (25 sept is het een jaar geleden, dat haar man is overleden)

Wilt u als gemeentelid de bloemen wegbrengen, dan kunt u ze na de dienst ophalen uit de consistorie.

Meeleven (adresgegevens kunt u navragen bij de scriba)

- **Mw. J.Hoxe-Hoeve**, is gister gevallen, allerlei onderzoeken gehad, gelukkig is er niks gebroken. Wel heeft mevr. Hoxe een hersenschudding. Zij verblijft momenteel tijdelijk Dokkum.
- **Dhr. Willem Woudstra** verblijft momenteel, vanwege een schouderblessure, in Sneek.
- **Fam. Helmstrijd** hoopt, na lichamelijk ongemak, half oktober alsnog hun 60-jarige huwelijk te vieren. Wij leven met hen mee.
- **Dhr. Fedde Tjalsma**, verblijft op dit moment in het MCL, i.v.m. een aantal onderzoeken.

Wij denken aan onze zieken, genoemd en niet genoemd en wensen hen sterkte, kracht en bemoediging bij eventuele nog komende onderzoeken. Wij hopen op een goed herstel zodat u weer spoedig in uw eigen omgeving thuis mag komen. Voor u allen Gods nabijheid toegewenst, met de woorden van Ps. 121 vers 5 : 'De Heer is uw Bewaarder'....

Een bedankje:

Lieve mensen, allereerst heel hartelijk dank voor het prachtige bos bloemen dat ik namens u allen ter bemoediging mocht ontvangen. Aan huis gebonden, geniet ik er ieder moment van. Daarnaast kreeg ik veel bemoedigende telefoontjes, mails, apps en kaarten. Ook daarvoor wil ik u / jou heel hartelijk bedanken. Het doet je goed, dat er met je mee wordt geleefd en ik ben dankbaar dat ik deel mag uitmaken van deze gemeenschap. Intussen is bekend geworden wat er aan de hand is. Het blijkt dat er een stukje van de meniscus is afgebroken en dat zit overdwers in mijn knie. Tevens zit er een scheurtje in de meniscus en als laatste aan de linkerkant slijtage vanwege artrose. Voorstel van de orthopedische chirurg: een nieuwe halve knie en verwijdering van de meniscus. Ik hoop 2 oktober a.s. te horen wat de verdere plannen zijn en tot die tijd houd ik mij rustig, helaas kan ik ook niet anders. En dat is heel wat voor een mens die gewend is allerlei dingen te doen..... Hartelijke groet Annie van der Kooi-Zegel

Kerkauto...

Wilt u zondagmorgen worden opgehaald? Zondag 24 september is dhr. Doede Onnes chauffeur van de kerkauto . Tel. 06 37652947

Meditatie

'HEER, onze Heer, hoe machtig is uw naam op heel de aarde' - Psalm 8: 1

Met dit vers begint en eindigt dit prachtige lied van David. 'Voor de koorleider' staat er boven, met een nadere muziekaanwijzing: het is bedoeld om te zingen. De dichter beluistert daarbij de grootheid van Gods Naam. Die vindt hij terug, zowel in de overweldigende schepping als 'theater van Gods glorie' (Calvijn), als – verrassend genoeg – in de mond van kinderen en zuigelingen: in hun kwetsbaarheid, als machtiger wapen dan alle verzet en geweld in de wereld.

Dat de mens Gods schepping is toevertrouwd, zoals er staat: het beheer over de aarde, de dieren en al wat leeft, is een grote verantwoordelijkheid, waarvan we de ernst en omvang in onze dagen opnieuw leren verstaan.

Beheren is iets anders dan beheersen, vervuilen en uitputten. Als één bijbellied ons 'groen' leer denken en handelen...

De mens is maar een sterveling, horen we ook, een voorbijganger, maar tegelijk 'voor een tijd een plaats van God' (Kuitert).

De Eeuwige kroont ons tijdelijke, aardse leven met glans en glorie. Wij mogen in ieder schepsel iets van Hem herkennen en ontdekken: de grootheid van zijn Naam, uitgedrukt in al wat leeft. Kwetsbaar en kostbaar is al wat leeft.

Wie zou niet zingen met Jan Wit:

*Aan U behoort, o Heer der heren,
de aarde met haar wel en wee,
de steile bergen, koele meren,
het vaste land, de onzekere zee.
Van U getuigen dag en nacht.
Gij hebt ze heerlijk voortgebracht.*

*Gij hebt de bloemen op de velden
met koninklijke pracht bekleed.
De zorgeloze vogels melden
dat Gij uw schepping niet vergeet.
't Is alles een gelijkenis
van meer dan aards geheimenis.*

*Laat dan mijn hart U toebehoren
en laat mij door de wereld gaan
met open ogen, open oren
om al uw tekens te verstaan.
Dan is het aardse leven goed,
omdat de hemel mij begroet.*

Met hartelijke groet, ds. Teunard van der Linden

Seizoen opening: Psalm 8

Komende maandag, 25 september, is de eerste leeravond in De Hoeksteen, met muziekfragmenten en een nadere kennismaking met Psalm 8, een prachtig lied over de schepping en de gelijktijdige grootheid en kleinheid van de mens. Hoe werd en wordt dit lied opgepakt en gezongen, in allerlei tradities en omgevingen? Het is boeiend hier nader kennis van te nemen en er met elkaar van gedachten over te wisselen. Inleider is ds. Teunard van der Linden. Aanbevolen!

Hope4Ukrain

Deze week vergadert de initiatiefcommissie nogmaals, om lijnen uit te zetten richting een mogelijk concert door Oekraïners, bedoeld om de wederopbouw van het land te steunen. De diaconie en de WGK slaan hierbij de handen ineen. Meer hierover leest u in het nieuwe nummer van Getijdenstroom, dat deze week uitkomt. Wordt vervolgd.

Landschapstriënnale.

Onze kerk heeft dit jaar meegedaan aan een kunst- en muziekronde in de regio NW Fryslân. Dat vond (en vindt ook de komende 3 zaterdagen) plaats tijdens Tsjerkepaad en is ook georganiseerd ter voorbereiding van de Landschapstriënnale. Deze wordt in de maand september gehouden en is bedoeld om een impuls te geven aan het Waddengebied. De kerken zijn gevraagd om ook daarin een plaats van ontmoeting te zijn. Dat betekent dat onze kerken ook nog op **zaterdag 23 en 30 september van 13.30 – 16.30 uur geopend** zullen zijn voor belangstellenden. Zie ook <https://www.visitwadden.nl/nl/over-ons/ondernemers/lt2023>

Op de website van Visit Wadden kun je dan chronologisch mooi zien, als bezoeker of bewoner, wat er in september aan de kust allemaal te doen is.

Fancy fair

Langs deze weg willen wij iedereen bedanken die mee heeft gewerkt aan onze fancy fair. Voor opbouw en voorbereidingen, de dag zelf en afbouw en schoonmaak. Al die mensen die wat lekkers hebben gebracht voor onze koffiehoeke of voor onze marktkramen. Het was hartverwarmend. We kijken terug op een prachtige, warme dag.

Meer informatie zie ook in ons kerkblad Getijdenstroom, die de komende week verschijnt.

De fancy fair commissie

Kerkdienst volgende week:

Zondag 1 oktober 9.30 uur - Grote Kerk - voorganger ds. T.G. van der Linden – **Israëlzondag en Doopdienst** m.m.v. de cantorij van de Grote Kerk - organist Eeuwe Zijlstra – ouderling Toby Schouwstra – lector Carla Ozinga