



### Bij deze dienst

Het is vandaag de eerste zondag van de vredesweek. Hoe gaan we met de ander om: als tegenstander of als medemens? We proberen en voelen vrede in de liederen en lezingen. Ruimte maken voor vergeving is niet eenvoudig. In het verhaal van het gouden stierkalf lezen we hoe de Eeuwige Zelf daar mee omgaat. En een gelijkenis over het kwijtschelden van een grote financiële schuld maakt duidelijk hoe royaal de koning met zijn dienaren omgaat. Zo kan het ook.

Wij wensen elkaar een goede en gezegende zondagse eredienst en we weten ons ook verbonden met u / met jou die thuis of elders via de livestream of kerkradio bij de dienst aanwezig is.

### Zondag 17 september GROTE KERK - 9.30 uur – voorganger ds. D. Kamminga

Liturgische kleur: groen Deze dienst is ook te volgen via de livestream: [www.pg-harlingen.nl](http://www.pg-harlingen.nl)

Ouderling van dienst Marjan Overdijk / Diakenen: Sissy de Boer en Elly de Wind / organist Bauke van der Meer

Lector: Wibbina Schaap / **Schriftlezingen: Exodus 32 : 7-14 / Mattheüs 18 : 21-35**

Kindernevendienst : n.n.b. / kinderoppas : Grietje Holwerda

Koster Kees van den Nieuwenhuizen / beamerdienst : EleHenk Wouda en KosterKees

**Collectes:** De 1e collecte is voor de diaconie (de pong), de schaalcollecte is voor de kerk

Uiteraard kunt u uw giften ook digitaal overmaken op bankrekeningnummer NL 94 RABO 0373 7356 77 t.n.v. C.v.K. Protestantse Gemeente Harlingen-Midlum o.v.v. schaalcollecte en op NL 79 RABO 0325 5603 15 t.n.v. de Diaconie P.G. Harlingen-Midlum.

### De 1<sup>e</sup> collecte vanmorgen is voor Jonge mensen in Myanmar

In het zuidoost-Aziatische land Myanmar helpt Kerk in Actie kwetsbare groepen om op eigen benen te staan. In tien dorpen verwerken jonge moeders, jongeren tussen de 18 – 35 jaar en slachtoffers van de gewapende conflicten mbt landbouwgewassen en consumentenproducten. Ze verbouwen pinda's om tot olie te verwerken, of gember om te drogen en te verkopen. Hierdoor groeit hun inkomen en kunnen zij een menswaardig bestaan opbouwen. Kerk in Actie ondersteunt hen met trainingen en kleinschalige leningen. We bevelen deze collecte van harte bij u aan. Geef in de collecte of maak een bijdrage over op NL 79 RABO 0325 5603 15 t.n.v. Diaconie P.G. Harlingen-Midlum o.v.v. landbouw Myanmar.

### Omzien naar elkaar:

De bloemen van deze zondag gaan als groet mede namens de gemeente en ter bemoediging naar

**Dhr. R. Visser**, (i.v.m. zijn gezondheid)

**Mevr. A. van der Kooi-Zegel**, (i.v.m. een knieblesure)

Wilt u als gemeentelid de bloemen wegbrengen, dan kunt u ze na de dienst ophalen uit de consistorie.

### Kerkauto...

Wilt u zondagmorgen worden opgehaald? Zondag 17 september is mevr. Neeltje Hiemstra chauffeur van de kerkauto tel. 418685

### Meeleven

Een aantal gemeenteleden, eerder genoemd in deze rubriek, doorloopt een revalidatie- of behandeltraject. Het geduld en vertrouwen dat daarbij nodig is, wensen wij hen van harte toe en kracht en zegen.

Scriba Annie van der Kooi verdraaide haar knie en is op dit moment aan huis gebonden. Komende week volgt nader onderzoek.

Wij denken aan al onze zieken en bidden om de hoede van de Goede Herder voor héél zijn kudde.

### Kerkdienst(en) volgende week:

zondag 24 september 10.00 uur Startzondag (vanaf 9.30 uur staat de koffie/thee klaar) Grote Kerk

voorganger ds. T.G. van der Linden – organist Sjouke Bruining – ouderling Eerde de Vries – lector Syds Keuning

### UITNODIGING bijzondere gezinsdienst

Bij deze wordt u weer uitgenodigd tot het meevieren van de aanstaande GEZINSDIENST, welke zal worden gehouden op:

**Zondag 24 september** in de Jacobikerk in Wommels, Terp 19, 8731 AX Wommels

Muzikale medewerking; “ kinderkoor onder de toer “

Aanvang van de dienst: 10 uur, voorganger: Ds. M. Dijkstra

Wie zelf een muziekinstrument heeft, kan dit meenemen. Ook zijn er aan het eind van de dienst instrumenten beschikbaar zodat we allemaal mee kunnen doen. Heb u geen vervoer dan kunt u me terug mailen of contact opnemen met

Adeline Jukema; 06-19863011 / Ivonne de Jong; 06-37240499

## Meditatie

Een wandeltocht met de Franciscaanse Broederschap naar de stad van Franciscus, namelijk Assisi, heeft diepe indruk op mij gemaakt. Hij heeft een gebed nagelaten dat nog altijd een grote bron van inspiratie is. Dit gebed bevat een passage die voor deze dag in het bijzonder van toepassing is: Heer, maak mij een instrument van Uw vrede.

Het begint met de volgende woorden: “Heer, maak mij een instrument van Uw vrede. Laat mij liefde brengen waar haat heerst, laat mij vergeven wie mij beledigde”. In Mattheus 5:9 worden de vredestichters zalig geprezen. Zij zullen kinderen van God genoemd worden.

Franciscus richt zich in het gebed om vrede op de ander. Juist door de ander te dienen, ontvang je zelf. Het gebed om vrede is een mooie bemoediging. Voor jezelf, maar vooral ook voor anderen. Het gebed richt zich op het brengen van vrede.

Hartelijke groet, Ds. Dirk Kamminga

## Agenda komende week

Het nieuwe kerkseizoen staat weer op het punt van beginnen. Dat is te merken aan de vergaderagenda.

Maandag vergadert het moderamen, woensdag de Werkgemeenschap van Kerken en donderdag de kerkenraad.

Ook wordt de kopij voor het kerkblad van oktober deze week weer opgemaakt. We leven toe naar de startzondag, komende 24 september. Deze dienst begint om 10.00 uur, met om 11.15 de oecumenische zegenwens buiten op het plein bij de kerk.

## Seizoensopening 25 september

Voor de ‘seizoensopening’ in de Hoeksteen op maandag 25 september – een presentatie over Psalm 8 met kijk- en luister fragmenten – ontvang ik graag nog aanmeldingen. Meer informatie leest u in het roze kompasboekje op pagina 3.

Een avond genieten, meezingen en meekijken. Hoe is en wordt dit lied in de verschillende tradities gezongen en doorgegeven?

Van Katwijk tot het klooster... De aanvang is om 19.30 uur.

Met een hartelijke groet, Teunard van der Linden

## Landschapstriënnale.

Onze kerk heeft dit jaar meegedaan aan een kunst- en muziekronde in de regio NW Fryslân. Dat vond (en vindt ook de komende 3 zaterdagen) plaats tijdens Tsjerkepaad en is ook georganiseerd ter voorbereiding van de Landschapstriënnale. Deze wordt in de maand september gehouden en is bedoeld om een impuls te geven aan het Waddengebied. De kerken zijn gevraagd om ook daarin een plaats van ontmoeting te zijn. Dat betekent dat onze kerken ook nog op **zaterdag 16 - 23 en 30 september van 13.30 – 16.30 uur geopend** zullen zijn voor belangstellenden. Zie ook <https://www.visitwadden.nl/nl/over-ons/ondernemers/lt2023>

Op de website van Visit Wadden kun je dan chronologisch mooi zien, als bezoeker of bewoner, wat er in september aan de kust allemaal te doen is.

## De bloemengroet:

Zoals u hebt kunnen lezen of vanmorgen hebt gehoord is één van de bossen bloemen in de kerk voor mij bestemd. Voor mij ook een verrassing, maar dit vraagt wel om enige uitleg. Wat is er aan de hand? Afgelopen maandag verdraaide ik bij het opstaan uit de stoel mijn linker knie. Ik hoorde en voelde een nare knak en viel (gelukkig) terug in mijn stoel. Gevolg de knie zat op slot en daardoor kon ik er niet meer op staan, noch lopen en helaas daarbij een hele nare gemene pijn.

Via de huisarts kon ik donderdag naar het ziekenhuis voor onderzoek, maar helaas was op de foto niet te zien wat de oorzaak van dit alles is. Het vermoeden bestaat dat er iets is afgebroken van de meniscus, maar om daarover zekerheid te krijgen, moet ik a.s. woensdag door de MRI en krijg dan donderdag de uitslag en wat er verder moet gebeuren.

De orthopeed heeft me voor de pijn een injectie in de knie gegeven en daardoor is de pijn nu wat dragelijker geworden en beweeg ik mij door het huis in een rolstoel. Mede daardoor ben ik vandaag (vrijdag) achter de computer gaan zitten, want aan de handjes mankeert (gelukkig) niets. Alleen heb ik mijn verplichtingen en afspraken moeten cancelen en zult u mij (denk ik) de komende zondagen niet in uw midden noch bij vergadering en/of andere bijeenkomsten zien. Ik heb hoop en vertrouwen op een goed herstel, nu even uit de roulatie, maar hopelijk weer tot ziens.

Met een hartelijke groet van uw scriba Annie van der Kooi-Zegel

N.B.

Ik mocht eerder al eens hele lieve kaart ontvangen met daarop een bemoedigend gedichtje dat ik heel graag met u / jou wil delen:

*Ik ben jouw herder. Ik geef je  
alles wat je nodig hebt en Ik leid je.  
Wees niet bang als het moeilijk wordt,  
want Ik ben bij je en Ik geef je moed.  
Ik bescherm je altijd en overal.  
Ik geef je geluk en genade tot de dag  
dat Ik je verwelkom in mijn huis.*

(naar Psalm 23)