



### Bij deze dienst

We luisteren vanmorgen opnieuw naar de evangelist Marcus. Hij vertelt over vier vrienden, die hun verlamde kameraad aan voeten van Jezus brengen, al moeten zij hiervoor het dak openbreken. Liefde is vindingrijk en Jezus' waardeert hun vertrouwen / geloof in Hem. Het verhaal eindigt met de dank aan God door allen. Zo komt ook de gemeente in beeld. We zingen een aantal keer in beurtzang op de kraken van de Grote Kerk. Mooi dat er zoveel ruimte is om met elkaar ook deze zondag na de fancy fair te vieren, verbonden met allen die via beeld en geluid meeleven en meevieren.

### Zondag 10 september GROTE KERK - 9.30 uur – voorganger ds. T.G. van der Linden, KRAAKdienst

Liturgische kleur: groen Deze dienst is ook te volgen via de livestream: [www.pg-harlingen.nl](http://www.pg-harlingen.nl)  
Ouderling van dienst Annie van der Kooi-Zegel / Diakenen: Tryntsje Bouma en Tia Ammeraal / organist Eeuwe Zijlstra  
Lector: Neeltje Hiemstra-van Kampen / **Schriftlezingen:**  
Kindernevendienst : Alie Zuidema / kinderoppas : Saïda Smilde  
Koster Kees van den Nieuwenhuizen / beamerdienst : EleHenk Wouda en KosterKees

**Collectes:** De 1e collecte is voor de diaconie (de pong), de schaalcollecte is voor de kerk

Uiteraard kunt u uw giften ook digitaal overmaken op bankrekeningnummer NL 94 RABO 0373 7356 77 t.n.v. C.v.K. Protestantse Gemeente Harlingen-Midlum o.v.v. schaalcollecte en op NL 79 RABO 0325 5603 15 t.n.v. de Diaconie P.G. Harlingen-Midlum.

### Omzien naar elkaar:

De bloemen van deze zondag gaan als groet mede namens de gemeente en ter bemoediging naar

**Mevr. A. Bijlsma- Colman**, (het is een jaar geleden dat haar man Siebe is overleden)

**Mevr. G. Schaap- Sinia**, (ter bemoediging)

Wilt u als gemeentelid de bloemen wegbrengen, dan kunt u ze na de dienst ophalen uit de consistorie.

### Kerkauto...

Wilt u zondagmorgen worden opgehaald? Mw. Neeltje Hiemstra is deze zondag (10/9) de chauffeur van de kerkauto. Tel. 418685

### Meeleven:

- **Dhr. Sjoerd van der Schaar**, werd vrijdag (8/9) in het MCL gedotterd. A.s. dinsdag 12/9 wordt hij opnieuw opgenomen en op woensdag 13/9 volgt een hartoperatie en krijgt hij een nieuwe hartklep. Hele spannende ingrepen, maar met vertrouwen gaat Sjoerd de operaties tegemoet. Wij wensen hem heel veel sterkte en hopen en bidden dat hij weer spoedig thuis mag komen en verder goed zal herstellen.
- **De familie Peetoom in Canada**, liet ons weten dat de gezondheid van dhr. Adrian Peetoom de laatste weken zorgwekkend was. Hij lag al die tijd op de Intensive care, maar zo laat het zich aanzien er is nu enige vooruitgang. Ondanks de zorgen rondom Adrian is de familie iedere zondag nauw betrokken met onze gemeente. Afgelopen zondag toen wij hier het Heilig Avondmaal vierden, had een schoonzoon voor brood en wijn gezorgd om mee te nemen naar het ziekenhuis. Heel bijzonder om te mogen lezen hoe wij tot aan het ziekbed van onze Canadese vriend pastoraal van betekenis mogen zijn. Wij wensen Adrian en Johanna Peetoom en allen die hen lief zijn, heel veel sterkte en kracht en Gods nabijheid. Wij hopen en bidden dat Adrian weer spoedig bij Johanna thuis mag komen.

Met deze genoemde gemeenteleden denken wij ook aan hen die hier niet bij name worden genoemd, maar waarvan we weten dat er ook bij hen grote zorgen zijn vanwege hun eigen gezondheid of om een ander dierbaar mensenkind. Wij wensen u / jou heel veel sterkte en Gods nabijheid in deze moeilijke tijd. Ook denken wij aan hen die eenzaam zijn, aan hen die een geliefde hebben verloren, of het nu nog maar kort of al langer is geleden, het verlies en het gemis is en blijft er altijd. Ook u / jij wensen wij heel veel kracht en troost van God en van mensen om u / om jou heen.

**Ter bemoediging voor ons allen:** *Waar Gods Woord bij me is, vind ik:*

*in den vreemde mijn weg, in het onrecht mijn recht;*

*in de onzekerheid mijn houvast;*

*in het werk mijn kracht; in het lijden het geduld.*

(woorden geschreven door D. Bonhoeffer)

### Kerkdienst volgende week:

zondag 17 september 9.30 uur Grote Kerk – voorganger ds. Dirk Kamminga – organist Bauke van der Meer.

### Fancy Fair in en rondom de Grote Kerk

Vandaag, zaterdag 9 september wordt weer de jaarlijks terugkerende Fancy Fair in de Grote Kerk gehouden. Zoals u gewend bent is er weer van alles te krijgen en op het foodplein kunt u heerlijk genieten van een gebakken visje, patat, broodje hamburger... etc... De opbrengst is geheel voor het behoud van de Grote Kerk. Van harte welkom... !! De koffiehoek is vanaf 9.30 uur geopend....

**Meditatie** : 'Sta op en schitter, je licht is gekomen, over jou schijnt de luister van de HEER.' Jesaja 60:1

Vaak is het leven 'vallen, opstaan en weer doorgaan'. Door positief te blijven. Door het goede te zoeken. Door je zegeningen te tellen. De profeet trekt dit op een hoger plan. Hij ziet het licht van God schijnen, waarop het volk uit de duisternis van de ballingschap mag opstaan. Sta op, wordt verlicht.

Wij mogen de schittering van het licht van Gods genade laten schijnen en stil zien schijnen over ons leven, over ons doen en laten en heel ons menszijn, en zo moed vatten om op te staan en verder te gaan. Vol vertrouwen.

Niemand weet wat de dag van morgen brengen zal. De toekomst is ongewis. Als we onze levensweg gaan in het licht van de HEER, zal zijn luister ons omringen, beschermen en bewaren. 'Ga met God, en Hij zal met je zijn.'

Het opstaan waarvan de profeet spreekt is niet een opstaan uit gewoonte, maar een opstaan in geloof. God is er en hij blijft, ook als jij je ogen sluit. Dat geeft ons moed om de opgaven en uitdagingen van het leven aan te gaan. Met de dichter van Lied 935:

1. *Je hoeft niet bang te zijn,  
al gaat de storm tekeer,  
leg maar gewoon je hand  
in die van onze Heer.*

2. *Je hoeft niet bang te zijn  
als oorlog komt of pijn.  
De Heer zal als een muur  
rondom ons leven zijn.*

3. *Je hoeft niet bang te zijn,  
al gaan de lichten uit.  
God is er en Hij blijft  
als jij je ogen sluit.*

Met een hartelijke groet, ds Teunard van der Linden

### Vorming & Toerusting boekje 'Kompas'

De leden van de pastoraatsgroep zijn deze dagen op pad om de nieuwe Kompasboekjes te bezorgen. De omslag is dit jaar roze. Het boekje wordt verspreid op alle ruim duizend adressen van ons kerkelijk ledenbestand. Het is ook te verkrijgen in de kerk en in De Hoeksteen, als u nog een boekje wilt doorgeven aan anderen. De commissie vorming en toerusting heeft weer gezorgd voor een prachtig gevarieerd programma. We hopen op uw belangstelling voor de verschillende activiteiten!

En ... staat er een onderwerp in dat u heel graag zou willen delen met b.v. een vriend(in) of iemand anders, neem haar of hem gerust mee. Bij veel onderwerpen staat aangegeven bij wie u zich kan aanmelden. Wij wensen u en elkaar alvast een goed winterseizoen.

### Agenda voor de komende week:

**Gespreksgroep Almenum** komt a.s. donderdag 14 september voor de eerste keer in het nieuwe seizoen weer bij elkaar. Gespreksleider is ds. Ulbe Tjallingii, de aanvang is om 10.00 uur, en de koffie staat vanaf 9.45 uur weer klaar. Van harte welkom.

### Orgelconcert

Komende vrijdag (15/9) speelt organist Eeuwe Zijlstra een programma met verzoeknummers op het fraaie Hinszorgel in de Grote Kerk. Dit is het laatste concert in de zomerserie. De aanvang is om 20.00 uur, de entree bedraagt 10 euro.

### Hulp gezocht bij het schoonmaken van de Grote Kerk.

A.s. dinsdag willen we na de Fancy Fair heel graag de kerk weer up to date maken voor onze 'normale' erediensten en andere activiteiten. Daarom via deze weg een oproep aan zowel mannen als vrouwen om mee te willen helpen. U / jij hoeft zich niet op te geven, we hopen op een spontane opkomst. Joop Puite heeft aangegeven om 9.00 uur te willen beginnen. Als je mee wilt helpen, wil je dan aub zelf een emmer een poetsdoek meenemen..... en o ja, de koffie/thee met.... is ook dan weer aanwezig.

**Tsjerkepaed 2023 in Harlingen en Midlum** 9 september a.s. is de Nicolaaskerk in Midlum geopend van 13.30 – 16.30 uur.

In de Nicolaaskerk te Midlum is een expositie van Oesje Zegel (schilderijen), Jet Twijnstra (keramiek) en Kim Stabin (schilderijen).

### Landschapstriënnale.

Onze kerk heeft dit jaar meegedaan aan een kunst- en muziekronde in de regio NW Fryslân. Dat vond (en vindt ook de komende 3 zaterdagen) plaats tijdens Tsjerkepaed en is ook georganiseerd ter voorbereiding van de Landschapstriënnale. Deze wordt in de maand september gehouden en is bedoeld om een impuls te geven aan het Waddengebied. De kerken zijn gevraagd om ook daarin een plaats van ontmoeting te zijn. Dat betekent dat onze kerken ook nog op **zaterdag 16 - 23 en 30 september van 13.30 – 16.30 uur geopend** zullen zijn voor belangstellenden. Zie ook <https://www.visitwadden.nl/nl/over-ons/ondernemers/lt2023>

Op de website van Visit Wadden kun je dan chronologisch mooi zien, als bezoeker of bewoner, wat er in september aan de kust allemaal te doen is.

**Het breicafé is maandag 11/9 gesloten**, i.v.m. het opruimen van de overgebleven spulletjes van de Fancy Fair.

maandag	11/9	19.30 uur	<b>de Hoeksteen</b>	Moderamen overleg ter voorbereiding van de kerkenraadvergadering
dinsdag	12/9	9.00 – ? uur	<b>Grote kerk</b>	schoonmaak van de Grote Kerk
woensdag	13/9	9.45 uur	<b>Harlinga</b>	Gesprekskring o.l.v. ds. U. Tjallingii
donderdag	14/9	9.45 uur	<b>Almenum</b>	Gesprekskring o.l.v. ds. U. Tjallingii
zondag	17/9	start van de Vredesweek		u ontvangt zondag 17/9, na afloop van de dienst weer de Vredeskrant.