

---

# Wekelijkse Zondagsbrief

Zondag 1 oktober 2023

## Bij deze dienst

We vieren vandaag Israëlzondag rond één van de meest centrale teksten in het Aloude Testament, over Gods bekendmaking aan Mozes en zijn belofte van nabijheid. 'Ik zal bij je zijn' (Ex. 3:12). Dit is tevens de tekst en belofte bij de doop, die deze dienst wordt bediend aan Samantha Kobusch (10 jaar).

De cantorij verleent medewerking aan de dienst met een aantal prachtige liederen, deels in wisselwerking en samenzang met de gemeente. Psalm van de zondag is het bijpassende lied Psalm 81 ('Ik ben Hij-die-is, God wil Ik u wezen').

We zien uit naar een mooie viering, verbonden met allen die via beeld en geluid de dienst volgen en meevieren.

## Zondag 1 oktober GROTE KERK – 9.30 uur – voorganger ds. T.G. van der Linden- Israëlzondag – Doopdienst m.m.v. de Cantorij van de Grote Kerk o.l.v. Trudy Baard

Liturgische kleur: **wit** Deze dienst is ook te volgen via de livestream: [www.pg-harlingen.nl](http://www.pg-harlingen.nl)

Ouderling van dienst Toby Schouwstra / Diakenen: Elly de Wind en Evelien de Boer / organist Eeuwe zijlstra

Lector: Carla Ozinga / **Schriftlezingen: Exodus 3 : 1-6 / Exodus 3 : 7 - 15**

Kindernevendienst : Corina Schouwstra / kinderoppas : Boukje Bruinsma

Koster Kees van den Nieuwenhuizen / beamerdienst : EleHenk Wouda en KosterKees

**Collectes:** Er zijn 2 collecte: de 1<sup>e</sup> collectes zijn voor de diaconie (de pong), de schaalcollecte is voor de kerk

Uiteraard kunt u uw giften ook digitaal overmaken op bankrekeningnummer NL 94 RABO 0373 7356 77 t.n.v. C.v.K. Protestantse Gemeente Harlingen–Midlum o.v.v. schaalcollecte en op NL 79 RABO 0325 5603 15 t.n.v. de Diaconie P.G. Harlingen-Midlum.

## Omzien naar elkaar:

De bloemen van deze zondag gaan als groet mede namens de gemeente en ter bemoediging naar:

**Mw. Joke Sopacua-de Groot**, ( 30 sept. is het een jaar geleden dat haar man is overleden)

**Fam. de Koning**, ( i.v.m. hun beider gezondheid)

Wilt u als gemeentelid de bloemen wegbrengen, dan kunt u ze na de dienst ophalen uit de consistorie.

## Overleden

Afgelopen donderdag is overleden ons gemeentelid Sijbren Schouwstra, in de leeftijd van 81 jaar. Hij woonde samen met zijn vrouw Janna in Harlingen. Zij hebben altijd gevaren. Sijbren werd geboren in Leeuwarden, tijdens de oorlog, op 10 maart 1944. Het afscheid zal plaatsvinden a.s. donderdag in Crematorium Goutum, aanvang 13.30 uur.

Wij wensen zijn vrouw en allen die verdriet hebben om het heengaan van Sijbren Schouwstra heel veel sterkte en troost.

Het in memoriam volgt volgende week zondag.

## Meeleven

- mw. J. Hoxe Hoeve verblijft in **Zorghotel Sonsberg**, te Dokkum
- dhr. W. Woudstra is nog in **de Ielânen**, te Sneek
- dhr. F. Tjalsma, verblijft nog in het **MCL**, te Leeuwarden
- mw. Ria van der Heide, onderging vorige week een operatie en is thuis herstellende.

Alle genoemde en niet genoemde zieken, thuis, in het ziekenhuis of verpleeghuis, wensen wij sterkte en de nabijheid God en mensen om hen heen. (*adresgegevens kunt u opvragen bij de scriba*)

## Nieuw adres:

Mevr. Ina Bruin, is verhuisd. (*adresgegevens kunt u opvragen bij de scriba*)

Beste mensen!

*'Hierbij wil ik u hartelijk danken voor de prachtige bloemen die mij, namens de gemeente, door mijn lieve burens, Ype en Aly van der Veen, werden gebracht. Mijn man is een jaar geleden overleden aan de vreselijke ziekte Alzheimer.*

*God heeft hem verlost en hij mag bij Hem wonen voor altijd'.*

Een hartelijke groet Hinke van der Zee

## Kerkdienst in de Spiker:

Zondag 1 oktober is om 10.30 uur weer dienst in de Spiker. Voorganger is Majoor Kuipers.

## Kerkauto...

Wilt u zondagmorgen worden opgehaald? Zondag 1 oktober is mev. B. Swijtink chauffeur van de kerkauto. Tel. 06 53659520

**Overdenking 'Zie, hier is uw God!' (Jes. 40:10)**

De ballingen in Babel mogen opstaan. Op Gods tijd. Als hun schuld verzoend is. Er is dan nog een hele weg te gaan. Net als in de tijd van de wederopbouw in ons eigen land, en overal, waar herstel wacht: in Marokko, Libië, Turkije, Syrië, Oekraïne... Ook daar wordt verlangd naar een weg uit wildernis. De profeet zegt, dat God zelf zal zijn volk zal voorgaan, zoals eens in de woestijn. Hij maakt ruim baan voor zijn volk en voor de volkeren op aarde. 'Zie, hier is uw God. Hij zal als een herder zijn kudde weiden', klinkt het uiteindelijk. Woorden van herstel. Dat het goed komt, eens. Bij de gebrokenheid van het bestaan toch in vertrouwen te leven, is de weg die ook wij mogen gaan in het spoor van Israël en in het licht van Jezus Messias. Ad den Besten dicht (Lied 653:6):



*Gij zijt tot herder ons gegeven,  
wij zijn de schapen die Gij weidt;  
waar Gij ons leidt is 't goed te leven,  
Heer, die ons voorgaat door de tijd.  
Wie bij U blijft en naar U ziet,  
verdwaalt in deze wereld niet.*

*Hartelijke groet, ds. Teunard van der Linden*

**Informatie van de werkgroep Vorming en Toerusting:**

Zondag 1 oktober 2023 - Israëlzondag

Omdat het blad Onderweg (uitgave van PKN Kerk en Israël) niet meer bestaat, krijgt u na de dienst een informatieblad uitgereikt van de werkgroep Vorming en Toerusting met enige informatie over de Israël zondag.

**Landschapstriënnale.**

zaterdag 30 september (13.30 – 16.30 uur) is de Grote Kerk voor de laatste keer geopend voor belangstellenden. Zie ook <https://www.visitwadden.nl/nl/over-ons/ondernemers/lt2023>

Op de website van Visit Wadden kun je dan chronologisch mooi zien, als bezoeker of bewoner, wat er in september aan de kust allemaal te doen is.

**Agenda deze week**

- zondag 1 oktober	19.30 uur	Starthuis catechese 12+ groep	De Hoeksteen
- maandag 2 oktober	10.00 uur	Bijbelgesprekskring	in de pastorie
- maandag 2 oktober	19.30 uur	Vorbereiding ZWO-dienst d.d. 15 oktober	De Hoeksteen
- dinsdag 3 oktober	20.00 uur	Literatuurkring	De Hoeksteen
- donderdag 5 oktober	15.00 uur	consistorie vergadering,	De Hoeksteen

**Nieuws van de samen aan tafel commissie.**

Op 18 oktober organiseren we onze eerste bijeenkomst van het komende winterseizoen om samen te eten.

Vanaf a.s. zondag liggen de intekenlijsten in "De Grote Kerk" en in "De Haven".

Plaats: "De Haven" Noorderkade 2 ; Aanvang maaltijd : 17.30 uur met een inloop vanaf 17.15 uur. Kosten : €7,- per persoon.

Mocht het vervoer voor u een probleem zijn, dan kunt u altijd contact opnemen met een van de commissieleden ( zie voor de tel nrs. Getijdenstroom)

**Kerkdienst(en) volgende week:**

zondag 8 oktober 9.30 uur – Grote Kerk – voorganger ds. Cees Glashouwer – organist Otto Roelofsen

zondag 8 oktober 9.30 uur – de Hoeksteen – Jeugdkerk – Sirkelslag, o.l.v. Jet Twijnstra en mr. X...

**Oproep om Douwe Egbert punten**

Namens de voedselbank 'de Helpende Hand' vragen wij u / jou om D.E. punten voor de voedselbank te willen sparen. Zoals u misschien wel weet, krijgt de voedselbank bij het inleveren van D.E. punten pakken koffie om uit te delen aan hun cliënten.

Omdat er toch wel veel punten nodig zijn, doen we via deze weg een oproep om met ons mee te willen sparen.

In de hal (torenkant) van de Grote Kerk staat iedere zondag een bak waar u / jij ze in kan doen.

We hopen dat velen mee zullen sparen.....

Bij voorbaat hartelijk dank, mede namens alle vrijwilligers en cliënten.....