

Grote Kerk, zondag 10 september, 9.30 uur

Voorganger: ds T.G. van der Linden
Ouderling: Annie van der Kooi
Lector: Neeltje Hiemstra
Organist: Eeuwe Zijlstra

VOORBEREIDING

Orgelspel

Welkom en mededelingen

Zingen: Lied 885

1. Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader.
Er is geen schaduw van omkeer bij U.
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde,
die Gij steeds waart; dat bewijst Gij ook nu.

refrein:

Groot is uw trouw o Heer, groot is uw trouw o
Heer, iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.
Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond.

2. Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden,
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt;
kracht voor vandaag, blijde hoop voor de
toekomst. Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.
refrein.

Stil gebed, votum en groet

Zingen: Psalm 147: 1 en 3

(in beurtzang:)

1. Lof zij de Heer, goed is het leven
als 's Heren lof wordt aangeheven.

Lieflijk en recht te allen tijde
is 't onze God ons lied te wijden.

Hij bouwt de stad, door Hem verkoren,
het volk in ballingschap verloren

brengt Hij er samen, heelt hun wonden,
hoezeer hun harten zijn geschonden.

3. Zing, zing om beurt om Hem te danken,
ontlok de lier de mooiste klanken

voor onze God, Hem die in luister
de hemel dekt met wolkenduister,

de aarde drenkt met milde regen,
het gras doet spruiten allerwegen,

de dieren zegent met zijn gaven
en hoort de roep der jonge raven.

Gebed om ontferming

Zingen: Lied 1009

1. O lieve Heer, geef vrede
aan allen hier beneden
die uitzien naar uw feest,
opdat de mensen weten:
uw heilige profeten
zijn niet verblind geweest.

2. Doe onze ogen stralen,
doe ons het hart ophalen
aan blijdschap na verdriet;
o God voor wie verschijnen
Christus en al de zijnen,
versmaad hun smeken niet!

3. Verlos ons van de boze,
laat niet de goddelozen
op aarde koning zijn!
Laat ons uw land betreden,
dat zal een land van vrede
van melk en honing zijn!

Gesprek met de kinderen en Lied 8b:

1. Zie de zon, zie de maan,
zie de sterren in hun baan,
sterren ontelbaar, overal vandaan.
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan.
Heer, hoe heerlijk is uw naam!

2. Hoor de zee, hoor de wind,
hoor de regen als hij zingt,
druppels ontelbaar in de oceaan.
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan.
Heer, hoe heerlijk is uw naam!

3. Ruik een bloem, ruik een vrucht,
ruik de geuren in de lucht,
geuren ontelbaar zweven af en aan.
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan.
Heer, hoe heerlijk is uw naam!

4. Voel je hart, voel je huid,
voel je adem als je fluit.
Mensen ontelbaar, overal vandaan.
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan.
Heer, hoe heerlijk is uw naam!

5. Zie ik de zon,
de sterren en de maan,
wat een wonder dat ik mag bestaan!
Heer, hoe heerlijk is uw naam!
Heer, hoe heerlijk is uw naam!

DIENST VAN HET WOORD

Gebed

Schriftlezing: Marcus 2:1-12

Zingen: Lied 891 (Nederlandse tekst)

1. Heer, ik kom bij U,
neem mijn leven, maak mij nieuw
door uw grote liefde.

U houdt van mij.

Heer, ik weet het nu:
in mijn zwakte draagt U mij.
Ik word overweldigd
door de kracht van uw liefde.

refrein:

Draag mij, Heer.

Neem mij in uw armen.

Draag mij, Heer.

Sluit mij in uw hart.

Bent U bij mij,
dan vlieg ik als een arend,
omdat uw Geest mij draagt.
U geeft mij vleugels, Heer,
met de kracht van uw liefde.

2. Geef dat ik kan zien.

Laat mij uw gezicht zien, Heer,
dan ken ik uw liefde.

U woont in mij.

Heer, vernieuw mijn hart,
want dan kan ik leven, Heer,
zoals U dat wilt:
in de kracht van uw liefde.

Refrein

Verkondiging

DIENST VAN HET ANTWOORD

Orgelspel

Antwoordlied: Psalm 136

(in beurtzang)

Allen:

1. Loof de Heer, want Hij is goed,
trouw in alles wat Hij doet.
Want zijn goedertierenheid
zal bestaan in eeuwigheid.

beurtzang:

2. Geef de God der goden eer,
jubel voor der heren Heer.

**Hij doet wonderen, Hij alleen
trouw door alle tijden heen.**

3. Loof Hem die de hemel schiep,
zijn verstand is grondloos diep.

Hij bereidde zee en land.

Eeuwig houdt zijn liefde stand.

4. Zon en maan en sterren gaan
koninklijk hun vaste baan.

**God regeert bij dag en nacht,
zijn genade blijft van kracht.**

5. Die Egypte sloeg met rouw,
toonde Israël zijn trouw.

Hij bevrijdt met sterke hand.

Eeuwig houdt zijn liefde stand.

Allen:

13. Aan de God des hemels zij
eer en dank en heerschappij,
want zijn goedertierenheid
zal bestaan in eeuwigheid.

Dankgebed en voorbeden

Collecte

ZENDING EN ZEGEN

Slotlied: Lied 634

1. U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, U zij alle eer!

Alle menselijk lijden hebt Gij ondergaan
om ons te bevrijden tot een nieuw bestaan:

U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, U zij alle eer!

2. Licht moge stralen in de duisternis,
nieuwe vrede dalen waar geen hoop meer is.
Geef ons dan te leven in het nieuwe licht,
wil het woord ons geven dat hier vrede sticht:

U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, U zij alle eer!

Zegen (gezongen Amen)

Orgelspel