

Korte oecumenische stadsviering

in kader afsluiting van de vredesweek

Zondag 24 september 2023



**MUZIKAAL ONTVANGST
NABIJ DE GROTE KERK
(door de Brass Band)**

WOORD VAN WELKOM
door ds. Teunard van der Linden

SAMENZANG

Samen in de naam van Jezus
heffen wij een loflied aan.
Want de Geest spreekt alle talen
en doet ons elkaar verstaan.
Samen bidden, samen zoeken
naar het plan van onze Heer.
Samen zingen en getuigen,
samen leven tot zijn eer.

Heel de wereld moet het weten,
dat God niet veranderd is
En zijn liefde als een lichtstraal
doordringt in de duisternis.
Het werk van God is niet te keren,
omdat hij er over waakt.
En de Geest verbreekt de grenzen
die door mensen zijn gemaakt

Prijs de Heer, de weg is open
naar de Vader naar elkaar.
Jezus Christus, Triomfator
mijn Verlosser, Middelaar
Vader met geheven handen,
breng ik u mijn dank en eer
't is uw Geest die mij doet zeggen
Jezus Christus is de Heer.

GEDACHTE: SOLIDARITEIT
door majoor Mieke Kuijpers

Solidariteit begint
waar men zich laat raken
door de mens
achter de droog opgesomde feiten.

Solidariteit begint
waar het eigen leven
bevraagd mag worden
in het licht van
die heel andere wereld van de armen.

Solidariteit begint
waar men opstaat
uit de spinsels van

excuses en verantwoordingen,
om gewoon te doen
wat hier en nu al kan.

Solidariteit begint
waar de kracht
als een vonk overslaat
van de ene mens op de andere.

Dan staat niemand meer alleen.

(naar: Carlos Desoete)

SAMENZANG

1. Zolang er mensen zijn op aarde,
zolang de aarde vruchten geeft,
zolang zijt Gij ons aller Vader,
wij danken U voor al wat leeft.

2. Zolang de mensen woorden spreken,
zolang wij voor elkaar bestaan,
zolang zult Gij ons niet ontbreken,
wij danken U in Jezus' naam.

3. Gij voedt de vogels in de bomen,
Gij kleedt de bloemen op het veld,
o Heer, Gij zijt mijn onderkomen
en al mijn dagen zijn geteld.

4. Gij zijt ons licht, ons eeuwig leven,
Gij redt de wereld van de dood.
Gij hebt uw Zoon aan ons gegeven,
zijn lichaam is het levend brood.

5. Daarom moet alles U aanbidden,
uw liefde heeft het voortgebracht,
Vader, Gijzelf zijt in ons midden,
o Heer, wij zijn van uw geslacht.

GEZONGEN EVANGELIE (Johannes 14, 27-31a) *door pastoor Marco Conijn*

Evangelie van Jezus Christus, volgens Johannes:

In die tijd zei Jezus:

“Vrede laat Ik u na; mijn vrede geef Ik u.

Niet zoals de wereld die geeft, geef Ik hem u.

Laat uw hart niet verontrust of kleinmoedig worden.

Gij heb Mij horen zeggen:

Ik ga heen, maar Ik keer tot u terug.

Als gij Mij zoudt liefhebben,

zoudt gij er blij om zijn dat Ik naar de Vader ga,

want de Vader is groter dan Ik.

Nu, eer het gebeurt, zeg Ik het u,

opdat gij, wanneer het gebeurt zult geloven.
Veel zal Ik niet meer met u spreken,
want de vorst van de wereld is op komst.
Weliswaar vermag hij niets tegen Mij,
maar de wereld moet weten dat Ik de Vader liefheb
en dat Ik handel zoals Hij Mij bevolen heeft.

VREDESGEBED door ds. David de Jong

VREDESLIED

Dona nobis pacem (in canon) (vertaling: Heer, geef ons de vrede)

INLEIDING ZEGEN door ds. Wiske Beuker

ZEGEN DOOR ALLE VOORGANGERS VAN DE STAD

De Heer zij voor ons
de juiste weg te wijzen.

De Heer zij naast ons
om ons in de armen te sluiten en
te beschermen tegen gevaren van links en rechts.

De Heer zij achter ons
om ons te bewaren voor gemene
aanvallen van anderen.

De Heer zij onder ons
om ons op te vangen als u dreigt te vallen

De Heer zij in ons
om ons te troosten als wij verdrietig zijn.

De Heer zij om ons heen
om ons te verdedigen
als mensen over ons heen vallen.

Alle voorg.: De Heer zij boven ons
om ons te zegenen.

Allen: *Moge God zich over ons ontfermen,
nu en altijd. Amen.*

SAMENZANG

Ga met God en Hij zal met je zijn
jou nabij op al je wegen
met Zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn
bij gevaar, in bange tijden
over jou Zijn vleugels spreiden
Ga met God en Hij zal met je zijn

Ga met God en Hij zal met je zijn
tot wij weer elkaar ontmoeten
in Zijn naam elkaar begroeten
Ga met God en Hij zal met je zijn

ER WORDT NU KOFFIE, THEE EN KOEK

GESERVEERD AAN 12 TAFELS

De cirkel van verwondering

Wie verwonderd kan zijn
komt tot waardering.

Wie waardering kent,
die wordt attent.

Wie attent is,
is lief en sluit vriendschap.

Wie vriendschap sluit,
opent bondgenootschap en verruimt de kring
en wie de ruime kring beoogt,
sluit niemand uit.

Wie niemand wil uitsluiten,
komt op voor rechtvaardigheid.

Wie kiest voor rechtvaardigheid
gunt iedereen kansen

om aan bod te komen in de maatschappij.

Wie zich beijvert om iedereen aan bod te laten komen
werkt aan het Rijk Gods.

Wie werkt aan het Rijk Gods
heeft een aanvoelen van wie God is
hoezeer Die ook een geheim blijft.

Wie een vermoeden heeft van God
heeft weet van liefde.

Wie weet heeft van liefde
ziet wat door mensen mogelijk is.

En wie ziet wat door mensen mogelijk is,
kan verwonderd zijn, leven en samenleven.

(Luc Vandenabeele)