



### Bij deze dienst

Het is vandaag de 8<sup>e</sup> zondag van de zomer: Deus in Adjutorium. 'God breng mij uitkomst. Heer kom mij haastig te hulp' (ps. 70 vers 2). Gastvoorganger vanmorgen is ds. Han Dondorp uit Franeker.

Graag wensen we elkaar en allen die thuis of elders meeleven via beeld en geluid een gezegende viering en een fijne zondag.

### Zondag 13 augustus

#### GROTE KERK - 9.30 uur – voorganger ds. H. Dondorp Franeker

Liturgische kleur: groen  
ouderling van dienst

Deze dienst is ook te volgen via de livestream: [www.pg-harlingen](http://www.pg-harlingen.nl)

Toby Schouwstra / diakenen Rintse Twijnstra en Aafke Hibma / organist Sjouke Bruining

Lector:

Jet Twijnstra / **Schriftlezingen: 1e lezing : Jona 2 en de 2e lezing: Mattheus 14 : 22-33**

kindernevendienst :

Corina Schouwstra / kinderoppas : Boukje Bruinsma

Koster

Kees van den Nieuwenhuizen / beamer : EleHenk Wouda en KosterKees

**Collectes:** De 1e collecte is voor de diaconie (de pong), de schaalcollecte is voor de kerk

Uiteraard kunt u uw giften ook digitaal overmaken op bankrekeningnummer NL 94 RABO 0373 7356 77 t.n.v. C.v.K. Protestantse Gemeente Harlingen-Midlum o.v.v. schaalcollecte en op NL 79 RABO 0325 5603 15 t.n.v. de Diaconie P.G. Harlingen-Midlum.

### Omzien naar elkaar:

De bloemen van deze zondag gaan als groet mede namens de gemeente en ter bemoediging naar

**Fam. Post**, ( ter bemoediging ) en naar

**dhr. G. Wierda**, ( ter bemoediging )

Wilt u als gemeentelid de bloemen wegbrengen, dan kunt u ze na de dienst ophalen uit de consistorie.

### Meeleven

Allereerst een tweetal adressen van gemeenteleden die elders verblijven:

- dhr. Jan Bolt verblijft op een nieuwe locatie in Leeuwarden, vlak bij het MCL: Noorderbreedte Abbingahiem, Jansoniusstraat 4, kamer 416, 8934 BM, Leeuwarden. Hij ondergaat nog een aantal chemo's, waarna zijn situatie verder bekeken wordt.
- Renske Sijtsma, verblijft sinds enkele weken op de (verlos)afdeling kamer 210 van het Antoniusziekenhuis, Bolswarderbaan 1, 8601 ZK Sneek, en zal daar nog een tijdje blijven.

Wij wensen alle zieken in de gemeente, ook zij die niet met name genoemd (willen) worden, of (nog) niet bij ons bekend zijn, kracht en sterkte en de nabijheid van God en mensen.

En zullen we nu in deze vakantietijd, ook onze ouderen niet vergeten, de eenzamen, de chronisch zieken, waarvan we meestal niet weten dat ze ziek zijn! Een kaartje in de bus of even een bezoekje? Het is alles van grote waarde en voor ons wellicht een kleine moeite? Diegene die er nu op uit gaan, dichtbij of veraf, of misschien thuis blijven, geniet van de vakantie, hopelijk met goed weer.

### Kerkrijden...

Wilt u zondagmorgen worden opgehaald? Dhr. Doede Onnes, 13/8 chauffeur van de kerkauto.

### Opnieuw een traktatie bij de koffie:

Zondag 13 augustus viert ons gemeentelid dhr. S.J. Swijtink (Sietse) zijn 80<sup>e</sup> verjaardag. Hij heeft aangegeven deze dag met ons allen te willen vieren en dat betekent zondag (opnieuw) een traktatie bij de koffie. Via deze weg willen we Sietse Swijtink van harte feliciteren met zijn 80<sup>e</sup> geboortedag. Wij wensen hem een goed nieuw levensjaar samen met allen die hem dierbaar zijn. Gods Zegen toegewenst. *(dhr. Swijtink heeft aangegeven dat het niet bij de mededelingen gezegd hoeft te worden en dat doen we dan ook niet)*

Even dit: *afgelopen zondag 6 augustus feliciteerde ik, vanachter de kathedraal, de beide heren die die dag jarig waren. Voor hen kwam deze felicitatie geheel onverwachts. Ze hadden mij gebeld dat ze wilden trakteren en niet gezegd dat ik het niet bij de mededelingen mocht zeggen. Vandaar mijn spontane actie, ook omdat onze organist erbij betrokken was.....* (bent u even op de hoogte over het hoe en het waarom)

### Brei-café

Ook in de zomermaanden is het breicafé van onze gemeente geopend. Iedere 2<sup>e</sup> maandagmiddag van de maand bent u / ben jij van harte welkom in de Hoeksteen vanaf 14.00 – 16.00 uur. Ook maandagmiddag 14 augustus staan de deuren weer gastvrij open. Houd je niet van breien/haken of iets anders? Toch ben je welkom, ook om elkaar even te ontmoeten.

### Kerkdienst zondag 20 augustus:

9.30 uur – Grote Kerk – voorganger ds U. Tjallingii – organist Eeuwe Zijlstra - ouderling Eerde de Vries – lector Aagje Wouda

**Meditatie 'Heeft de regen een Vader?'**

De dingen en de mensen die je het meest nabij zijn, zie je heel vaak gemakkelijk over het hoofd. Hun aanwezigheid is zo vanzelfsprekend, dat je er bijna niet bij stilstaat wat ze voor je betekenen. Hoe vanzelfsprekend is God in ons leven?

Ps. 139 zegt dat Hij achter, voor en rondom mij is. Maar gaan we er domweg vanuit dat Hij er is?

Is zijn aanwezigheid vanzelfsprekend of is dat toch iets waarover we ons steeds weer zouden moeten verwonderen? Dat de eeuwige God mij/ons, kleine mensjes in een oceaan van mensen, elke dag nabij wil zijn?

Wie met verwondering door het leven kan blijven gaan, heeft iets van het Kind in zich bewaard. En dat is goed, Jezus zegt niet voor niets: 'als je niet wordt als een kind, zul je het Koninkrijk van God niet binnen gaan'.

Belangrijk voor Jezus was de onbevangeheid en de ontvankelijkheid waarmee een kind in de wereld staat. In het Bijbelboek Johannes geeft God een opvallend antwoord aan Job. Job heeft hoofdstukken lang, zijn (terechte) klachten en aanklachten uitgesproken: waarom moest mij dit leed treffen?

God antwoordt dan met een hele reeks vragen: "Waar was jij toen Ik de aarde maakte? Heeft de regen een vader? Waar is de weg naar de oorsprong van het Licht?" enz ... enz...

Dan is het antwoord van God: 'vragen !' En al die vragen cirkelen rondom het geheim van de schepping, van al wat er is en ons bestaan daarin. De vragen herinneren Job en ons aan de noodzaak van de verwondering.

Niet voor niets heette de titel van de visie nota van de Protestantse kerk in Nederland uit 2005: 'Leren leven van de verwondering'. Nemen we de aarde, ons bestaan, als iets heel vanzelfsprekends, of blijven we door de wereld gaan met verwonderde ogen van geloof?

We moeten niet denken dat we het niveau van de kindervragen te boven zijn gekomen of moeten komen. In tegendeel.....

Geloven is toch: niet altijd leven met antwoorden, maar wel leven uit een geheim. Geloven is leven vanuit de verwondering, dat de verwondering van dit leven, mijn leven, gedragen wordt door een Goddelijke hand.

Lied 139b:

*Heer, U doorgroondt en kent mij; mijn zitten en mijn staan  
en U kent mijn gedachten, mijn liggen en mijn gaan.  
De woorden van mijn mond, o Heer, die zijn voor U bekend  
en waar ik ook naar toe zou gaan, ik weet dat U daar bent.  
Heer U bent altijd bij mij, U legt uw handen op mij  
en U bent voor mij en naast mij en om mij heen, elke dag.....*

met een hartelijke groet van uw scriba, avdk-z

(bovenstaande is één van mijn meditaties uit de tijd dat ik voorzitter was van de Chr. Vrouwen Vereniging 'Passage' te Surhuisterveen)

**Nieuws van de Samen aan tafel commissie :**

Op **23 augustus** staat onze barbecue gepland. En.....we hopen op mooi weer.

U kunt zich opgeven via de intekenlijsten. Deze liggen op 6, 13 en 20 augustus achter in de kerk of even bellen met een van de commissieleden. Als het vervoer voor u een probleem is, kunt u altijd contact opnemen met een van de commissieleden ( zie Getijdenstroom nr.7/8)

Plaats : 'De Haven' Noorderkade 2 - Tijd : inloop vanaf 17.15 uur, start barbecue om 17.30 uur.

Kosten: €12,- per persoon.

Met een groet namens de commissie van Anneke Raven

**Gasten in de kerk**

In de vakantieperiode mogen we als gemeente vaak gasten ontvangen in de kerkdienst op zondagochtend. Soms zijn er ook kinderen bij en zij blijven vaak in de kerk i.p.v. dat ze meegaan met onze eigen jeugd naar de kindernevendienst. Om ze actief bij de dienst te betrekken hebben we een opdrachtenblad gemaakt, gericht op alle dingen die in de dienst voorkomen. De bladen liggen in de kerk, bij de liedboeken. Zou u als gemeentelid onze (jonge) gasten hierop willen wijzen?

Toby Schouwstra (jeugdouderling)

**Tsjerkepaed 2023 in Harlingen en Midlum**

Iedere zaterdagmiddag vanaf 1 juli t/m 2 september a.s. zijn ook onze kerken geopend van 13.30 – 17.00 uur.



In de Nicolaaskerk te Midlum is een expositie van Oesje Zegel (schilderijen), Jet Twijnstra (keramiek) en Kim Stabin (schilderijen).

In de Grote Kerk is iedere zaterdagmiddag muziek. Meer info op [www.tsjerkepaed.nl](http://www.tsjerkepaed.nl)

**Vakantietijd**

Ds. Teunard van der Linden is van 6 augustus t/m 24 augustus afwezig. Vervanger in deze weken is ds. U. Tjallingii.

**Vrijdag 18 augustus is er weer een orgelconcert in de Grote Kerk.** Organist is Cees van der Poel uit Hilversum.

Organist van der Poel stelde een prachtig programma samen, met o.a. 'Grand Dialogue' van L. Marchand. De rustige muziek van W.A. Mozart: 'Andante für ein Orgelwalze' en de orgelsonate nr 3 van Mendelsohn-Bartholdy en nog een aantal stukken.....

De entree is € 10,- en leden hebben gratis toegang.