

Liturgie 13 augustus 2023 Harlingen

8^e zondag van de zomer: Deus in Adjutorium
“God breng mij uitkomst. HEER, kom mij
haastig te hulp.” Ps. 70,2

Predikant: ds. Han Dondorp

Organist: dhr. Sjouke Bruining

Ouderling: dhr. Toby Schouwstra

Lector: mevr. Jet Twijnstra

KND: mevr. Corina Schouwstra

Welkom en Mededelingen

Zingen: Lied 281:1-5

1. Wij zoeken hier uw aangezicht.
God, houd uw oog op ons gericht:
Kyrie eleison!

2. Wanneer het donker ons verrast,
houd ons dan in uw goedheid vast:
Kyrie eleison!

3. Verschijn ons als de dageraad,
Gij, zon die ons te wachten staat:
Kyrie eleison!

4. Gij roept ons met een nieuwe naam
uit dit genadeloos bestaan:
Kyrie eleison!

5. Dat ieder die zich tot U wendt
de gloed van uw genade kent.
Kyrie eleison!

Stil gebed, votum en groet

V: De HEER zij met U.

A Ook met U zij de HEER.

V Onze hulp is in de naam van de HEER.

A Die Hemel en aarde gemaakt heeft

V zijn trouw duurt eeuwig.

A Hij laat het werk van zijn handen niet los

V Genade zij U en vrede in de Naam van God.

De Vader, de Zoon en de Heilige Geest

Kyriegebed.

zingen lied 301 K. 2x

Kyrie e leison, kyrie ele ison

Christe e leison. Christe e leison

Kyrie e leison

Woord van genade

Zingen Ps. 70:1 en 2

1 Haast U om mij te redden, God!
O HEER, doe uw verlossing dagen.
Maak hen beschaamd die mij belagen.
Drijf met de spotters zelf de spot.
Verlos, o Heer, mij uit de handen
van wie mij naar het leven staan.
Doe Gij het lachen hun vergaan,
dan vluchten zij voor eigen schande.

2 Laat die U zoeken in hun nood
verheugd een vrolijk lied beginnen.
Laat allen die uw heil beminnen
voortdurend zingen: God is groot!
Maar ik ben arm, zie mijn ellende.
Haast U tot mij, bevrijd mij, HEER!
Gij zijt mijn hulp, toef niet te zeer,
maar spoed U om mijn lot te wenden.

kinderen gaan naar kindernevendienst

Zingen:

Wij gaan voor even uit elkaar
en delen nu het licht.
Dat licht vertelt ons iets van God
op Hem zijn wij gericht.

Wij geven Gods verhalen door
en wie zich openstelt.
Ervaart misschien een beetje Licht
door wat er wordt verteld.

Straks zoeken wij elkaar weer op
en elk heeft zijn verhaal
Het Licht verbindt ons met elkaar
Het is voor allemaal.

1^e lezing Jona 2.

“Gebed van uit de diepten van de dood”

Zingen Ps. 130: 1

Uit diepten van ellende
roep ik tot U, o HEER.
Gij kunt verlossing zenden,
ik werp voor U mij neer.
O laat uw oor zich neigen
tot mij, tot mijn gebed.
Laat mij gehoor verkrijgen
red mij, o Here, red!

2^e lezing Mattheus 14, 22 – 33

“Jezus en Petrus lopend over het meer.”

Zingen lied 933: 1.2 en 3

1 Gij ziet ons vechten met de macht.
Van dood en chaos, angst en nacht.
Gij komt ons reddend tegemoet
En treedt de golven met uw voet.

2 Maar wij herkennen niet uw gaan
En zien U voor een spookbeeld aan,
Want mateloos zijn wij verblind
In ons gevecht met storm en wind.

3 Heer, dwing de stormwind weg te gaan
En raak ons met uw geestkracht aan.
Opdat wij over 't boze tij
Het land zien aan de overzij.

Preek.

Orgelspel

Zingen lied 917: 1.2.3.4.5 en 6

1 Ga in het schip, zegt Gij,
steek van het strand.
Vaar tegen wind en tij,
vaar naar de overkant,
wacht daar op Mij.

2 Geeft Gij ons nu een steen,
Meester, voor brood?
Laat Gij ons nu alleen?
Laat Gij ons in de nood?
Zendt Gij ons heen?

3 Wij zien alleen nog maar
water en wind.
Zegt Gij dan: wacht Mij daar?
Wij, nu de nacht begint,
weten niet waar.

4 Wandelt Gij als een schim
over het meer?
Werd Gij een verre glimp?
Heer, zijt Gij onze Heer,
kom van de kim!

5 Kom met uw scheppingswoord
in onze ziel!
Spreek dat de wind het hoort!
Kom, dat het water knielt,
bij ons aan boord!

6 Ik ben het, zegt Gij dan.
Kom maar met Mij
mee naar de overkant.
Wees maar niet bang, zegt Gij,
hier is mijn hand.

Lezen van de geloofsbelijdenis

Dankgebed, voorbeden, stil gebed,

Onze vader

Collecten

Gezang 467 oude bundel

1 O eeuwge Vader, sterk in macht,
wiens arm betoomt der baren kracht,
die wijst de grondlooz' oceaan
de hem gestelde perken aan,
o wil verhoren onze beê
voor hen, die zijn in nood op zee!

2 O Christus, wiens bestraffend woord
door wind en water werd gehoord,
die onder 't stormen rustig sliep
en wandeld' over 't schuimend diep,
o wil verhoren onze beê
voor hen, die zijn in nood op zee!

3 O Geest, die op de grote vloed
gelijk een vogel hebt gebroed,
breng Gij 't geweld der zee tot staan
en laat de mens met vrede gaan.
O wil verhoren onze beê
voor hen, die zijn in nood op zee!

4 O God, die ons behoeden wilt,
bescherm de broeders, wees hun schild
in storm en strijd, ga met ze mee
en red ze van 't geweld der zee,
dat land en water wijd en zijd
lofzingen uw barmhartigheid.

zending en zegen

3x Amen