



Bij deze dienst

We vervolgen vanmorgen de lezing uit I Samuel met de roeping van Saul tot koning over Israël. In het vorige hoofdstuk is Saul door Samuel gezalfd tot koning in Gods naam, maar Saul durft zichzelf nog niet te geven in de dienst aan de Heer. Hij verstopt zich tussen het pakgoed. Wij kunnen ons wel inleven in deze reactie. Denken wij ook vaak niet: moet ik dit doen? Is er geen ander?

We beginnen met Lied 281. In de eerste coupletten daarvan klinkt ook onzekerheid, totdat in het tweede gedeelte 'de zon doorbreekt' – het 'Amen Halleluja' en de echte vrijheid bezongen wordt, waarmee wij onze levenstaken mogen oppakken.

Het komt aan op 'vertrouwen winnen'.

We zien uit naar weer een mooie viering, samen met allen die via beeld en geluid thuis of elders betrokken zijn op de dienst.

Zondag 16 juli

GROTE KERK - 9.30 uur – voorganger ds. T.G. van der Linden

Liturgische kleur: groen Deze dienst is ook te volgen via de livestream www.pg-harlingen.nl

Ouderling: Aafke van der Zee / diakenen : Tryntsje Bouma en Tia Ammeraal / organist : Bauke van der Meer

Lector: Lies Hager / **Schriftlezingen** : 1 Samuël 9 : 25 – 10 : 1 / 1 Samuel 10 : 17 - 27

kindernevendienst : Alie Zuidema / kinderopas : Saïda Smilde

Koster Kees van den Nieuwenhuizen / beamer : Christaan Wijbenga en KosterKees

Collectes: De 1e collecte is voor de diaconie (de pong), de schaalcollecte is voor de kerk

Uiteraard kunt u uw giften ook digitaal overmaken op bankrekeningnummer NL 94 RABO 0373 7356 77 t.n.v. C.v.K. Protestantse Gemeente Harlingen–Midlum o.v.v. schaalcollecte en op NL 79 RABO 0325 5603 15 t.n.v. de Diaconie P.G. Harlingen-Midlum.

Omzien naar elkaar:

De bloemen van deze zondag gaan als groet mede namens de gemeente en ter bemoediging naar

dhr. S. Breidenbach, (in juni is zijn vrouw overleden)

en naar **dhr. D. van Dokkum**, (in juni is zijn vrouw overleden)

Wilt u als gemeentelid de bloemen wegbrengen, dan kunt u ze na de dienst ophalen uit de consistorie.

Kerkrijden...

Wilt u zondagmorgen worden opgehaald? [Oane Zuidema is deze zondag chauffeur van de kerkauto.](#) Tel. 430093 / 06 220 661 71

Meeleven

Dinsdag 1 augustus hopen Dirk en Amanda Kobusch elkaar hun ja-woord te geven bij de kerkelijke bevestiging en inzegening, 20 jaar na hun burgerlijk huwelijk. Hun beide dochters, Esmee (19) en Samantha zullen ook een bijdrage leveren aan de dienst.

Er is inmiddels al even geoefend in de kerk. Jeugdouderling Toby Schouwstra is ouderling van dienst, Elly de Wind diaken.

Otto Roelofsen bespeelt de piano. Het kerkelijk huwelijk van Dirk en Amanda zal de laatste twee zondagen van juli worden afgekondigd. Wij wensen hen een goede voorbereidingstijd en Gods zegen, die zij bewust willen zoeken met elkaar.

Voorganger is ds. Teunard van der Linden.

Bedankt.....

Heel hartelijk dank voor het prachtige bos bloemen dat ons afgelopen zondag mede namens u allen werd gebracht.

Daarnaast ontvingen we een aantal kaarten, telefoontjes en bezoeken. Ook daarvoor hartelijk dank.

Met een groet, Piet de Groot

Kerkdienst zondag 23 juli:

9.30 uur – Grote Kerk – voorganger ds R. Reitsma, Goutum – organist Eeuwe Zijlstra - ouderling: Aagje Wouda

Collectebonnen

Aagje en EleHenk Wouda zijn weer thuis en vanaf nu kunt u weer collectebonnen bestellen en/of afhalen.

Vakantietijd

Ds. Ulbe Tjallingii is tot begin augustus afwezig i.v.m. zijn vakantie. Ds. Teunard van der Linden vervangt hem.

Afsluiting jeugdseizoen

Gisteravond vond de afsluitende barbecue in de pastorietuin plaats als laatste activiteit van een lang en vol jeugdprogramma. We hebben vaak in kleine bezetting gedraaid, maar veel gedaan en ondernomen, voor alle leeftijden met passende activiteiten. We zijn dankbaar voor alles wat was gedaan, bereikt en uitgedragen mocht worden. Nu breekt de vakantietijd aan. Dat is ook een mooie periode van rust en ontspanning, een ieder wel gegund.

Meditatie 'Heden is aan dit huis redding geschonken' Lucas 19:9

Het bijbelverhaal van Zacheus spreekt tot de verbeelding. Die kleine man, die de mensen niet zien zitten en over wie iedereen een mening heeft – hij wil Jezus zien, en die bewerkt, dat hij zijn huis en zijn hart opent voor de Heer. Zijn leven wordt op een nieuw spoor gezet en in nieuwe banen geleid. Zijn bestaan is voortaan een gedeeld bestaan en daarmee en geheel bestaan.

Het verhaal werkt aanstekelijk en uitnodigend. Wat willen wij meer dat Jezus ontvangen en ons huis openstellen voor de Heer? De blijdschap die Zacheus omgeeft als hij de juiste keuzes maakt, zouden wij niet willen missen: het heil, dat God bereid heeft en heden ook ons geschonken wordt – in geloof, hoop en liefde.

De dichter van Lied 314 zingt:

*O Gij glans der heerlijkheid,
licht uit licht, uit God geboren,
maak ons voor uw heil bereid,
open hart en mond en oren,
dat ons bidden en ons zingen
tot de hemel door mag dringen.*

Met een hartelijke groet, ds Teunard van der Linden

Tsjerkepaed 2023 in Harlingen en Midlum

Vanaf zaterdag 1 juli t/m 2 september a.s. zijn ook onze kerken geopend van 13.30 – 17.00 uur
In de Nicolaaskerk te Midlum is een expositie van Oesje Zegel (schilderijen), Jet Twijnstra (keramiek) en Kim Stabin (schilderijen). In de Grote Kerk is iedere zaterdagmiddag muziek.
Meer info op www.tsjerkepaed.nl Van harte welkom !!

**De laatste ronde !!!!! (wie kent dit oude T.V. programma niet) het Project Gambia !!**

Deze zondag kunt u nog spulletjes, bestemd voor kinderen in Gambia, inleveren. Koster Kees gaat alles in de komende week, ingepakt in dozen, naar Rossum (Overijssel) brengen. Vervolgens gaat het met andere spullen in een zeecontainer naar Gambia. Er is al veel verzameld, waarvoor hartelijk dank, maar er is nog ruimte over !! Giften zijn - en blijven uiteraard ook van harte welkom.

NL79RABO 0325560315 t.n.v. Diaconie P.G. Harlingen-Midlum o.v.v. project Gambia

Een sportieve Vorming en Toerusting – activiteit : 'Kaatsen'.....

maandagavond 17 juli, van 19.30-21.30 uur een lezing over het kaatsen door Harmen Bloemhof. Plaats: De Bazuin 6 te Harlingen.

Geschiedenis, het spel en de puntentelling. Ook wat inzicht in tactiek en techniek.

Later bezoeken we een kaatswedstrijd in Franeker op 27 juli a.s. 19.00 uur. Hierbij wordt het spel nogmaals toegelicht. Mijn ervaring is dat een ieder het dan begrijpt! Hartelijk welkom !!

Mail naar harm.bloemhof@ziggo.nl of bel 06-53184015.

**Orgelconcert**

De kerkelijke agenda is vrijwel leeg de komende week, de zomervakantie nu echt begonnen. Vrijdagavond geeft 'grootmeester' Jos van de Kooy een concert op het Hinszorgel, een begenadigd organist met een grote reputatie

Vakantietijd...

Niet iedereen kan of zal met vakantie gaan. Voor de thuisblijvers, de eenzamen onder ons, maar ook voor diegene die in de komende weken vertrekken om elders te ontspannen, ter bemoediging de volgende woorden:

*Ben je verdrietig; God wil troosten
Ben je bang; God wil bemoedigen
Ben je de weg kwijt?; God wil je thuisbrengen en rust geven
Ben je op zoek naar antwoorden; God wil je wijsheid leren*