



### Bij deze dienst

Bij de vele waaromvragen die wij (ook) tot God richten neemt het Woord ons de wind uit de zeilen: 'Aan God zal het niet liggen!'. Zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid, zijn goedheid houdt ons staande, zijn oordeel is genade, aan God ligt het niet.

Deze dienst is daarom een goednieuwsdienst. De Geest van Pinksteren drijft ons naar de bron van ons geloof: Gods goedheid, en vuurt ons aan om in alle omstandigheden het goede te blijven doen, naar vermogen en in wijsheid. Gods goedheid garandeert niet dat 'alles goed komt'. Zijn goedheid opent wel wegen uit tegenspoed en chaos: Vergeving, ontferming, moed, om nieuwe wegen in te slaan. U en ik mogen ons door de Geest de goede kant uit laten duwen.

Ds Ulbe Tjallingii

### Zondag 11 juni

#### GROTE KERK - 9.30 uur – voorganger ds. U. Tjallingii

Liturgische kleur groen

Deze dienst is ook te volgen via de livestream [www.pg-harlingen.nl](http://www.pg-harlingen.nl)

Ouderling van dienst:

Aafke van der Zee / diakenen : Elly de Wind en Evelien de Boer / organist : Bauke van der Meer

Lector:

Syds Keuning / **Schriftlezing** : Jesaja 57 : 14-19 / Matteüs 9 ; 9 – 13

Kindernevendienst

Corina Schouwstra / kinderopas : Ytie Nijdam

Koster

Kees van den Nieuwenhuizen / beamer : EleHenk Wouda en KosterKees

Collectes:

De 1e collecte is voor de diaconie (de pong), de schaalcollecte is voor de kerk en de Avondmaalscollecte voor het Rode Kruis (zie heronder)

Uiteraard kunt u uw giften ook digitaal overmaken op bankrekeningnummer NL 94 RABO 0373 7356 77 t.n.v. C.v.K. Protestantse Gemeente Harlingen-Midlum o.v.v. schaalcollecte en op NL 79 RABO 0325 5603 15 t.n.v. de Diaconie P.G. Harlingen-Midlum.

### Omzien naar elkaar:

De bloemen van deze zondag gaan als groet mede namens de gemeente en ter bemoediging naar

**Mevr. J. v.d. Meulen- Pietersma**, ( het is een jaar geleden dat haar man is overleden )

**Mevr. G. Faber- Veldhoven**, ( het is een jaar geleden dat haar man is overleden )

Wilt u als gemeentelid de bloemen wegbrengen, dan kunt u ze na de dienst ophalen uit de consistorie.

### Kerkdienst zondag 18 juni:

9.30 uur – Grote Kerk – voorganger ds. T.G. van der Linden – organist Sjouke Bruining - ouderling Oane Zuidema

### Meeleven

Dhr. A.J. Molenaar verblijft sinds afgelopen week in de Spiker. Wij wensen dhr Molenaar en zijn vrouw heel veel sterkte en troost, nu ze op hoge leeftijd niet meer bij elkaar kunnen wonen.

Wij bidden om sterkte en kracht voor al onze zieken, thuis of in het ziekenhuis / verpleeghuis, en alle die rondom hen staan.

### Wij gedenken:

In de vroege nacht op 8 juni is op 90-jarige leeftijd overleden ons gemeentelid Jan Bolt. We denken aan zijn vrouw, kinderen en klein- en achterkleinkinderen en achterachterkleinkinderen, en naasten die van Jan afscheid nemen.

De dankdienst voor zijn leven is op woensdag 14 juni om 13:30 uur in de Baptistenkerk in Harlingen.

We gedenken dankbaar het leven van Jan Bolt in onze eredienst op deze zondag.

### Lied na de herdenking:

*Ik zie een poort wijd open staan, waardoor het licht komt stromen  
van 't kruis, waar 'k vrij'lijk heen mag gaan om vrede te bekomen.*

*Genade Gods, zo rijk en vrij! Die poort staat open ook voor mij.*

*Voor mij, voor mij, staat open ook voor mij.*

### Bedankt.....

Via deze weg willen wij u heel hartelijk bedanken voor de prachtige bos bloemen die wij afgelopen zondag, ook mede namens de gemeente, mochten ontvangen. Ook dank voor het meeleven dmv kaartjes en/of bezoeken.

Met een hartelijke groet, Boukje en Sjoerd IJbema

### Sleutellijst Nicolaaskerk

Nu wij de sleutellijst van de Grote kerk en de Hoeksteen rondhebben, willen we de sleutellijst nog completer maken met een lijst van de Nicolaas kerk in Midlum. Daarom vragen wij u vriendelijk : wie heeft een sleutel van de Nicolaas kerk ?

U kunt dit doorgeven via app of telefonisch aan Joop Puite 0615507649 of aan een van de kerkrentmeesters.

Onze hartelijke dank.

### Afwezig:

Ds. Teunard van der Linden is de komende week (10-16 juni) afwezig. Ds. Ulbe Tjallingii is zijn vervanger.

**Overdenking**

Op de website [www.fryskebibel.frl](http://www.fryskebibel.frl) is de voortgang van het vertaalwerk aan de nieuwe Friese Bijbelvertaling te volgen. De huidige Bijbel yn it Frysk dateert van 1978. De veranderingen in de vertaling, die nu in de maak is, zijn het resultaat van intensieve studie en nauwgezet overleg tussen de 'redakteuren, fristen, oersetters en taalhoeders' die aan het project werken.

Hier een voorbeeld, over de navolging in de Geest, uit 'De brief fan Paulus oan de Efeziërs', hoofdstuk 6, vers 18:

Oersetting 1978: Bliuw by al jimme bidden en smeejken freegjende troch de Geast. Wês dêrta altiten wach en jou it noait net oer. Bid altiten foar alle hilligen.

Nije oersetting 2023: Jim moatte jim yn al jim bidden en smeejken altyd liede litte troch de Geast; tink derom dat jimme sûnder ophâlden bidde foar alle hilligen.

Ik wens dat het monumentale monnikenwerk van de Werkgroep Fryske Bibeloersetting (WFBO) vrucht mag dragen, horende Liet 683 van Hanna Lam: *'Wy ha de goede wurden fûn, dy't elk begripe kin.'*

Ds Ulbe Tjallingii

**Herhaalde oproep:****Cantorij Grote Kerk zoekt nieuwe sopranen**

De cantorij startte in 1976 met het zingen van liederen uit de liedbundel, maar beschikt inmiddels over een uitgebreid repertoire. Het koor bestaat momenteel uit 26 leden en oefent iedere woensdagavond van 19.45 – 21.45 uur in de Nicolaaskerk te Midlum.

De cantorij wordt geleid door onze dirigent Trudy Baard – van 't Zandt en we werken mee in diverse diensten, zoals 'Lessons & Carols', Kerstnacht, Paasnacht of bij andere gelegenheden.

De cantorij is op zoek naar sopranen die de balans in het koor kunnen versterken. Houdt u er van om mee te zingen of wilt u meer informatie, neem dan contact op met de voorzitter Jet Twijnstra, telefoon 0517 419386

**- Persbericht: Nieuwe Classispredikant Protestantse Classis Fryslân**

De Protestantse Classis Fryslân heeft ds. Riemer Praamsma (55) uit De Knipe benoemd als nieuwe classispredikant.

Op 1 september 2023 zal hij zijn werk beginnen. De ambtstermijn is vijf jaar, met de mogelijkheid deze met vijf jaar te verlengen.

Op woensdag 7 juni heeft de Classicale Vergadering van de Protestantse Classis Fryslân ds. Riemer Praamsma, op dit moment predikant van de Protestantse Gemeente Tjalleberd – De Knipe, benoemd tot nieuwe Friese classispredikant. Riemer Praamsma volgt per 1 september a.s. ds. Wim Beekman (66) uit Koudum op die 1 september met emeritaat gaat.

De classispredikant is de geestelijk leider van de classis, de regionale kerkvergadering van de Protestantse Kerk in Friesland. Hij is ook het gezicht van de classis naar de omstreeks 230 Friese protestantse gemeenten en de ongeveer 200 voorgangers, predikanten en kerkelijk werkers van deze gemeenten. Daarnaast representeert hij de classis naar de media en naar burgerlijke organisaties. De voornaamste taak van de classispredikant is het bezoeken van, het onderhouden van contact met voorgangers en gemeenten, en hen met raad en daad terzijde staan. Ook geeft hij gestalte aan het toezicht van de classis op gemeenten en ambtsdragers.

Riemer Praamsma (55) heeft ruim 25 jaar ervaring als gemeentepredikant in Friesland. Hij diende achtereenvolgens de Gereformeerde Kerk van Suameer en de Federatieve Gemeente van Jutrijp-Hommerts, de Protestantse Gemeenten van Hardegarijp, van Easterein en van Tjalleberd – De Knipe. Ds. Praamsma woont vanaf 1995 in Friesland, en verstaat de Friese taal.

In het bovenplaatselijk kerkenwerk heeft ds. Praamsma een ruime ervaring. Hij was preses van de classis, en is tot op heden als visitator lid van het Classicaal College voor de Visitatie. Ook was hij bestuurslid van de Nederlandse Bond van Predikanten.

Op zondagmiddag DV 3 september 2023 zal ds. Praamsma in de Martinikerk van Franeker bevestigd worden als classispredikant. In dezelfde dienst zal ds. Beekman afscheid nemen.

**Collectebonnen**

In verband met onze afwezigheid van 16 juni t/m 13 juli is het tijdens deze periode niet mogelijk om collectebonnen af te halen of te brengen. Heeft u tijdens deze periode collectebonnen nodig, dan kunt u deze voor 15 juni afhalen of bestellen.

Bel (430999) of mail (eh.wouda@icloud.com), dan zorgen wij ervoor dat de collectebonnen voor 16 juni in uw bezit komen.

Met vriendelijk groet, Aagje en Ele Henk Wouda

**Brei-café**

Maandag 12 juni is het Brei-café 'weer open'. Van harte welkom vanaf 14.00 uur in de Hoeksteen. De thee/koffie met iets erbij staat, zoals gewoonlijk, weer voor u klaar.

**Almenum:**

Donderdag 15 juni is er weer een gesprekskring in Almenum van 9.45 – 11.15 uur o.l.v. ds. Ulbe Tjallingii.

De laatste van dit seizoen. Aanmelden is niet nodig, ook als u buiten Almenum woont, bent u van harte welkom.

**Let op : De gesprekskring in Harlinga d.d. 14 juni gaat niet door.**