



Bij deze dienst

Het is deze zondag de vijfde zondag van Pasen. Deze draagt de naam Rogate (Bidt), naar Psalm 66. De Paastijd is een tijd van zingen en bidden. Dat zijn de longen van ons christelijk leven. Samen zingen tot Gods eer en bidden dat Hij met ons gaat en ons voor alle kwaad bewaart, zodat wij er kunnen en zullen zijn voor elkaar. We lezen deze zondag verder uit de brief van I Petrus, dit keer de eerste tien verzen van hoofdstuk 2. Daarin spreekt Petrus over de echte, onvervalste (moeder)melk : de waarheid van Gods woord, die ons verlangen wekt naar een waarachtig leven. We maken ons langzaam op voor het komende Pinksterfeest en zijn blij met alles wat ons draag en inspireert. Niet in het minst de muziek van 5 mei, letterlijk en figuurlijk, met voor elk wat wils. Wij wensen elkaar een goede viering en denken daarbij ook aan wie via beeld en geluid meelevens.

Zondag 7 mei

GROTE KERK - 9.30 uur – voorganger ds. T.G. van der Linden

Liturgische kleur wit

Deze dienst is ook te volgen via de livestream www.pg-harlingen.nl

Ouderling van dienst:

Marjan Overdijk / diakenen : Rintse Twijnstra en Aafke Hibma / organist : Sjouke Bruining

Lector:

Aagje Wouda / **Schriftlezingen** 1 Petrus 2 : 1-10

Kindernevendienst:

Aafke van der Zee / Kinderoppas : Carla Ozinga

Koster

Kees van den Nieuwenhuizen / beamer : EleHenk Wouda en KosterKees

Collectes:

De 1e collecte is voor de diaconie (de pong) en de schaalcollecte is voor de kerk.

Uiteraard kunt u uw giften ook digitaal overmaken op bankrekeningnummer NL 94 RABO 0373 7356 77 t.n.v. C.v.K. Protestantse Gemeente Harlingen-Midlum o.v.v. schaalcollecte en op NL 79 RABO 0325 5603 15 t.n.v. de Diaconie P.G. Harlingen-Midlum.

De 1^e collecte vanmorgen is bestemd voor “Kerk voor de samenleving”.

Door de jarenlange economische crisis in Oekraïne hadden al veel inwoners grote moeite om de eindjes aan elkaar te knopen, maar de aanhoudende oorlog zette alles nog eens op z'n kop. Raketaanvallen verwoesten steeds meer de infrastructuur, elektriciteit valt continu uit, huizen blijven onverwarmd en er is onvoldoende drinkwater en de voedselvoorziening is in gevaar. Kerken in Oekraïne schieten te hulp en zijn een toevluchtsoord voor ontheemden en slachtoffers van de oorlog. Samen met hulporganisaties doen ze er alles aan om mensen in nood te kunnen helpen. De oorlog in Oekraïne betekent onbeschrijflijk leed voor de mensen daar. Bijna 18 miljoen mensen in Oekraïne hebben humanitaire hulp nodig. Helpt u / help jij ook mee? Geef in de collecte of maak een bijdrage over via NL 79 RABO 0325 5603 15 t.n.v. Diaconie P.G. Harlingen-Midlum o.v.v. 'Kerk voor de samenleving in Oekraïne'. Alvast hartelijk dank.

Omzien naar elkaar:

De bloemen van deze zondag gaan als groet mede namens de gemeente en ter bemoediging naar

Mevr. J. Hoxe- Hoeve, (ter bemoediging)

Mevr. J. Kelder-Bron, (ter bemoediging)

Wilt u als gemeentelid de bloemen wegbrengen, dan kunt u ze na de dienst ophalen uit de consistorie.

Meeleven

We leven mee met familie Zwart, die afgelopen week in Fokke een liefdevolle partner, vader en grootvader verloor (zie onderstaand overlijdensbericht) en met allen die de weg alleen gaan en de zwaarte daarvan voelen. Ziekte en dood zullen ons steeds weer achtervolgen, maar hebben niet het laatste woord. *'De Heer zal u steeds gadeslaan'*. Uit deze belofte leven wij.

Overlijdensbericht:

Afgelopen dinsdag 2 mei is overleden ons gemeentelid Fokke Zwart, in de leeftijd van 83 jaar. Hij werd geboren in Buitenpost.

Vanaf 1966 woonde hij met zijn vrouw Doetie in Harlingen, en tussendoor een periode in Kimsward.

In de dienst van zondag zullen wij stil staan bij zijn overlijden. Het afscheid is komende maandag, met een dienst in de Grote Kerk. Aanvang 13.30 uur. Er is gelegenheid tot condoleren vanaf 12.30 uur. De dienst wordt geleid door ds. Van der Linden.

Wij wensen zijn vrouw Doetie, de kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte en troost van onze Hemelse Vader en van mensen om hen heen. Het adres kunt u opvragen bij de scriba.

Ps. 23b: 1 en 5

*De Heer is mijn Herder!
'k Heb al wat mij lust:
Hij zal mij geleiden
naar grazige weiden;
Hij voert mij al zachtkens
aan waat'ren der rust.*

*De Heer is mijn Herder!
Hem blijf ik gewijd;
'k Zal immer verkeren
in 't huis mijnes Heren:
zo kroont met haar zegen
Zijn liefde m' altijd.*



Meditatie: *'Hij die gelooft, haast niet'* Jesaja 28:16b

Ons levenstempo is door alle techniek en uitvindingen in de moderne tijd flink omhoog gegaan. We kunnen veel en willen ook veel. Zo veel, dat het water ons soms over de schoenen loopt en we achter adem dreigen te raken van onze eigen ambities. Dit nog, dat nog en dat nog. Het past soms maar met net in een dag allemaal. Ik denk hierbij ook aan vaders en moeders met jonge kinderen, die ook allemaal iets willen. Zo blijven we bezig, van uur tot uur en soms zelfs van minuut tot minuut. Het leven is veeleisend. De profeet Jesaja zet in op een heel andere grondtoon. Hij spreekt van vertrouwen. Vertrouwen op de hoeksteen, die God gelegd heeft. Een kostbaar, beproefd en betrouwbaar fundament.

Wie daarom bouwt, onthaast als vanzelf. Hoeft niet te haasten. Wil niet haasten. Het hangt allemaal niet van onszelf af.

Een van de pausen zei: Heer God, het is uw kerk, ik ga nu slapen (Johannes XXIII).

Dat is een mooi praktisch voorbeeld van vertrouwen, geestkracht en humor. Niet haasten, uit geloof, geeft ontspanning.

Het fundament is belangrijker dan je denkt. Zonder goed fundament is en blijft het modderen en water naar de zee dragen.

Dat hoeft niet. Het kan ook anders. Wie gelooft, haastte niet. Hij die gelooft, haast niet. Het vergt oefening, maar je kunt het leren.

Laten we elkaar er bij helpen en elkaar er aan houden.

Met een hartelijke groet, Teunard van der Linden

Dienst in de Spiker zondag 7 mei:

de juiste tijd van aanvang is **10.30 uur** en niet om 15.00 uur zoals in Getijdenstroom nr 5 staat vermeld.

Alle diensten in de Spiker worden op de **ochtend om half elf** gehouden, uitgezonderd de viering van het Heilig Avondmaal.

Studieverlof:

Ds. Teunard van der Linden heeft van 8 – 12 mei en maandag 15 mei studieverlof. Heeft u een predikant nodig dan kunt u bellen naar de scriba 0517 851995. Vervanger is ds. Ulbe Tjallingii.

Gemeenteavond 9 mei a.s. in Almenum.

Op dinsdag 9 mei wordt de voorjaars gemeenteavond gehouden. We bespreken het mooie en belangrijke onderwerp **'Kerk van alle generaties'** en doen dit graag met zoveel mogelijk gemeenteleden, in de grote zaal van Almenum. Een belangrijk onderwerp, dat op diverse plekken in onze provincie wordt besproken, dit n.a.v. en volgend op het laatste rapport van de scheidende classispredikant ds. Wim Beekman. Hij schreef de nota: Nu jongeren ons ontbreken'. We kijken bij dit alles ook terug naar onze eigen jeugd, om te voelen hoe het toen voelde en gedachten en ervaringen uit te wisselen.

Zie voor verder info in Getijdenstroom nr. 5. Blz. 12. Vanaf 19.30 staan de deuren open en de koffie/thee voor u klaar.

Het officiële gedeelte begint om 19.45 uur. Neemt u gerust iemand mee!

Bijzondere Gezinsdienst in Oosterbierum

Zondag 21 mei is in de Sint Joris Tsjerke, Haerdewei 1 in Oosterbierum weer een bijzondere gezinsdienst. Aanvang van de dienst is 10.00 uur en de voorganger is ds. I. de Rouwe. Wie zelf een muziekinstrument heeft, kan dit meenemen. Hebt u, heb jij geen vervoer, neem dan contact op met Adeline Jukema 06 198 63011 of Yvonne de Jong 06 372 404 99.

Agenda voor de komende week:

Zondag 7 mei	15.00 uur	Koffieconcert	de Grote Kerk
Maandag 8 mei	14.00 uur	Breid-café	de Hoeksteen
Maandag 8 mei	19.30 uur	Moderamenoverleg	Midlumerlaan 2 - 28
Dinsdag 9 mei	19.30 uur	Gemeente avond	Almenum
Woensdag 10 mei	9.45 uur	Gesprekskring	Harlinga – Grote zaal
Donderdag 11 mei	9.45 uur	Gesprekskring	Almenum – Grote zaal
Donderdag 11 mei	19.30 uur	Diaconie	Goudplevier 7
Zondag 14 mei	9.30 uur	Kerkdienst	Grote Kerk - voorganger ds. T.G. van der Linden

Vrede laat ik u,

Mijn vrede geef ik u;

Niet zoals de wereld die geeft,

geef ik die u.

Laat uw hart niet in beroering raken

en bevreesd worden.

