



Bij deze dienst :

'Wezenzondag'

Een 'tussendoorzondag' tussen Hemelvaart en Pinksteren. Wat nu, nu de Heer uit beeld is? Hij zit aan de rechterhand van God, en blijft nabij? Hij staat voor je, zoals Hij wegging: we moeten dus leven zonder en met Hem? Het is verwarrend, onbestendig.

Achter de schermen hoor je Paulus zingen: Niet zien maar wel geloven! Uit beeld, maar elk woord van zijn lippen zit in de geheugens genesteld: Wees niet bang, vrede voor jullie, de Vader heeft jullie lief.

Immers, Hij is de God van de stem, niet in beeld! Wezenzondag is ook opmaat naar Pinksteren, die heilige chaos waarin de Wezer God alle kleuren van de regenboog omarmt en alweer alles in allen blijkt te zijn.

Vanuit de 'hemel' de stem: 'Ik heb voor jou gebeden, dat je geloof niet bezwijkt.'

Zondag 21 mei

Liturgische kleur wit

Ouderling van dienst:

Lector:

Kindernevendienst:

Koster

Collectes:

GROTE KERK - 9.30 uur – voorganger ds. U. Tjallingii

Deze dienst is ook te volgen via de livestream www.pg-harlingen.nl

Toby Schouwstra / diakenen : Aafke Hibma en Tryntsje Bouma / organist : Bauke van der Meer

Frank Belt / **Schriftlezingen** Jesaja 66 ; 10 - 13 en Johannes 16 : 17 - 33

Carla Ozinga / Kinderoppas : Saïda Smilde

Kees van den Nieuwenhuizen / beamer : EleHenk Wouda en KosterKees

De 1e collecte is voor de diaconie (de pong) en de schaalcollecte is voor de kerk.

Uiteraard kunt u uw giften ook digitaal overmaken op bankrekeningnummer NL 94 RABO 0373 7356 77 t.n.v. C.v.K. Protestantse Gemeente Harlingen-Midlum o.v.v. schaalcollecte en op NL 79 RABO 0325 5603 15 t.n.v. de Diaconie P.G. Harlingen-Midlum.

Omzien naar elkaar:

De bloemen van deze zondag gaan als groet mede namens de gemeente en ter bemoediging naar

Mevr. T. Engelman- Douma, (het is een jaar geleden dat haar man is overleden)

en naar **mevr. M. Glandorff**, (zij heeft een schouderblessure)

Wilt u als gemeentelid de bloemen wegbrengen, dan kunt u ze na de dienst ophalen uit de consistorie.

Meeleven

- Mw. Sjoukje Ewouds -Postma verblijft op dit moment in De Hofwijk. Hartelijke groeten van ons allen voor u.
- Mw. Nettie Stins liep door een val met de fiets een gebroken bovenarm op. Wij wensen haar een voorspoedige genezing en revalidatie toe en haar man Lieuwe sterkte in de rol van mantelzorger.
- Mw. Rinske Breidenbach is veel aan bed gebonden en moe. Wij wensen haar en haar man Siebren (90) kracht en Gods nabijheid toe.
- De familie Molenaar wacht op een plekje in De Spiker voor Anne, nu thuis wonen steeds moeilijker wordt. Wij leven ook met hen mee.
- Wij denken hierbij ook aan die gemeenteleden die na een recent overlijden de draad van het leven weer proberen op te pakken. *'Jezus ga ons voor, deze wereld door; en U volgend op uw schreden, gaan wij moedig met U mede.'* (Lied 835:1).

Overlijden

Op 12 mei is op 85-jarige leeftijd overleden mw. Aaltje Helena Maria (Alie) van der Pol de Vries. We herdenken haar zondagmorgen in onze kerkdienst.

Wij wensen haar kinderen, klein en achterkleinkinderen en verdere familieleden sterkte en troost van onze Hemelse Vader. Met de woorden uit lied 793 : vers 3

*Bron van liefde, licht en leven,
laat uw vreugde in ons zijn;
Is de blijdschap weggebleven,
liefde maakt van water wijn.
Dat wij dan elkaar beminnen
zo dat zelfs de dood niet scheidt;
Niets kan liefde overwinnen –
liefde heeft de eeuwigheid.*

Meditatie

In diverse gespreksgroepen sprak ik, n.a.v. Moederdag, met mensen over het moederbeeld van God in de Bijbel.

Het vaderbeeld is dominant. De Mariaverering (mei is Maria-maand) geeft wat balans tussen het mannelijke en het vrouwelijke in het christendom, maar het protestantisme heeft dat weer losgelaten.

Op enkele plekken lezen we over God als moeder, de bekendste is Jesaja 66, 13: Zoals een moeder haar kind troost, zo zal Ik jou troosten. 1 Petrus 2:2-3 zou je ook kunnen lezen als metafoor voor Moeder-God: 'En verlangt als pasgeboren kinderen naar de redelijke, onvervalste melk, opdat gij daardoor moogt opwassen tot zaligheid, indien gij geproefd hebt, dat de Here goedertieren is.'

We zien ook het verdriet van God als Moeder als Haar kinderen de verkeerde weg op gaan, Matteus 23:

'Jeruzalem, Jeruzalem, dat de profeten doodt, en stenigt, wie tot u gezonden zijn, hoe dikwijls heb Ik uw kinderen willen vergaderen, gelijk een hen haar kuikens onder haar vleugels vergadert, en gij hebt niet gewild.'

Alvast een Zalig Pinksterfeest gewenst. Met hartelijke groet, ds Ulbe Tjallingii

Agenda voor de komende week:**Bijzondere Gezinsdienst in Oosterbierum**

Zondag 21 mei is in de Sint Joris Tsjerke, Haerdewei 1 in Oosterbierum weer een bijzondere gezinsdienst.

Aanvang van de dienst is 10.00 uur en de voorganger is ds. I. de Rouwe. Wie zelf een muziekinstrument heeft, kan dit meenemen. Hebt u, heb jij geen vervoer, neem dan contact op met Adeline Jukema 06 198 63011 of Yvonne de Jong 06 372 404 99.

Zingen in Midlum op zondag 21 mei om 19.00 uur – Nicolaaskerk – organist Eeuwe Zijlstra – m.m.v. Harmen Bloemhof Gewoon samen zingen uit ons Liedboek in het oude kerkje van Midlum met Eeuwe als muzikaal begeleider. Een kort gebed aan het begin en het eind en een beetje uitleg over de te zingen liederen. Als u graag zingt: van harte welkom om met ons mee te zingen.

Pastoresconvent:

Op 23 mei vergadert het pastoresconvent weer aan de hand van de jaaragenda van de Werkgemeenschap van kerken in Harlingen, met in het vooruitzicht de Visserijdagen en de startzondag met oecumenische vredeswens.

's Avonds, ook op 23 mei, vergadert het bestuur van de Werkgemeenschap.

Jeugdwerkgroep:

Op 24 mei komt de jeugdwerkgroep weer bijeen ter evaluatie van het afgelopen seizoen en met het oog op het nieuwe kerkelijke jaar en de inzet van 'kerk van alle generaties'.

Consistorievergadering:

Donderdag 25 mei vergadert het consistorie weer. De wijkouderlingen en predikanten nemen dan de uitwerking en bespreking voortgang bezoekwerk verder op. Ook uitgenodigde de pastorale bezoekers van sectie 5.

Kerkdienst op zondag 28 mei om 9.30 uur 1e Pinksterdag – Grote Kerk – voorganger ds. Teunard van der Linden – Eeuwe Zijlstra

Harlinga

Ds. Ulbe Tjallingii en Ineke Prins, pastoraal bezoeker in Harlinga, hebben besloten dat de gespreksgroep Harlinga d.d. 14 juni a.s. komt te vervallen. Zij zullen in september weer zien of er een groep te starten is.

Examentijd 2023:

Ook een aantal van onze jonge gemeenteleden zijn al druk met het maken van een examen.

Wij willen hen heel veel sterkte en succes toewensen met het maken van hun examen. Voor zover dit nog niet bekend is, wilt u dan aub uw zoon/dochter/kleinkind, die ook examen doet, aan ons doorgeven?

Wij hopen op uw hulp en uw meedenken, zodat wij al deze jonge mensen na afloop een bezoekje kunnen brengen.

Bij voorbaat hartelijk dank. Opgave graag via de scriba: scriba@pg-harlingen.nl

**Getijdenstroom:**

Denkt u eraan om op tijd uw kopij voor de komende Getijdenstroom in te leveren? De redactie ontvangt dit heel graag uiterlijk maandag 22 mei a.s. voor 18.00 uur. getijdenstroom@pg-harlingen.nl